

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 6
Nummer 3 – september 2024

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: ds. Jan Hoek

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Collecte-opbrengsten mei t/m augustus 2024	5
Dankbetuiging	5
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen	6
Van de diaconie	7
Van de nieuwe predikant	9
Van de vertrokken predikant.....	10
Pastoraat	11
Verjaardagen	12
Hoe moet ik bidden?.....	12
De pen is doorgegeven aan... ..	13
Activiteiten.....	14
De cantorij	14
Inspiratie-bijeenkomsten.....	14
Wie, Wat, Waar?	15
Kerkenraad	15
Financiën	16
Adressen.....	16

Van de redactie



Beste gemeente,

En dan is het zo maar weer september. Voor velen is de vakantie voorbij, althans hier in Nederland. Ik vermoed dat het in Spanje juist gaat beginnen, want de grootste hitte is daar voorbij. Ook hier in Nederland is het heet geweest. Na een aanvankelijke periode van grauw weer en heel veel regen, kwam hier ook eindelijk de zomer. En wat voor zomer!

Op persoonlijk vlak is augustus een moeilijke maand voor mij. Vorig jaar zat ik midden in het proces van afscheid nemen van mijn man Henk, die op 22 augustus is overleden. Ik troost me met de gedachte dat ik weet waar hij is. Een plek waarnaar hij heel erg heeft verlangd, maar voor mij blijft het gemis.

Ik wil Henk van den Born bedanken voor het feit dat hij in de heetste maanden van het jaar de kerk heeft willen dienen. En nu mogen we uitkijken naar de komst van Jan en Alie Hoek, die hier zullen komen voor de maanden september, oktober en november. Als het goed is komt Jan deze week in Spanje aan. Alie komt iets later vanwege nog wat lopende verplichtingen. Hartelijk welkom beiden! We zien naar jullie uit.

Op het kerkelijke vlak moet er nog veel worden opgestart. Onze diaken Jan Broere komt in oktober voor de hele winterperiode weer naar Spanje en ik hoop zelf de hele maand november in jullie midden aanwezig te zijn.

Er zullen ook weer activiteiten worden opgestart. Het hoe en wanneer is nu nog niet duidelijk, maar ook daar zal weer vorm aan worden gegeven.

Het blijft spannend wat er met de situatie in deze wereld gaat gebeuren. Loopt het uit op een escalatie op wereldniveau of zullen we daar voor gespaard blijven? Aan de wetenschap dat er Een is, Die de zaak in de hand heeft en Die weet waar het naar toe gaat, mogen we ons vasthouden. Niets gebeurt er zonder Hem! Laat dat ons rust geven.

Met vriendelijke groeten en tot ziens,
Anneke Nijhof
redactie



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

De zomervakantie zit er weer op en we hebben allen mogen genieten van de rust. Nu zijn er veel pensionado's in de gemeente die elke dag vakantie hebben. Velen zijn al lange tijd terug naar Nederland. Zo hadden we in de maanden juli en augustus soms maar 15 'eigen' mensen in de kerk. Maar gelukkig waren er regelmatig vakantiegangers.

We zijn Henk van den Born dankbaar dat hij de afgelopen twee maanden de gemeente heeft mogen dienen. Zo hadden we tussendoor nog even Corné den Breejen. Corné, die in de kerstperiode ook naar onze gemeente komt en twee diensten zal leiden.

We willen ook hartelijk welkom heten onze nieuwe predikant ds. Jan Hoek, samen met zijn vrouw Alie. Hij zal de gemeente de komende drie maanden dienen. We heten jullie hartelijk welkom en wensen jullie een gezegende tijd.

Verder kan ik u niet veel nieuws brengen, maar wel dat we natuurlijk in de komende tijd weer wat activiteiten gaan organiseren. Daar zullen wij u van op de hoogte houden.

Een vriendelijke groet,

Tim Hop

Collecte-opbrengsten mei t/m augustus 2024

Datum	aanwezigen	kerk	diaconie	bouwfonds
5-5	57	€ 147,75	€ 115,35	€ 73,30
12-5	55	€ 139,20	€ 82,01	€ 48,12
19-5	54	€ 179,80	€ 78,40	€ 72,05
26-5	38	€ 111,60	€ 72,10	€ 50,20
2/6	35	€ 92,80	€ 79,20	€ 42,65
9/6	48	€ 93,90	€ 88,70	€ 46,12
16/6	47	€ 155,23	€ 104,09	€ 51,85
23/6	33	€ 98,20	€ 62,50	€ 22,51
30/6	32	€ 113,62	€ 71,05	€ 45,20
7/7	23	€ 82,00	€ 54,85	€ 39,21
14/7	21	€ 74,25	€ 51,00	€ 28,70
21/7	30	€ 69,20	€ 32,22	€ 25,00
28/7	40	€ 155,50	€ 62,15	€ 52,36
4/8	58	€ 123,90	€ 73,95	€ 55,23
11/8	44	€ 123,67	€ 90,46	€ 53,60
18/8	28	€ 108,05	€ 75,32	€ 38,17
25/8	34	€ 76,60	€ 49,72	€ 40,25

Doelcollecte Pinksteren 19/5/ Trans World Radio	€ 78,40
Avondmaalscollecte 9/6 Stichting Art for All	€ 88,70
Avondmaalscollecte 11/8 Stichting Haïti	€ 90,46
Verkoop markt/kerk	€ 70,00
Bouwfonds/actie	€ 34,00

Carla van den Born
kerkrentmeester

Dankbetuiging

Naar aanleiding van de Avondmaalscollecte van 9 juni jl. voor de Stichting 'Art for All' ontving ik onderstaande dankbetuiging van het bestuur:

Geachte gemeente 'De Hoeksteen',

Stichting 'Art for All' is dankbaar voor uw donatie van € 173,40.

We hebben enkele activiteiten op onze agenda staan en denken aan een project voor weeskinderen in India in de staat Adra Pradesh en een project onder de Roma gemeenschap in Valchit, Roemenië, nog concreet in te plannen in 2025.

Nogmaals heel veel dank.

Met vriendelijke groet
namens het bestuur,
Sarah Opdekamp
Secretariaat Stichting 'Art for All'

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen

Verslag van 1 juli 2024

Er zijn in deze periode weinig zaken die alleen binnen de kerkenraad kunnen worden besproken. Wel is er een aantal organisatorische zaken aan de orde geweest, die ook de gemeente aangaan.

- Er wordt gevraagd of we in deze vakantieperiode wat bekendere liederen kunnen zingen. Nu er minder mensen zijn dan normaal is het fijn om met elkaar uit volle borst te kunnen zingen.
- Het blijkt dat aan mensen, die voor het eerst komen, door de aanwezigen soms weinig aandacht wordt besteed. Het is niet alleen een taak van de kerkenraadsleden om hen op te vangen, maar ook vanuit de gemeente zal er meer aandacht voor hen moeten zijn. Is het een goed idee is om nieuwe mensen bij jezelf aan tafel uit te nodigen?
- Er wordt gevraagd om in de afkondigingen de gemeenteleden te vragen om na afloop van de dienst zelf hun stoel weer onder de tafel te zetten en de liedboeken neer te leggen bij de uitgang. Een kleine moeite die de kosters enorm ontlast.
- Er blijkt geen activiteitencommissie meer te bestaan. Hier zullen zo mogelijk nieuwe mensen voor moeten worden gezocht.
- Er is contact geweest met Corné den Breejen. Corné is een interkerkelijke voorganger die vol passie en bevlogenheid het woord van God doorgeeft. Zo spreekt hij wekelijks in kerkdiensten, jeugddiensten en bijbelscholen. Ook zetten hij en zijn vrouw zich in voor gemeente-opbouw en zijn ze een klankbord bij kerken. Omdat hij af en toe in Spanje is, heeft hij gevraagd of hij een keer mag voorgaan in onze kerk. Dit zal

gebeuren op zondag 25 augustus en op 25 en 29 december. De kerkenraad heeft hiermee ingestemd.

- Het eindverslag van Paul van der Laan (predikant in de maanden mei en juni) wordt besproken, waarna de voorzitter hem en Rina hartelijk bedanken voor het werk dat zij in de gemeente hebben gedaan.

De volgende vergadering is op maandag 29 juli 2024.

Verslag van 29 juli 2024

Deze keer hebben we door het zomerreces een zeer korte vergadering. Het volgende is besproken:

- De kanselmededelingen zullen in het vervolg in gedeeltes worden voorgelezen. Dit om te voorkomen dat het afleidt als er te veel afkondigingen zijn.
- Bij de ingang van de kerkzaal ligt een schrift waarin men kan aangeven om voorbede te doen. Uw eventuele voorbede graag bij binnenkomst vermelden.
- Op de eerste zondag van oktober gaan we de deurcollecte weer bestemmen voor de kerstactie van de voedselbank in Torrevieja. Al jaren steunen we dit project. De totale opbrengst van die collectes zal door de diaconie worden aangevuld tot € 2.400,--. Een doel dus wat het ruimhartig geven waard is.
- Omdat de paaskaars weer is gevallen en niet meer kan worden gemaakt, zal er worden uitgekeken naar een nieuwe, kleinere kaars, die op de liturgische tafel kan staan. (naschrift: helaas is dit niet gelukt)

De volgende vergaderdatum is nog niet bekend. We wachten hiermee tot de komst van ds. Jan Hoek.

Anneke Nijhof
scriba



Van de diaconie

BOOS!

‘Ik werd woedend..’ Nehemía 5 : 6

christelijk...

Boos zijn is niet goed, zeggen ze. Boos zijn is niet

Onlangs reden we door een dorpje op de Veluwe. Mooi, keurig dorpje. Prachtige huizen. We reden door een laan met vrijstaande huizen aan beide kanten van de weg. En bij al die mooie huizen stond een groot bord – in totaal een zee van borden - 'Hier geen AZC, de waarde van onze huizen daalt'

En dan denk ik: wat zijn dat voor mensen? Denken die nou echt dat die mensen voor de lol naar Nederland komen? Het was nog een zogenaamd christelijk dorp ook! Dan heb je het met je vrome gezicht keurig voor elkaar, woon je in een prachtig huis. O, o wat heeft de HEER je gezegend! Maar pas op: geen AZC, want dan daalt de waarde van onze huizen! Dat is toch Godeklaagd?! Hemeltergend!

Daar kan ik zo kwaad om worden. Zo verschrikkelijk kwaad ...

Er is veel onrecht om ons heen, ver weg en ook heel dichtbij. Ik noem maar de veel te grote kloof tussen rijk en arm. En wat dacht je van de aardbevingsschade in Groningen, de wantoestanden in Ter Apel, het behandelen van minderheden vanwege kleur, ras, geaardheid, geloof, een economie ten koste van Gods goede schepping en die verschrikkelijke toeslagenaffaire, die ze maar niet rechtgezet krijgen.

Verschrikkelijk! Ik kan daar zo kwaad om worden.

Nieuw is het allemaal niet. In Nehemia 5 wordt een toeslagenaffaire-achtige toestand beschreven. Een ongelooflijk onrecht. De Slachtoffers klagen steen en been. Wat een onrecht!

Is dat niet een manco van onze kerk(en)? We zijn zo gezapig, zo stilletjes, zo weinig opstandig. Wie is er nog boos, kwaad, woedend om onrecht?

Ik weet wel, met woede alleen los je niets op. Er moet ook wel iets gebeuren. En iedereen doet dat op zijn eigen manier. De een in de politiek, een ander op de snelweg, een derde... Maar laten we de woede niet al te snel wegmasseren. Dat doet geen recht aan onze naasten.

Boos zijn is goed, denk ik. Boos zijn is christelijk, geloof ik ...

Erik Schipper,

Overgenomen uit 'Kerk op Dordt'

Ingezonden door Jan Broere,

diaken



Van de nieuwe predikant

Ter kennismaking

In de maanden september tot en met november hopen Alie en ik in uw midden te zijn. Het is voor u en voor ons een nieuwe ervaring om met elkaar op te trekken. Al vijf keer hebben we een periode in Benidorm doorgebracht, maar de gemeente van Guardamar is ons nog onbekend. Daar komt nu spoedig verandering in. We hebben alle vertrouwen dat we in de erediensten en door de week goede contacten kunnen leggen.



Jan en Alie samen met hun geslaagde kleindochter

We hebben vanzelfsprekend al wat informatie over de gemeente gekregen via kerkblad en website. Mooi om te ontdekken dat de gemeente de naam 'De Hoeksteen' draagt. Dat klinkt ons heel vertrouwd in de oren. We zijn namelijk 15 jaar als predikantsgezin in Veenendaal verbonden geweest met de wijkkerk 'De Hoeksteen'! In die tijd kreeg ik regelmatig de vraag of het kerkgebouw misschien naar mij vernoemd was. Dat gaf mij dan de gelegenheid te vertellen over de echte Hoeksteen, waar het gebouw van de gemeente op rust: Christus Jezus. Om Hem draait het altijd weer in de christelijke gemeente.

Het lijkt me goed om nog wat meer over ons te vertellen. Alie heeft gewerkt als arts en docente, Jan als predikant in verschillende gemeenten, als staflid bij de Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond, als docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en als hoogleraar aan de theologische faculteiten van Leuven (ETF), Kampen en Groningen (PThU). We hopen in januari 2025 een halve eeuw getrouwd te zijn, hebben een dochter, twee zonen, twee schoondochters, een schoonzoon en tien kleinkinderen. Die leven allemaal, al is het van een afstand, hartelijk mee met de wederwaardigheden van opa en oma in Spanje. En misschien komt de een of ander wel een kijkje nemen...

De erediensten vormen het hoogtepunt van het gemeenteleven en van de opening van het Woord, het zingen en de gebeden mogen we altijd weer

zegen verwachten. Daarnaast zijn persoonlijke ontmoetingen vaak betekenisvol. We kijken er naar uit.

Graag tot spoedig ziens!
Alie en Jan Hoek

Van de vertrokken predikant

Het zit er bijna op

Het zit er weer bijna op, deze twee maanden in de meest hete periode van Spanje. Dan zijn er heel veel die kiezen voor een verblijf in Nederland, dus zoals elk jaar is het bezoek aan de kerk 'De Hoeksteen' hier in Torre Vieja wat magertjes. Misschien beter gezegd: wisselend. De ene week 58 bezoekers, de andere week 28. Dat komt mede door de vakantiebezoekers. Ik vond het leuk om met verschillende van hen contact te hebben. Zo was er een familie met een stel tieners, die in deze vakantieperiode een huis hadden gekocht in Rojales en erg enthousiast waren over de dienst.

Maar het aantal mensen in de kerkdienst zegt niet alles. Het is natuurlijk mooi om voor te gaan in een kerk met een paar duizend mensen, wat mij ook wel is overkomen, maar ook met een tiental. Eigenlijk vind ik dat mooier. Dan ben je meer op elkaar aangewezen en betrokken op elkaar. Ook tijdens een korte bijeenkomst in de ruige Schotse hooglanden werd ik er jaren later nog op aangesproken: 'Mooi Pater, weet u nog daar boven in de bergen? Het heeft ons geraakt.' Daar gaat het mij om en wat dan belangrijk is en blijft, is ook wat Jezus zegt: '*Waar een, twee of drie in Mijn naam aanwezig zijn, daar ben Ik in het midden*'. Dat is de basis van elke samenkomst of kerkdienst. Dat moet zo blijven, ook hier in onze gemeente 'De Hoeksteen'.

Zijn we in deze periode met weinigen, ook prima; we zijn bijeen in Zijn naam, dat is wat telt. In het najaar zal het zeker wel weer aanlopen. Hoe het ook zij, laten we blijven bouwen op het fundament wat er ligt, Jezus Christus als Heer. Dan mogen we dat als gemeente uitdragen, naar elkaar opzien en op de bres staan; dan wordt het Geloof, Hoop en Liefde en dan zegt Jezus: 'Ik ben met u tot de voleinding der wereld'. Met u en mij en met de gemeente.

Ik wil Dr. Jan Hoek, die mij gaat opvolgen, Zijn zegen toewensen in de komende periode in deze boeiende gemeente.

Ds. Henk van den Born



Pastoraat

Uit een heerlijk warm Spanje weer een schrijven van het pastoraal team. Ons eigen clubje in de kerk op zondag is wel wat klein, maar gelukkig weten er aardig wat vakantiegangers onze bijeenkomst te vinden.

In Nederland is Lilian Jansen geopereerd en heeft nieuwe heup gekregen. Gelukkig gaat het de goede kant op.

Onze Heide Schenkenberg heeft een oogoperatie ondergaan. Ook zij is herstellende.

Ria van der Plas zien wij gelukkig weer in de kerk, maar mag haar stem nog niet al teveel gebruiken.

Voor Anneke Nijhof is het alweer 1 jaar dat haar Henk is overleden. Laten wij ook haar in onze gebeden gedenken, wetende hoe zwaar dit nog voor haar is.

En voor iedereen die bij het ouder worden ongemak ondervindt: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Mogen wij ons daaraan vasthouden.

Ik wens iedereen nog een goede tijd toe, in Spanje als zo ook in Nederland.

Met vriendelijke groeten,
namens het pastoraal team,
Hilda Windhoud



Verjaardagen

In de maand september zijn er natuurlijk ook weer gemeenteleden jarig en wel:

8 september	Ria van der Linde
8 september	Irene Coumou
17 september	Henk de Graaf
22 september	Ellen van Tongeren
22 september	Wouter Koelewijn
25 september	Myriam Stroobants
26 september	Anna Knoppert
29 september	Jaap van der Linde

Namens de redactie vast van harte gefeliciteerd. Gods zegen toegewenst over dit nieuwe levensjaar.

Hoe moet ik bidden?

Zijn er regels voor het bidden?
En wordt elk gebed verhoord?
Mag Diegene Die de macht heeft
wel zo vaak worden gestoord?

Zijn er regels voor het bidden?
En hoe weet ik dat het werkt?
Hoeveel wensen per persoon dan,
is het aantal soms beperkt?

Zijn er regels voor het bidden?
Moet ik zitten, moet ik staan?
Maakt het indruk als ik fluister?
Of moet ik me laten gaan?

Het werkt net als in het sprookje
als de lamp van Aladin.
Geen drie wensen, maar oneindig,
Dus waar wacht je op? Begin!

Geschreven door Anne Roozeboom
Ingestuurd door Elske Haveman

De pen is doorgegeven aan...



Chris Vanderwegen

Met de pen (klavier) ter hand stel ik mij even voor.

In april 1957 hebben ze mij officieel Marie-Christine Vanderwegen genoemd, hetgeen door de jaren heen is verkort naar Chris. Tussen mijn geboorte en nu zijn 4 periodes te schetsen.

Tot mijn 19^{de} jaar is om snel te vergeten.

Dan ben ik gaan studeren. Ik ging op kot in Leuven. Eerst een opleiding licentiaat kinesitherapie aan de KU Leuven. Daarna hogeschool gevolgd tot boekhouder en belastingconsulent. Een beetje te lang gestudeerd, zodat ik pas op latere leeftijd in het bedrijfsleven ben gestapt.

Mijn eerste job als boekhouder was in de fabriek in Brussel waar ze de ballotins voor de pralines van Leonidas maken, een gerenommeerde Belgische praline. Na anderhalf jaar ben ik overgestapt naar de Landsbond, het controleorgaan van Belgische mutualiteiten. Hier ben ik tot aan mijn pensionering hoofd geweest van de financiële dienst. Een uitdagende en zeer afwisselende job. Vandaag wist ik niet wat mij morgen te wachten stond.

Een paar jaar geleden is mij iets overkomen wat op termijn mijn leven en geloof heeft beïnvloed. Ik zocht toen de HEER en Hij gaf antwoord, Hij heeft mij van alle angst bevrijd (psalm 34:5). Initieel bleef het passief waarmee ik bedoel tussen de HEERE en mij. Tot ik in Spanje beland ben. Een aantal gesprekken hebben mij degelijk geraakt en ik heb het advies, 'laat rustig begaan', opgevolgd. Stilaan ben ik dan elke week naar de dienst beginnen te komen en neem ik nu zelfs deel aan het Bijbelinspiratie-uur. Op dit moment is het een beetje stilletjes wegens gebrek aan kennis van de Bijbel. Maar daar werk ik aan. Het is gegroeid en het groeit. En psalm 34:5 ondervind ik nog steeds. Waar ik een warm gevoel bij krijg is het medeleven dat er elke week getoond wordt en het bidden voor broeders/zusters die het moeilijk hebben, om het even welk vlak. Ik ben de HEERE dankbaar naar 'De Hoeksteen' te mogen komen.

Hartelijke groet,
Chris

Activiteiten

De cantorij

We gaan (weer) beginnen!!!



Op woensdag 9 oktober a.s. om 10.00 uur starten we weer met de repetities van onze cantorij. Na een heel jaar wegens gebrek aan zangers en zangeressen, gaan we het opnieuw proberen.

Vanuit verschillende kanten kreeg ik het verzoek om weer een bijdrage te leveren in onze wekelijkse erediensten. Met het kerkkoor uit Benidorm heb ik

afgesproken gezamenlijk liederen te oefenen en deze dan in Benidorm, alsmede in onze kerk te gaan uitvoeren en omgekeerd. Ik verheug me er nu al op deze mooie geestelijke liederen met zo'n groot koor te mogen begeleiden.

Vanuit mijn kant doe ik dan ook een beroep op u allen hieraan mee te werken en ik zie u graag op woensdag 9 oktober om 10.00 uur in onze kerklocatie.

Uw cantor Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten!



Wie, Wat, Waar? Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366
E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14
E-mail: elja@familiebroere.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:
Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14
E-mail: stijntjejonker@gmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4,
Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865
770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja



INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL