

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – Jaargang 6  
Nummer 2 – juni, juli en augustus 2024

---

# Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente  
Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse  
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca.*

*Torre Vieja*

*Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27, 0318 Torre Vieja*



Kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
Predikant: Paul van der Laan

**BEZOEK ONZE WEBSITE:** [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

## **Inhoud**

<b>Inhoud .....</b>	<b>2</b>
<b>Van de redactie .....</b>	<b>3</b>
<b>Mededelingen van de kerkenraad.....</b>	<b>4</b>
<b>Aanvulling predikantenoverzicht 2024-2025.....</b>	<b>4</b>
<b>Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 mei 2024.....</b>	<b>4</b>
<b>Van de huidige preekvoorzieners Tim Hop en Jan Broere.....</b>	<b>5</b>
<b>Van de diaconie.....</b>	<b>6</b>
<b>Dankzegging .....</b>	<b>10</b>
<b>Van de predikant .....</b>	<b>11</b>
<b>Themagedichten van Paul van der Laan.....</b>	<b>12</b>
<b>Pastoraat.....</b>	<b>14</b>
<b>Verjaardagen.....</b>	<b>14</b>
<b>Zussen.....</b>	<b>15</b>
<b>De pen is doorgegeven aan... ..</b>	<b>17</b>
<b>Activiteiten.....</b>	<b>18</b>
<b>Inspiratie-bijeenkomsten.....</b>	<b>18</b>
<b>Wie, Wat, Waar?.....</b>	<b>18</b>
<b>Kerkenraad.....</b>	<b>18</b>
<b>Financiën.....</b>	<b>19</b>
<b>Adressen.....</b>	<b>20</b>

## Van de redactie



Beste gemeenteleden,

Zoals reeds eerder is vermeld wordt dit een nummer voor drie maanden.

De meesten van ons zullen hun verblijfplaats verwisselen voor een andere; van de warmte naar de kou of juist andersom. Activiteiten worden minder of worden zelfs stilgelegd. Dat geldt ook voor de activiteiten binnen de kerk. Vanzelfsprekend blijven we zondags bij elkaar komen voor de eredienst en het bijbelinspiratie-uur zal ook gewoon doorgaan. In augustus echter gaan we wat betreft de warmte kijken of het verantwoord is om door te gaan met het bijbelinspiratie-uur, maar daar wordt u vanzelf over ingelicht. Ds. Henk van den Born zal in juli en augustus het stokje overnemen van Paul van der Laan. Ik wil eindigen met een gedicht over de vakantie, geschreven door Mina Mulder-Zuur.

Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan,  
we zullen weer massaal op vakantie gaan.  
Het is een tijd om tot rust te komen.  
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen,  
prachtige vergezichten tijdens wandelingen.

Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken  
we raken toch nooit uitgekeken  
op de schepping van God in de natuur.  
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt.  
Hij is het die over ons leven waakt.

Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen.  
U over de thuisblijvers ontfermen.  
Wij bidden om Uw nabijheid.  
Bewaar ons overal op onze levensreis  
onderweg naar Uw hemels paradijs.

Of u zich nu bevindt in Nederland, Spanje of op een andere plek op deze aardbol, iedereen een fijne tijd toegewenst en een behouden thuiskomst.

Anneke Nijhof



## Mededelingen van de kerkenraad

### Aanvulling predikantenoverzicht 2024-2025

In het predikantenoverzicht dat in de vorige Nieuwsbrief werd gepubliceerd stond december 2024 nog open. In de diensten op 1, 8, 15 en 22 december heeft Bram de Jong zich bereid verklaard de dienst te leiden.

Voor zover we nu weten wordt de dienst op 1<sup>e</sup> Kerstdag een zangdienst, die door Henk en Carla van den Born zal worden voorbereid.

### Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 13 mei 2024.

Alle kerkenraadsleden, inclusief de predikant, waren aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via Skype.

1. Jan Broere en Tim Hop hebben het uitnodigen van predikanten overgenomen van Gijs van de Kolk. In deze Nieuwsbrief wordt uiteengezet hoe zij in het vervolg predikanten gaan benaderen waarvan zij denken dat die geschikt zijn om in onze gemeente voor te gaan.
2. We bespreken met elkaar hoe we het gebruik van de beamer afgelopen zondag hebben ervaren. De reacties waren grotendeels positief, hoewel er nog wel wat schoonheidsfoutjes moeten worden weggewerkt. Voor de duidelijkheid zullen we proberen de achtergrond zwart te maken en de letters in het wit af te drukken. Er zal worden gekeken of de tekst kan worden gescrold, maar daar zal wel iemand voor gevonden moeten worden die dit wil gaan doen. Deze twee maanden (mei en juni) neemt Rina van der Laan dit voor haar rekening.

Na twee maanden proefdraaien nemen we in de volgende vergadering van 1 juli het definitieve besluit of we hier wel of niet mee door gaan.

De rest van de agendapunten zijn intern besproken.

Anneke Nijhof  
scriba

## **Van de huidige preekvoorzieners Tim Hop en Jan Broere**

Welke predikanten komen er bij ons in 'De Hoeksteen?'

Aangezien wij een interkerkelijke gemeente zijn, niet verbonden aan enig kerkgenootschap in Nederland, putten wij uit de grote vijver van emeritus-predikanten van kerken van protestants Nederland, namelijk de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa), waarin o.a. de PKN, NGK, CGK en de Unie-ABC baptisten enz. zijn opgenomen.

Daarbij vinden wij het belangrijk dat de predikant(e) Bijbelgetrouw wil zijn en staat achter de door onze kerk aanvaardde Apostolische Geloofsbelijdenis.

Wij kiezen predikanten die met emeritaat zijn. We kunnen hen immers geen dienstverband voor lange tijd aanbieden. Zij komen voor relatief korte periode (2/3 maanden) en hebben vrij wonen, vrij reizen en het gebruik van een auto.

### **Hoe komen wij aan namen?**

Naast de informatie die wij bij het IPNZE kunnen krijgen, wordt de kerkenraad ook regelmatig gewezen op emeritus-predikanten die geschikt zouden kunnen zijn voor het werk in onze gemeente in Guardamar. Daarnaast beschikken we ook zelf over een uitgebreid netwerk waaruit geput kan worden. Eveneens zijn er predikanten die zich spontaan aanmelden bij de kerkenraad om onze gemeente voor een periode te dienen.

Tim Hop en Jan Broere, die dit werk hebben overgenomen van Gijs van de Kolk, beluisteren allereerst via het internet/YouTube veelal meerdere preken van een predikant(e). Daarnaast proberen zij via internet/contacten wat meer achtergronden op te sporen. Als blijkt dat zij de betreffende dominee geschikt achten voor onze gemeente, wordt aan de overige kerkenraadsleden gevraagd deze predikant(e) ook te

beluisteren. Staat de kerkenraad hier ook positief tegenover, dan wordt contact opgenomen met de betreffende predikant(e), waarbij gevraagd wordt of hij/zij in principe bereid zou zijn een periode van twee of drie maanden in onze gemeente te dienen. Soms blijkt dat de betreffende predikant (nog) geen mogelijkheden heeft aan een verzoek gehoor te geven. Is hij/zij daartoe wel in staat en bereid, dan maken we een afspraak voor een bezoek aan huis bij de betreffende predikant(e) in Nederland om elkaars verwachtingen ten aanzien van een dienstperiode uit te wisselen. Zijn beide partijen nog steeds positief gestemd, dan worden de overige kerkenraadsleden op de hoogte gesteld. Gaan ook zij akkoord, dan wordt er een principe afspraak gemaakt voor een periode.

### Dus

U begrijpt dat zij namens de kerkenraad met veel liefde en enthousiasme dit werk willen gaan doen. Maar mocht u vanuit uw omgeving namen weten van geschikte emerituspredikanten, dan hoort de kerkenraad dat natuurlijk heel graag. We worden in dit werk graag gesteund door de gehele gemeente!



### Van de diaconie

De doelcollecte bij het Avondmaal van 9 juni a.s. willen we als diaconie graag bestemmen voor 'Art for All', een stichting waar onze eigen Bram de Jong als bestuurslid bij betrokken is. Hieronder vindt u enige informatie:

## Art for All

*"Veel misère is niet op te lossen, maar als het hart geraakt is door liefde, 'iets' wat de grauwe sluier van je bestaan heeft aangeraakt, dan heb je opnieuw hoop, dan ben je een beter mens, heb je waarde gekregen, ben je in de zon gezet!"*

## Het ontstaan van een droom

Een groepje gedreven kunstenaars vroeg zich af hoe kunnen we iets betekenen voor mensen die geen creatieve mogelijkheden hebben. Hoe kunnen we hen laten meegenieten van onze talenten. Een droom werd geboren; daar waar kinderen in traumatische omstandigheden leven, willen we hen een onvergetelijke creatieve ervaring laten beleven.

## De realisatie van een droom

Het bleef niet bij dromen. Wil van der Weele richtte in dec. 2001 de stichting Art for All op. De basis was gelegd om in actie te komen.

De kunstenaars pakten hun spullen en vertrokken bepakkt en bezakt met verf, papier, doek, penselen en heel veel knutselmateriaal richting Roemenië. Werken met straatkinderen en wezen. Het sloeg aan, de plaatselijke staf die ze bezig zag werd zo gegrepen dat ze het op meerdere plaatsen wilden organiseren en er nu ook zelf mee bezig zijn.

Via allerlei contacten kwam er een uitnodiging om iets te doen met aids wezen in Thailand. Daarna de kindsoldaten in de opvangcentra en vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda en aidspatiëntjes in de townships van Kaapstad.

Iedere keer weer is het een feest om met de kinderen zo intensief te kunnen werken. We spelen, bouwen aan hun zelfbeeld, leren hen opnieuw te vertrouwen, brengen hoop en verwachting. En dat allemaal op een creatieve manier. Het gaat op dat moment niet om de kunstwerken op zich. Nee, het proces is belangrijker dan het resultaat. Het is fantastisch om te zien wat kinderen met een beetje sturing en stimulatie kunnen maken. Art for All wil die creativiteit uitdagen. Geen wedstrijd, maar samen genieten.



De projecten duren gemiddeld drie weken en worden afgesloten met een grote parade. Een optocht met fanfare, blijde trotse kinderen en ouders, veel kleur, zelfgemaakte vlaggen, grote spandoeken met het dorp van je dromen. De parade is veelal een inspiratie voor de lokale gemeenschap.

## **Wakker worden uit een droom**

De staf van het rehabilitatiecentrum voor ex-kindsoldaten van World Vision in Gulu, Noord-Oeganda, vertelde: "We hadden nooit verwacht dat de meisjes zouden meedoen. Die houden niet van tekenen en schilderen. Maar we zagen dat ze dolenthousiast meededen. Wat hebben jullie in die paar weken gedaan? De sfeer op het kamp is veranderd!" De kleurrijke resultaten van de kinderen zijn en blijven van henzelf en worden niet verkocht.

## **Laatste verslag van februari 2024**

We sloegen onze vleugels dit keer wel heel ver uit. Een gebied waar we nog niet eerder actief waren, Zuid-Amerika, en met name in Peru, Ayacucho.

Op uitnodiging van Solid, een organisatie die vooral de vrouwen in die streek een betere toekomst wil geven, gaan we daar een creatief project opstarten. In de zorg voor vrouwen raakte Solid ook betrokken bij het grote probleem van tienerzwangerschappen. Daardoor onderbreken vele meisjes hun schoolopleiding en komen zo zonder opleiding en met de zware opdracht om voor zichzelf en de baby te zorgen, zonder fatsoenlijk inkomen. Sommigen hebben ook moeite om het kind de nodige aandacht en liefde te geven, iets wat ze in hun eigen opvoeding ook hebben gemist. Solid vangt een aantal van die meisjes op in een opvangcentrum maar begeleidt ook 200 van die tienermoedertjes ambulante.

Voor de volwassen vrouwen is een brei-atelier opgericht waar met de bekende Alpacawol kleding gemaakt wordt die in verschillende landen door gekende winkels worden verkocht. Op die manier hebben toch 67 vrouwen een zeker inkomen en kunnen zich beter positioneren en opkomen tegen het veel voorkomend partnergeweld.

Voor kinderen van deze vrouwen wordt ook in opvang voorzien. Een ander project is Cahorros, deze NGO bekommert zich vooral over straatkinderen. Er is een opvanghuis waar een aantal kinderen voltijds verblijft en er wordt ook nachtopvang aangeboden. Daarnaast bestaat ook nog een project op hun proefboerderij waar teenagers kunnen kennismaken met de technieken van zaaien en oogsten of het kweken van kleinvee en kippen. De bedoeling is dat deze straatkinderen met elementaire kennis van de boerderij terug naar hun dorpen zouden gaan en daar een zelfstandig leven kunnen opbouwen.

Bij dat alles speelt op de achtergrond nog mee dat veel mensen



getraumatiseerd zijn door de vele jaren dat de omgeving te lijden had onder het geweld en de bedreigingen en ontvoeringen en folteringen door de rebellenbeweging 'Het lichtende pad' en het repressief optreden van het regeringsleger. Veel gezinnen hebben geleden onder ontvoering marteling en verdwijning van geliefden.

Neem daarbij de enorme aantrekkingskracht die het meewerken in de drugsteelt en handel heeft op jonge mensen en je begrijpt dat er meer dan genoeg problemen zijn die opgroeien in dit land, in deze stad, niet eenvoudig maken.

We werden uitgenodigd om met die verschillende groepen te werken en vooral onze kennis en inzichten met de staf te delen zodat zij het zelf op één of andere manier kunnen voortzetten.

### **Tot slot**

Wij stellen ons niet op als therapeuten maar zijn ons heel bewust dat de dingen, die we met creativiteit doen, wel heel therapeutisch werken. Het versterken van het zelfbeeld en zelf vertrouwen maakt hen weerbaarder in deze moeizame wereld. Het bevorderen van het creatief of lateraal denken in plaats van alleen logisch en lineair, het opent vele mogelijkheden.

We willen als Art for All daar ons beste beentje voorzetten en delen wat we door de vele jaren ervaring hebben geleerd.

Wim Engels, voorzitter Art for All  
Bram de Jong, penningmeester Art for All

Voor meer informatie  
<https://www.artforall.org/>

*De Stichting Art for All draagt de christelijke signatuur.  
Wereldwijd wil Art for All de vertaling van Gods hart zijn in het brengen van de lach, de vreugde en de inspiratie om met nieuwe hoop de volgende dag tegemoet te kunnen zien. De grote Schepper is onze bron en motivatie om op creatieve en praktische wijze een knop te helpen omdraaien in een vastgelopen leven.*

Voor de avondmaalsviering van 11 augustus hebben we als doel gekozen 'Vrienden van Haïti', waar de bij velen van ons bekende Ria van der Linde al jarenlang intensief bij betrokken is.

## **De Stichting Vrienden van Haïti Nederland**

Haïti, een land dat de Nederlandse Pater Bohnen, die tientallen jaren daar in de sloppenwijken heeft gewerkt de uitroep ontlokte: 'Er zijn mensen die niet geloven in een leven na de dood. Maar hier is geen leven voor de dood.' Een land geteisterd door natuurrampen, incompetente regeringen, corruptie, honger, ondervoeding, hoge kindersterfte, lage levensverwachtingen en bittere, bittere armoede.



Stichting Vrienden van Haïti Nederland beseft dat het niet in staat is om problemen in geheel Haïti op te lossen, zelfs niet grotendeels. Daarvoor is de problematiek veel te groot en te complex. Wij spiegelen ons aan de woorden van een wereldberoemde weldoenster en winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, moeder Teresa. Haar uitspraak: 'Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan een'. Vanuit deze gedachtegang verlenen wij graag hulp. Op beperkte schaal, maar met grote impact voor de mensen op Haïti in het dorp Petit Goave. Naast directe hulpverlening aan gezinnen vinden wij het eveneens van groot belang dat de mensen een kans op een toekomst krijgen. Daarom richten onze projecten zich eveneens op het creëren van onderwijs. Met name onderwijs dat gericht is op het ontwikkelen van de kracht van de regio, land- en tuinbouw.

Jan Broere,  
diaconie

## **Dankzegging**

Lieve gemeenteleden,

We waren blij verrast met jullie medeleven bij ons 55-jarig huwelijk, dat we eind mei mochten vieren. Hartelijke dank voor het prachtige boeket en jullie lieve wensen. We weten ons door God gedragen en kijken met elkaar uit naar wat Hij ons de komende tijd nog geven zal.

Gijs en Gretha van de Kolk



## Van de predikant

### Een nieuwe gebod

Op het moment dat ik deze overdenking schrijf is het Tweede Pinksterdag. In Biddinghuizen hebben afgelopen weekend ruim 60.000 christenen het Pinksterfeest gevierd; er waren 25.000 kampeerders en alleen al tijdens de Sing-In zongen 50.000 aanwezigen Gods lof. Nederlandse sociologen in de 80er jaren van de vorige eeuw, spraken toen al van een post-christelijk tijdperk en waren er vast van overtuigd dat er in enkele decennia nauwelijks nog belijdende christenen in Nederland zouden zijn. Zij hebben zich, gelukkig, heerlijk vergist. De kracht van de heilige Geest raakt nooit uitgeput en in die kracht gaan wij voort. Ook wij mochten het Pinksterfeest hier in Spanje met elkaar vieren, zij het op veel kleinere schaal.

De laatste maanden mag onze kerkelijke gemeente zich verheugen in een voor ons doen goede opkomst. Voor mij is het een voorrecht dat



ik begin mei ds. Peter den Admirant mocht opvolgen als predikant. Op Goede Vrijdag 29 maart mochten wij samen nog de kruisweg in Rojas lopen met ongeveer 60 belangstellenden. Prachtig om te doen. Hoewel wij van twee uitersten van het kerkelijk spectrum komen, wisten wij ons verbonden door de liefde van en voor Christus. Dat scheidt een eeuwige band. Peter en zijn vrouw Gerda hebben zich geweldig ingezet en

hebben grote schoenen achter gelaten om te vullen.

De twee maanden die ik hier mag voorgaan, willen wij met elkaar nadenken wat het betekent om hier in



Spanje kerk van Jezus Christus te zijn. De uitdaging ligt vóór ons om met elkaar het nieuwe gebod gestalte te geven, dat Jezus kort voor Zijn lijden en sterven aan Zijn leerlingen gaf:

*'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.'* (Johannes 13:34)

Dat is nogal wat, hetgeen de Heer ons hier opdraagt. Elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft liefgehad? Is er een grotere liefde denkbaar? Gelukkig leert de Bijbel ons dat *'Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, Die ons gegeven is.'* (Romeinen 5:5) Dit nieuwe gebod wordt overigens gevolgd door een geweldige belofte:

*'Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn. (Johannes 13:35).*

Daar droom ik van en bid ik voor: dat alle Nederlandstaligen aan de Costa Blanca dat gaan zien. Droomt en bidt u met ons mee? Rina en ik zien er naar uit om jullie nog een maand te mogen dienen. Daarna zal onze goede vriend Henk van de Born de fakkel overnemen. Jullie allemaal nog een gezegende en hopelijk niet al te warme zomer toegewenst.

Met vriendelijke groet,  
Paul van der Laan

## **Themagedichten van Paul van der Laan**

Zondag 5 mei 2024 - Efeze: Eerste Liefde

### **Eerste liefde!**

*Er kan maar één eerste liefde zijn,  
sprankelend als nieuwe wijn.  
Het maakt je dronken van geluk,  
je weet zeker: dit gaat nooit meer stuk!*

*Je hoort hemelse gezangen,  
bent brandend van verlangen.  
Fluistert oprecht: ik heb je lief  
... blijf maar altijd zo naïef*

Zondag 12 mei 2024 - Smyrna: Lijden

**Omgekeerd lijden**

*Je kunt het lijden  
niet altijd vermijden.  
Stroop dan je mouwen op,  
zeg moedig: 'Kom maar op'.*

*Lijden heeft niet het laatste woord,  
zelfs niet toen Jezus werd vermoord.  
Laten wij daarom van Hem leren  
dat lijden het kwaad om kan keren.*

Zondag 19 mei 2024 – Pinksteren

**Geboortefeest**

*De Rabbi is weg – Zijn volgelingen balen.  
Plots een Windvlaag, Vuurtongen en Vreemde talen,  
Bange wezen stormen naar buiten  
om het goede nieuws te ontsluiten.*

*Dronken van de kracht van boven,  
beginnen zij de Heer te loven.  
Iedereen mag het horen:  
'de Kerk van Jezus is geboren'.*

Zondag 26 mei 2024 – Pergamum: Geloven

**Kom mijn ongeloof te hulp!**

*Heer, ik wil altijd zonder aarzelen geloven,  
maar dat kan ik niet echt beloven.  
Soms raak ik het een beetje kwijt,  
als iemand onterecht lijdt.*

*Maar ik weet – ik ken U slechts ten dele.  
Wilt U toch mijn ongeloof helen?  
Het antwoord op al mijn vragen  
vind ik, als ik mij door u laat dragen.*



## Pastoraat

Beste gemeenteleden,

Hieronder nog wat pastoraal nieuws.  
Ria de Bruijne (in Spanje) en Lilian Jansen  
(in Nederland) staan beiden op de  
wachlijst voor een heupoperatie en we hopen dat ze zo snel mogelijk  
worden geopereerd.  
Ria heeft 29 mei een gesprek met de orthopeed.

Jenny Ruitenberg-Blom wordt in juni geopereerd.

Ad Korevaar is in Oostenrijk heel benauwd geweest. Weinig zuurstof  
in zijn bloed. Prednison en antibiotica doen hun werk en hij is  
langzaam aan het herstellen.

Gijs en Gretha van de Kolk zijn **55** jaar getrouwd.  
Dankbaar voor de 55 jaar. Gods Zegen voor de komende jaren.

Hartelijke groet,  
Tiny Willemse  
Tel. +31 615 398 014

## Verjaardagen



Onderstaande personen zijn jarig in de maanden  
juni, juli en augustus

- 2 juni - Frank van Hoeflaken
- 4 juni - Stieneke de Vries
- 7 juni - Bernhard de Vries
- 17 juni - Ria Bosveld
- 18 juni - Carla Achterberg
- 21 juni - Frans Knoppert
- 25 juni - Ria van der Plas
- 28 juni - Jan Bulthuis
- 28 juni - Gré van 't Hoff





2 juli - Wil Costerus  
2 juli - Gretha van de Kolk  
9 juli - Henny Schuurman  
13 juli - David Bordeaux  
29 juli - Bram de Jong



2 augustus - Maria Hop  
9 augustus - Hilda Windhoud  
19 augustus - Ad Korevaar  
19 augustus - Linda Stam  
22 augustus - Janie Brussaard  
24 augustus - Heide Schenkenberg  
27 augustus - Marijke Scholte  
30 augustus - Rik Jansen  
31 augustus - Jenny Ruitenber

Allemaal een fijne verjaardag  
en Gods zegen voor het komende  
jaar toegewenst.

De redactie



## Zussen

Op een dag zat een jonge vrouw bij haar moeder thee te drinken.  
Zij spraken over het leven, het huwelijk, over de  
verantwoordelijkheden in het leven en de verplichtingen die  
volwassenheid met zich meebrengt.

De moeder roerde in de thee en zei bedachtzaam tegen haar dochter:  
'Vergeet je zusters niet.

Ze worden steeds belangrijker naarmate je ouder wordt.  
Hoeveel je ook van je man houdt, hoeveel je ook van de  
kinderen - die je misschien zult krijgen - zult houden,  
je zult altijd je zusters nodig hebben.

Denk eraan zo af en toe met ze mee te gaan  
en dingen met ze te doen.

En onthoud dat "zusters" alle vrouwen betekent.  
Je vriendinnen, je dochters, je collega's en al je vrouwelijke  
familieleden.

Je hebt vrouwen nodig.  
Zo is het nu eenmaal met vrouwen.'

Wat een grappig idee, dacht de jonge vrouw.

Ik ben een pasgetrouwde vrouw.  
Mijn man en het gezin dat we zullen stichten,  
zal zeker alles zijn dat ik nodig heb om mijn leven  
waardevol te maken.  
Toch luisterde ze naar haar moeder.

Ze hield contact met haar zusters  
en maakte ieder jaar meer vriendinnen.  
Naarmate de tijd verstreek, kwam ze er langzamerhand achter  
dat haar moeder wist waar ze het over had.  
Als door de tijd en het leven veranderingen en mysteries in een  
vrouw groeien, zijn 'zusters' de steunpilaren in het leven.

De tijd verstrijkt  
het leven gebeurt  
afstand scheidt  
kinderen groeien op  
liefde groeit en vergaat.

Geliefden overlijden  
harten breken  
ouders sterven  
loopbanen eindigen.

Maar... zusters zijn er, tijd en afstand maken niet uit.  
Een vriendin is altijd binnen bereik als je haar nodig hebt.

En als je alleen door dat eenzame dal moet gaan  
zullen vrouwen in je leven aan de rand staan om je aan te moedigen,  
voor je te bidden, ten gunste van jou tussenbeide komen en je aan  
het eind met open armen ontvangen.  
Soms lappen ze alle regels aan hun laars en lopen ze naast je,  
of ze komen om je eruit te tillen.  
Vriendinnen, dochters, kleindochters, schoondochters, zusters,  
schoonzusters, moeders, grootmoeders, tantes, nichten en  
buurvrouwen,  
allemaal zegenen je leven.  
De wereld zou niet hetzelfde zijn  
zonder deze verbondenheid tussen vrouwen.

Toen we dit 'avontuur', genaamd vrouw-zijn begonnen,  
hadden we geen idee van de ongelooflijke vreugde en verdriet  
dat ons te wachten zou staan.  
Noch wisten we hoe we elkaar nodig zouden hebben  
en nog steeds nodig hebben.



## De pen is doorgegeven aan...



Bertus en Sijtje Hendrikse

Het was leuk uitgenodigd te worden om in de pen te klimmen en iets over ons te vertellen in het kerkblad van de 'Hoeksteen', maar nu ik het aan het overwegen ben wordt het toch moeilijk om te beginnen.

Bertus en ik vertoeven op onze boot en liggen momenteel in onze thuishaven in Woerden, dus kan ik gebruik maken van de computer, terwijl de zon schijnt en het af en toe regent.



Ons eerste contact met leden van de kerk was tijdens een zoektocht om een straat in Torrevieja te vinden. We kwamen uiteindelijk in Punta Prima terecht en daar vroegen we de weg aan een echtpaar in het Engels. Toen het Nederlanders bleken te zijn, werden we

op de thee uitgenodigd in een mooi appartement waar we gezellig en heel spontaan babbelden. Bij vertrek vertelden ze ons over de Nederlandse kerk en gaven ons het boekje van de 'Hoeksteen', toen nog in Rojales gevestigd.

De daaropvolgende zondag gingen we op zoek (met GPS) en verdwaalden weer helaas. Het werd steeds later, tot we, tot onze verbazing, een straatnaam zagen, waarbij 'Nederlandse kerk' stond, linksaf en ja hoor, we hoorden een psalm zingen. We traden binnen in het zaaltje en wie stond daar? Diezelfde dame van Punta Prima, die haar hand naar ons opstak, terwijl ze voor in de kerk stond te spreken en een uitleg over het bloemstuk gaf wat er stond. Wij kregen toch nog een plaats naast een hele gastvrije meneer, die ook gastvrij bleef en iedere week daarna naast ons kwam zitten of plaats vrijmaakte.

We voelden ons thuis en maakten veel kennissen en vrienden. Ik hield van het orgelspel, het zingen met elkaar en vooral de aanwezigheid van verschillende nominaties van kerken en voorgangers.

De 'Hoeksteen' verhuisde een aantal keren en altijd waren er weer dezelfde of nieuwe gezichten; helaas ook trieste mededelingen van mensen die je niet meer zou ontmoeten door sterfte of andere redenen.

Het voelde als een warm bad in een vreemd land.

Vooral toen mijn man op een zondag jarig was, 90 werd, werd er spontaan 'lang zal hij leven gezongen'. Dat heeft tot nu toe geholpen. Hij is inmiddels 97.

Ons laatste bezoek aan Spanje was afgelopen kerst tot maart dit jaar, maar alles wordt wat moeilijker.

Alle jaren genoten van de samenkomsten, diners, meerijden, een drankje en de gesprekken na de diensten. Allemaal veel dank voor de warmte die wij gevoeld hebben in jullie bijzijn en groeten, ook aan Mercedes. Aan allen die voor ons bekenden en onbekenden zijn.

Bertus en Sijtje Hendrikse.

Tel: 0622045385.

Email: [sijtje.hendrikse@gmail.com](mailto:sijtje.hendrikse@gmail.com)

## Activiteiten

### Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



## Wie, Wat, Waar?

### Kerkenraad

#### Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031 6 223 923 66

E-mail: [tim@prostairs.nl](mailto:tim@prostairs.nl) of [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl).

#### Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mail redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter**

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 6 333 064 41  
E-mail: [carlavdbornbeukhof@gmail.com](mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com)

**Pastoraat/Ouderling**

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34  
E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

**Diaconie/Diaken:**

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14  
E-mail: [jan@familiebroere.nl](mailto:jan@familiebroere.nl)

**Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:**

Kees van Velzen, tel. +31 6 512 951 91  
E-mail: [keescvanvelzen@gmail.com](mailto:keescvanvelzen@gmail.com)

**Pastoraal team**

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34  
E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41  
E-mail: [maria@prostairs.nl](mailto:maria@prostairs.nl)

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14  
E-mail: [stijntjejonker@gmail.com](mailto:stijntjejonker@gmail.com)

**Eindcorrectie Nieuwsbrief:** Ineke Bais-van der Heijden  
**Beheerder website:** Stieneke de Vries

**Financiën**

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602  
0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica  
Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102  
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica  
Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de  
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer  
825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal  
aftrekbaar zijn in Nederland.

## Adressen

### Pastorie

Urbanizacion Benimar II  
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231  
03170-Rojales (Alicante)  
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841  
E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

### Kerkzaal

Los Angeles  
Plaza de los Halcones 27  
03183 Torrevieja

### INTERNET

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl)  
E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of  
[scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)  
Copy inzenden:  
[redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**BEZOEK ONZE WEBSITE:**  
[WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

