

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5  
Nummer 10 – april 2024

---

# Nieuwsbrief

## van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en  
toeristen aan de Costa Blanca.  
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,  
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
Predikant: Peter den Admirant

**BEZOEK ONZE WEBSITE:** [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

## Inhoud

<b>Van de redactie</b> .....	3
<b>Mededelingen van de kerkenraad</b> .....	4
<b>Van de voorzitter</b> .....	4
<b>Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 25 maart 2024</b> .....	5
<b>Kerkelijke stand</b> .....	6
<b>Kerk in Actie</b> .....	6
<b>Van de predikant</b> .....	7
<b>Opstanding</b> .....	9
<b>De Passiespelen in Callosa del Segura.</b> .....	9
<b>Pastoraat</b> .....	10
<b>Verjaardagen</b> .....	11
<b>De pen is doorgegeven aan...</b> .....	12
<b>Een bezichtiging waard</b> .....	13
<b>Christelijke schilderkunst</b> .....	15
<b>GELOVEN</b> .....	16
<b>Activiteiten</b> .....	18
<b>Agenda april 2024</b> .....	18
<b>Bijbelinspiratie-uur</b> .....	19
<b>Wie, Wat, Waar?</b> .....	19
<b>Kerkenraad</b> .....	19
<b>Financiën</b> .....	20
<b>Adressen</b> .....	20



## Van de redactie

Beste gemeente,

Deze Nieuwsbrief wordt de laatste van jaargang 5. Vijf jaar lang heeft u tien keer per jaar een Nieuwsbrief ontvangen. Heel veel is de revue gepasseerd. Velen zijn ons in die tijd ontvallen. We hebben mensen gehad die hun lidmaatschap hebben opgezegd door wat voor reden dan ook, maar er was ook veel aanwas van nieuwe leden.

We hebben het tienjarig bestaan van de kerk gevierd en zijn er met elkaar heel wat keren opuit getrokken.

We hebben veel verschillende predikanten in ons midden mogen ontvangen. Sommigen één keer, anderen meerdere malen.

Elke zondag mochten we het evangelie met elkaar delen en bemoedigd worden door de woordverkondiging.

Gelukkig waren er ook mensen die mij kopij hebben toegezonden en ervoor gezorgd hebben dat er een goed gevulde Nieuwsbrief kon worden uitgegeven. Ook dit keer kreeg ik spontaan drie artikelen doorgestuurd. Dank jullie wel daarvoor.

Door middel van 'De pen is doorgegeven aan...' heeft een groot deel van de leden zich voorgesteld aan de gemeente. Ik hoop dat u deze rubriek ook hebt gelezen en daardoor elkaar wat beter hebt leren kennen.

We kunnen terugzien op een goede, harmonieuze jaarvergadering op 5 maart jl. Gijs en Gretha van de Kolk mochten na zes jaar hun ambt van diaken neerleggen. Gijs en Gretha, ook namens de redactie wil ik jullie langs deze weg hartelijk bedanken voor al het werk dat jullie voor God en de gemeente hebben verricht. We weten dat het jullie hart had, maar toch... zes jaar is een lange tijd.

Jan Broere werd in hun plaats unaniem gekozen tot nieuwe diaken. Jan, welkom binnen de kerkenraad. Ook jou wensen we kracht en energie toe voor het werk dat je te wachten staat en we hebben je inmiddels met open armen ontvangen.

Ik eindig door eenieder een goede maand toe te wensen.

Met hartelijke groeten,

Anneke Nijhof,

redactie



## Mededelingen van de kerkenraad

### Van de voorzitter

Beste gemeente,

De maand maart is weer voorbij en kijken even terug naar deze afgelopen periode.

We kunnen terugzien op een goede gemeentevergadering. Er heerste een prettige sfeer en alles kon worden besproken wat op de agenda was aangegeven. We zijn dankbaar dat Jan Broere zijn ambt heeft aangenomen als diaken van de gemeente en we bedanken Gijs en Gretha van de Kolk voor al het werk dat zij de afgelopen zes jaar voor de gemeente hebben gedaan.

Ook zijn we dankbaar dat Tiny Willemse is toegevoegd aan het pastorale team. Petra Koelewijn, bedankt voor jouw geïnvesteerde tijd in het pastorale werk.

Omdat ik dit vroeger schrijf dan wanneer u het leest, kijken we op dit moment uit naar Pasen. Zo zullen we op Goede Vrijdag de tocht maken naar de drie kruisen in Rojasles. Voor mij is dit de eerste keer dat ik hierbij aanwezig ben, dus ik kijk er dan ook naar uit.

Ook was de voorstelling 'De Passion' erg indrukwekkend. Prachtig hoe ze dit in Spanje vertolken. We kijken dan ook terug op een mooie periode. Ik wens eenieder nog een fijne tijd.

Tim Hop

*Ik zie mijn naam  
in Uw wonden staan.  
Ik zie mijn zonden  
in de lijn  
van Uw littekens,  
Ik zie mijn verlossing  
als U roept  
het is VOLBRACHT*

## Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op maandag 25 maart 2024.

1. Uit de gesprekken met gemeenteleden blijkt dat veel mensen het op prijs zouden stellen als de opstelling van de stoelen weer in een vierkant worden geplaatst, met het zicht op het podium. De kerkenraad gaat hierin mee en vanaf Goede Vrijdag zal de zaal weer op die manier worden ingericht.
2. Er wordt gemeld dat mensen, die op bezoek gaan in de pastorie, hun auto parkeren op het pleintje. Dat is **niet** de bedoeling. Er is slechts één parkeerplek en die is voor de predikant. Gasten moeten gewoon op buiten op straat parkeren.
3. Wie bezoek van een predikant wenst, laat hij of zij dit aangeven en met hem een afspraak maken.
4. Terugblik op de gemeentevergadering van 5 maart jl. Deze vergadering is door de kerkenraadsleden als positief, gemoedelijk en harmonieus ervaren. Deze geluiden kwamen ook van de aanwezigen.  
Tijdens de vergadering werd de vraag gesteld wie Gijs van de Kolk gaat vervangen als preekvoorzitter nu hij geen ambtsdrager meer is. De kerkenraad is van mening dat Gijs dit gewoon kan blijven doen omdat je daar geen ambtsdrager voor hoeft te zijn. Tegenwoordig doen Gijs en Tim dit samen.
5. Indien iemand lid wil worden zal dat aan één van de ambtsdragers moeten worden gemeld. De inschrijfformulieren liggen niet zomaar op tafel, maar worden bewaard in een map.
6. Er worden weer nieuwe flyers besteld. Het is echter niet de bedoeling dat ze gebruikt gaan worden als strooifolders.
7. Omdat er op 1<sup>e</sup> Kerstdag geen predikant is, zullen Carla en Henk van den Born een zangdienst voorbereiden. Nadere gegevens volgen nog.
8. Er zijn mensen die zich storen aan het gebruik van de liturgische tafel. Het is geen opbergplek voor van alles en nog wat. Er zal op worden toegezien dat dit niet meer gebeurt.
9. Het blad van de kathedraal zal vergroot worden en hij zal worden opgeknapt. Dit voorkomt ook dat we spullen op de tafel moeten leggen.

Anneke Nijhof,  
scriba

## Kerkelijke stand

Op de valreep kreeg ik het volgende bericht binnen: Ton Vandongen schreef (enigszins aangepast) de volgende mail: Wegens gezondheidsredenen ziet het er nu naar uit dat wij (Liny en ik) niet meer naar Spanje komen. Dus hebben wij besloten om ons uit te schrijven van de gemeente 'De Hoeksteen'. Wij hebben een fijne tijd gehad in Spanje, ook samen met de gemeente.

Wij wensen jullie als gemeente Gods rijke zegen van harte toe. Wil je de gemeente de hartelijke groeten van ons doen?

Wij wensen iedereen gezegende Paasdagen toe.

Lieve groetjes van ons,  
Liny en Ton Vandongen,  
Magnoliastraat 116  
Almelo.

## Kerk in Actie

Op 14 april hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Daarbij collecteren we altijd voor een goed doel. Hieronder ziet u het doel waarvoor op 14 april zal worden gecollecteerd.

## Projecten

Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, Latijns-Amerika, Afrika het Midden-Oosten en Europa (waaronder Nederland). Een deel staat hier uitgelicht. Steun je dit werk ook? Bedankt! Samen zijn we de kerk in



actie.

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen in Oekraïne helpen. **Help mee!**

## Op de vlucht

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in Oost-Oekraïne naar het westen, op zoek naar veiligheid. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. **Onze hulp daarbij blijft dringend nodig!**



## Van de predikant

### Als het toch geen Pasen was geweest...!

'Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn', 1 Korinthe 15:19.

Als ik toch nooit was uitgenodigd om een keer naar Spanje te komen...  
Als ik toen nooit mijn vriend of vriendin was tegengekomen...  
Als we nooit langs dat huis waren gereden dat te koop stond...

Als-dan-situaties. We kennen ze allemaal. Hoe anders was ons leven verlopen als we die situatie niet hadden meegemaakt of die persoon nooit hadden ontmoet. Anders, heel anders, maar niemand weet hoe het ons dan wel was vergaan. Of we beter af waren geweest, of juist niet. Paulus stelt het zich even voor hoe het zou zijn als Jezus niet was opgestaan. Hoe zouden het leven en de toekomst er dan uitzien? Waarom doet hij dat trouwens? Er zijn mensen in de gemeente van Korinthe die beweren dat er geen opstanding van de doden is. Maar overziet men dan wel de consequenties? Die zijn ronduit vreselijk. Als God geen doden opwekt, is ook Christus niet opgewekt. En daar moet je niet aan denken!

Als Christus niet was opgewekt, dan zou Jezus in het graf gebleven zijn; dan zou Zijn offer geen zin hebben gehad; zouden onze zonden niet weggenomen zijn en zou onze schuld die wij tegenover God hebben niet verzoend en weggenomen zijn. Als Christus niet was opgewekt, was heel Zijn missie als mislukt te beschouwen. Dan leeft Jezus misschien nog wel voort in onze gedachten, is Zijn leven misschien nog wel een bron van inspiratie om na te volgen, maar dan heeft Hij in feite niets tot stand gebracht.

Als we alleen maar voor dit leven op Christus hopen, zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Paulus moet er niet aan denken! Hoeveel lijden heeft hij niet meegemaakt om mensen het goede nieuws van Jezus' dood en opstanding te brengen? Dat zou allemaal zinloos te noemen zijn, als Jezus niet uit de dood was opgestaan. Het christelijke geloof zou heel zijn stevige basis erdoor kwijtraken: geen vergeving van zonden, geen eeuwig leven, geen toekomst, niet veilig bij God.

Als-dan, je moet er niet aan denken. Denk er ook maar niet meer aan, want Pasen zegt: Jezus is echt opgestaan uit de dood. Er zijn getuigen die Hem in levenden lijve gezien hebben. Hij heeft de dood achter Zich gelaten. Daarom is er vooruitzicht voor allen die op Jezus hun vertrouwen stellen.

Als Jezus nu eens wél is opgestaan en dat is Hij, wat dan? Dan hebben we een levende Heiland, die we mogen aanroepen. Hij is de weg tot God. Door Hem is Zijn Vader ook onze Vader. Al onze zonden heeft Hij – om zo te zeggen – in het graf achtergelaten. Als we nu iemand naar zijn of haar laatste rustplaats begeleiden, iemand die al zijn hoop op Jezus Christus heeft gesteld, weten we: veilig in Jezus' armen. Onze geliefde leeft in de heerlijke aanwezigheid van God. We mogen ook onszelf op die toekomst voorbereiden, door nu al intens met Hem te leven. Zo hebben ook wij – als Jezus voor ons alles geworden is – zekerheid en een blij vooruitzicht.

Als-dan-situaties, eigenlijk kun je er niets mee, want je weet eenvoudig niet hoe ons leven dan verlopen was. Maar als Jezus nu eens wél is opgestaan... Daar kunnen we iets mee. Dan zijn we niet de beklagenswaardigste, maar de gelukkigste van alle mensen.

*Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en Uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.*

Ds. Peter den Admirant



## Opstanding

Een grote stilte heeft mijn hart vervuld,  
volmaakte rust, de spanning is bezweken.  
God heeft in liefde naar ons omgekeken  
en met ons ongeloof had Hij geduld.

Een diepe eerbied is er in ons hart,  
een dank, te groot voor kleine mensenwoorden.  
Want wij, die zelf van 't wonder hoorden  
weten van leven, dat de dood zelfs tart.

Nu is er niets meer over dan het licht  
dat het benauwde donker heeft verdreven;  
een muur van engelen had ons omgeven,  
wij zagen 't niet, maar God gaf ons 't gezicht.

Zo staan wij in het licht, niet langer meer verblind;  
wij kunnen er slechts stamelend over spreken.  
Heer, houd ons vast! Aanvaard als liefdesteken  
het onbeperkt vertrouwen van Uw kind.

## De Passiespelen in Callosa del Segura.

Op zondag 17 maart jl. vertrokken wij met 26 personen in auto's naar het idyllische bergplaatsje aan de voet van de berg de Callosa. Niet om dat plaatsje te bezichtigen, maar om het schouwspel te bekijken van de gebeurtenissen rondom het sterven van Jezus.

Allereerst bezochten wij het museum, waar wij de beelden bekeken die in de processieoptochten worden meegevoerd. Daarnaast waren er allerlei miniatuurmodellen omtrent het gebeuren van het lijden en sterven van onze Heiland. De beelden stonden op grote plateaus die vaak werden gedragen door de bevolking, of vervoerd werden door tractoren.

Na deze bezichtiging mochten we samen genieten van een heerlijke paella. Om 16.00 uur vertrokken wij te voet naar de Casa Cultura waar het schouwspel werd opgevoerd. Onderweg, alsmede na afloop, kwamen we nog een kleine processieoptocht tegen.

We kregen onze plaatsen toegewezen en we zaten met z'n allen vrij vooraan. Het bijzondere van deze uitvoering is dat alle spelers en speelsters inwoners zijn van dit dorpje. Het begon met de intrede van Jezus in Jeruzalem. Ondanks dit alles natuurlijk in het Spaans werd gesproken,



kon je het hele verhaal toch goed volgen. Wanneer je je Bijbeltje mee had genomen, had je het hele stuk goed volgen door het lezen van het lijdensverhaal zoals Mattheus het heeft opgeschreven.



Na een lange zit van ruim drie uur ging ieder met zijn eigen gevoel over dit gebeuren weer naar huis terug. Het was in ieder geval een goed gevoel dit met elkaar te mogen beleven.

Bram de Smidt.



## Pastoraat

Hier weer een schrijven van uw pastoraal team.

Allereerst wil ik met blijdschap meedelen dat Tiny Willemse zich bereid heeft

verklaard om ons team te versterken. Tiny is inmiddels op zondag 24 maart ingezegend.

Hierbij wil ik Petra Koelewijn bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.



Wij wensen Rik en Lilian een goede terugreis naar Nederland, (waarschijnlijk zijn jullie al thuis als jullie dit lezen) en hopelijk kunnen de artsen in Nederland wat voor je betekenen Lilian, want zoveel pijn valt niet mee.

Ook Heide is weer terug in Spanje. We danken God dat de behandeling in Nederland zo goed verlopen is.

Jenny Ruitenberg zal in april een operatie ondergaan. We wensen je heel veel sterkte en kracht toe. Niet alleen in de eerste plaats van onze grote Heelmeester, maar ook van ons allemaal.

Ria van der Linde is ook opgenomen geweest in het ziekenhuis. Door uitval is haar evenwichtsorgaan aangetast, maar ze hopen dat dit met fysiotherapie weer in orde komt.

Janneke Visser is gevallen. De juiste omstandigheid weten we nog niet, maar Maria en Tiny gaan binnenkort bij haar op bezoek.

Ik wens jullie allemaal gezegende Paasdagen toe!

Namens het pastoraal team,  
Hilda Windhoud, telefoon: +31 6 148 969 34

## Verjaardagen

De jarigen in april 2024 zijn de volgende personen:



5 april	Maria de Graaf
15 april	Elske Haveman
20 april	Ria de Bruijne
20 april	Matys van Genderen
21 april	Chris Vanderwegen
25 april	Abram de Haan
26 april	Rina van der Laan
28 april	José Lindhout
29 april	Jan Brussaard

Allemaal Gods zegen toegewenst en maak er een leuke, gezellige dag van.

De redactie

## De pen is doorgegeven aan...



Jan en Suze van der Lee

We stellen ons even voor.

We maken al vrij lang deel uit van 'De Hoeksteen' (10 à 15 jaar).

Ik Jan, ben geboren in de Krim (gemeente Hardenberg) in 1945. De vijfde telg in een hervormd domineesgezin. Het geloof is mij dus met de paplepel ingegoten. Op 19-jarige leeftijd heb ik vol overtuiging belijdenis gedaan. In een latere levensfase is mijn geloof verdiept door het deelnemen aan een groep (in de wijkgemeente 'De Brug' in Amersfoort).

Ik heb een gelukkige jeugd gehad in het dorp Rijperkerk (vlakbij Leeuwarden). Zwierf veel door het weiland. Ging naar het gymnasium en heb 3 jaar studie economie in Groningen gevolgd; daarna heb ik nog 3 jaar in Rotterdam gestudeerd. Daar heb ik Suze leren kennen, waarmee ik aan het eind van mijn studie (in november 1969) getrouwd ben.

Na mijn afstuderen ben ik in Amersfoort gaan wonen en bij het ingenieursbureau DHV bij de afdeling Verkeer gaan werken. Interessant werk. Ook mogen meewerken aan opdrachten in Tanzania, Kenia en Indonesië. Naast mijn werk heb ik me ingezet als bestuurder voor het PC-Onderwijs (14 jaar). Daarna ben ik gaan hockeyen. Later ook gevolgd door golfen en bridgen, samen met Suze.

Na 14 jaar een overstap gemaakt naar het ministerie van Onderwijs, waar ik 26 jaar – met veel plezier – werkzaam ben geweest op de terreinen: arbeidsvoorwaarden, financiën, voorgezet onderwijs en regels voor het stichten van scholen voor voortgezet onderwijs.

We hebben vier dochters, geboren in de jaren 1972 tot 1975.

Na mijn pensionering heb ik tot nu toe veel vrijwilligerswerk gedaan voor de wijkgemeente 'De Brug', de Protestant Christelijke Ouderenbond en het Diaconaal Aandachtcentrum.

Jaarlijks zijn we - sinds onze pensionering - circa 3 maanden in Spanje, verdeeld over voor- en najaar. Elke keer voelt het weer als een warm bad als we ons weer bij de gemeente van 'De Hoeksteen' voegen.

Ik Suze, ben geboren in Rotterdam als enig kind in december 1944, de hongerwinter. Mijn ouders waren behoorlijk beschadigd door het verlies van familieleden bij de bombardementen in Rotterdam.



Ik heb een leuke kleuterschooltijd gehad met een hele lieve juf. Lagere school: een fijne school met muziek en dans, uitvoeringen en een stevig leerprogramma. Fijne leraren en ondanks de grote klassen veel aandacht voor sport en schooltuintjes. Middelbare school en daarna bewust gekozen voor de christelijke kweekschool. Ik heb verschillende hobby's gehad, o.a. kamperen met vriendinnen en zingen in een koor.

Al voor het afstuderen had ik in 1966 een baan, daarna lekker naar Frankrijk. In dat jaar ontmoette ik Jan bij een vriendin. In 1967 belijdenis gedaan en in november zijn we 1969 getrouwd. Weekendhuwelijk tot april 1970. Ik werkte op een leuke nieuwe school in Amersfoort. Veel cursussen gevolgd, o.a. remedial teaching, motorische remedial en dyslexie. We hebben tien kleinkinderen, wat echt genieten is in deze levensfase. Ons oudste kleinkind is op 13-jarige leeftijd overleden door een hersentumor. De fase van het oppassen op kleinkinderen is inmiddels gepasseerd. Nu zet ik me in als pastoraal medewerker voor ouderen in 'De Brug'. Evenals als Jan geniet ik van de warme banden met de leden van 'De Hoeksteen'.

Jan en Suze van der Lee

## Een bezichtiging waard

**Caravaca de la Cruz**, een van de slechts vijf steden die door het Vaticaan de status van 'Heilige Steden' hebben gekregen.

De stad viert dit jaar haar Heilig Jubileumjaar. In de Basiliek van het 'Ware Kruis' is een fragment te bewonderen van het kruis waarop Jezus Christus werd gekruisigd.

Van 1 tot 3 mei vinden er diverse festiviteiten plaats met op 2 mei een paardenrace, in de aanloop naar het kasteel. Elk paard trekt met zijn lopers door de menigte in een spectaculair evenement dat door duizenden mensen wordt bijgewoond.

Buiten de stad kun je rondsleutelen in de prachtige groene oase van 'Fuentes del Marques'.





Bezoek ook eens de stad **Cehegin**, de stad van de wonderen. Het oude stadscentrum is een absolute must, vol met oude, adellijke woningen, paleizen, kerken en uitkijpunten.

Hef eens een glas wijn in **Bullas**, een van de drie wijngebieden met de oorsprongsbenaming Murcia.



Als voorlaatste en niet minder mooi, **Calasparra** met de beste rijst die er te koop is. Bezoek hier de grotkerk Santuario Virgen de la Esperanza. Het Heiligdom van de Maagd van de Hoop is gebouwd op een oude grot. Binnen in de tempel bevindt zich een geboorteplaats waar je het druppelen van water kunt horen vallen, een plek met een atmosfeer van vochtigheid en magie, die moeilijk uit te leggen is. De gevel is gemaakt van steen, een zeer merkwaardige en spectaculaire constructie.



De omgeving valt op door de rivier de Segura, die er doorheen stroomt en een meander vormt met weelderige bossen en talrijke dennenbossen. Een heel spektakel!

Als laatste **Moratalla**, waar het kasteel de skyline domineert. Het ligt op ongeveer 2000 meter hoogte. Het straten-netwerk is al eeuwenlang vrijwel onveranderd gebleven.

Ingezonden door Jan Fokker



## Christelijke schilderkunst

Maandelijks lezen we de Nieuwsbrief van 'De Hoeksteen' met de oproep voor kopij. Ik schilder christelijke items en wil daar graag iets over vertellen. Ook heb ik bij mijn schilderijen gedichten geschreven.

Laat ik me even voorstellen. Ik ben Gerda Kloek-Mol. Driemaal mochten mijn man en ik enkele maanden verblijven in de omgeving van Guardamar del Segura en kerken in 'De Hoeksteen.'  
De eerste keer dat we er waren kerkten we in een zaal van een Duits bejaardentehuis. Achter de preekstoel hing een schilderijtje van een roos. Ter plekke heb ik toen besloten dat als ik weer in Nederland was iets passends voor 'De Hoeksteen' zou schilderen. Dit schilderij is door Henk en Ria Schooneberg opgehaald en opgehangen in de toenmalige kerkzaal.

Een aantal jaren later hebben we met een aantal vrouwen van 'De Hoeksteen' twee workshops gehouden bij Elske Haveman met als thema: 'De Hebreeuwse letters en wel de Beth en Zajin.'

Twee jaar geleden kerkten we in Torrevieja. Van schilderen is toen niets gekomen. Wel heb ik Tim Hop schilderijen van Psalm 23 gegeven, bestemd voor een eventuele nieuwe kerkzaal.

Zolang er nog geen nieuw kerkgebouw gerealiseerd is, mogen ze hangen in de hal van zijn bedrijf.



Ingezonden door Gerda Kloek-Mol

## DE ANDER

Soms lijkt het alsof anderen  
alleen maar problemen geven  
een andere huidskleur  
andere cultuur  
ander eten  
andere taal  
niet te veel mee bemoeien  
die ander is anders  
geen tijd mee verknoeien.

Maar onze taak dan?  
De ander lief te hebben  
als onszelf nog wel!  
Gods plan?

Een ander  
een ander mens  
een wereld vol  
onze zorg  
onze taak  
geen bijzaak  
een opdracht  
volbracht?

## GELOVEN

is voor mij als ademen.  
Het bepaalt mijn levenshouding.

Geloven is voor mij ook  
telkens terugkeren naar Zijn woord,  
het Boek dat mij mijn leven al vergezelt,  
dat mijn visie en inzicht vormt en scherp houdt  
steeds hoop en moed geeft.



Geloven is voor mij ook buigen,  
buigen voor het geheim dat daaruit spreekt.

Overwogen buigen voor  
de wijsheid van God, aansprekend en klaar.

Het is ook mijzelf overgeven aan het geheim  
van Zijn grote liefde en toewijding voor mij.

Maar geloven is voor mij ook  
opstandig vragen naar de zin ervan.

Naar de zin van ongerijmdheden  
die ik ervaar en waar ik mee zit.

Maar geloven is voor mij ook:  
steeds opnieuw geïnspireerd worden  
in en tijdens de Eredienst, deze niet te mijden.

Daar 'broeders en zusters' in de Heer te  
ontmoeten,  
samen het geloof beleven.

Geloven is de vreugde ervan te ervaren  
de blijdschap waarvan Jezus Christus  
het centrum vormt en is.

Zo heeft de Geest het mij geleerd  
door de jaren heen.

Ik geloof in God de Vader  
Die in Christus  
mijn hemelse Vader is geworden,  
een blijvend en eeuwig wonder.

Amen/Shalom

Geschreven door mijn broer Heino Simons,  
ingezonden door Irene Coumo

## Activiteiten

Hallo beste mensen,  
Op vrijdag 12 april gaan we alweer voor de **laatste keer** dit seizoen wandelen. We starten de wandeling in Playa Flamenca om 11.00 uur en lopen dan over het mooie wandelpad langs de schitterende kust. Aanmelden via de persoonlijke app bij Paul Costerus 06 226 047 32. Start: Plaza Cala de la Mosca. Parkeren bij The Lobster Restaurant, tegenover de Plaza Mosca. Het is een mooie en makkelijk wandeling van ongeveer 10 kilometer met gelegenheid voor een hapje en/of drankje onderweg. Allen hartelijk welkom!! Nog vragen? Laat het even weten.  
Vriendelijke groet, Paul en Wil.



### Agenda april 2024

Wanneer	tijd	wat	waar
Woe 3 april	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Ma 8 april	10.00-12.00 uur	Boekenverkoop markt	Los Angeles
Woe 10 april	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Vrij 12 april	11.00 uur	wandeling (zie stukje hierboven)	
Ma 15 april	19.00-20.00 uur	Sing-in	kerkzaal
Woe 17 april	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe 24 april	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe 1 mei	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe 8 mei	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal

## Bijbelinspiratie-uur

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



## Wie, Wat, Waar?

### Kerkenraad

#### **Voorzitter/Ouderling:**

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: [tim@prostairs.nl](mailto:tim@prostairs.nl) of [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl).

#### **Scriba/Ouderling/Redactie:**

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mailadres redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

#### **Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter**

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: [carlavdbornbeukhof@gmail.com](mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com)

#### **Pastoraat/Ouderling**

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

#### **Diaconie/Diaken:**

Jan Broere, tel. +31 6 235 023 14

E-mail: [elja@familiebroere.nl](mailto:elja@familiebroere.nl)

#### **Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:**

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: [keescvanvelzen@gmail.com](mailto:keescvanvelzen@gmail.com)

## Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: [maria@prostairs.nl](mailto:maria@prostairs.nl)

Tiny Willemse-Jonker, tel. +31 6 153 980 14

E-mail: [stijntjejonker@gmail.com](mailto:stijntjejonker@gmail.com)

**Eindcorrectie Nieuwsbrief:** Ineke Bais-van der Heijden  
**Beheerder website:** Stieneke de Vries

## Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

## Adressen

### Pastorie

Urbanizacion Benimar II  
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231  
03170-Rojales (Alicante)  
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841  
E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of  
[predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

### Kerkzaal

Los Angeles  
Plaza de los Halcones 27  
03183 Torrevieja

### INTERNET

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl)  
E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of  
[scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)  
Copy inzenden: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5  
Nummer 10 – april 2024

*BEZOEK ONZE WEBSITE: [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)*