

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5
Nummer 9 – maart 2024

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*

*Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Peter den Admirant

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 12-2-2024	5
'De Hoeksteenapp'	5
Collecte opbrengst januari en februari 2024	6
Kerkelijke stand	6
Biddag voor gewas en arbeid 2024	7
Van de reeds vertrokken predikant	8
Van de huidige predikant	10
De betekenis van de Lijdens-tijd	11
PASSION IN ROJALES	12
Jezus - aangenaam!	14
Gebed	15
Pastoraat	15
Verjaardagen	17
De pen is doorgegeven aan	17
Activiteiten	19
Agenda	19
Bijbelinspiratie-uur	20
Wie, Wat, Waar?	20
Kerkenraad	20
Financiën	21
Adressen	21



Van de redactie

Beste allemaal,

Alweer maart. Je kunt merken dat de dagen nu echt beginnen te lengen en op het moment dat ik dit schrijf, duurt het nog twee weken voordat ik weer naar Spanje kom. Helaas niet voor lang, maar op de gemeentevergadering van 5 maart ben ik in ieder geval aanwezig.

Deze bijdrage schrijf ik op dinsdag 13 februari. Dus als u deze Nieuwsbrief op 1 maart ontvangt, is het onderstaande alweer geschiedenis geworden. Als kerkenraad hebben we tijdens de vergadering van 12 februari hard moeten puzzelen hoe we de vacature van diaken zouden kunnen opvullen. Slechts drie namen zijn er via de mail binnengekomen.

Tijdens de gemeentevergadering vorig jaar, toen er ook zo weinig namen waren ingeleverd, werden de aanwezigen door een gemeentelid aangespoord om het dit jaar (2024) beter te doen, maar helaas, deze oproep heeft niets uitgewerkt. Dus bleef er voor de kerkenraad niets anders over dan dit zelf op te lossen.

Op dit moment, kan/kunnen er nog geen naam of namen bekend gemaakt worden. Wel hebben we tijdens de kerkenraad van gisteravond een beslissing moeten nemen, want op 20 februari moet de agenda voor de gemeentevergadering de deur uit. We hopen van harte dat er iemand bereid is om deze taak/dit ambt op zich te nemen.

Mocht u worden benaderd, zeg dan niet meteen nee, maar denk er goed over na, want wellicht heeft de Heer een plan met u.

Veel wijsheid gewenst.

Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
scriba



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Het is inmiddels al weer maart en we kijken even terug op de mooie tijd die we hebben gehad. Afgelopen twee maanden zijn Kees en Ans van Velzen in de gemeente geweest. Dat was een mooie tijd en ik wil jullie ook vanuit hier nog bedanken voor de inzet. De fijne gesprekken en alles wat je in de gemeente mocht betekenen. We hopen elkaar weer snel terug te zien hier in Spanje. Jullie staan gepland voor augustus en september 2025. Maar voor die tijd hopen we elkaar te ontmoeten in Nederland, tenslotte wonen we om de hoek.

We zijn ook blij met de komst van ds. Peter den Admirant en zijn echtgenote. Hartelijk welkom. We hopen op een gezegende tijd hier in Spanje.

Dan was er nieuws over het nieuwe gebouw. Velen hebben al gehoord dat het wederom niet door mocht gaan. Voor velen ook een grote teleurstelling. En dan nu de vraag: hoe nu verder? Al drie jaar op zoek en na veel gebouwen gezien te hebben lukt het niet echt. De komende tijd zullen we bekijken wat er moet gebeuren om iets passends te kunnen vinden.

Op 5 maart hopen we weer onze jaarlijkse gemeentevergadering te houden. Bijzonder is het dat de voltallige kerkenraad ook deze keer in Spanje aanwezig zal zijn. We hopen op en bidden voor een mooie opkomst en dat we elkaar tot steun mogen zijn. Dat het een goede bijeenkomst mag zijn, met respect naar elkaar en met het besef dat je elkander lief moet hebben.

Ik wens u allen dan ook een fijne tijd en tot ziens.

Tim Hop

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 12-2-2024

De gehele kerkenraad is aanwezig. Hilda Windhoud en Kees van Velzen in de pastorie en Carla van den Born, Gijs en Gretha van de Kolk, Tim Hop en Anneke Nijhof via Skype.

- De agenda voor de gemeentevergadering van 5 maart wordt nog een keer doorgenomen. Overigens begint deze vergadering niet om **15.00 uur, maar om 14.30 uur.**
- Omdat er slechts drie namen voor de vacature van diaken zijn binnengekomen, heeft de kerkenraad slechts één persoon op de agenda kunnen zetten voor de vervulling van de vacature van een diaken. Deze naam is reeds aan de gemeenteleden bekend gemaakt.
- Petra Koelewijn heeft haar taak als pastoraalmedewerkster neergelegd. Er zal daarom moeten uitgekeken naar aan ander.
- Tim deelt mee dat met het project van de aanschaf van het pand als nieuwe locatie voor de kerk is gestopt. Het blijkt dat het niet mogelijk is een nooduitgang te creëren, mocht er brand uitbreken. De kerkenraad vindt het risico te groot en kan die verantwoording niet op zich nemen.
- De deurcollecte houden we voorlopig nog in stand in verband met de kosten die we moeten maken voor aanpassingen van de huidige kerkzaal; Tim zal hierover in gesprek gaan met de eigenaar.
- Invulling Goede Vrijdag: Paul van der Laan heeft daar een stukje over geschreven in de Nieuwsbrief. (zie bladzijde 12 van deze Nieuwsbrief) 's Middags om 15.00 uur wordt de dienst gehouden in de kerkzaal.

Anneke Nijhof
scriba

'De Hoeksteenapp'

Alweer enige tijd gebruiken de leden van de kerkenraad deze app om mededelingen aan de gemeenteleden kenbaar te maken. B.v. een overlijden, een activiteit en ook de opgenomen zondagse eredienst die in de loop van de zondagmiddag d.m.v. deze app kan worden beluisterd. Alleen kerkenraadsleden hebben de bevoegdheid om hier iets op te zetten. Er kan niet op worden gereageerd.

Bij de ingebruikname is aan de leden gevraagd wie deze app zou willen hebben. Velen hebben daarop gereageerd, maar er is gebleken dat er nog een aantal mensen is die dat nog niet hebben gedaan. Wellicht omdat u er niet van op de hoogte bent of om een andere reden.

De kerkenraad nodigt u nogmaals uit om hier gebruik van te maken. Laat de scriba weten dat hem graag wilt ontvangen: scriba@iggds.nl

Collecte opbrengst januari en februari 2024

Datum	Aanwezigen	Kerk 1 ^e collecte	Diaconie 2 ^e collecte	Bouwfonds 3 ^e collecte
7-1-2024	60	€ 178,76	€ 128,44	€ 115,33
14-1-2024	55	€ 99,26	€ 87,41	€ 69,17
21-1-2024	57	€ 124,46	€ 122,30	€ 85,11
28-1-2024	65	€ 119,55	€ 90,31	€ 99,08
4-2-2024	54	€ 141,28	€ 83,88	€ 64,34
11-2-2024	53	€ 98,14	€ 76,32	€ 107,71
18-2-2024	63	€ 207,76	€ 119,65	€ 58,24
25-2-2024	66	€ 187,31	€ 156,96	€ 202,43

Avondmaalscollecte/Gevangenezorg Nederland in Zoetermeer

Bouwfonds activiteit/filmavond € 190,00

Bouwfonds activiteit/avond met Otto de Bruijne € 20,00

Bouwfonds verkoop kaarten/Ria de Bruijne € 12,00

Carla van den Born
kerkrentmeester

Kerkelijke stand

Sinds zondag 18 februari j.l. hebben we er weer een nieuw lid bij: Annet Hoekema.

We heten je als gemeente van harte welkom in 'De Hoeksteen' en we hopen dat je je spoedig bij ons thuis zult voelen.

Biddag voor gewas en arbeid 2024



Door de naamgeving kan de suggestie gewekt worden dat zo'n dag van gebed vooral in de agrarische samenleving van betekenis is. In bredere zin bidden we ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en de wereld. De nood in de Oekraïne en Israël, Ethiopië, Somalië, Congo. Mensen op de vlucht en in situaties van onrecht. We doen boete en belijden ons tekort aan vertrouwen op God, ons tekortschieten in geloof, hoop en liefde.

De gemeente van Christus is een biddende gemeenschap. Ook in ons dagelijks leven is het gebed broodnodig.

We belijden onze afhankelijkheid van Hem en bidden voor het komende jaar om Zijn genade.

Ook wij kunnen getuigen zijn van Zijn genade, omdat Hij ons in staat heeft gesteld als welvarend mens te kunnen geven aan anderen.

Daar waar mensen barmhartig zijn en liefde naar elkaar tonen, wordt immers het Koninkrijk van God zichtbaar.

Bid daarom op biddag en alle andere dagen in het jaar om Gods zegen en genade voor allen in deze wereld.

De diaconiecollecte zal zondag 17 maart een biddagcollecte zijn, bestemd voor de kerk.

Van harte aanbevolen.

Gijs en Gretha van de Kolk
diakenen



Van de reeds vertrokken predikant

Afscheid

"Toen we de gaskamer in werden geleid, zeiden JULLIE niets.
Toen we onder dwang bekeerd werden, zeiden JULLIE niets.
Toen we uit een land werden gegooid,
alleen omdat we Joden waren, zeiden JULLIE niets.
Wanneer we onszelf nu verdedigen,
hebben JULLIE opeens iets te zeggen.
Hoe hebben we wraak genomen
op de Duitsers voor hun Endlösung?
Hoe hebben we wraak genomen
op de Spanjaarden voor hun inquisitie?
Hoe hebben we wraak genomen
op de Islam voor het zijn van Dhimmis?
Hoe hebben we wraak genomen
op de leugens van de Protocollen van Zion?
We bestudeerden onze Torah.
We innoveerden in geneeskunde.
We innoveerden in verdedigingssystemen.
We innoveerden in technologie.
We innoveerden in de landbouw.
We maakten muziek.
We schreven poëzie.
We lieten de woestijn bloeien.
We wonnen Nobelprijzen.
We richtten de filmindustrie op.
We financierden de democratie.
We vervulden het woord van Hashem door een licht te worden voor de
volkeren op aarde.

Dus Wereld, wanneer jullie ons bekritisieren voor het verdedigen van ons
erfgoed en ons voorouderlijk thuisland, doen wij, de Joden van de wereld,
precies wat jullie deden: we negeren jullie.

Jullie hebben ons de afgelopen 2000 jaar bewezen dat het jullie niets kan
schelen als puntje bij paaltje komt.

Laat ons nu met rust en ga je eigen achtertuin op orde brengen, terwijl
wij doorgaan met onze 5784 jaar oude missie, het verbeteren van de

wereld die we delen."

Howard Klineberg,

Het dilemma waar wij als christenen mee te maken hebben is dit: de Bijbel geeft aan dat het beloofde land aan het Joodse volk toebehoort en dat ze vanuit de hele wereld zullen terugkeren. Dat zien we nu voor onze ogen gebeuren. We zien daar een wereldwijde tegenstand tegen ontstaan, maar we worden ook opgeroepen om voor allen te bidden. Voor Joden, Gazanen, Palestijnen en Arabieren.

Dat doen we ook. We mogen en moeten vredestichters zijn, wetende dat als de Here Jezus terugkeert, pas dan de vrede zal komen. Bemoedigend is het om berichten uit Gaza te horen dat daar, te midden van alle ellende en uitzichtloosheid, bekeringen plaatsvinden.



Afscheidscadeau Heide

Ans en ik hebben een heel mooie en ontspannen tijd hier met jullie als gemeente 'De Hoeksteen' gehad. Dank aan jullie allemaal daarvoor. Het was mooi om de gemeente na twee jaar terug te zien. Wat een gastvrijheid en wat hebben we mooie contacten en gesprekken mogen hebben!

Terugkomend op ons afscheid en de situatie in Israël. Er is daarnaast nog zoveel aan de hand en b.v. de dood van Aleksej Navalny heeft mij geschokt. Zijn moed en zijn vuur om iets in Rusland te veranderen vond ik indrukwekkend. Dat God Zich zal ontfermen over zijn vrouw en hun kinderen.

Ook de situatie in Oekraïne blijft onveranderlijk zorgelijk.

Daarom wil ik afsluiten met Lucas 21:24-28. Dit Bijbelgedeelte slaat naar mijn overtuiging op de tijd waarin wij leven. Er is angst onder de volken, radeloze angst zelfs. Mensen bezwijken van vrees. De hele wereld, zelfs het heelal is en raakt in beroering.

Dat klinkt niet erg optimistisch zul je denken. Maar lees dan de verzen 27 en 28. Nadat gesteld wordt dat de machten van de hemelen heftig bewogen zullen worden: 'En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk met grote kracht een heerlijkheid. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.'

Dit is het geweldige toekomstperspectief voor hen die geloven in de opgestane Heer en Heiland, Jezus Christus!

Kees van Velzen

Van de huidige predikant

Voor het eerst naar Guardamar

Over anderhalve week (vanaf het moment dat ik dit schrijf) hopen we in het vliegtuig te zitten naar Alicante, om vervolgens opgehaald te worden om voor twee maanden in Guardamar te verblijven.

We kijken er naar uit om u daar te ontmoeten en samen een periode op te trekken.

Ondertussen hebben we al ervaring met de Nederlandse gemeente in Benidorm en zijn we wat dat betreft al wel enigszins voorbereid. Maar elke gemeente is weer anders en daarom is het toch ook weer nieuw.



Wie zijn wij? Onze namen zijn vast al bekend: Gerda en Peter den Admirant. We zijn 66 en 69 jaar en ik ben nu 3 jaar met emeritaat. Onze laatste gemeente was de Eben Haëzerkerk in Apeldoorn, de plaats waar we zijn blijven wonen.

We hebben een groot gezin van 7 kinderen, die inmiddels allemaal zijn uitgevlogen en we hebben 14 kleinkinderen. De meeste kinderen wonen op een afstand van 30 – 80 km bij ons vandaan. Eén zoon van ons woont in het buitenland, samen met zijn vrouw en drie kinderen.

Zelf hebben we in de periode 1992 – 1998 in Chili gewoond waardoor we ook geleerd hebben Spaans te spreken. Toevallig hebben we de afgelopen weken nog onze buurvrouw uit Chili op bezoek gehad en hebben weer hele dagen Spaans gesproken. 😊

De afgelopen jaren ben ik regelmatig een paar weken naar Peru geweest om daar op diverse plaatsen les te geven, o.a. over het boek Openbaring en de laatste keer over de vragen: hoe leer ik de Bijbeltekst beter te begrijpen en hoe bereid ik een preek voor?

Voor dit moment hebben we denk ik genoeg verteld over onszelf.

We hopen u spoedig te leren kennen en zien ernaar uit om samen rondom de Bijbel bijeen te komen en God meer te leren kennen.

We hopen tot snel!

Hartelijke groet,
Gerda en Peter den Admirant

De betekenis van de Lijdens-tijd



De Veertigdagentijd (ook wel genoemd Vastentijd of Lijdens-tijd) zijn de veertig dagen vóór Pasen. Veel christenen vasten in die periode op de een of andere wijze: ze minderen of stoppen zelfs helemaal met een bepaalde luxe, zoals vlees, alcohol of tegenwoordig ook social media.

Wat gebeurt er allemaal in de Veertigdagentijd?

De vastentijd begint op een woensdag, die 'Aswoensdag' heet. Dat 'as' komt van een katholieke gewoonte: de priester strijkt dan met as een kruisje op je voorhoofd.

De laatste week van de Lijdens-tijd is het hoogtepunt: deze heet de Goede Week. In veel kerken is dan elke dag een bijeenkomst, op z'n minst op de vrijdagavond en de zondagochtend.

De laatste dagen van deze week zijn het belangrijkste. De donderdag is 'Witte Donderdag', waarop Jezus' laatste maaltijd wordt herdacht. De vrijdag heet 'Goede Vrijdag' waarin Jezus' kruisiging centraal staat. De zaterdag wordt 'Stille Zaterdag' genoemd, omdat die dag Jezus gestorven was. De zondag is van deze dagen de laatste en de allerbelangrijkste: dit is Pasen, de dag dat Jezus opstond uit de dood.

Waarom duurt de vastentijd veertig dagen?

Veertig is gekozen omdat het in de Bijbel een belangrijk getal is: het staat voor 'een volle generatie'. Veel vrouwen kunnen na hun veertigste namelijk meestal geen kinderen meer krijgen. Dan begint er dus symbolisch een nieuwe generatie.

Ook waren in die tijd veel ouders rond de veertig als hun oudste kinderen het huis uit gingen.

In de Bijbel komt het getal veertig regelmatig terug. Noach wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn boot stapte. Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinaï en kreeg toen pas de Tien Geboden. Het volk Israël verbleef veertig jaren in de woestijn voordat ze het beloofde land binnen mochten gaan. Elia zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoette God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als Hijzelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een woestijn. Daar worstelt Hij enorm met Zijn roeping, maar uiteindelijk staat Hem alles helder voor de geest en begint Hij Zijn publieke optreden.

Telkens dus een periode van veertig dagen waarin een persoon in de Bijbel intens zoekt, maar een nieuw leven mét God vindt. Dat wordt als het ware 'nagespeeld' in de Veertigdagentijd: de christenen zoeken God en hopen hem uiteindelijk te vinden.

Bron EO
Overgenomen uit het kerkblad van Benidorm

PASSION IN ROJALES
Meditatieve wandeling op Goede Vrijdag 29 maart
2024
aanvang 10:00 uur – Plaza Diferente, Bemimar,
Rojales



Tijdens de Semana Santa organiseert de Interkerkelijke Gemeente 'De Hoeksteen' op *Goede Vrijdag 29 maart* een meditatieve wandeling in Rojales, bedoeld voor Nederlands- en Vlaamstaligen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Belangstellenden worden uitgenodigd om van 10.00 tot 11.15 uur mee te lopen. Het is niet nodig om een geoefende wandelaar te zijn of speciale kleding te dragen, maar voor personen die slecht ter been zijn is de tocht vanwege de vele trappen niet geschikt.

Startpunt is het bekende thee- en koffiehuis *Plaza Diferente* aan de Calle Ramón y Cajal 13 te Benimar. Om stipt 10.00 uur zal hier vandaan de wandeltocht beginnen. Men kan ook om 10.15 aansluiten aan het eind van de Calle San Isidro in Rojales, bij het begin van de trappen. Van daaruit zal de kruisweg gelopen worden naar de top van de heuvel, waar voor omwonenden de bekende drie kruizen staan. Paul van der Laan, historicus en theoloog, zal bij iedere statie historische en Bijbelse toelichting geven, waarna een kort meditatief moment volgt. Een klein koor onder leiding van Bram de Smidt zorgt voor de muzikale omlijsting. Het is het vierde jaar dat deze wandeling wordt gehouden. Dit jaar verplaatst Paul van der Laan zich in de legeroverste Lucius, die aan de hand van zijn 'ooggetuige verslag deelnemers meeneemt in dit boeiende verhaal.

De kruisweg met haar veertien staties zijn een belangrijk religieus en cultureel fenomeen binnen de Rooms-katholieke traditie hier in Spanje. Deze staties zijn in elk Rooms-katholiek kerkgebouw te vinden. Zij vertellen het lijdensverhaal van Jezus Christus, zoals dat in een moderne vorm ook in het tv-programma 'The Passion' wordt verteld.

Meer informatie is te vinden op de website www.iggds.nl of telefonisch te verkrijgen bij de dienstdoende predikant: tel. (0034) 865770841.



Jezus - aangenaam!

Gemeente ben je samen!

Gemeente retraite - mei 2024

In de maanden mei en juni van dit jaar hoop ik voor te gaan als uw predikant. In die periode vervang ik ds. Jan Brussaard, die oorspronkelijk gepland stond in die periode, maar verhinderd is. Het lijkt mij goed om in die maanden met elkaar stil te staan bij de vraag wat de Bijbel ons leert over gemeentezijn en wat dat voor ons concreet betekent in Spanje. Een prachtige manier om dat gemeentezijn met elkaar te beleven is een meerdaagse retraite - een tijd van geestelijke bezinning en kwaliteitstijd met elkaar. De kerkenraad staat achter dit initiatief. Voor we van alles gaan plannen en vastleggen, zou ik graag willen weten of er voldoende belangstelling is en welke week voor de meesten het beste uit komt. Bij een deelname van minimaal 10 personen gaat het door.

Concreet denk ik aan een driedaagse retraite - van dinsdag t/m vrijdag in mei 2024, bijvoorbeeld van 14-17 mei.

Waar: In een hotel in de omgeving van Benidorm op basis van volpension (andere suggesties zijn welkom).

Kosten: Maximaal € 200 per persoon op basis van eigen vervoer of meerijden en twee personen op één kamer (eventueel eenpersoons toeslag)

Mijn vrouw Rina en ik zullen uw gastvrouw en gastheer zijn - en zelf zal ik de leiding over het programma hebben en de studies/overdenkingen verzorgen.

Basisprogramma: In de ochtend spreken wij het leven van Jezus Christus door - elke ochtend één jaar van Zijn aardse bediening - wie was Hij, wat onderwees Hij, wat deed Hij, wat betekent Hij? Het wordt een bijzondere en verrassende kennismaking met de God-mens Jezus, de basis en grondlegger van ons geloof. Over het leven van Jezus heb ik zelf een online cursus geschreven, welke als basis zal dienen voor deze studies.

In de middag maken wij gezamenlijk uitstapjes in de omgeving.

In de avond doen wij spelletjes met elkaar met als doel om elkaar beter te leren kennen. Het wordt afgesloten met een avondsluiting.

Deelname aan de diverse onderdelen is vrijblijvend.

Als je belangstelling hebt, wil je mij dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? Vanaf 18 maart hopen Rina ik weer in Spanje te zijn. In de kerk kun je ons hierover dan aanschieten. Je kunt mij hierover ook mailen (pvanderlaan51@outlook.com) of bellen/Whatsapp sturen (0031 638229592). Laat me asjeblieft weten met hoeveel personen je hoopt te komen, welke week in mei 2024 je wel of niet kunt en of er speciale wensen/vragen/suggesties zijn.

Uit de tijd dat ik zelf mocht voorgaan in de Evangelie Gemeente Houten herinner ik mij deze meerdaagse gemeente-ontmoetingen als bijzonder inspirerend en verrijkend. Iedereen die zich als belangstellende heeft aangemeld, ontvangt nadere informatie zodra er meer bekend is. Hopelijk hoor ik snel van je.

Paul van der Laan

In hartelijkheid,
Paul N. van der Laan
Tel. +31 (0)638229592
e-mail: pvanderlaan51@outlook.com
Skype: paulvdlaan

Gebed

Onze Vader in de hemel,
U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
Zoals U is er geen één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn.
In Uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien zal zijn.

Help ons samen goed te leven,
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten
tot de honger is gestild.



En vergeef ons wat wij fout doen,
net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.

Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
Dat we goed zijn voor elkaar.

Onze Vader, wij geloven,
Dat U onze wereld leidt.
Met Uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. *Altijd.*

Amen, amen.



Pastoraat

Hierbij het wel en wee van 'De Hoeksteen'.
We willen Matys condoleren met het verlies
van zijn zus. Al zijn we in de ouderdom,
missen blijft altijd moeilijk. Matys, heel veel sterkte toegewenst.

Jan Kwint heeft in de afgelopen maand een hevige darmbacterie gehad.
Gelukkig gaat het nu weer redelijk goed met Jan. De internist was

tevreden. En de fysio helpt ook goed. Helaas kon hij nog niet mee met Matys naar de begrafenis. Maar wat fijn dat hij een tijdje bij Elske mocht logeren. Elske, hartelijk dank hiervoor en voor al je goede zorgen.

Ook Myriam heel veel sterkte toegewenst voor de komende tijd. Soms drukken zorgen ons neer om onze kinderen. Maar: JHWH (Ik ben Die Ik ben). Ook al lijkt het leven je te overspoelen, blijf kijken naar HEM Hij laat je niet los, Hij laat je niet alleen. Hij zal een pad banen voor je voeten zodat je niet uitglijdt. Hij ondersteunt jou en laat je niet los.

Jenny en Filip Ruitenbergh zijn weer in Spanje, maar bij terugkomst in Nederland zullen er onderzoeken moeten plaatsvinden. Het wordt nog heel spannend wat daarvan de uitkomst zal zijn. Ook gebed gevraagd voor hen.

Lilian Jansen. Ook wensen we jou Gods onmisbare zegen toe. Dat je heup en rug weer mogen herstellen. En dat het goed mag gaan met je longen. Elke dag gaat de zon weer op over jouw leven. 'Dit is de dag die Ik heb gemaakt. Ik geef je elke keer een nieuwe dag met nieuwe mogelijkheden. Je mag je verheugen over Mijn aanwezigheid in je leven (Ps. 118:24)'.

Heide is op 28 februari naar Nederland gegaan voor een hartkatheterisatie. Omdat het in Spanje veel te lang ging duren, is ze naar Nederland uitgeweken. Laten we bidden dat het allemaal goed mag gaan verlopen en dat ze mag opknappen.

Ook denken we aan Hans Coumou. Er is bij hem prostaatkanker geconstateerd en hij heeft al een heel aantal behandelingen achter de rug. Laten we ook aan hem denken in ons gebed. Hans, we wensen je sterkte en we hopen dat de behandelingen resultaat zullen uitwerken.

Verder denken we nog aan alle rouwdragenden. De mensen, die niet zijn genoemd. En voor degenen die met onderzoeken bezig zijn. Wilt U Here, ze de kracht geven om dit alles te moeten ondergaan.

*Hij, de Schepper van het leven
biedt Zijn uitgestoken hand
om troost en wijsheid te geven
aan ieder, door droefheid overmand.*

Vriendelijke groet het pastoraal team.
Heeft u hulp nodig of wilt u graag een bezoekje? U mag ons altijd bellen.
Hartelijke groet,
Maria Hop, tel. 031 6 482 371 41

Verjaardagen

In maart D.V. hopen onderstaande leden of gastleden weer hun verjaardag te vieren:



- 2 maart – Durk Boelens
- 3 maart – Bertus Hendrikse
- 7 maart – Annet Hoekema
- 12 maart – Gijs van de Kolk
- 13 maart – Ella Broere
- 14 maart – Rikkert Hoekstra
- 20 maart – Conny van Nimwegen-Amels
- 27 maart – Carla van den Born
- 31 maart – Wilma de Graaf

Allemaal een gezellige dag en de zegen over jullie nieuwe levensjaar toegewenst.

De redactie

De pen is doorgegeven aan...



Matys van Genderen Ik was net 5 jaar toen ik ze zag vliegen in mei 1940. De lucht was vol vliegtuigen van Engeland naar Duitsland. Een stroom van vluchtelingen ging aan ons huis in Jutphaas voorbij. Mijn moeder naaide 2 lakens aan elkaar en veel beddengoed verdween erin en ook wij gingen op pad en werden bij een boer in IJsselstein ingekwartierd en sliepen in de hooiberg. Nu ik dit schrijf komen vele herinneringen naar boven.

Ik zal mij voorstellen, Matys van Genderen, geboren 20 april 1935 te Jutphaas. Als oudste zoon van 10 kinderen had ik ondanks oorlog en bevrijdingsfeesten tot mijn 12 jaar een prettige jeugd. Mijn ouders bekeerden zich, werden lid van de Gereformeerde Gemeente. Ons leven veranderde totaal. Familie en vriendjes bekeken ons anders en de padvinderij was voorbij. Na de MULO ging ik administratief werken. Ik moest soms van baan veranderen en kwam bij de Banier/Saambinder terecht. Mijn dienstplicht bracht ik bij de Geneeskundige troepen door. Daarna liftend naar Zweden vertrokken. Na 4 maanden kwam ik via

Finland in Noorwegen en ik was "god loos" geworden.

Terug in Nederland ging ik intern de opleiding verpleegkunde in de psychiatrie volgen. Direct na het diploma B op zak hebbende vertrok ik naar Amsterdam en behaalde het diploma A van verpleegkunde.

Inmiddels getrouwd en zoon Arjen verrijkte ons leven. Door de woningnood kwamen wij In Noordwijk terecht waar we een luxe flat betrokken met inmiddels 2 kinderen, Arjen en Astrid. Ik ging bij de verpleegkundige opleiding in het Academisch ziekenhuis Leiden als "docent" werken. Maar ik miste de werkvloer. Toen er een nieuwe afdeling werd gecreëerd voor het specialisme urologie, ben ik daar gaan werken en al spoedig als hoofdverpleegkundige, met veel plezier tot mijn vervroegd pensioen.



Mijn ouders zijn jong overleden en werd ik voogd over vijf van mijn broers en zussen. Mijn huwelijk liep op de klippen en vond ik steun bij een vriend, waar ik heerlijke jaren mee beleefd heb. Helaas de alcohol maakte een eind aan de vriendschap.

Terugblikkend ging ik met mijn 54 jaar cursussen volgen in het Groothandels gebouw te Rotterdam zoals metselen, stukadoren, lood-en elektrotechniek, houtbewerking en fietsreparatie en mijn twee linkerhanden heb ik daar achtergelaten.

Als vrijwilliger heb ik reizen gemaakt met mensen met een beperking, meer dan 50 in binnen- en buitenland en zelfs in Indonesië. Ook werkte ik in Leiden bij de telefonische hulpdienst. Verder maakte ik veel fietstochten zowel in Nederland als in Europa, zelfs drie maanden in Nieuw Zeeland, aansluitend drie maanden in Australië, waar ik o.a. deelnam aan de Australië Pasific Tour. Prachtige belevenissen!

Mijn Spaanse avontuur begon met een reactie op een advertentie, "vrouw zoekt vriendschap, etc.", wonend in de Alpujarra, een uitloper van de Sierra Nevada. Hier heb ik een fijne vriendschap aan overgehouden. Resident zijnde woonde ik jaren alleen in de bushbush op 1030 meter hoogte. De koude wintermaanden huurde ik vaak een appartementje aan zee.

Meer dan 2 jaar geleden kwam ik via mijn familie, Teuni en Hans, die in Torremendo wonen, in Torre Vieja terecht. Zij hielpen mij met huisvesting en zij maakten mij attent op de kerk de 'Hoeksteen'. Ik maakte kennis met Heleen en koster Jan, waar ik mij al spoedig thuis ging voelen. Dat Gods hand mij geleid heeft is zeker. Het geloof in God heeft jaren in mij gesluimerd en vooral bij problemen en angsten wist ik Hem te vinden en

nu neemt Hij het voor mij op. Wonderlijk dit te ervaren, vooral bij het ouder worden veranderde het angstgeloof, in een blij geloof.

Ik heb mijn ouders veel verdriet gedaan, maar nu voel ik de geestelijke erfenis van mijn ouders als een cadeau, n.l. hun lievelingspsalmen: mijn moeder: 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar 't genot. Van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God...(Psalm 42).

Mijn vader: 'Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer, in 't kunstig nest, bij Uw altaren. Bij U mijn Koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot...' (psalm 84: 2)

God dankend dat ik een Hoeksteentje mag zijn.

Matys

Activiteiten

Agenda

Wanneer	tijd	wat	waar
Vrij. 1 mrt	11.00 uur	wandeling	Los Angeles
Di. 5 mrt	14.30 uur	gemeentevergadering	kerkzaal
woe. 6 mrt	11.00-12.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
woe.13 mrt.	11.00-12.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
zo. 17 mrt.	15.00 uur	Paasspel Callossa	(zie kerk-app)
woe.20 mrt.	11.00-12.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
woe. 27 mrt.	11.00-12.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
vrij. 29 mrt.	10.00 uur	kruisweg	(zie blz. 12)
vrij. 29 mrt.	15.00 uur	kerkdienst Goede Vrijdag	kerkzaal
zo. 31 mrt.	13.30-15.30 uur	Paaslunch	(zie kerk-app)
woe. 3 apr.	11.00-12.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
ma. 8 apr.	10.00-12.00 uur	boekverkoop markt	Los Angeles

Bijbelinspiratie-uur

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel. +31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Eén vacature

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland, **mits ze per bank zijn overgemaakt. Contante betalingen zijn niet aftrekbaar.**

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4,
Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal



Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL