

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5
Nummer 8 – februari 2024

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Kees van Velzen

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering	5
Heilig Avondmaalscollecte	6
Van de predikant	7
Pastoraat	9
Verjaardagen	9
De pen is doorgegeven aan.....	10
De oude droom.....	12
De door mij gestolen ark.	13
Activiteiten	14
De activiteiten in februari/begin maart.....	14
Van de activiteitenwerkgroep.....	15
Bijbelinspiratie-uur	15
Wie, Wat, Waar?.....	15
Kerkenraad	15
Financiën	16
Adressen.....	17



Van de redactie

Beste gemeente,

Op het moment dat ik dit schrijf en naar buiten kijk, word ik er triest van. Regen, regen en nog eens regen. Ik kan wel zeggen dat we in het nieuwe jaar 2024 nog geen zon hebben gezien. Hoe anders zal dit in Spanje zijn. Ik weet niet precies hoe het weer daar is; misschien zijn jullie daar wel jaloers op óns.

In een oude Nieuwsbrief vond ik een stukje van ds. Rob Quispel. Het gaat over het bouwen van de ark van Noach. Ik kon het mij niet meer herinneren, maar toen ik het las dacht ik: 'Het blijft actueel, ik ga het nogmaals gebruiken.'

Ook staat er in deze Nieuwsbrief een gedicht over *DROMEN*, deze werd ingezonden door Jan en Ella Broere. Kijk, aan zulke gemeenteleden heb ik wat, want elke maand de Nieuwsbrief vullen is heel veel werk en heel veel zoek. Dus nogmaals een oproep: 'Als jullie iets tegenkomen dat de moeite waard is om door te geven, stuur het me a.u.b. toe.'

Dan hebben we ook nog de rubriek 'De pen wordt doorgegeven aan...' Al heel veel gemeenteleden hebben hun bijdrage geleverd, maar er is nog een aantal gemeenteleden dat nog aan de beurt mag komen. Mijn verzoek is dan ook: als ik diegenen benader die nog niet aan de beurt zijn geweest, stem dan alsjeblieft toe. Ook mag je het me laten weten, als je nog niet aan de beurt bent geweest, dat je bereid bent om hieraan mee te doen.

Op 23 januari hebben de leden van de gemeente de eerste kennisgeving met betrekking tot de gemeentevergadering op 5 maart a.s. ontvangen met het verzoek om namen in te leveren voor de vacature van diaken. Tot op heden is er slechts één reactie binnengekomen. Je hebt nog de tijd tot uiterlijk 9 februari 2024.

Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
E-mail: atnijhof@gmail.com



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente

Het is alweer februari en we kijken even terug wat er afgelopen maand is gebeurd. We zijn dankbaar voor de zondagse invulling van de diensten. We zijn dankbaar dat ds. Kees van Velzen het woord weer mag verkondigen.

Zo hadden we ook 28 januari een speciale dienst. Mijn zoon, Davy Hop, werd door Kees gevraagd te spreken. Davy, die een theologische opleiding heeft volbracht en regelmatig in kerken mag spreken, mocht op verzoek van Kees dit ook hier in Spanje doen. We mogen dankbaar zijn dat er jongeren zijn die verder gaan met het bedienen van het Woord. Voor wie er behoefte aan heeft, de dienst is terug te luisteren op YouTube.

We zijn ook dankbaar dat er zoveel leuke dingen worden gedaan om het samenzijn te vergroten. We denken hierbij aan de wandeltochten o.l.v. Paul Costerus en de filmavond. Het is zo belangrijk om dit te blijven doen; dit is namelijk ook kerkzijn. Daarom vanaf mijn kant: Bram en Ad bedankt voor het werk in de activiteitencommissie en natuurlijk verder iedereen bedankt die hieraan meewerkt.

In februari staat er een lezing gepland door Otto de Bruijne; houdt daarom de activiteitenlijst in de gaten.

Wat betreft het nieuwe kerkgebouw kunnen we melden dat er veel geld is toegezegd. Het is nog even wachten op het akkoord van de gemeente dat we daar diensten mogen houden voordat er verdere stappen kunnen worden gezet.

Zodra er meer nieuws is zullen we de leden op de hoogte brengen.

Dan wens ik u allen een gezegende tijd en tot de volgende keer.

Tim Hop

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering

Gehouden op maandag 15 januari 2024.

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig: Tim Hop, Hilda Windhoud en Kees van Velzen in de pastorie. Via Skype: Gijs en Gretha van de Kolk, Carla van den Born en Anneke Nijhof.

1. De jaarrekening van de kerk en de diaconie over 2023 en de begroting voor 2024 zijn door Carla afgerond, maar zal nog door de kascontrolecommissie moeten worden nagekeken. Deze commissie bestaat uit Paul Costerus en Lambert Moll. Als dit gebeurd is, zal hij samen met de agenda naar de leden worden gestuurd. Op 23 januari is de 1^e kennisgeving naar de leden verzonden en de agenda wordt gestuurd op 20 februari. De gemeentevergadering wordt gehouden op dinsdag 5 maart 2024. Carla wordt bedankt voor al haar werk en de tijd dat zij hieraan heeft besteed.
2. De kerkenraad gaat er mee akkoord dat onze Nieuwsbrief, op verzoek van de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa), maandelijks naar hen wordt toegestuurd. Zij willen graag van het werk van de kerken in het buitenland op de hoogte blijven.
3. Er wordt gevraagd of de website niet eens moeten worden opgeschoond. Er wordt besloten dat we alleen de Nieuwsbrieven van de laatste zes maanden zullen bewaren op de website. (Alle Nieuwsbrieven worden wél bewaard in het archief van de kerk). Ook zou er gekeken kunnen worden naar een wat recentere groepsfoto van de gemeenteleden, maar is die er? Anneke neemt contact op met Stieneke de Vries.
4. Het nieuwe kerkgebouw. Het wachten is op het definitieve akkoord van de plaatselijke gemeente en een zo nauwkeurig mogelijke berekening van de kosten. Daarna zullen de gemeenteleden worden geïnformeerd en zal er een ledenvergadering worden gepland.
5. Paul van der Laan heeft een voorstel ingediend om in mei drie dagen met gemeenteleden een soort retraite te houden in de buurt van Benidorm. De kerkenraad gaat akkoord. Paul zal zelf met een voorstel richting gemeente komen.
6. Er wordt gevraagd waarom de indeling van de stoelen in de kerkzaal weer een halve slag is gedraaid. In de huidige situatie kijken we richting bar. Het is een paar keer gebeurd dat we richting muur keken. De kerkenraad besluit om díe indeling aan te houden.

7. Omdat mensen via de online kerkdienst in Nederland graag willen weten wat de liederen zijn die gezonden worden zal het liederenbord zo neergezet worden dat het ook voor de mensen thuis zichtbaar is.

Anneke Nijhof
scriba

Heilig Avondmaalscollecte



De aanstaande Heilig Avondmaalscollecte op zondag 11 februari willen we besteden aan de Gevangenzorg Nederland in Zoetermeer.

Ons leven is een kostbaar geschenk. Het verdient bescherming en respect. Criminaliteit heeft daar geen boodschap aan. Dat is zonde, want er zijn alleen maar verliezers. En zo worden mensen slachtoffer, voelt de samenleving zich onveilig en laat de dader zijn familie achter in verdriet, schaamte en grote zorgen.

De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg! Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid: 'IK was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.'

Dat is wat God ons leert in de Bijbel en wat Jezus bracht en deed. Met bijna 700 medewerkers en vrijwilligers wordt daar door Gevangenzorg dagelijks gehoor aan gegeven. Met verschillende projecten wordt gewerkt aan het vinden van werk en huisvesting.

Het besef van eigenwaarde en positieve contacten leggen zijn ontzettend belangrijk. Het is belangrijk dat gevangenen zich er bewust van worden dat criminaliteit vaak grote gevolgen heeft voor slachtoffers en betrokkenen. Via cursussen wordt hun duidelijk gemaakt dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag. Ook voor de gevolgen van hun delict. Hun denkgedrag wordt omgebogen. Ook wordt ze geleerd dat vergeving nodig is wanneer je ergens schuld aan hebt. Hun ogen gaan open tijdens deze cursussen en dat is heel belangrijk. Een belangrijke stap op weg naar positieve gedragsverandering. Heel fijn dat ook slachtoffers hieraan mee willen werken. Gevangenen, tbs-patiënten en families van gevangenen ervaren vaak, elk op hun eigen manier, gevoelens van eenzaamheid en schaamte. De vrijwilligers bieden daarbij een luisterend oor, zonder oordelen. Vaak zijn de achterblijvers een vergeten doelgroep: ze staan er alleen voor. Via bezoekwerk en anonieme chats wordt hen morele ondersteuning gegeven.

Omdat we geloven in herstel willen wij als kerk een bijdrage leveren aan Gevangenzorg Nederland, zodat hun belangrijk werk voortgang kan blijven vinden.

Op de tafel bij de uitgang van de kerk ligt wat lectuur hierover voor u klaar.

Gijs en Gretha van de Kolk,



Diaconie

Van de predikant

Lieve mensen,

We, Ans en ik, zijn terug. Twee jaar geleden waren we hier voor het eerst in de pastorie in Rojasles en de herinneringen waren positief en wel dusdanig dat we weer graag terug wilden komen.

In onze gezinssamenstelling kwam sindsdien verandering. We werden verblijd met de geboorte van ons vijfde kleinkind. Een prachtig meisje dat de mooie naam Avyel meekreeg: God is mijn Vader.

De afgelopen tijd was een heel drukke tijd.

We zouden 16 oktober vertrekken met een groep van 37 personen naar Israël. Dit als groepsreis georganiseerd door Christenen voor Israël. Die reis zou een week duren en daarna zouden Ans en ik afscheid nemen van deze groep op het vliegveld Ben Goerion bij Tel Aviv. Daarna zouden we nog een week blijven en met Riaan, Suzan en Jawel, Avyel nog een week in en door Israël gaan reizen.

Hoe anders zou het lopen.

We weten allemaal van die zwarte dag, 7 oktober. De dag dat de terreurgroep Hamas de grootste massamoord op Joodse mensen pleegde, de grootste massamoord sinds de Tweede Wereldoorlog.

Die zaterdag, 7 oktober, hadden we de ontmoeting met ons reisgezelschap in Nijkerk.

Toen ik die ochtend hoorde van raketbeschietingen vanuit Gaza, was ik niet echt verbaasd. Dat gebeurt, sinds Israël de Gazastrook in 2005 weggaf aan de Arabisch/Palestijnse mensen aldaar en Hamas in 2006/2007 de macht kreeg, helaas regelmatig.

Dit heb ik altijd al bizar en diep tragisch gevonden. Waarom heeft Hamas de miljarden die ze o.a. van de EU en van Amerika kregen, niet gebruikt om de Gazastrook tot de mogelijkerwijs meest welvarende stadsstaat van de hele wereld te maken?

We weten wat er is gebeurd: het geld ging en gaat naar de Hamasleiders die o.a. in Doha de hoofdstad van Qatar in de duurste villa's met inpandige zwembaden en wat al niet, wonen en tezamen goed zijn voor ongeveer 18 miljard euro (!). In plaats van dat die vele miljarden door

bovengenoemde landen gegeven, gebruikt worden om het lot van de Gazanen te verbeteren. Nee, dit geld werd gebruikt om, wat we nu weten, een ondergronds terreurtunnelcomplex te maken, waarvan de laatste schattingen zijn dat het meer dan 750 kilometer lang is. Met daarbij raketinstallaties in en bij ziekenhuizen, woonwijken en andere plaatsen waar veel Gazanen wonen.

Maar wat er die zaterdag 7 oktober gebeurde ging nog vele malen verder. De grens barrière tussen de Gazastrook en Israël werd door Hamas doorbroken en dat was nieuw. Dat werd een gamechanger. Dit veranderde alles. Wat er vervolgens gebeurde wil ik niet eens vertellen. Ik kan dat gewoon niet. Het tart werkelijk alle beschrijvingen. De duivelse wreedheid waarbij Joodse mannen en vrouwen, kinderen en ouderen werden onteerd, verkracht en afgeslacht is ongelooflijk. Terwijl de kibboetsiem daar naast de Gazastrook in de Negevwoestijn, ik ken er diverse van, het meest liberaal en het meest, zo je wilt, vrijzinnig zijn, waren juist zij het slachtoffer.

Het betekende voor ons persoonlijk een ongekende periode van diepe ontroering, van bidden, van werken, van het benutten van de mogelijkheden. Ik weet zo ongeveer niet meer hoe vaak ik de afgelopen maanden in vergaderingen gesproken heb, in livestreams gezeten en bij Family 7 geweest ben. Maar het moest gewoon. Ik zag hoe bij Christenen voor Israël er steeds opnieuw uitzendingen waren. Wat een inzet! Dit omdat we de woorden van Jesaja 40: 'Troost, troost, Mijn volk spreekt de Here' en de opdracht om te ontmaskeren, serieus hebben genomen. Vanuit een diepe bewogenheid met zowel de mensen in Gaza, die als menselijk schild gebruikt werden, als het Joodse volk dat opnieuw zo getroffen werd.

Wat een troost om dan de Bijbel te kunnen openen.

Het betekende ook een hernieuwd besef dat we geschiedenis meemaken. Dat we weten dat de Here Jezus zal terugkomen en Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan.

Dat wordt **DE** gamechanger.
Kom Here Jezus!

Kees van Velzen



Pastoraat

Buenos dias allemaal,

Hierbij weer een update wat betreft de zieken:

Met Jan Kwint lijkt het wat beter te gaan met de B12 injecties. Het is nog afwachten of het aanslaat.

Lillian Jansen heeft een beklemd zenuw en daardoor veel pijn. Ook haar COPD gaat achteruit.

Jos Vanhoutte is na zijn hartinfarct nog steeds aan het revalideren.

Maria Hop heeft contact gehad met Philip Ruitenbergh en die vertelde zondag dat Jenny bewusteloos was geraakt en door ambulancebroeders is gereanimeerd. Dit was niet de eerste keer. Allemaal heel zorgelijk.

We wensen allen Gods nabijheid en zegen, heel veel beterschap en sterkte.

Namens het pastorale team: een hartelijke groet aan jullie allemaal.

Petra Koelewijn

Verjaardagen



In februari mogen DV de volgende personen hun verjaardag vieren.

01 februari	Evert de Graaf
02 februari	Jan van der Lee
16 februari	Klaas Bout
19 februari	Frans Moonen
25 februari	Bram de Smidt
26 februari	Petra Koelewijn
26 februari	Martha Wever

27 februari
28 februari
28 februari

Jaimy Bout
Nellie van Hoeflaken
Janneke Boelens

Een hele gezellige dag en een gezegend nieuw levensjaar toegewenst.

De redactie

De pen is doorgegeven aan...



Irene en Hans Coumou

Ik ben geboren op 8 september 1944. Mijn ouders hebben mij de naam Irene gegeven, omdat dit Vrede betekent. Ik ben in Eindhoven geboren en deze stad is op 18 september 1944 bevrijd. Mijn vader was schoenmaker. De werkplaats stond achter het huis, zodat mijn vader er altijd was. Ik heb twee zussen en een broer. We hadden een heel warm gezin, waar iedereen altijd welkom was. Het mag duidelijk zijn dat ik een erg fijne jeugd heb gehad.

Na de lagere school gingen al mijn vriendinnen naar de huishoudschool, dus ook ik. In 1965 ben ik getrouwd met Hans Coumou. We hebben drie geweldige dochters gekregen en vier kleinkinderen. Tijdens ons huwelijk heb ik alsnog de moedermavo gedaan, die net was opgericht. Daarna de MBO-opleiding Sociale dienstverlening. Met dit diploma op zak heb ik langere tijd gewerkt als bijstandsmatenschappelijk werkster bij de gemeente Waddinxveen.

Nu we beiden niet meer werken gaan we vaak overwinteren in Spanje en bezoeken dan ook de kerk in Torrevieja. We vinden het erg fijn om daar naartoe te kunnen. Als we weer in Nederland zijn gaan we naar de Evangelische Gemeente in Nieuwkoop. In deze gemeente voelen we ons ook erg thuis. Dankbaar zijn we, dat we nog steeds samen zijn en nog regelmatig naar Spanje kunnen reizen. Hans gaat nu ook wat schrijven.

Irene

Lieve broeders en zusters,

Er is mij gevraagd ook een stukje te schrijven.



Mijn naam is Johan Coumou (Hans) en ben geboren in de Lichtstad Eindhoven, waar ik Irene heb leren kennen.

Mijn vader was onderwijzer en was vrij streng. We kerkten in de Gereformeerde kerk en na de kerkdienst zette mijn zusje zich achter het trapharmonium en begon het hijgend hert op te jagen.

Mijn broer en ik vonden het maar niks, maar we hebben altijd trouw meegezongen.

Ik vond de zondag eigenlijk niet zo'n fijne dag, want we mochten niet naar buiten en dat vonden we niet zo prettig.

Toen ik 17 werd, ben ik bij Philips gaan werken, wat voor Eindhovenaren natuurlijk vanzelfsprekend was in die tijd.

Eerst op de afdeling Centrale Service voor de afhandeling van onderdelenorders.

Ik vond het saai, maar al gauw kreeg ik een andere functie. Ik mocht, omdat ik vrij goed in talen was, gebruiksaanwijzingen bij huishoudelijke apparaten gaan schrijven.

Op mijn achttiende verjaardag werd ik opgeroepen voor militaire dienst en geplaatst bij het onderdeel Stoottroepen (Zandhazen).

Omdat er problemen waren met Indonesië rond Nieuw-Guinea werd ik daarnaartoe gestuurd.

Even een leuk verhaaltje tussendoor: tijdens ons verblijf in Spanje leerden wij Henk van de Born kennen en hij vertelde dat hij ook als legerpredikant in Nieuw-Guinea was geweest en tot m'n verbazing in hetzelfde dorp Kaimana.

Na mijn dienstitijd ben ik voor Philips in Amsterdam gaan werken, voor het merk Aristona TV en Audio. Eerst op de afdeling verkoop en daarna - ik was toen 23 - vertegenwoordiger. Later werd ik District manager.

Ik heb er altijd met ontzettend veel plezier gewerkt.

In 1965 zijn Irene en ik getrouwd en we kregen 3 prachtige dochters, waar we trots op mogen zijn.

Inmiddels zijn wij beland op een respectabele leeftijd, maar mogen terugzien op een prachtig leven en we zijn dankbaar dat we zo lang al samen mogen zijn.

We hopen jullie weer te ontmoeten begin april in onze Kerk.

Hans en Irene Coumou

De oude droom

Er was eens een droom en die droom leek vervlogen,
hij scharrelde eenzaam en oud door de stad.
Door vrienden van vroeger verloochend, bedrogen,
een karikatuur die zijn tijd had gehad.

En die stokoude droom ging langs deuren van huizen,
waar ooit hij 't stralende middelpunt was.
Geliefd en aanbeden, een held in 't verleden,
met een kroon op z'n hoofd en met vleugels van glas.

Hij nam ons mee langs wegen van liefde,
tot hoog in de bergen naar toppen van kracht.
En het uitzicht daarboven was niet te geloven,
zo mooi en zo ver en nog nooit zo gedacht.

Maar die stokoude droom zwerft nu door de straten,
verhongerd, vermagerd, verarmd en halfblind.
En niemand heeft tijd om wat met hem te praten,
alleen af en toe nog een gek of een kind.

Dus als je 'm tegenkomt een dezer dagen,
haal hem in huis, probeer het een keer.
Geef hem een stoel en dan moet je hem vragen:
'Hé ouwe droom, hoe zat dat ook weer?

Dat je ons meenam langs wegen van liefde,
tot hoog in de bergen naar toppen van kracht?
De wereld hervormen, de hemel bestormen,
met nieuwe ideeën, nog niet eerder bedacht?'

Want die stokoude droom heeft nog heel veel te geven,
hij heeft een geheim en dat zijn wij soms kwijt.
Maar hij zal ons allemaal ooit overleven,
hij is zo oud als de wereld en zo jong als de tijd.

Maar je moet hem beschermen, je moet hem verzorgen,
je moet hem koesteren onder de zon.
Je moet hem vertrouwen en vandaag al of morgen,
dan weet je het weer waar het ooit om begon.

Dan neemt hij je weer mee langs wegen van liefde,
tot hoog in de bergen naar toppen van kracht.
En daar zal dan blijken dat je verder kunt kijken,
en hoger kunt reiken dan je ooit had gedacht.

Ingebracht door Jan en Ella Broere



Paul van Vliet

Bladerend in oude Nieuwsbrieven kwam ik dit artikel tegen, destijds ingebracht door ds. Rob Quispel.
Omdat het nog steeds actueel is, publiceer ik het toch nog een keer.

Redactie

De door mij gestolen ark.

Voordat ik van plagiaat beschuldigd wordt: ik ben slechts het doorgeefluik.

De Ark van Noach

Begin 2019 zag God neer op de aarde en trof deze in chaos aan. Dit is niet goed, dacht God, en besloot een deel van de schepping te vernietigen.

Dus kreeg ene Noach opdracht een ark te bouwen, daarin twee exemplaren van elk levend wezen op te nemen en ook enkele goede mensen. 'Dit is mijn plan', zei God, 'Ik laat het over 6 maanden 40 dagen en nachten regenen.

De Bilt zal dat niet kunnen verklaren en wellicht zeggen dat het de opwarming van de aarde is, maar hoe dan ook, zo zal het geschieden.'

Maar toen het na 6 maanden begon te regenen en God rondkeek, zag Hij nergens een ark!

'Wat is er aan de hand, Noach?'

Noach antwoordde: 'De regels zijn erg veranderd sinds de eerste ark.

Ik moest een bouwvergunning aanvragen, de burens hebben inspraak in de hoogte van de ark, er moet iemand langskomen om de geluidsoverlast te meten, het hout dat ik wil gebruiken moet aan alle eisen voldoen.

Daarbij moet ik een extra bos laten planten vanwege de milieubelasting.

De dierenbescherming zoekt nog uit of het wel verantwoord is om zoveel dieren in zo'n kleine accommodatie te huisvesten en er moet nog een mestplan worden besproken met Volksgezondheid.

Maar dat is nog niet alles: er is een klacht van het centrum voor racismebestrijding, dat de keuze wie er mee mag in de ark discriminerend vindt.

Het CWI eist dat ik een bepaald percentage uitkeringsgerechtigden inhuur bij de bouw. Daar komt nog bij dat de belastingdienst beslag wil leggen op



mijn bezittingen omdat ik zogenaamd illegaal het land probeer te verlaten met een aantal bedreigde diersoorten.

Tenslotte word ik gek van de lobby en het aanbod van smeergeld van invloedrijke mensen, die ervan overtuigd zijn dat zij in ieder geval mee moeten met de ark.

Vergeef me God, maar het zal dus nog minstens tien jaar duren voor de ark klaar is.'

Toen stopte de regen en ging de zon schijnen.

Noach vroeg verwonderd: 'Wil dit zeggen dat U het land niet gaat vernietigen?'

'Nee," zei God, 'Dat doet iedereen al.'

Ingebracht door Rob Quispel

Activiteiten

De activiteiten in februari/begin maart

Datum	Tijd	Wat	Waar
Woe. 07 feb.	11-12 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Zo. 11 feb.	10.30 uur	Viering Heilig Avondmaal	kerkzaal
Ma. 12 feb.	19.00 uur	kerkenraad	pastorie
Woe. 14 feb.	11-12 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Di. 20 feb.	toezending agenda	gemeentevergadering 5 maart kerkzaal	
Woe. 21 feb.	11-12 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Vrij. 23 feb.	19-20 uur	verhalen verteld door Otto de Bruijne Bram en Elske	
Woe. 28 feb.	11.00 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 28 feb.	11-12 uur	bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Vrij. 01 mrt.	11.00 uur	wandeling o.l.v. Paul Costerus,	locatie zie Hoeksteen-app
Di. 05 mrt.	15.00 uur	gemeentevergadering	kerkzaal



Van de activiteitenwerkgroep

Evenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar weer een bloesemtocht organiseren. Echter, dit jaar willen wij niet de bloesems van de amandelbomen maar van de perzikboom gaan bewonderen. Daar deze bomen 4 weken later hun pracht en praal laten zien zal deze tocht dus gehouden worden begin/ medio maart. Daarnaast zal er een bezoek worden gebracht aan de Grotkerk in Calasparra de la Cruz. Naast al dit moois te hebben bekeken zal ook de inwendige mens de aandacht krijgen en zullen wij een gezamenlijke maaltijd gaan nuttigen op een van de mooie plekken van onze reis. Om onze banden weer te gaan verstevigen hebben wij besloten, bij voldoende deelname (minimaal 35 personen), deze reis per touringcar te houden. Om te weten te komen alsmede om de prijs te kunnen bepalen hoeveel personen deze reis met ons mee willen beleven, vragen wij u zich hiervoor op te geven vóór 20 februari a.s. bij Hans Terveen. Graag per e-mail: hansterveen@hotmail.com
Prijsindicatie € 25,- tot € 30,- per persoon.

Bijbelinspiratie-uur

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mail scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mail redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastoraal team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12
E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland, **mits ze per bank zijn overgemaakt. Contante betalingen zijn niet aftrekbaar.**



Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL