

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5
nummer 7 - januari 2024

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en toeristen
aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Kees van Velzen

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

In memoriam Fred van den Heuvel	3
 Bedankbericht voor de gemeente	5
Van de redactie	6
Mededelingen van de kerkenraad	7
 Van de voorzitter	7
 Collecte opbrengst	8
 Kerkelijke stand	8
 Van de diaconie	9
Van de vorige predikant	10
Van de huidige predikant	11
Pastoraat	11
Verjaardagen	12
Activiteiten	13
 Agenda	13
 Inspiratiebijeenkomsten	14
Wie, Wat, Waar?	14
 Kerkenraad	14
 Financiën	15
 Adressen	15

In memoriam Fred van den Heuvel

Ondanks zijn positieve instelling heeft hij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.
In liefdevolle herinnering nemen wij afscheid van

FRED VAN DEN HEUVEL

21 maart 1950, Den Haag

† 1 december 2023, Torrevieja

Heleen

Steven en Pilar
Guillermo, Irene

Maarten en Aleida
Josefine, Philip

De ceremonie vindt plaats op 10 december 2023 om 10.00 uur in
crematorium Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1, 2553 AC in Den Haag.

Fred hield van witte bloemen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren.

Correspondentieadres; Mavendo Uitvaartzorg,
Burgemeester Honnerlage Gretelaan 363a, 3118 BA Schiedam

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5 nummer 7 - januari 2024



Fred, geboren op 21 maart 1950 Den Haag, overleden op 1 december 2023 in Torrevieja.

Op zondagmiddag 3 december hebben we in de volle aula in Torrevieja Spanje, afscheid genomen van Fred en op zondag 10 december mochten wij zijn leven herdenken in de aula Ockenburgh te Den Haag. Fred van den Heuvel, hij stierf op zijn 73e jaar.

In beide diensten stond Psalm 23 centraal en werd bij aanvang 'Just a closer walk with thee' gespeeld.

Fred werd geboren en is opgegroeid in Den Haag. Begon zijn werkzame leven als hoofdkassier bij het ziekenfonds Azivo. In de 40 jaar dat hij daar werkzaam was, werd hij in 1989 directeur, totdat een fusie met Menzis in 2008 tot stand kwam.

De laatste jaren woonde Fred samen met Heleen afwisselend in Zoetermeer en Torrevieja.

Via de ambulance werd hij vanuit Zoetermeer vervoerd naar Torrevieja. Daar heeft hij nog 9 weken lang intens genoten van elke dag die hem en Heleen werd gegeven.

Fred is thuis in Torrevieja in de armen van zijn geliefde Heleen en omringd door zijn beide zonen, Steven en Maarten, in vol vertrouwen op God gestorven, niet wetend wat er precies na de dood zou zijn, maar erop vertrouwend dat het goed zou zijn.

In onze gemeente in Spanje ontmoeten we met regelmaat mensen waarbij hun geloof op de een of andere reden niet meer zo relevant is. Het vlammetje brand nog net, het smeult nog wel. Zo was het ook bij Fred. Meegenomen door vrienden leerde hij de gemeente 'De Hoeksteen' kennen.

Door zijn organisatietalent en zijn sociale bevoegenheid werd hij voorzitter van de gemeente. Gedurende die tijd leidde hij de gemeente door een moeilijke periode en groeide zijn geloof. Het feit dat er acute leukemie bij hem geconstateerd werd, bracht ook verdieping in zijn geloof. Fred zei: 'Bram ik ben niet bang voor de dood, maar ik zie op tegen het loslaten van de mensen waar ik van houd.' Psalm 23 stond in beide diensten centraal. Deze Psalm werd voor

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5 nummer 7 - januari 2024

hem een houvast waar hij zich in herkende en van waaruit hij leefde. 'De Heer is MIJN herder' kon Fred met volle overtuiging zeggen.

Wij ontdekten dat de Psalm drie delen heeft. Het begint in de grazige weiden en aan de rustige wateren (1-3). Dan komt er een diep en donker dal (4). En het eindigt met een feestmaaltijd in het huis van de Here (5-6).

Dat heeft iets van een levensweg: na een periode van voorspoed en gezegend leven volgt een periode van moeite, pijn en verdriet. Maar die donkere periode is in de Psalm als een soort overgangsfase, want het eindigt met een feestmaaltijd.

Wij geloven dat Fred thuis is bij God, zijn hemelse Vader, waar hij al lange tijd naar uit zag.

God zij Heleen, de kinderen en kleinkinderen nabij nu zij moeten leven met de lege plek die Fred achter laat. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen. Ook als er donkere dagen zijn van gemis en verdriet.

Emeritus ds Bram de Jong

Bedankbericht voor de gemeente

Het is onmogelijk om een ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat wij hebben ondervonden tijdens de ziekteperiode van Fred en na zijn overlijden.

Daarom wil ik op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de bloemen, de vele lieve brieven, kaarten en gebeden mij erg goed gedaan hebben.

Zij zijn tot grote steun geweest.

Heleen



Van de redactie

Beste gemeente,

Ja, en dan is het alweer januari. De 3 is verdwenen en de 4 is er voor in de plaats gekomen.

Vanachter mijn laptop wens ik een ieder een gezegend en vooral een gezond nieuw jaar toe.

Op het moment dat u deze nieuwsbrief ontvangt is het nieuwe jaar nog heel pril, nog niet één dag oud, maar voor we het weten gaat het harder dan we denken.

Ook kerkelijk gezien hoop ik dat dit nieuwe jaar ons veel goeds gaat brengen. Samen mogen we een gemeente zijn die niet alleen elke zondag voor de woordverkondiging, het samen bidden en zingen bijeenkomt, maar die ook in de week naar elkaar omziet. We zijn zo rijk gezegend dat we dit nog altijd in alle vrijheid en vrede kunnen doen. Hoeveel christenen kunnen dat niet en moeten altijd op hun hoede zijn voor verraad, terreur en vervolging. Voor hen zijn de omstandigheden zo anders, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Eén ding is er echter wél wat wij hier in het rijke Westen voor hen kunnen doen en dat is BIDDEN. Bidden of hun omstandigheden mogen veranderen, of ze bemoedigd mogen worden door de gebeden die door ons voor hen worden opgezonden.

Gelukkig weten we dat eenmaal aan al deze ellende een einde komt. Vanuit die wetenschap kunnen we met een gerust hart het nieuwe jaar in gaan.

Met een hartelijke groet,
Anneke Nijhof
redactie

***Zie terug en prijs Hem
Zie vooruit en vertrouw Hem
Zie om je heen en dien Hem***



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Eerst wil ik beginnen een ieder een gezegend Nieuwjaar te wensen. 2023 is voorbij, een jaar waarin veel is gebeurd. Natuurlijk gebeurt er altijd veel in een jaar. We denken aan allen die ons ontvallen zijn zoals Henk Nijhof en Fred van den Heuvel. Zij zijn niet meer onder ons, maar we hebben hen in ons hart gesloten.

Zelf ben ik afgelopen jaar veel in Spanje geweest, wat mij enorm is bevallen. Kerkelijk loopt alles goed en fijn. Ik wil dan ook mijn dank uitspreken naar de kerkenraad, die als één team functioneert en waar respect is voor elkaar. Dat zien en voelen wij ook terug in de gemeente. Dat is ook mijn wens voor 2024, dat we respect hebben voor elkaar en dat we er voor elkaar zijn. En als we iets willen zeggen over broeders of zusters, laat het dan altijd opbouwend en positief zijn. Zo wil Jezus het graag.

Ik wil ook een welkom heten aan ds. Kees van Velzen, samen met zijn vrouw Ans. Zij zullen de maanden januari en februari de gemeente dienen. We kijken daar echt naar uit.

Voorts hopen we de plannen voor het nieuwe kerkgebouw verder uit te werken en te onderzoeken of deze gemeente een eigen gebouw mag hebben, zodat we nog meer verbonden raken met elkaar. We zullen u allen op de hoogte houden. Wel spreek ik vast mijn dank uit voor de vele toezeggingen en bijdragen. Hierover komt een vervolg. Ik sluit af met een wens.

In het nieuwe jaar wens ik jou Gods zegen toe, dat Zijn liefde je leidt, Zijn genade je omhult en Zijn vrede je hart vervult. Moge 2024 een jaar zijn van hoop, groei en verbondenheid met God en elkaar.

Een gezegend Nieuwjaar!

Tim Hop

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5
nummer 7 - januari 2024

**Collecte opbrengst
kerk, diaconie en actie voedselbank
december 2023**

Datum	Aanwezigen	1 ^e Collecte Kerk	2 ^e Collecte Diaconie
03/12	46	€ 118.25	€ 98.19
10/12	55	€ 118.80	€ 128.45
Avondmaalcollecte Stichting Appletree Foundation Ethiopië			
17/12	49	€ 104.04	€ 85.13
24/12	45	€ 128.64	€ 116.22
31/12	29	€ 81,70	€ 57,05

Collecte actie voedselbank

03-12-2023	€ 179.00
10-12-2023	€ 70.55
17-12-2023	€ 84.07

**Totaal 12 weken actie voedselbank
€ 1732,--
€ 220,-- meer dan dan vorig jaar.**



Carla van den Born
kerkrentmeester

Kerkelijke stand

Er hebben zich weer twee nieuwe leden gemeld: Willem Amels en zijn vrouw Conny van Nimwegen-Amels. Zij bezoeken al geruime tijd onze kerk en hebben nu de wens te kennen gegeven om ook lid te worden.

Namens de kerkenraad en de gemeente heten we jullie van harte welkom.

We hopen dat jullie je spoedig bij ons thuis mogen voelen.

Anneke Nijhof
scriba



Van de diaconie

Het jaar Anno Domino 2023 is voorbij. Omgevlogen, heeft u dat ook zo ervaren? Maar God is iedere dag nabij in alles wat we meemaken: vreugde, plezier of pijn en verdriet.

Zo kunnen we alle zaken die ons bezig houden bij Hem brengen in ons gebed. Dan is er nog het aspect van de rust in Jezus Christus Die de zonden van ons op Zich heeft genomen en ons rust geeft, maar ook oog had voor de mensen in nood en duidelijk stelde: 'Heb uw naaste lief als uzelf'.

Met dit in het achterhoofd dacht ik aan veel mensen die dat niet kennen of niet zo ervaren. Die niet al hun zorgen of vragen bij Hem brengen; laten we voor hen bidden.

Ook voor de mensen die hun dagelijks voedsel van de voedselbank hebben in Torrevieja.

Het is bijzonder dat we als kerkelijke gemeente samen daar iets aan toe konden voegen.

Onze giften werden zeer hartelijk ontvangen en dat maakt dat ook zij met de feestdagen iets extra's op tafel konden krijgen.

We zijn als diaconie dankbaar dat we dit ook dit jaar als gemeente samen konden doen.

We hebben het prachtige bedrag van € 1657,68 bij elkaar gekregen dat we aangevuld hebben tot € 2400,-.

Hartelijk dank voor uw offervaardigheid en meeleven.

Gijs en Gretha van de Kolk,
diaconie

Van de vorige predikant

God houdt van verrassingen!



Dat ontdek je telkens weer, als je de Bijbel leest. Koningen, farao's en keizers dachten dat zij het middelpunt van de wereld waren. Maar uiteindelijk zijn al hun rijken verdwenen; hun tekens van macht vergaan tot stof, of zijn terechtgekomen in een museum. Dan in die donkere tijd van de Romeinse overheersing in Israël verrast God de wereld met de geboorte van de Messias, Die al eeuwenlang werd verwacht. Gods volk droomde van een Verlosser, gezonden om een gebroken wereld te helen. Jozef en Maria waren ver van huis. En voor Jezus was er een armzalige plek om geboren te worden. Geboren in een land dat onderdrukt werd. In een duistere wereld komt het licht in een wereld, waarin het kwaad zo machtig schijnt te zijn. Wat een heilbrengende verrassing, want niemand had dit verwacht of bedacht. Laten we van het kerstverhaal geen legende of een sprookje maken, maar dat het verwondering blijft van Gods liefde en genade voor ons mensen.

We gaan een nieuw jaar tegemoet. Wat zal het gaan worden? We hebben plannen en visie. We mogen blijven geloven dat Hij bij machte is veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Juist God wil aanscherpen wie we mogen zijn. Hij versterkt de accenten, hij is uit op de pracht van onze volle bloei. God heeft beslist een voorliefde voor sprekende kleuren. Maakte hij niet van de regenboog een kleurrijk teken van Zijn bedoeling? In het spectrum van Zijn licht is er immers voor iedereen een unieke kleurenschakering weggelegd, want we zijn geliefd door onze hemelse Vader.

Menselijke liefde is vaak veranderlijk. De liefde van God is onveranderlijk, brengt ons thuis en geeft kleur in ons leven. En niets kan ons van Zijn liefde scheiden.

Daarom, laat het ons verlangen en gebed zijn en blijven voor 2024: *'Geef mij olie in mijn lamp, houd het brandend. Houd het brandend totdat de Bruidegom komt'*. Want wij zijn geroepen om de zegen te beërven; dan vraagt God van ons ook om anderen te zegenen. Zelfs hen die ons vervolgen en haten. God vraagt dat van ons omdat Hijzelf ook zo is en ook zo met ons handelt.

Zegenen is Zijn licht uitdragen.

Zegenen is Gods Naam op iemand leggen.

Zegenen in de Naam van Jezus is iemand verbinden met het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt.

Zegenen is dus mensen in Gods licht zetten.

De zegen van God zij met u allen het komende jaar!

ds. Henk van den Born

Van de huidige predikant

Ds. Kees van Velsen

Helaas geen kopij ontvangen.



Pastoraat

Beste allemaal,

Terwijl ik dit stukje schrijf – het is nog 2023 - nadert het einde van het jaar. De donkere dagen voor kerst zijn aangebroken. Toch mogen we het licht in de duisternis zien bij de geboorte van Jezus.

Wat gaat een jaar toch snel, terwijl vreugde en verdriet elkaar afwisselen.

Deze maand is Fred van den Heuvel overleden. We hebben hem met elkaar herdacht, samen met Heleen en zijn twee zonen. We wensen Heleen en de familie heel veel kracht en sterkte toe.

Jan Kwint is weer opgenomen in het ziekenhuis. Wat de MRI-scan zal aangeven is nog niet bekend. Heel veel sterkte Jan en ook Matiz. (Bij de verzending van deze Nieuwsbrief mocht Jan weer thuis zijn).

Het valt allemaal niet mee, maar weet jullie geborgen in de hand van onze Vader!

Lilian Jansen heeft veel pijn en moeite met lopen, gaat drie keer in de week naar therapie; hopelijk gaat dat de oplossing zijn.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5
nummer 7 - januari 2024

Heel veel sterkte gewenst.

Namens het pastoraal team iedereen fijne kerstdagen met familie of vrienden,
in Nederland of in Spanje en een gezegend 2024 toegewenst.

Veel liefs namens het pastorale team,

Hilda Windhoud.

Verjaardagen

In januari zijn de volgende leden of gastleden jarig:

- 8 januari - Lambert Moll
- 11 januari - Frans Lindhout
- 17 januari - Willy de Graaf
- 20 januari - Liny Vandongen
- 24 januari - Jan Kwint
- 25 januari - Paul van der Laan
- 29 januari - Tiny Willemse



Een hele fijne dag toegewenst en de zegen van de Heer
over jullie nieuwe levensjaar.

De redactie

Activiteiten

Agenda

Datum	tijd	wat	waar
Woensdag 3 jan.	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woensdag 10 jan.	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Maandag 15 jan.	19.00 uur	Vergadering kerkenraad	pastorie
Woensdag 17 jan.	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Dinsdag 23 jan.		Verzending uitnodiging ledenvergadering 5/3	
Woensdag 24 jan.	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woensdag 31 jan.	11.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Vrijdag 2 febr.	11.00 uur	Wandeling	Los Angeles

Inspiratiebijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/ bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom mee te denken en mee te praten!



Wie, Wat, Waar? Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. +31 6 223 923 66

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 6 333 064 41

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 5 nummer 7 - januari 2024

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.
Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
Kopij inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.IGGDS.NL

