

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5
Nummer 5 – november 2023

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Jan Brussaard

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Collecte opbrengst 'Kerk en Diaconie' oktober 2023	5
Verslag kerkenraadsvergadering	5
Eerste aankondiging doelcollecte Heilig Avondmaal in december.	
Van de predikant	7
Angst en vertrouwen	7
Eeuwigheidszondag	8
Pastoraat	10
Verjaardagen	11
Activiteiten	11
Inspiratie-bijeenkomsten	12
Prof. dr. W.J. Ouweneel	12
Wie, Wat, Waar?	15
Kerkenraad	15
Financiën	16
Adressen	16



Van de redactie

Beste gemeente,

Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik midden in een rouwproces. Een hele moeilijke tijd en dat zal voorlopig wel zo blijven. Laat ik hier maar niet teveel aandacht aan besteden.

Dit keer een kortere Nieuwsbrief dan wat we gewend zijn. Uit de kerkenraadsvergadering was weinig interessants voor u als leden te melden en op het verzoek aan een gemeentelid een bijdrage te leveren voor 'De pen is doorgegeven aan...' werd niet gereageerd. Jammer!

Wat hebben we hier een prachtige nazomer gehad. Het heerlijke weer bleef maar aanhouden. Maar op dit moment is hier het normale Nederlandse klimaat weer teruggekeerd. Zo heb je een bui regen te pakken en even later schijnt weer de zon. Heel langzaam beginnen te bladeren te kleuren en nu het 's nachts kouder wordt, zullen ook de blaadjes weer gaan vallen.

In de traditionele kerken wordt er elk najaar in november, op de eerste woensdag dankdag voor gewas en arbeid gehouden. Als kerkenraad hebben we besloten daar ook aandacht aan te besteden op zondag 5 november 2023.

Op zondag 26 november hebben we de eeuwigheidszondag. In de dienst herinneren we ons degenen, die ons dit jaar zijn overleden. (Zie het artikel verderop in deze Nieuwsbrief).

Ik hoop dan ook in jullie midden aanwezig te zijn. Vijftien november vertrek ik voor veertien dagen naar Spanje en mag bij een paar lieve gemeenteleden logeren.

Van horen zeggen heb ik begrepen dat langzamerhand de gemeenteleden weer terugkeren naar Spanje. De kerk wordt ook weer voller en wat een zegen dat we elkaar daar mogen en kunnen ontmoeten. Ik zie er ook naar uit!

Hartelijke groeten en tot ziens,
Anneke Nijhof
e-mail: atnijhof@gmail.com



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Hartelijk welkom en bedankt voor het lezen van deze Nieuwsbrief. Het eerste waar ik aan moest denken toen ik dit stukje schreef is het hevige bloedvergieten in Israël en de Gazastrook. We mogen bidden voor alle nabestaanden van de vele doden en hopen dat het snel mag stoppen. We zijn dankbaar dat Gerry de Vries veilig is thuis gekomen. Het was best een spannende tijd om plotseling in een oorlogsgebied te verkeren.

Inmiddels is het weer wat drukker geworden, door de overwinteraars die weer in Spanje zijn. We heten ze dan ook allen weer hartelijk welkom.

Dan hebben we een filmavond gepland op 10 november. Deze wordt verschoven naar 17 november 2023. Deze avond stond gepland bij Bram en Elske, maar die zijn niet aanwezig en daarom wordt die verplaatst naar Tim en Maria. Het zal een mooie Bijbelse film zijn, onder leiding van Jan Brussaard. U dient u wel aan te melden bij Tim, zodat we rekening kunnen houden met het aantal gasten. Dit kan via de mail tim@prostairs.nl of via WhatsApp 06-22392366 tijd 19:00 uur. Locatie La Marina. Zodra u zich heeft aangemeld sturen we u de locatie door, dit omdat het wat lastig te vinden is.



Ook is er nieuws over het geluid in de kerk. Inmiddels zijn we overgegaan tot aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en hopen deze de komende maand te installeren. Ik hoop dan ook de komende maand november weer de hele maand in Spanje te zijn en te genieten van al het goede hier in het zuiden.

Met vriendelijke groeten,

Tim Hop

Collecte opbrengst 'Kerk en Diaconie' oktober 2023

Datum	Aanwezigen	1 ^e collecte Kerk	2 ^e collecte Diaconie
1/10	46	€ 112,65	€ 67,47
8/10	58	€ 153,03	€ 151,83
Doelcollecte Messias Belijdende Joden			
15/10	58	€ 110,25	€ 96,26
22/10	51	€ 128,50	€ 83,85
29/10	58	€ 157,38	€ 97,57

Kerstactie Voedselbank

1/10	€ 102,13
8/10	€ 110,94
15/10	€ 152,18
22/10	€ 116,80
29/10	€ 106,35



Actie Heide: loten verkopen ten gunste
van de voedselbank: € 54,50

BEDANKT!

Verslag kerkenraadsvergadering

In de vergadering van 16 oktober zijn er alleen zaken besproken die, of niet gedeeld kunnen worden met de leden, of die niet interessant zijn om te laten weten.

Anneke Nijhof
Scriba

Eerste aankondiging doelcollecte Heilig Avondmaal in december.

Dinsdag 17 oktober zijn wij voor twee weken naar Ethiopië gereisd en daar hadden we ons enorm op verheugd. We wilden proberen kinderen meer onderwijs te bieden en daar hebben we ter plaatse mogelijkheden en contacten voor met bedrijven en onderwijsinstellingen.



Maar zoals altijd en overal is er geld nodig om dingen te realiseren en daarom doen we dan een beroep op de gemeente om ons daarin te ondersteunen. Het is de opdracht van de Heere Jezus om onze naaste lief te hebben en willen we naar Zijn wil handelen, dan moeten we barmhartig zijn.

Dat betekent ook dat we dan onszelf dingen ontzeggen en dat dan aan een ander geven; soms is dat een offer.

Hij heeft toch ook Zichzelf gegeven voor ons.

Het geeft ook enorm veel voldoening om daar kinderen te helpen met het meest essentiële, namelijk onderwijs.

Ethiopië is een land met ca. 120 miljoen inwoners en een economie die zich begint te ontwikkelen en als kinderen op weg geholpen worden, hebben ze veel mogelijkheden.

Tot nu toe hebben we een paar honderd kinderen kunnen helpen in allerlei categorieën, van theologisch, vaktechnisch en zo voort. Ook hebben we hen geholpen bedrijfjes op te zetten.

Gijs en Gretha van de Kolk,
diakenen



Van de predikant

Angst en vertrouwen

In mijn bangste uur vertrouw ik op U. (Psalm 56:4)

David vertelt in deze Psalm dat hij bang is. We weten ook van hem dat hij in Naam van God onverschrokken op de reus Goliath afging. Maar nu is het anders. Hij hééft het niet meer! Er zijn mensen om hem heen die hem bedreigen en ze zijn in de meerderheid. Hij zit in het nauw.

Angst is een onvoorspelbaar iets - als een roofdier dat een poos ligt te loeren en je opeens bespringt. Je keel wordt dichtgeknepen. Angst kan je verlammen. Hoe gaat David ermee om?

In vers 4 zegt hij kort en krachtig: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op U.' Maar klopt dat wel? Als je bang bent, ben je daarvoor toch niet erg in de stemming? Dan is het Godsvertrouwen toch zomaar ver te zoeken, net als bij de discipelen toen ze op het meer van Galilea in een storm terechtwamen?

Rechtstreeks

Toch zegt David het zo. Door de eeuwen heen hebben veel mensen dat gezegd en hebben zo moed gevat, houvast gezocht en gevonden. Want voor het vertrouwen waar David over spreekt hoef je niet in een goede stemming te zijn, zo van: nú kan ik het opbrengen om op God te vertrouwen. Nee, het wonderlijke is: in je angst komt het vertrouwen naar je tóe.

Hoe gebeurt zo iets? We moeten goed lezen wat er staat. David zegt niet: Als ik bang ben, vertrouw ik op Góð, maar: vertrouw ik op **Ú**. In zijn angst spreekt Hij God réchtstreeks aan. Als je bang bent kun je proberen Godsvertrouwen uit jezelf te halen, maar er is geen plek in ons waaruit je dat wel even kunt opdiepen. De bange momenten leren je: je ontvángt het. In het roepen tot God kom je in je angst uit bij Wie en wat vást staat. Al noem je alleen maar Gods náám. 'O Here', zeiden mensen vroeger als er iets ergs gebeurde. 'Oh my God', hoor je vandaag. Vaak oppervlakkig, als een stopwoord. Maar in seriéuze zin zijn er wel slechtere woorden te bedenken als angst je aanvliegt.

Belofte

'Op God, Wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik..', zegt David in vs.5a. Hij komt uit bij God en Zijn beloftewoorden. De Bijbel staat vol met beloften. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 43. 1: 'Moet je door het water gaan – Ik ben bij je (...)'. 'Ik vertrouw op U', wil niets anders zeggen dan: daar houd ik aan vast, tegen mijn angsten en tegen alle bedreiging in. En dan kun je als bang mens toch zeggen: '...angst ken ik niet, wat kan een sterveling mij aandoen?' (vs. 5b).

Betekent dit: vertrouwen op God doet de angst in je leven verdwijnen als sneeuw voor de zon? Maakt geloven je onkwetsbaar? Dat niet. Het is er zomaar: angst voor wat gebeuren kan en angst voor de dood. Maar je kunt als gelovige wel gaandeweg leren dat je niet zó bang hoeft te zijn, dat je er helemaal door behéerst wordt. Angsten maken deel uit van dit leven, maar ze zijn al overwonnen!

Verlost

Ook Jezus heeft angst gekend, meer dan iemand zich kan voorstellen. In de tuin van Gethsemané begon Hij 'bedroefd en heel angstig te worden' (Matth. 26). Ook Jezus hield niets anders over dan deze Psalmregel: 'In mijn bangste uur vertrouw ik op U.' Hij sprak Zijn Vader rechtstreeks aan: Wat Ú wilt, laat dat gebeuren. Zo ging Hij naar het kruis.

Elke zondag vieren we dat Hij er doorheen gekomen is. Hij werd uit Zijn angst verlost. 'Hij is uit de angst en het gericht weggenomen' (Jes. 53). En wij mét Hem mogen we als gelovigen weten. Nee, we zijn nog niet verlost zoals Hij, maar we worden wel beschermd door Zijn woord voor iedere dag: 'Vrees niet/wees niet bang!' – laat je niet door angst beheersen. Ik heb wel eens gelezen dat dit 365 keer in de Bijbel staat. Voor elke dag één dus. Ik heb het niet nageteld, maar al zou het maar één keer in de Bijbel staan, dan nog geldt het voor elke dag. Zo vaak wij vertrouwen op de beloften van God, mogen we geloven dat Hij doet wat Hij belooft. Hij moet het steeds opnieuw zeggen en wij moeten het steeds opnieuw horen.

ds. Jan Brussaard

Eeuwigheidszondag

De laatste zondag voordat de adventstijd begint, is het Eeuwigheidszondag; dan gedenkt de gemeente de overledenen van het afgelopen kerkelijke jaar.

Lange tijd was zo'n gedachtenisdienst in protestantse kerken taboe. Het herdenken zou lijken op bidden voor of zelfs tót de overledenen. Daar

hebben de reformatoren Luther en Calvijn voor gewaarschuwd: de gestorvenen zijn in Gods hand, aan hun lot kunnen we niets veranderen, ook niet door voor hen te bidden. Bidden doen we tot God. Hoe dierbaar onze gestorvenen ook zijn, zij kunnen ons niet meer horen.

Toch hebben verdriet en rouw wel een plaats gekregen in de kerken van de Reformatie, ook in de eredienst. In sommige protestantse kerken kent men het gebruik van 'rouw in de kerk brengen'. De zondag na een overlijden komt de familie samen naar de kerk waar de overledene thuishoorde. In het gebed besteedt de voorganger aandacht aan het verdriet. In de meeste protestantse kerken wordt op de zondag na een overlijden de naam van de gestorvene genoemd. De gemeente hoort het staande aan en vervolgens is er een moment stilte. Ook wordt er wel een passend lied gezongen. De gebruiken kunnen per gemeente verschillen.

Terwijl in de samenleving de aandacht voor herdenken is toegenomen, is ook in kerken het jaarlijkse herdenken herontdekt. Meestal met een speciale gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat de gedachtenisdienst plaatsvindt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een traditie uit Duitsland. In 1816 stelde de koning van Pruisen deze dag in als 'dodenzondag', vanwege de vele doden die door oorlogen in die tijd te betreuren waren. In sommige kerken worden van oudsher op oudejaarsavond de namen genoemd.

Andere protestantse kerken sluiten aan bij de katholieke traditie, waarin de heiligen en gestorvenen al sinds de middeleeuwen op 2 november (Allerzielen) worden herdacht. Rond die periode zijn er de laatste jaren ook steeds meer herdenkingen buiten de kerk, georganiseerd door uitvaartondernemers, begraafplaatsen en zorginstellingen.

Ook in de kerk is het delen van verdriet en het bieden van een rustmoment een belangrijke motivatie voor een gedachtenisviering. Maar gedenken in de kerk gaat verder dan dat. Er is het gebed om kracht, en de troost dat het leven niet eindigt met de dood. In de reformatorische traditie is het stilstaan bij een overlijden ook belangrijk om de 'roepstem' die ervan uitgaat. Het is een gelegenheid voor de aanwezigen om te beseffen: ook jouw leven komt ten einde. Ben je daar klaar voor?

Gedenken gaat ook om verbondenheid en gemeenschap. Dat hebben Christenen van de Joodse traditie geleerd. Daarin worden bij het gedenken van gestorvenen in de synagoge en thuis speciale gebeden gezegd. Het zijn uitbundige gebeden, waarin de Eeuwige wordt verheerlijkt om zijn grootheid en goedheid. In het jodendom is het besef sterk dat ieder mens, iedere generatie, een schakel is in de lange geschiedenis van God met mensen. Door het gedenken blijven de gestorvenen en de levenden verbonden, zij zijn een gemeenschap in God.

Verbondenheid met wie ons voorgingen en wat zij ons hebben voorgeleefd, zien we terug in het herdenken in de kerk. Ds. Mirjam Kollenstaart schrijft in haar blog: *Eeuwigheidszondag is wat mij betreft dan ook geen dag om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren... Want in de kerk gaat het om Christus, om de levende Heer. Eeuwigheidszondag gaat over het leven. Het leven met de Heer die leven geeft.*

Bron: Elizabethbode, november 2019



Pastoraat

Hallo allemaal,

Wanneer ik dit schrijf zit ik in een regenachtig Nederland.

Dat is echt wel weer wennen hoor, of zal ik zeggen dat het nooit meer went?

Maar goed, op dit moment hopen wij komende week weer naar Spanje te komen,

met hopelijk minder spierpijn.

Mijn dank nog aan degenen die mijn werk van de zondagen hebben overgenomen en fijn om te zien dat er vele overwintersaars onze diensten weer bezoeken.

We zijn natuurlijk dankbaar dat de meesten weer gezond terug zijn. Verder heb ik gelukkig weinig te melden. Frank en Nellie van Hoevelaken mogen weer richting Spanje komen na goedkeuring van de arts van Frank.

Zoals jullie weten zijn Fred van den Heuvel en Heleen ook in Spanje. Er werden pogingen gedaan om de kerkdienst te bezoeken, maar dat is door Freds broze gezondheid nog niet gelukt.

Laten wij allen Fred en Heleen in ons gebed meenemen, dat mocht er geen genezing zijn, zij omarmd mogen worden door Gods liefde en trouw.

Namens uw ouderling pastoraat,
Hilda Windhoud-Beukers



Verjaardagen

Deze maand zijn de volgende gemeenteleden jarig:

- 3 november Gert van Tongeren
- 4 november Rosana Correa
- 5 november Gerry de Vries
- 8 november Jannie Verburg
- 9 november Heleen van Dongen
- 13 november Paul van 't Hoff
- 13 november Filip Ruitenbergh
- 19 november Hennie Achterberg
- 30 november Leo de Bruijne

Allemaal een fijne dag en Gods zegen over jullie nieuwe levensjaar toegewenst.

Activiteiten

November

Datum	tijd	wat	waar
Woe. 8	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 15	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Vrij. 17	11.00 uur	Wandeling	Los Angeles
Vrij. 17	19.00 uur	Filmavond	Tim en Maria
Woe. 22	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 29	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal

December

Woe. 6	11.00-12.00 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
Woe. 13	11.00-12.00 uur	Bijbelinspirationie-uur	kerkzaal
Vrij. 15	11.00 uur	Wandeling	Los Angeles

Inspiratiebijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom mee te denken en mee te praten!



Prof. dr. W.J. Ouweneel

Prof. dr. Willem J. Ouweneel heeft doctorsgraden in de biologie, in de filosofie, en in de theologie. De schrijver en spreker is emeritus hoogleraar in de systematische theologie. (Ingebr.



De onbijbelse kijk van christenen op de betekenis van de Torah door

Willem J. Ouweneel

Zoals er bij veel christenen een onbijbelse kijk bestaat op de oudtestamentische Messiasverwachting, zo bestaat er bij hen ook een onbijbelse kijk op de betekenis van de Torah (de Wet). Hun visie wordt bepaald door een verkeerd lezen van vooral Romeinen 6:14 ('u bent niet onder de wet, maar onder de genade') en 10:4 ('Christus is het einde van de wet').

Uit de hele bediening van Paulus blijkt dat we 'wet' hier moeten lezen in de zin van 'wetticisme': een stelsel waarin niemands behoudenis afhankelijk wordt gesteld van goede wetswerken die een mens volbrengt (zie ook 1 Tim. 1:8). Van dát stelsel zijn wij door Gods genade in Christus gelukkig verlost, want door dat stelsel kan geen mens behouden worden.

Maar diezelfde Romeinenbrief maakt duidelijk dat wij nog wel degelijk met de Torah te maken hebben. Zo zegt Romeinen 13:8-10: 'Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de Torah vervuld. (...) De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de Torah' (vgl. Matt. 22:40). En elders zegt Paulus: 'Draag elkaars lasten en zo zult u de Torah van Christus vervullen' (Gal. 6:2).

De Torah van Christus is in essentie geen andere dan de Torah van Mozes, want de essentie is: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf (zie Matt. 22:36-40; Gal. 5:14). De 'wet van Christus' (oftewel de Torah van de Messias) is de nadere uitwerking van deze liefdewet. Daarom gaf Jezus Zijn apostelen de opdracht alle heidenen tot discipelen (volgelingen) van Hem te maken en wel (a) door hen te dopen in de naam van de Drie-Ene God en (b) door hen te leren bewaren *alles wat Jezus hun geboden had* (Matt. 28:19). Discipelen van Jezus worden geacht de Torah van de Messias te leren kennen en die in acht te nemen! Anders zijn ze geen knip voor de neus waard.

In de laatste nacht van Zijn leven op aarde zei Jezus tegen Zijn discipelen: 'Als jullie Mij liefhebben, bewaar Mijn geboden (...). Wie Mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft' (Joh. 14:15, 21). En: 'Als jullie Mijn geboden bewaren, zullen jullie in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde

blijf (...). Jullie zijn Mijn vrienden als jullie doen wat Ik jullie gebied' (15:10, 14). Petrus vermaant de gelovigen 'terug te denken' aan 'het gebod van de Heer en Heiland, door uw apostelen [verkondigd]' (2 Petr. 3:2). En Johannes schrijft: 'Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren; *en Zijn geboden zijn niet zwaar*' (1 Joh. 5:2-3).

Let met name op deze laatste vijf woorden! Vergelijk dat eens met Petrus, die de Torah van Mozes een 'juk' noemt 'dat noch onze vaderen, noch wij in staat zijn geweest te dragen' (Hand. 15:10). En dat terwijl die Torah van Mozes in haar essentie (het liefdegebod) niet wezenlijk anders is dan de Torah van de Messias! Maar als je Jezus' uitleg van de Torah van Mozes beluistert (Matt. 5:17-47), dan zie je dat die Torah van Christus (de Torah zoals Christus haar uitlegt) onnoemelijk veer *zwaard*er is dan de Tien Geboden in hun primaire, letterlijke betekenis. Hoe kan Johannes die geboden van Christus dan 'niet zwaar' noemen?

Om dat te snappen, moet je naar het Pinksterfeest kijken. Dat feest, dat Christenen dit jaar op 28 mei gevierd hebben, valt bijna samen met het Pinksterfeest van de Joden, dat dit jaar op 25-27 mei viel. Het woord 'Pinksteren' is een verbastering van een Grieks woord dat 'vijftigste' betekent, want het feest valt op de vijftigste dag na de zondag in de Joodse Pesachweek. Joden noemen het feest Sjavoe'ot', 'Wekenfeest', vanwege de zeven weken tussen Pesach en Pinksteren. Bij Israël is het 't feest van Gods schenking van de Torah op de berg Sinai, bij Christenen is het 't feest van Gods schenking van de Heilige Geest op de berg Sion. Dat lijkt een enorm contrast, maar dat is het helemaal niet. Joden staan onder de Torah van Mozes, Christenen staan onder de Torah van Christus, *maar in beide gevallen kan de Torah alleen volbracht worden door de kracht van de Heilige Geest*. Al in de Tenach is de profeet Ezechiël daarover heel duidelijk (36:27).

Dat doet de Torah: zij bewijst de goddelozen dat zij goddeloos zijn, doordat zij indirect het bewijs levert dat goddelozen Gods wil niet kunnen doen en niet willen doen (vgl. Rom. 7:7-11; 1 Tim. 1:8). Maar tegelijk wijst de Torah de rechtvaardigen de weg die zij gaan moeten, de weg van God, terwijl de Heilige Geest hun de kracht schenkt om die geboden ook daadwerkelijk te volbrengen. *UIT: cvandaag.nl*

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4,
Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

