

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5
Nummer 4 – oktober 2023

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*

*Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Jan Brussaard

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen	5
Collecte-opbrengst augustus en september 2023	5
Doelcollecte Heilig Avondmaal	6
Van de diaconie	6
Van de predikant	7
Wisseling van de wacht	7
Wie Jezus gelukkig prijst	9
Van de reeds vertrokken predikant	11
Pastoraat	12
Verjaardagen	13
Activiteiten voor de maand oktober	14
Overzicht	14
De cantorij	14
Bijbelinspiratie-uur	15
De pen is doorgegeven aan	15
WAAR HOORT U BIJ?	16
Ik zal weten dat U het bent	17
Kerkenraad	20
Financiën	21
Adressen	21



Van de redactie

In deze Nieuwsbrief weet ik niet goed wat ik moet schrijven. U weet inmiddels wat daar de oorzaak van is. Daarom deze keer alleen maar een gedicht dat mij werd toegezonden:

Er is een hand die mij vasthoudt,
't is een hand die mij draagt.
Die in moeite en zorgen
mij vertroost en mij schraagt.

Er is een hand die mij vasthoudt,
't is een hand die mij leidt.
ie uit zond' en uit droefheid
mij verlost en bevrijdt.

Er is een hand die mij vasthoudt,
ook al zie ik die niet.
Als ik denk weg te zinken
in mijn angst en verdriet.

Er is een hand die mij vasthoudt,
in het golvengedruis.
't Is de hand van mijn Heiland
Hij brengt mij veilig thuis.

M.A. Groeneweg-de Reuver

Met hartelijke groeten,
Anneke Nijhof
E-mail: atnijhof@gmail.com



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Nu de grote warmte weer achter ons ligt, zien we de overwinteraars weer komen. Wat fijn dat we die weer mogen ontmoeten. We heten jullie allen dan ook hartelijk welkom en wensen jullie een mooie tijd.

Henk van den Born wil ik bedanken voor de tijd dat je de gemeente hebt gediend. Zeker de periode dat je hier was zonder Carla; het was een offer aan de gemeente. Henk en zeker ook Carla, hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Inmiddels zijn Jan en Janie Brussaard weer in onze gemeente. Wat fijn dat jullie er weer zijn. We wensen jullie een goede, gezegende tijd toe.

Dan nog nieuws over het zoeken naar een eigen gebouw. Zoals een ieder wel weet zijn we al geruime tijd bezig met het zoeken naar een eigen gebouw. Na ruim 2½ jaar zoeken is er nog steeds niets gevonden. Enkele keren waren we dichtbij, maar uiteindelijk stuitten we weer op een nee. Vergunningen zijn vaak het grootste probleem. Door al deze tegenslagen is de moed opgegeven. Ondergetekende en Wout Koelewijn hebben besloten niet meer actief op zoek te gaan naar een passend gebouw. Hierdoor zullen wij blijven op de plaats waar we nu zitten. De komende tijd gaan we kijken naar een betere geluidsinstallatie. Om dit te realiseren hebben we besloten om een 3^e collecte te houden (een deurcollecte). Hiermee zullen we al spoedig beginnen. Alleen tot december is deze bestemd voor de voedselbank. Daarna is die voor verbeteringen in de kerk, zoals geluid, beamer en andere benodigdheden. We hopen dan ook dat we snel verbeteringen kunnen toepassen. Tevens zullen er de komende tijd kaarten te koop zijn voor de kerstactie. Deze handgemaakte kaarten, gemaakt en aangeboden door Ria de Bruijne, zijn te koop in de kerk.

Tot slot wens ik iedereen een gezegende tijd toe hier in de gemeente.

Tim Hop,
voorzitter

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen

In beide vergaderingen was de gehele kerkenraad aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via Skype.

21 augustus 2023

In deze vergadering zijn alleen interne zaken besproken.

18 september 2023

Tim deelt mee dat de bouwplannen voorlopig van de baan zijn. De zoektochten zijn stil gelegd. Hij stelt voor een derde collecte in het leven te roepen. We besluiten om met ingang van oktober t/m december weer een deurcollecte te houden voor de voedselbank met de kerstdagen. Dan gaan we in januari 2024 structureel een deurcollecte houden voor het verfraaien van de zaal (b.v. een doek als achtergrond bij het liturgisch centrum). Er zal worden gekeken naar een beamer en een andere geluidsinstallatie.

Anneke Nijhof
scriba

Collecte-opbrengst augustus en september 2023

Datum	Aanwezigen	Eerste collecte Kerk	Tweede collecte Diaconie
06-08-2023	34	€ 110,52	€ 52,82
13-08-2023	34	€ 67,30	€ 52,12
Avondmaalscollecte Ondergrondse Kerk			
20-08-2023	25	€ 78,54	€ 56,11
27-08-2023	31	€ 82,37	€ 50,49
03-09-2023	28	€ 65,85	€ 69,72
10-09-2023	37	€ 122,50	€ 74,28
17-09-2023	38	€ 165,20	€ 85,35
24-09-2023	56	€ 163,20	€ 96,50

Carla van den Born
kerkrentmeester

Hartelijk dank!



Doelcollecte Heilig Avondmaal

Op zondag 8 oktober a.s hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. De collecte die daarbij hoort is voor de Messias Belijdende Joden in Israël. Wij geloven dat Israël Gods uitverkoren volk is en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder Israël. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Missie

Als een Jood tot bekering komt heeft hij in Israël een zwaar leven. Hij telt niet meer mee. Het doel is nu hen te helpen met materiële- en immateriële steun. Dat geldt ook voor het bevorderen van contacten tussen christenen en christelijke kerken en gemeenten enerzijds en Messiasbelijdende Joden c.q. Messiasbelijdende Joodse gemeenschappen anderzijds.

Vanuit de verbondenheid met Israël en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden willen wij steunen met onze gebeden en onze gaven. Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Contactinformatie

Stichting Steun Messiasbelijdende Joden
Postbus 22
3860 AA Nijkerk

Van de diaconie

Geloven doe je samen. En samen zijn we Kerk. Gelovig samen bouwen aan de Kerk, dat is het lichaam van Christus.

Fijn, als we als gemeente van de Here Jezus onze opdracht begrijpen en elkaar opzoeken en bouwen aan de Kerk.

Gaan in het spoor van Jezus.

Daarbij willen we er ook zijn voor hen die geen helper hebben. Die ondanks alle goede maatregelen die er zijn, toch door de mazen van de wet zakken en in armoede vervallen.

Als ik dit zo schrijf, denk ik aan de mensen, die regelmatig bij de voedselbank komen en daarvan afhankelijk zijn om de maand door te komen. We zien om ons heen dat veel omstandigheden veranderen; lees verslechteren.



Hoeveel kan een bemoedigend woord dan betekenen: als gouden appelen op zilveren schalen! En daarbij ook de daad voegen.

Evenals vorige jaren willen wij de voedselbank in Torrevieja rond de naderende Kerstdagen weer steunen. Zo kunnen degenen die daar aankloppen niet alleen het nodige krijgen, maar ook wat extra's. We weten, dat de ontvangers blij zijn met het Kerstpakket, **het geeft hun Kerst ook wat glans.**

Gelet op voorgaande jaren is daar een bedrag ad. € 2.400.—mee gemoeid. Daarom willen wij op tijd met de inzameling beginnen. Vanaf zondag 1 oktober starten we met een derde collecte aan de deur. Doet u weer mee?

Van harte aanbevolen.

Gijs en Gretha van de Kolk,
diakenen



Van de predikant

Wisseling van de wacht...

Afgelopen woensdag zijn Janie en ik (Jan) in Spanje gearriveerd. Voor de vierde keer hopen we twee maanden in jullie midden te zijn. Nu voor het eerst in oktober en november. We zijn benieuwd hoe we een buitenlands najaar beleven. In ieder geval hopen we te genieten van nog heel aangename temperaturen. We kijken er weer naar uit elkaar op allerlei momenten te ontmoeten, niet in de laatste plaats op de zondagen en, wie weet, ook tijdens het inspiratie-uur.

Ter opfrissing

We hebben ons de eerste keer via de Nieuwsbrief al eens uitgebreid voorgesteld. Ter opfrissing nog even in 't kort.

We zijn beiden geboren (Jan 1953, Janie 1954) en getogen in Oud-Beijerland, onder de rook van Rotterdam. Via de jeugdvereniging van de kerk hebben we elkaar leren kennen. Op 28 juni 1978 zijn we getrouwd en neergestreken in Gameren, een dorpje aan de Waal, vlakbij Zaltbommel. Ik was daar al werkzaam als onderwijzer. Janie is met veel

plezier actief geweest in de gezinszorg. Eerst buiten de deur en toen we kinderen kregen binnen ons eigen gezin.

Na tien jaar basisonderwijs en tien jaar voortgezet onderwijs, ben ik na een aantal jaren deeltijdstudie theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, in 1995 gemeentepredikant geworden. Tot het moment dat ik met emeritaat ging (2018) heb ik vier gemeenten mogen dienen. Steeds trouw terzijde gestaan door Janie, met wie ik intussen ruim 45 jaar gelukkig getrouwd ben. We ontvingen vijf kinderen (drie dochters en twee zoons) en inmiddels ook 9 kleinkinderen.

Bezoek

Onze vijf kinderen waren al eens van plan geweest een lang weekend naar Spanje te komen om te checken of onze positieve verhalen wel kloppen ☺, maar o.a. door Corona is daar nog niet van gekomen. Binnenkort gaat het hopelijk lukken. Niet ver van de 'pastorie' is een huis gehuurd, waar zij van woensdag 25 tot maandag 30 oktober hopen te bivakkeren. We kijken uit naar hun komst! Hun partners gaan het thuis zo organiseren, dat zij in hun eentje voor hun kinderen/onze kleinkinderen kunnen zorgen (die uiteraard gewoon naar school moeten).

Prekenserie

De vorige periode dat we in Spanje waren, heb ik een begin gemaakt met een prekenserie over de 'zaligsprekingen' van Jezus, uitgesproken tijdens Zijn Bergrede (Mattheus 5:1 e.v.). Het is mijn plan om tijdens de diensten in oktober die serie te vervolgen en af te ronden.

Op een andere plek in deze nieuwsbrief vindt u een inleiding op deze zaligsprekingen. A.s. zondag, 1 oktober, zal de preek gaan over Mattheus 5:8 – 'Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.'

Israëlzondag

De eerste zondag in oktober is in veel kerken 'Israëlzondag'. Vanwege het Israëlisch-Palestijnse conflict gaan velen het gesprek over Kerk en Israël liever uit de weg. Begrijpelijk. Toch is Israël de bron waaruit het christelijk geloof is voortgekomen. We moeten er voor zorgen dat deze bron open blijft. In Genesis gaat God een verbond aan met Abraham en zijn nakomelingen.

Paulus schrijft dat God Zijn volk niet heeft verstoten, ook al is het voor hem een bron van verdriet dat een groot deel van het Joodse volk Christus niet aanvaardt als hun eigen Messias (Rom. 9-11). Hij benadrukt echter op grond van Gods verkiezing, de blijvende beloften voor het Joodse volk. Nergens lezen we dat God Zijn verbond met Zijn volk Israël heeft opgezegd. Aan Zijn trouw komt geen einde. Israël is en blijft Zijn volk.

De verbondenheid van de kerk met het volk Israël is uniek omdat haar fundament, Christus Jezus, niet te verstaan is zonder Gods verbondsgeschiedenis met Israël en de Joodse traditie. De kerk kan nooit vergeten dat Jezus een Jood is. Hij groeide op in de Joodse traditie en leefde met de Tenach (OT). Hoezeer Hij ook van boven komt, Hij is in Israël thuis. Al Zijn woorden hebben in de wereld van Israël hun ijkpunt. In de liederen en gebeden willen we zondag ook uiting geven aan onze onopgeefbare verbondenheid met Israël.

Shalom!

Jan en Janie Brussaard

Wie Jezus gelukkig prijst...

In Mattheüs 5, 6 en 7 vinden we de Bergrede van Jezus, woorden die Hij uitsprak terwijl Hij op een berg was. Het is de opening van Zijn hele onderwijs. Deze toespraak wordt als een hoogtepunt in de wereldliteratuur beschouwd, vanwege zijn ongehoord radicale woorden en zuiverste morele principes - tegelijk oer eenvoudig en diepzinnig.

Deze rede wordt wel de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd. Ook mensen die grote moeite hebben met de persoon van Jezus, erkennen dat deze woorden inderdaad hun gelijke niet hebben. Als Jezus deze rede houdt, zit Hij met Zijn twaalf leerlingen om Zich heen. En als een wijdere cirkel om hen heen, bevindt zich de mensenmenigte. Ook al díe mensen luisteren mee. Iedereen mag het horen. En via de Bijbel horen wij het ook. Ook wij worden aangesproken.



Begin

De Bergrede begint met acht zaligsprekingen, acht gelukkigprijzingen. Daarmee geeft Jezus zicht op wat écht van waarde is in het leven. In acht grootse pennestreken tekent Hij de contouren van het leven met God. Waar draait het nou allemaal écht om? Wat is werkelijk belangrijk?

In de Nieuwe Bijbelvertaling begint elke zaligspreking met 'gelukkig', maar de meeste Bijbelvertalingen beginnen met 'zalig'. Het Griekse woord dat Jezus hier gebruikt, 'makarios', kun je inderdaad ook vertalen met 'gelukkig' - zelfs het woord 'gefeliciteerd' zou kunnen, maar het woord 'zalig' heeft meer een geestelijke lading. Bij 'zalig' denk je aan 'gelukkig in GóD'! En dat is precies wat Jezus bedoelt.

Zalig/gelukkig wie nederig van hart is, wie treurt, wie zachtmoedig is, wie hongert en dorst naar de gerechtigheid, wie barmhartig is, wie zuiver van hart is, wie vrede sticht, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd wordt.(...).

Het gaat niet om acht verschillende typen gelovigen. Het is één en dezelfde gelovige, die op acht manieren wordt aangeduid en zalig wordt gesproken.

Jezus prijst hier mensen gelukkig die precies het tegenovergestelde zijn van degenen die wij doorgaans gelukkig prijzen. Een motiverende spreker van nú, zou eerder zeggen:

'Gelukkig ben je, niet als je nederig van hart bent, maar als je weet wat je kwaliteiten zijn, veel weet en alles kan, want dan heb je het in de wereld voor het zeggen.

Gelukkig ben je, niet als je treurt, maar als je plezier hebt, alles uit het leven probeert te halen wat erin zit.

Gelukkig ben je, niet als je zachtmoedig bent, maar voor jezelf opkomt, niet over je heen laat lopen.

Gelukkig ben je, niet als je de minste wil zijn, maar als je op je recht en je eer staat, dan krijg je altijd gelijk.'

Zo gaat het er in onze wereld toch vaak aan toe?

Jezus verkondigt de ómgekeerde wereld. Hij stelt: er is een veel diepere reden om mensen te gelukkig te prijzen dan gunstige omstandigheden of een florissant leven. Hij heeft het dan ook niet over déze wereld, maar over de nieuwe wereld van God, over Zijn Koninkrijk, hoe het er dáár aan toegaat. Over mensen die dáár bij horen gaan de zaligsprekingen.

Profielkenmerken

Je zou de zaligsprekingen het profiel kunnen noemen van een volgeling van Jezus, het profiel van een gelovige. Jezus zegt hier dus: Een gelovige is een nederige van hart, een treurende, een zachtmoedige, een barmhartige, een vredestichter, een zuivere van hart. De spannende vraag is: herken ik me in dat profiel?

Maar dan moet ik wel weten wat die profielkenmerken betekenen. Het kan ook schrikken zijn als Jezus m'n leven zo tegen het licht houdt. Maar Hij doet dat nooit om ons van Zich af te duwen, maar juist om naar Zich toe te halen. Hij heeft onze redding, ons echte geluk op het oog, onze zaligheid. Hij spréékt zelfs zalig. Dat gezag heeft Hij. Hij is meer dan een leraar, Hij is God.

Ds. Jan Brussaard

Van de reeds vertrokken predikant

Soms kan het tegenzitten

Aan de oever van het meer zitten vissers. Ze hebben heel de nacht gezwoegd. Telkens weer het net uitgeworpen, op de vertrouwde plekken van het meer. Alle arbeid is voor niets geweest, de netten zijn leeg gebleven. Daarom geven ze het op... het lijkt allemaal zinloos.

*Maar dan komt Jezus langs.
Hij nodigt hen uit om
het opnieuw te proberen en
om deze keer hun netten aan
de andere kant uit te gooien.
Wanneer het niet meer lukt op
de oude wijze, dan moet je
soms voor een andere aanpak
kiezen.*



En wanneer de vissers het net over de andere boeg werpen, volgt er een rijke vangst. Wie had dat kunnen denken? In beide boten ligt zoveel vis, dat ze bijna zinken.

Het is een uitdagend verhaal!

Waar mensen hun teleurstelling overwinnen, komt vaak een nieuwe weg aan het licht. Een andere aanpak, een nieuwe bezieling. Voor de apostelen begon op dát moment de reis van hun leven. Hoewel hun netten eindelijk vol waren, lieten zij deze achter en volgden Jezus.

Vaak zitten wij vaak in hetzelfde bootje als die eerste leerlingen. We proberen zoveel. Soms is de respons groot en hebben we goedbezochte activiteiten. Soms blijven ook onze netten leeg. En dan is het moeilijk om de moed erin te houden. Op die momenten mogen we doen wat Jezus deed.

Elkaar helpen om de zin van onze inzet te zien. Zoeken naar kwaliteiten, die soms nog verborgen zijn. Je afvragen, wélke boodschap wij in deze wereld dragen. En dan koppig en moedig vertellen waarvoor we staan, hoe wij de samenleving op willen bouwen, waartoe Jezus ons roept.

Wanneer we alleen maar klagen over wat voorbij gaat, dan horen we Zijn stem niet, die roept: 'Gooi het net eens over een andere boeg'.

Wees een gastvrije kerk, in een wereld vol muren en uitsluiting.
Wees een delende kerk, in een wereld vol hebzucht.
Wees een kerk die tijd besteedt aan idealen, in een wereld van jachten en jagen.
Wees een dienende kerk, in een wereld die succes afmeet aan macht.
Wees een biddende kerk, in een wereld die vergeet om God te vragen wat Zijn plannen zijn.

Zó is ooit de kerk begonnen. Met een handjevol eenvoudige mensen. Hoe belangrijk is het niet dat je er voor elkaar bent. Je kunt gelovig de vreugde en blijdschap met elkaar delen, maar ook het verdriet, gemis van een dierbare. We worden er samen weer mee geconfronteerd. En dan is het zo waardevol. Dat iemand voor je bidt, wanneer je dat zelf even niet kunt. Dat iemand naast je staat, wanneer het even te zwaar wordt. Dat iemand met je gaat, zodat je er niet alleen voor staat.

Juist wanneer het licht dreigt te verdwijnen, is het onze roeping om het donker te doorbreken, om het licht door te laten. Door er te zijn, door om elkaar te geven, door een ander niet los te laten. Dan mogen we ervaren dat Zijn vrede alles te boven gaat.

Shalom.
Ds. Henk van den Born

Pastoraat

Het is bijna eind september als dit wordt geschreven.

Langzaam beginnen de Spaanse nachten langer te worden en de dagen korter, de natuur begint wat af te koelen en de R zit weer in de maand. We genieten van de mooie dagen, die ons worden gegeven!

Ook de overwinteraars beginnen weer te verschijnen!

Fijn, elkaar allemaal weer te mogen ontmoeten!

Helaas hebben we ook zieken onder de Spaanse zon:

Fred en Heleen komen weer terug naar Spanje. Fred heeft helaas geen goed bericht gekregen. De behandelingen voor de leukemie zijn stopgezet, ook heeft hij weer een hartstilstand doorstaan.

Fred en Heleen, we bidden jullie heel veel sterkte en troost toe, in de nabijheid van onze hemelse Vader.

In Zijn armen zijn wij veilig, Hij is altijd bij ons. Hij laat ons nooit alleen!



Carla van de Born gaat deze week weer naar Nederland voor een behandeling en hopelijk is dit de laatste. Het gaat gelukkig langzaam de goede kant op. We bidden dat ze weer genezen mag worden en we leggen alles in gebed voor Hem neer!

Jos Vanhoutte is voor behandeling van huidkanker naar België geweest en dat is allemaal goed verlopen. Wat betreft zijn lever: die ontwikkelt zich positief en we hopen dat de genezing daarvan doorzet. We willen iedereen een gezegende tijd toewensen met elkaar!

Hartelijke groet namens het pastorale team,
Petra Koelewijn
Tel. 0031627018781

Verjaardagen

In de maand oktober zijn de onderstaande personen jarig:



2 oktober - Henny Bordeaux
2 oktober - Anneke Nijhof
4 oktober - Alex de Graaf
9 oktober - Carine Moonen
13 oktober - Irene de Jong
14 oktober - Swier Scholte
16 oktober - Sijtje Hendriks
16 oktober - Paul Costerus
16 oktober - Henk van den Born
22 oktober - Marylise Vanhoutte
28 oktober - Marianne de Haan

Allemaal een gezellige verjaardag toegewenst en de zegen van de Heer voor het komende jaar.

De redactie

Activiteiten voor de maand oktober

Overzicht

maand	tijd	wat	waar
oktober woensdag 4 okt	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
woensdag 11 okt	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
vrijdag 13 okt	11 uur	Wandeling	Los Angeles
woensdag 18 okt	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
maandag 23 okt	19-20 uur	Sing-inn	kerkzaal
woensdag 25 okt	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
woensdag 1 nov	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
november			
woensdag 8 nov	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal
vrijdag 10 nov	19 uur	Film met nabespreking	bij Bram en Elske
woensdag 15 nov	11-12 uur	Bijbelinspiratie-uur	kerkzaal



De cantorij

Helaas is Bram de Smidt als cantor van de cantorij gestopt. Dit vanwege het feit dat de

opkomst vrijwel nihil is.

In de Nieuwsbrief van november zal hij hierover zelf een toelichting geven.

Bijbelinspiratie-uur

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



De pen is doorgegeven aan...

David en Henny Bordeaux

Ons werd gevraagd een stukje te schrijven.

Wij zijn David en Henny Bordeaux.

David is op 10 jarige leeftijd in 1960 met zijn ouders, broers en zusjes met de boot vanuit Jakarta in Nederland aangekomen.

Ze kwamen in het Gelderse Vorden te wonen.

Later ging hij bij de overheid in Apeldoorn werken waar ik toen ook werkte.

Daarna nog in het onderwijs in Apeldoorn, Zutphen en Arnhem.

Ik kom uit een warm gezin en heb één zus.

Ben in 1990 in de verzekeringsbranche terechtgekomen.

In 1975 zijn we getrouwd en kregen twee zonen.

En inmiddels zijn we gezegend met vier lieve kleinkinderen.

We gingen altijd al graag naar Spanje met vakantie.

In 2007 was ons huis in La Marina klaar en gingen regelmatig voor een aantal weken naar Spanje.

Het klimaat was erg goed voor David zijn gezondheid (longen).

David kon door een regeling stoppen met werken en we zijn toen in 2008 definitief naar Spanje vertrokken.

Ik had inmiddels ook ontslag genomen.

In 2013 hebben we toch weer een plekje in



Apeldoorn gevonden.

Vanaf het begin dat we in Spanje woonden voelden we ons thuis bij de kerkelijke gemeente Guardamar. David is ook nog een poosje kerkrentmeester geweest.

In 2019 hebben we ons huis in Spanje verkocht.

We wilden ook vaker in Nederland zijn en onze kleinkinderen zien opgroeien.

Als we nu naar Spanje gaan dan huren we iets.

We vinden het fijn om op de hoogte te blijven van het wel en wee van de kerk in Spanje.

Hartelijke groeten en hopelijk nog eens tot ziens in Spanje.
David en Henny Bordeaux.

Onderstaandstaand artikel kreeg ik doorgestuurd door een gemeentelid. Ik heb het al eens gepubliceerd, maar misschien is het goed om het nogmaals te lezen.

WAAR HOORT U BIJ?

VAN WELKE KERK BENT U?

Die vragen krijg ik nog wel een te horen.

Dan antwoord ik:

Ik ben **Hervormd** geboren

Maar ja, wat bedoel ik daarmee eigenlijk?

Met **Hervormd** kun je alle kanten op gaan!

En dus vul ik aan: **Rechtzinnig**, daarenboven,
dat is een **Vrijzinnige** manier van geloven.

Maar, toen ik jong was, is mij al geleerd:

een goed woord voor **Hervormd**
is **Gereformeerd**.

Dus behoor ik ook tot de **Gereformeerde** kerk
en doe **Gereformeerd gemeentewerk**.

En de kerk is oud! Dat is zonder meer waar.

Dus ben ik ook **Oud-Gereformeerd**.

Ik ben christelijk, zo is me geleerd,
dus ben ik ook **Christelijk-Gereformeerd**.

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door,
dat ik tot een **Christengemeente** behoor.

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop,
dus, vast en zeker, **Vrijgemaakt** ben ik ook.
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet,

past **Baptistengemeente** me ook wel goed.
In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor,
dus is het dat ik tot de **Pinkstergemeente** behoor.
En omdat het steeds om het evangelie gaat
kan **Evangeliegemeente** ook geen kwaad.
Ik vaar op het Bijbels **Apostolisch** gezag
dat is de reden dat ik me **Apostolisch** noemen mag.
Tenslotte is het gewoon een klein publiek
de kerk is algemeen, dus ben ik ook **Katholiek**.
U weet nu bij welke kerk/gemeente ik hoor,
of komt mijn antwoord u verwarrend voor?
U hebt gelijk! Die namen! Wat een gedoe!
Daarom wens ik u van harte toe
dat op de vraag: Waar hoort u bij?
Van wie bent u?
Uw antwoord zal zijn: **Van Christus ben ik!**
Straks enNu!

Ik zal weten dat U het bent

Uit 'Brieven aan God' van bekende Nederlanders.
Overgenomen uit het kerkblad van Denia.

Lieve God,

Het is lang geleden dat ik voor het laatst het woord tot U heb gericht.
Ik was nog een kind en U stond letterlijk op het menu van alle dagen. Er
was geen ontkomen aan. Dat begon al aan het ontbijt.
Mijn vader vroeg eerst Uw zegen voor de uitgestalde spijs en drank en na
afloop Uw bemiddeling voor een vruchtbare werkdag. Vóór de lessen op
de Christelijke scholen die ik heb bezocht, werd U door de leraren
aangeropen om te zorgen voor vlijt en goed gedrag. Bij het avondeten
werd er opnieuw gebeden en uit de Bijbel gelezen, terwijl U in het gebedje
voor het slapen gaan moest worden bedankt voor al het goede van de
afgelopen dag, in ruil voor bescherming gedurende de nacht en een
gezond-weer-op.
De dominee kwam regelmatig op huisbezoek om te controleren of wij het
geloof in U nog wel op de juiste wijze praktiseerden.
Zelfs in de vakanties ging U mee kamperen met de kinderkerk.
Ja, U was alom tegenwoordig!

'Op bergen en in dalen zijt Gij, oh God, mijn Heer', zongen wij dan ook uit volle borst.

Het waren de jaren van Schuld en Boete, Zonde en Vergeving, Lijden en Genade.

En U zag alles; vooral als het niet goed was.

Dan heb ik het nog niet eens over de zondag en de christelijke feestdagen, waarop U zó indringend aanwezig was dat het in mijn wilde jongensjaren tot heftige conflicten met mijn ouders heeft geleid. Ik kon Uw Heiligheid op geen enkele manier combineren met de *Sturm und Drang* van mijn hormonale ontwikkeling. Dat heeft er mede voor gezorgd dat ik U, toen ik het huis uitging, meteen heb losgelaten en daarna nooit meer heb toegesproken of aangeroepen.

Tot vandaag.

Ik sloot wel mijn ogen als er ergens werd gebeden en ik heb het Onze Vader natuurlijk mee gemompeld als dat bij gelegenheid werd ingezet, maar ik zat dan intussen aan iets anders te denken. Waarschijnlijk aan een nieuwe tekst, want ik heb veel over U geschreven.

Ik heb Voetbal een keer bezongen als de nieuwe God en de spelers en het publiek in het stadion als de nieuwe Gemeenschap der Heiligen.

Voor een ander programma schreef ik een 'Dialogo in de hemel' tussen U en Uw zoon.

Daarin vroeg U Zich vertwijfeld af wat U moest doen met de wereld, die U met de beste bedoelingen zo mooi had geschapen, maar die nu na al die eeuwen was verloederd tot een plek van onheil, rampen, verdriet en eenzaamheid. Sommige mensen zijn daar toen nog boos over geworden, omdat ik U bespote en Uw naam ijdel gebruikte.

Ik verschool mij dan altijd achter Annie M.G. Schmidt, die heeft gezegd: 'Lachen mag van God'.

Daar bent U het toch mee eens, neem ik aan?

Toen ik U had losgelaten, riep ik in jeugdige overmoed: 'Ik kan het wel alleen.'

Als ik werd bezocht door gevoelens van verlatenheid, schreef ik daar een tekst over.

Zo loste ik mijn eenzaamheid op door deze te delen met mijn publiek en ik kon de antwoorden op de grote levensvragen ontlopen in de roes van ruim veertig jaar schrijven, spelen, reizen, drank en vrouwen.

Als ik wilde weten hoe ik dacht of wat ik voelde, las ik mijn eigen teksten. Op dagen van verwarring verlangde ik soms terug naar de veiligheid van Uw kerk en naar de vanzelfsprekende saamhorigheid die met mijn kindergeloof was verbonden. Vooral als op zondag de slepende gezangen melancholiek over de stad waaierden en de kerkklokken opriepen tot gehoorzaamheid met de belofte van vergeving en genade. Maar dat duurde nooit lang.

Als het leven mij tegenzat, wendde ik mij niet meer zoals vroeger tot Ú,

maar tot mijn eigen goden: energie, creativiteit, ambitie, succes en applaus.

Daarmee kon ik in het zelfgemaakte heiligdom van het theater mijzelf in het centrum van mijn eigen eredienst plaatsen.

Dat is heel lang goed gegaan.

Het is zelfs meetbaar geworden in materiële welstand: gouden platen, prijzen en koninklijke onderscheidingen.

Maar nu ik (bijna) zeventig ben geworden, werkt dat systeem niet meer.

De oogst is binnen en ik zit terzijde en denk na.

Lichamelijk wat minder sterk, geestelijk iets minder weerbaar.

Ik denk na over de grote vragen van het leven, de zin van alles, over het waartoe, waarom en waarheen? Wat wil ik nog, wat kan ik nog?

De toekomst is afzienbaar geworden en een zekere haast om achter de waarheid te komen, is geboden.

Langzamerhand groeit de behoefte aan een nieuwe 'zingeving', zoals het modewoord het zegt.

Zo ben ik na een levenlang van zoeken en zwerven toch weer bij U in de buurt gekomen.

Nog niet in een rechtstreekse dialoog in de vorm van het geloof der vaders. Daarvoor bent U te abstract geworden.

Behalve bij de EO weet geloof ik niemand meer precies wat en wie U bent.

We mogen onze eigen God verzinnen.

Dat lijkt aantrekkelijk, maar de keuze is te oeverloos.

Ze zeggen dat 'God in de mens zit' of sterker nog: 'God, dat ben jezelf'. Ik kan daar niet zoveel mee.

Zeker niet nu anderen Uw zoon Jezus Christus hebben teruggebracht tot de menselijke maat van gewoon een charismatische profeet.

Het is mij allemaal te vrijblijvend.

Ik zie U in dit stadium van mijn leven vooral in het mysterie van het mooiste, het beste, het diepste.

Daar ben ik naar op zoek.

Ik vind U in de liefde, in adembenemende kunst, in de onschuld van een kind, in eerbied voor het onbegrijpelijke. Dat noem ik voor het gemak dan maar 'God' in het besef dat juist voor God iedere formulering of omschrijving per definitie gebrekkig en ontoereikend is.

Voorlopig moet ik het hier mee doen.

Het is een soort houvast in de onzekerheid van deze dagen waarin alles anders is of lijkt.



Ik zal veel moeten loslaten en afscheid moeten nemen van alles wat vertrouwd was en succesvol.

Ik ben benieuwd waarmee of met wie de vrijgekomen ruimte zal worden opgevuld. Het zou mij niet verbazen als ik U daarin uiteindelijk zal tegenkomen.

We hoeven niet af te spreken dat ik U kan herkennen aan een rode roos in Uw knoopsgat of de NCRV-gids onder Uw linkerarm.

Ik zal weten dat U het bent als ik mij onvoorwaardelijk heb overgegeven en mijn eenzaamheid zal zijn verdwenen.

Paul van Vliet

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of

gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of

grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torre Vieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of

scriba@iggds.nl

Copy inzenden:

redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:

WWW.IGGDS.NL

