

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5  
Nummer 3 – september 2023

---

# Nieuwsbrief

## van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

---

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en  
toeristen aan de Costa Blanca.  
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,  
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur  
Predikant Henk van den Born

**BEZOEK ONZE WEBSITE** [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

## **Inhoud**

<b>In memoriam Henk Schoonenberg</b> .....	3
<b>In memoriam Henk Nijhof</b> .....	4
<b>Van de redactie</b> .....	5
<b>Mededelingen van de kerkenraad</b> .....	6
<b>Van de voorzitter</b> .....	6
<b>Kort verslag van de kerkenraadsvergadering</b> .....	7
<b>Opzegging lidmaatschap</b> .....	7
<b>Collecte opbrengst kerk en diaconie mei / juni / juli 2023</b> .....	8
<b>Agenda september 2023</b> .....	8
<b>Predikanten overzicht 2023 - 2024</b> .....	8
<b>Het is maar goed</b> .....	9
<b>Van de predikant</b> .....	10
<b>Er is een tijd van komen en van gaan</b> .....	12
<b>Pastoraat</b> .....	13
<b>Verjaardagen</b> .....	14
<b>Van de activiteitencommissie</b> .....	14
<b>Activiteiten voor de maand september</b> .....	15
<b>De cantorij</b> .....	15
<b>Inspiratie-bijeenkomsten</b> .....	16
<b>Wie, Wat, Waar?</b> .....	16
<b>Kerkenraad</b> .....	16
<b>Financiën</b> .....	17
<b>Adressen</b> .....	17

## In memoriam Henk Schoonenberg



Op 27 juni ontvingen wij het bericht dat Henk Schoonenberg op zondag 25 juni was overleden. Veel gemeenteleden, die al jaren in Spanje komen, herinneren hem als een rustige, bescheiden man, die niet graag op de voorgrond trad.

Hij heeft onze gemeente gediend door o.a. binnen de kerkenraad als scriba te fungeren.

Zijn vrouw Riet is een paar jaar geleden overleden, waarna Henk weinig meer in Spanje is geweest.

We wensen hun dochter, schoonzoon en kleinkinderen de troost toe van onze hemelse Vader bij het gemis van hun ouders en grootouders.

Na een periode van ziekte is onze geliefde vader, schoonvader en opa door de Heere thuis gehaald.

Hendrik Schoonenberg  
~ Henk ~

sinds 6 december 2019 weduwnaar van  
Maria Schoonenberg-Eland

\* 15 juni 1940

† 25 juni 2023

Esther Knap-Schoonenberg  
Matthieu Knap  
Daniël  
Ruben  
Jacqueline  
Stephan

De afscheidsdienst zal worden gehouden D.V. vrijdag 30 juni om 13.30 uur  
in De Hoeksteen, Roerdompsingel 104, 3281 JH Numansdorp.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene  
begraafplaats aan de Hallinxweg 37 te Numansdorp.

Na de begrafenis is er in De Hoeksteen gelegenheid tot condoleren.



## In memoriam Henk Nijhof

Na ruim tweeënehalf jaar geleefd te hebben tussen hoop en vrees, maar die we wel beschouwd hebben als een groot cadeau van onze Hemelse Vader, heb ik nu afscheid moeten nemen van de liefde van mijn leven, in de wetenschap, dat hij zijn plaats heeft mogen innemen bij zijn Heer en Heiland, naar Wie hij zo heeft uitgezien:

**Jezus Christus**

'En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.  
Zo dan, troost elkaar met deze woorden.'

1 Thessalonicenzen 4: 17b-18

28-9-1945

**Hendrik Nijhof**

22-8-2023

Echtgenoot van Anneke Nijhof-Bais



16-11-1989

Zoon van:  
Gerard Nijhof en Maria Nijhof-v.d. Broek

Schoonzoon van:  
Jelle Bais en Tine Bais-Weijland

Broer van:  
Gerard en Riek Nijhof-Hooijer  
Henny en Niek v.d. Bunt-Nijhof  
Reina en Gert van Beek-Nijhof

Zwager van:  
Jan en Ria Bais-Oosterhoff  
Hans en Irene Bais-Brinkert  
Nico en Marja Bais-v.d. Heijden  
Taco en Ineke Bais-v.d. Heijden  
Addy den Ouden

Neven en nichten

De dankdienst voor het leven van Henk en de daarop volgende ter aarde bestelling zullen in besloten kring plaatsvinden.

H. van Heemstralaan 49  
3851 WB Ermelo



## Van de redactie

Beste gemeente,

Zoals u inmiddels weet heb ik een zeer heftige periode achter de rug door het overlijden van mijn lieve man Henk. Twee jaar en acht maanden hebben wij in een onzekere tijd geleefd omdat wij in het begin te horen kregen dat hij nog twee, hooguit drie maanden te leven had. Dankzij de 39 chemokuren is het veel langer geworden dan wij op dat moment dachten en wij beschouwden deze reserve-tijd als een wonder, een cadeau van onze Hemelse Vader. We hebben de tijd mogen uitbuiten door nog twee keer naar Spanje te kunnen komen. Eén keer heeft Henk zelf dat hele eind kunnen rijden en de laatste keer in februari van dit jaar zijn we in aanwezigheid van mijn broer en schoonzus met het vliegtuig gekomen. We hebben mogen logeren in het huis van gemeentleden waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Ook kon Henk de tweede zondag dat we er waren nog naar de kerk. Na afloop van de dienst zijn er lieve gemeenteleden afscheid van hem komen nemen. Dit vond hij een heel ontroerend moment en heeft daar nog vaak met dankbaarheid aan terug gedacht. Ik wil daarom allen, die hebben gereageerd op het overlijden van Henk, hartelijk danken. Het heeft mij heel goed gedaan.

Toch wil ik proberen ook deze Nieuwsbrief tot een goed einde te brengen. Het is alweer drie maanden geleden dat jullie de laatste ontvingen. Vanaf nu gaan we weer over tot de orde van de dag.

Dat houdt o.a. in dat er weer **elke maand** een Nieuwsbrief zal verschijnen, waarbij ik hoop dat er ook heel veel copy door de gemeenteleden **zelf** zal worden ingestuurd.

Het is echt een heel werk om elke maand, buiten de vaste rubrieken om, met iets nieuws en interessants te komen. Gelukkig krijg ik ook de kerkbladen van Denia en Benidorm toegestuurd, waar soms artikelen in staan die ook voor onze lezers interessant kunnen zijn, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we afhankelijk zijn van copy uit andere kerkbladen.

Daarom bij deze een heel dringende oproep: **laat wat van je horen!!!** Ben je getroffen door een artikel wat je leest of door een gedicht, of iets wat je zelf hebt beleefd (b.v. een vakantie ervaring), schroom niet om het in te zenden. Het geeft ook een kijkje in elkaars leven.

U kunt uw kopij insturen tot 20 september: [atnijhof@gmail.com](mailto:atnijhof@gmail.com)

Met vriendelijke groeten,  
Anneke Nijhof



## Mededelingen van de kerkenraad

### Van de voorzitter

Beste gemeente,

Na een zomerstop is dit weer de eerste Nieuwsbrief. Als we even terug blikken is er weer veel gebeurd deze zomer. We denken vooral aan de zieken in onze gemeente, zie het stukje pastoraat. Maar ook aan Anneke onze scriba, die haar man Henk heeft verloren. Henk, die na een lang ziekbed thuis gehaald is door zijn Heer. Hij verlangde er zo naar om naar Hem toe te gaan. We wensen Anneke heel veel sterkte met dit verlies.

Ook wil ik ds. Gerry de Vries, bedanken voor de maanden mei, juni en juli dat ze de gemeente mocht dienen. Het was een fijne tijd, maar wel heel warm; we moesten zelfs het Bijbelinspiratie-uur laten vervallen.

Op dit moment mag ds. Henk van den Born de gemeente weer dienen. We zijn Henk erg dankbaar dat hij is gekomen. Hij is een maand alleen geweest. Carla, zijn echtgenote, die voor onderzoeken in Nederland moest blijven, heeft gelukkig een positieve uitslag gehad. Zo mocht ook Carla 26 augustus weer in Spanje terug keren. Carla, ook jou wensen wij veel sterkte met de verdere behandeling hier in Spanje.

We kijken uit naar alle overwinteraars die even teruggegaan zijn naar Nederland ivm de warmte, om die weer hier in Spanje te ontmoeten. Er zijn voor de winterperiode leuke activiteiten opgezet door de activiteitencommissie (Bram de Smidt en Ad Korenvaar). Zij hebben hun uiterste best gedaan en komen tzt met meer informatie via de mail of Hoeksteen-app.

Dit was het even voor nu.

Ik wens een ieder een fijn en gezond naseizoen.

**Geef God het stuur van je leven in handen  
Hij zal je kracht en toekomst geven  
Bij Hem is macht  
Met Hem spring je over een muur  
Hij laat je veilig landen.**

Tim Hop

## **Kort verslag van de kerkenraadsvergadering** (voor zover deze openbaar mogen worden gemaakt)

17 juli 2023

In deze vergadering waren aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via Skype: Tim Hop, Carla van den Born, Gijs en Gretha van de Kolk, Hilda Windhoud, Anneke Nijhof en de predikant Gerry de Vries.

- Aan de kerkenraad is al diverse keren gevraagd meer duidelijkheid te verstrekken over het geven van een vaste, vrijwillige bijdrage. Om als kerk te kunnen blijven functioneren horen daar ook financiële bijdragen bij. Van het alleen geven aan de collectes kunnen we als kerk niet bestaan. Dit was aangegeven op het oude inschrijfformulier, maar op het nieuwe formulier ontbreekt het. De kerkrentmeester zal proberen een brief op te stellen waarin we aangeven wat we jaarlijks aan kosten kwijt zijn en vragen wat de gemeenteleden daarvoor willen bijdragen. Ook zal het weer moeten worden aangegeven op het inschrijfformulier van de kerk. (Deze brief is inmiddels verzonden.)
- Gerry meldt dat ze een goede tijd heeft gehad. De zondagse erediensten waren voor haar een hoogtepunt en ze heeft zich vooral ingezet op verbinding en liefde onder elkaar. Al met al is ze dankbaar. Gijs meldt dat er veel positieve reacties zijn gekomen uit de gemeente.
- Ook wijst Gerry erop dat het wellicht een idee is om de gemeente via de Hoeksteenapp op de hoogte te brengen van de ernstig zieken en hun adres te vermelden om een kaartje te kunnen sturen. Hilda neemt dit voor haar rekening, maar neemt eerst contact op met de desbetreffende persoon.

14 augustus 2023

Aanwezig: Tim Hop, Hilda Windhoud en Henk van den Born. Via Skype: Gijs en Gretha van de Kolk en Anneke Nijhof.

Er zijn alleen interne zaken besproken.

Anneke Nijhof  
scriba

## **Opzegging lidmaatschap**

Wegens definitief vertrek naar Nederland: Clari Spoor-Bangma.



## Collecte opbrengst kerk en diaconie mei / juni / juli 2023

Datum	Aanwezigen	1 <sup>e</sup> Collecte Kerk	2 <sup>e</sup> Collecte Diaconie
7- 5- 2023	45	€ 119.75	€ 79.48
14- 5- 2023	35	€ 106.82	€ 75.86
21- 5- 2023	43	€ 124.20	€ 75.73
28- 5- 2023	42	€ 122.65	€ <b>90.60</b>

### Pinkstercollecte Trans World Radio

4- 6- 2023	49	€ 82.69	€ 157.75
11- 6- 2023	55	€ 190.24	€ <b>109.72</b>

**Doelcollecte Heilig Avondmaal "Binnentuinen over God"**

18- 6- 2023	45	€ 113.81	€ 99.12
25- 6- 2023	43	€ 216.57	€ 75.12

2- 7- 2023	31	€ 86.39	€ 71.69
9- 7- 2023	36	€ 87.52	€ 66.50
16- 7- 2023	25	€ 62.80	€ 59.39
23- 7- 2023	35	€ 90.65	€ 53.85
30- 7- 2023	50	€ 143.75	€ 77.15

Carla van den Born  
Kerkrentmeester

## Agenda september 2023

Zo. 3 sep.	Spreekuur kerkenraad na de dienst
Woe 6 sep.	11.00 uur Bijbelinspiratie-uur
Woe 13 sep.	11.00 uur Bijbelinspiratie-uur
Woe 20 sep.	11.00 uur Bijbelinspiratie-uur
Woe. 27 sep.	10.00 uur Repetitie cantorij
Woe 27 sep.	11.00 uur Bijbelinspiratie-uur

## Predikanten overzicht 2023 - 2024

Oktober – november 2023	ds. Jan Brussaard
December 2023	ds. Henk van den Born
Januari – februari 2024	ds. Kees van Velzen
Maart – april 2024	ds. P.J. den Admirant
Mei – juni 2024	ds. Jan Brussaard
Juli – augustus 2024	ds. Henk van den Born
Sep. - okt. - nov. 2024	ds. Jan Hoek



*Het is maar goed....*

*'t Is maar goed*

*dat Zijn handen zo groot zijn*

*dat wij erin passen*

*als we niet verder kunnen,*

*wanhopig zijn en verward*

*ten einde raad.*

*'t Is maar goed*

*dat onder ons*

*eeuwige armen zijn*

*waarin Hij ons*

*vast wil houden!*

Dichter onbekend



## Van de predikant

IS ER LICHT AAN DE

# DE HORIZON ?



Hier in Spanje zitten we al in de 4<sup>e</sup> hittegolf. Best extreem allemaal, zeker als we kijken wat er rondom ons in de wereld gebeurt. Natuurrampen, oorlogen, een toenemende wetteloosheid, liefde die verkilt en zo is er nog een hele lange lijst te noemen. De afbeelding laat dit zien; een prachtige donkere wolkenlucht met daaronder een hoopglurende lichtstreep.

In mijn beleving symboliseert het iets van de tijd waarin we leven. Het lijkt beangstigend als donkere wolken samen pakken boven onze hoofden, maar zoals het licht aan het einde van die wolkenpartij doorbreekt, zo zal het licht van Christus ten alle tijden doorbreken in de duisternis.

*'Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: "Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben."* (Joh 8:12)

Hij zal weerkomen, daar zien we naar uit, maar het duurt wel lang en dan raken sommigen in slaap of gaan verwoed rekenen wanneer het nu gaat gebeuren. Er zijn er ook die het precies weten.

Predikant Harold Camping uit Amerika voorspelde wat jaren geleden dat mei dat jaar de wereld zou vergaan en dat gebeurde niet, maar het zou oktober worden, maar weer niks. En zo zijn er al wat 'profeten' de revue gepasseerd die het allemaal precies wisten, maar helaas.

Er staat toch duidelijk in de Bijbel dat niemand het weet? *"Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader."* (Mark. 13:32)

Dan denk ik aan Jezus, Die vaak verhalen vertelde zo uit het dagelijks leven om te illustreren waar het op aankomt. Bij voorbeeld het verhaal van de bruidegom. Toen ineens de roep van de bruidegom kwam, waren de wijze maagden klaar om hem te ontmoeten, maar de dwaze waren er niet klaar voor, want hun olie was op. Zo zegt Jezus *"Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt."* (Matt 24:42)

Olie, een symbool van de Heilige Geest. En dan moet ik denken aan de zalving van Jezus door Maria met die kostbare olie met Nardus en Mirre. Het was de allerhoogste daad van eerbetoon die Jezus tijdens Zijn leven op aarde ooit van iemand had ontvangen.

Het geschenk moet een vermogen gekost hebben, mogelijk al haar geld dat ze gespaard had voor een eventueel huwelijk. Jezus was haar ALLES waard, ze had het er voor over om alles aan Hem te geven en ... ze deed het ook!

Zo betekent Mirre: sterven aan jezelf en Nardus betekent: licht en visie; Het geeft licht in de duisternis. Het doorbreekt die duistere wolken die we alsmaar zien komen opduiken. Ook Jezus had dat nodig. Visie om door dat dreigende wat ook op Hem afkwam heen te kijken wat daarachter lag. Jezus zag de verlossing van de mens. Het loskopen van Zijn bruid, dat gaf Hem moed. Daarom zei Hij ook: 'Zij heeft mijn lichaam gezalfd met oog op Mijn begrafenis en dit zal, waar het evangelie ook verkondigd wordt, verteld worden wat zij aan Mij gedaan heeft.'

Laten wij in deze tijd waar donkere wolken zich dreigen samen te pakken, de moeilijke tijden met tal van onzekerheden, het geloof en vertrouwen in God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest vast en levend houden en ons door de Heilige Geest (olie) voortdurend laten vullen.

Laat ons verlangen en gebed zijn en blijven:  
geef mij olie in mijn lamp, houd het brandend.  
Houd het brandend totdat de bruidegom komt.

ds. Henk van den Born

## Er is een tijd van komen en van gaan



Afscheid nemen is loslaten, soms tijdelijk, soms voor altijd. Afscheid nemen doet altijd een beetje of veel pijn, het onderstreept dat wegen scheiden. Zo gebeurde het afscheid nemen van jullie tijdens de laatste zondag dat ik voorging in 'De Hoeksteen' in Torrevieja. En natuurlijk was daar al een gezellig etentje op de vrijdagavond aan vooraf gegaan.

Afscheid nemen van wat je lief is kan sowieso een heel intens gebeuren zijn. Zo ervaaarde ik het zeker omdat ik van de gemeente houd, dat betekent van jullie als mensen die daarin leven.

De periode van drie maanden beleefde ik als een gezegende tijd. Een tijd waarin ik mocht voorgaan in de diensten op zondag. Dat blijf ik als een groot voorrecht beschouwen en tevens een grote verantwoordelijkheid om de boodschap van het evangelie te vertolken naar de gemeente. En wat was het goed om samen tijdens het Inspiratie uur, op woensdagmorgen, met elkaar ons te buigen over wat het Woord zegt over hoe wij als christenen dienen te leven. Daar samen over praten: wat betekenen die woorden nu voor mijn leven van alledag. Waardevolle uren!

Er waren vele ontmoetingen: tijdens etentjes, tijdens huisbezoeken en na de kerkdiensten op het terras of in de pastorie. En vele malen vonden er diepe, mooie gesprekken plaats. Wat fijn om zoals gemeente onderweg te zijn met elkaar. Dank voor het vertrouwen aan mij gegeven.

Genieten doe ik telkens weer van de veelkleurigheid in de gemeente. Mensen van allerlei komaf, verschillende niveaus, mensen met diverse banen nu of in het verleden gehad, mensen met zulke totaal verschillende

kerkelijke achtergronden die samen de gemeente van Jezus Christus vormen. En binnen die gemeenschap ben je allemaal gelijk! Geweldig gegeven en een hele uitdaging om het goed met elkaar te hebben en het met elkaar uit te houden. Wat een rijkdom, blijf genieten van elkaar en bouw elkaar op in het navolgen van Jezus. Want daar gaat het toch om: de navolging van Jezus!

Lieve gemeente, ik wens jullie onder mijn opvolgers een hele goede, opbouwende tijd toe. Dat de vrede van God die alle verstand te boven gaat, met jullie zal en mag zijn!

Een warme groet,  
Gerry de Vries



## Pastoraat

### Het wel en wee van onze zieken.

We hebben kennis genomen van het overlijden van onze geliefde broeder Henk Nijhof. Wat een moeilijke weg moest hij gaan in zijn ziekte. Hij heeft alles moedig gedragen en wat mogen we

dankbaar zijn dat hij naar zijn Heiland mocht gaan. Dat mag onze troost zijn.

'Dan ga ik op naar Gods altaren.'

Anneke, we bidden voor jou nu je Henk moet missen. Wat een verdriet voor jou. Maar weet je getroost door onze grote Trooster.

Fred van de Heuvel wensen we beterschap toe. Dat je je gesterkt mag voelen door onze Heer en Heiland. We hopen en bidden dat de zuurstoftherapie mag aanslaan.

'Laat mij in de morgen Uw liefde horen. In U stel ik mijn vertrouwen. Wijs mij de weg die ik gaan moet.'

Carla, we bidden jou een voorspoedig herstel toe na een lange periode van onzekerheid, waaraan eindelijk een einde is gekomen. Wat fijn dat je weer in Spanje bent. We hebben er voor bedankt in de kerk.

'Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp. In Uw woord stel ik mijn hoop.'

Ad Korevaar heeft een gescheurde schouderkap, waardoor zijn vier grote spieren in zijn schouder onder druk staan. Dit geeft heel veel pijn.

Ad, we bidden voor herstel en voor beterschap. Het valt niet mee als je zomaar stil gezet wordt.

'Leg al je zorgen aan Zijn voeten neer. Vertrouw erop dat de Here voor je zal zorgen en je alles zal geven wat je nodig hebt.'

Ik hoop dat ik niemand heb vergeten.  
Allen de genade van God toegewenst.

Namens het pastorale team,  
Maria Hop  
Tel. 031 6 482 237 141

## Verjaardagen

We mogen weer een paar mensen feliciteren met hun verjaardag:

8 september	Ria van der Linde
17 september	Henk de Graaf
22 september	Wouter Koelewijn
22 september	Ellen van Tongeren
25 september	Myriam Stroobants
26 september	Anna Knoppert
29 september	Jacob van der Linde



Namens de redactie van harte gefeliciteerd en moge de zegen van God op jullie rusten in het komende jaar.



**Van de  
activiteitencommissie**

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft ons gevraagd om voor het komende seizoen een activiteitenplan op te zetten en te coördineren. Deze commissie bestaat uit Ad Korevaar, Bram de Smidt en als vertegenwoordiger van de kerkenraad Tim Hop.

De activiteiten die het komende seizoen zullen plaatsvinden zijn de volgende. Ik zet ze even voor u op een rij:

- De vaste wekelijks terugkerende activiteiten op de woensdag om 10.00 uur de cantorij.
- Eveneens wekelijks: om 11.00 uur het Bijbelinspiratie-uur.
- Onder leiding van Paul en Wil Costerus zal er maandelijks gewandeld worden.
- Ook zal er weer de mogelijkheid worden geboden om onder leiding van de predikant een film te draaien en na afloop wordt er een filmbespreking gehouden.
- Daarnaast zal er tweemaal een Sing-in worden georganiseerd.
- Ook zal er een bloesemtocht worden gehouden.
- De woordkunstenaar Otto de Bruyne zal in de tijd dat hij in Spanje is, op een avond zijn bekende verhalen gaan vertellen.
- Met Kerst en Nieuwjaar zullen er ook activiteiten ontwikkeld worden.
- In de Lijdenstijd zal o.l.v. Paul van der Laan de kruisweg weer worden gelopen.
- En daarnaast is er een avond over de Mattheus Passion.
- Er wordt weer de mogelijkheid gegeven om het Paasspel te gaan bekijken in Calossa de Segura.
- Eveneens zullen er weer boeken verkocht gaan worden op de maandagse markt bij Los Angeles.

Zoals u ziet wordt er het komende seizoen een scala van activiteiten aan u aangeboden. Voor de komende tijd zullen de te houden activiteiten per maand in de nieuwsbrieven komen te staan.

Namens de activiteiten commissie,  
Ad Korevaar.

## Activiteiten voor de maand september



### De cantorij

Het is september, de maand waarin alle activiteiten zo langzamerhand weer gaan opstarten.



Zo ook onze cantorij die op woensdag 27 september van 10.00 tot 11.00 uur hun zangkunsten weer gaat beoefenen om hun medewerking in de zondagse erediensten te kunnen verlenen.

Dus beste mensen: kun je nog zingen, zing dan mee!

Ik zie jullie op woensdag 27 september a.s.

Jullie cantor  
Bram de Smidt

## Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen cq bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom mee te denken en mee te praten!



## Wie, Wat, Waar?

### Kerkenraad

#### Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: [tim@prostairs.nl](mailto:tim@prostairs.nl) of [praeses@iggds.nl](mailto:praeses@iggds.nl).

#### Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

E-mailadres redactie: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

#### Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: [carlavdbornbeukhof@gmail.com](mailto:carlavdbornbeukhof@gmail.com)

#### Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

#### Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: [diaconie@iggds.nl](mailto:diaconie@iggds.nl) of [gijsvdkolk@ringelbosch.nl](mailto:gijsvdkolk@ringelbosch.nl)

#### Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: [diaconie@iggds.nl](mailto:diaconie@iggds.nl) of [grethavdkolk@ringelbosch.nl](mailto:grethavdkolk@ringelbosch.nl)

### **Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:**

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: [keescvanvelzen@gmail.com](mailto:keescvanvelzen@gmail.com)

### **Pastorale team**

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: [hildavdmheen@solcon.nl](mailto:hildavdmheen@solcon.nl)

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: [maria@prostairs.nl](mailto:maria@prostairs.nl)

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: [pkoelewijn@hotmail.com](mailto:pkoelewijn@hotmail.com)

**Eindcorrectie Nieuwsbrief:** Ineke Bais-van der Heijden  
**Beheerder website:** Stieneke de Vries

### **Financiën**

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

### **Adressen**

#### **Pastorie**

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

## Kerkzaal

Los Angeles  
Plaza de los Halcones 27  
03183 Torrevieja

## INTERNET

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl)  
E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of  
[scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)  
Copy inzenden:  
[redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**BEZOEK ONZE WEBSITE:**  
[WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)

