

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" – jaargang 5
Nummer 2 – juni, juli en augustus 2023

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
predikant: Gerry de Vries

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Wijziging bloemenbeleid.....	5
Agenda voor juni, juli en augustus	5
Kerkelijke stand	6
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering	6
Uitleg doelcollectes juni en augustus 2023	7
Toelichting doelcollecte juni 2023, viering Heilig Avondmaal:	7
BINNENTUIN OVER GOD	7
Toelichting doelcollecte augustus 2023, viering Heilig Avondmaal:	8
Stichting De Ondergrondse Kerk Nederland	8
THIS IS OUR KING!.....	8
Van de predikant	10
Levend water.....	10
Verjaardagen	12
Activiteiten	13
Inspiratie-bijeenkomsten.....	13
Wie, Wat, Waar?.....	13
Kerkenraad	13
Pastorale team.....	14
Financiën	14
Adressen.....	14



Van de redactie

Beste gemeente,

Dit wordt niet zozeer een lange Nieuwsbrief als wel een Nieuwsbrief voor een langere periode dan normaal; namelijk voor juni, juli en augustus. Velen gaan vertrekken naar Nederland om de zomer daar door te brengen of zijn reeds vertrokken. We gaan allemaal op de Spaanse toer, dus 'tómalo con calma' voor de Spaanssprekenden onder ons en voor de Nederlanders: 'rustig aan'. Ik kijk er wel naar uit om twee maanden geen Nieuwsbrief te hoeven verzorgen, maar zal alle ingezonden leuke, vriendelijke en interessante stukjes de komende tijd wel missen. Het andere kerkenwerk gaat natuurlijk gewoon door.

Omdat ik verder niet veel te melden heb, hieronder nog een gedicht. Een fijne zomer toe gewenst en tot de Nieuwsbrief van september.

Anneke Nijhof,
redactie

*De zomertijd is angebroken,
de lentedagen zijn voorbij.
De natuur is reeds ontloken,
het warme weer is nu nabij.*

*Zomer, de mooiste tijd van het jaar.
Alles bloeit en groeit weer,
de zon schijnt, heerlijk, wonderbaar,
het geeft alles zo'n blijde sfeer.*

*Dankbaar mogen we zijn voor deze tijd,
waarin de aarde z'n gewas weer geeft,
door Gods trouw en goedheid,
zodat mens en dier de winter overleeft.*

*Elk seizoen heeft zijn bekoorlijkheid,
maar toch springt de zomer er uit.
Het geeft warmte en vrolijkheid
door de vogels met hun gefluit..*

Fedde Nicolai



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen, dan kijken we uit naar de zomer. Inmiddels zijn er veel mensen naar huis. We hopen dat we weer aanloop krijgen van vakantiegangers.

Over de nieuwbouw achter de huidige kerkzaal komt weinig, nog geen reactie. Na overleg met wat mensen zijn we er inmiddels wel achter dat een vergunning voor ons als gemeente niet mogelijk is. Als die er komt is het voor de eigenaar van de grond. Ook komen er geluiden uit de gemeente, die steeds minder positief zijn dan in het begin. We zullen ons als kerkenraad de komende periode nog eens beraden over dit project.

Dan zal er een verandering plaatsvinden met de bloemen die elke zondag worden weggegeven. Als kerkenraad hebben we besloten om een mooi boeket zijden bloemen op de tafel te zetten. En als er zieken zijn, zal het pastoraal team een bloemetje meenemen tijdens hun bezoek.

Dan zou ik graag nog een oproep doen voor een huismeester in de zomerperiode. Wie van u zou deze taak op zich willen nemen? Voor de winter hebben we Jan Broere, maar die is in de zomer in Nederland. Als u zich geroepen voelt, reageer dan even naar de scriba.

Dit was het dan weer voor deze keer. Ik wens een ieder een gezegende tijd en geniet van de zomer.

Groet,
Tim Hop

Wijziging bloemenbeleid

Zoals u weet staan er elke zondag bloemen in de kerk, die gegeven worden aan iemand die ziek is, nieuwe leden of iemand die jarig is. De kerkenraad heeft besloten om hier verandering in te brengen. Er wordt een mooi, zijden bloemstuk aangeschaft dat op de liturgische tafel komt te staan.

Het pastorale team zal voor een bloemetje zorgen als ze op bezoek gaan bij een zieke. Dit voorkomt dat er misschien mensen zijn die zich overgeslagen voelen als ze de bloemen uit de kerk niet krijgen. De eerste zondag van juni 2023 gaat dit in.

Agenda voor juni, juli en augustus

JUNI 2023

Zo. 4 juni	Spreekuur kerkenraad na de dienst
Woe. 7 juni	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur, svp bijbel meenemen
Zo. 11 juni	Viering Heilig Avondmaal, Doelcollecte: Binnentuinen over God (zie uitleg)
Ma. 12 juni	Kerkenraadsvergadering
Woe. 14 juni	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur, svp bijbel meenemen
Do. 15 juni	Evaluatiegesprek kerkenraad met vertrouwenspersoon Kees van Velzen
Woe. 21 juni	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur, svp bijbel meenemen
Woe. 28 juni	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur, svp bijbel meenemen

JULI 2023

Zo. 2 juli	Spreekuur kerkenraad na de dienst
Woe. 6 juli	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
Woe. 13 juli	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
Woe. 20 juli	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
Woe. 27 juli	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur

AUGUSTUS 2023

Woe. 2 aug.	Geen bijbelinspiratie-uur wegens wisseling predikanten
Zo. 6 aug.	Spreekuur kerkenraad na de dienst
Woe. 9 aug.	Bijbel-inspiratie-uur 11.00 uur
Zo. 13 aug.	Viering Heilig Avondmaal, Doelcollecte: Stichting Ondergrondse Kerk Nederland (zie uitleg)
Woe. 16 aug.	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
Woe. 23 aug.	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur
Woe. 30 aug.	Bijbelinspiratie-uur 11.00 uur

Kerkelijke stand

Inmiddels hebben we 85 leden, 7 gastleden en een groot aantal sympathisanten. We zijn in aantal een groeiende gemeente en daar zijn we als kerkenraad zeer dankbaar voor.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering

gehouden op maandag 15 mei 2023.

De gehele kerkenraad is aanwezig.

1. Er is een activiteitenkalender gemaakt voor de kerkenraadsleden waarop is aangegeven wanneer en waar er actie moet worden ondernomen bij kerkelijke activiteiten. Dit zal er hopelijk voor zorgen dat er niets vergeten wordt. Een afschrift van deze kalender zal worden doorgespeeld naar de activiteitencommissie (Bram de Smidt en Ad Korevaar) zodat ook zij hun planning kunnen maken.
2. De diaconie heeft een overzicht gemaakt van de goede doelen, waarin wordt vermeld wanneer er al aan een doel is gegeven, welke doelen er binnenkort aan de beurt komen en welke doelen er in de toekomst nog open staan.
3. We besluiten dat er een andere auto moet komen voor de predikant. Aan de huidige auto is al zoveel aan reparatie uitgegeven dat het niet langer verantwoord is om die te blijven repareren. We beseffen dat dit wel weer een behoorlijke kostenpost met zich meebrengt.
4. De kerkenraad besluit een verandering aan te brengen in het zgn. bloemenbeleid (zie uitleg bladzijde 5).
5. Carla meldt dat Rosana Correa het plan heeft om een kringloopwinkel te beginnen in Rojasles. Rosana wil bij de eigenaar van de ruimte die zij huurt en waar zich nog een extra ruimte bevindt, proberen om die 3 maanden gratis te mogen huren om een start te maken. De huur zal dan 50% voor Rosana zijn en 50% voor de kerk. Voor de verdeelsleutel van de opbrengst van de goederen zal hetzelfde gelden.
De kerkenraad gaat hiermee akkoord. Bram de Smidt als lid van de activiteitencommissie zal hierover op de hoogte worden gesteld omdat dit onder de activiteiten van de kerk valt.
6. Op maandag 12 juni wordt er weer kerkenraadsvergadering gehouden.
6. Op donderdag 15 juni hoopt de kerkenraad een evaluatiegesprek te hebben met onze vertrouwenspersoon ds. Kees van Velzen.

Anneke Nijhof
Scriba

Uitleg doelcollectes juni en augustus 2023

Toelichting doelcollecte juni 2023, viering Heilig Avondmaal: **BINNENTUIN OVER GOD**

Voor de leden die in de zomer in Nederland verblijven is de Binnentuin over God de moeite waard om te bezoeken. Het ligt midden in de bossen bij Voorthuizen, op de Veluwe dus. Puur evangelie wat daar te zien en te horen is.



Adres: Hunnenweg 67, 3782 NM, Voorthuizen.

Ooit was de binnentuin over God op landgoed Pauwenhof een zwembad, maar nu is de plek verbouwd tot indoor tuin. De verhalen uit de Bijbel en het christelijk geloof komen hier op een

unieke manier tot leven door middel van Bijbelteksten, muurschilderingen en beelden. Door de verschillende rotspartijen lijkt het of je daadwerkelijk in het land Israël bent. Laat je rondleiden door de tuin met een groep van maximaal vijftien personen. De koffie staat al klaar!

- **Prijzen & Tickets:** Toegang gratis. Een gift na afloop wordt op prijs gesteld.
- **Toegankelijkheid**
- Dit uitstapje is toegankelijk voor mindervaliden. De voorzieningen bestaan uit: voor mensen in een rolstoel of voor begeleiding in een andere taal.
Graag reserveren via info@binnentuinovergod.nl.

Het doel van de binnentuin over God is om mensen op een nieuwe en ontspannen manier kennis te laten maken met het christelijk geloof. Vanuit een binnentuin met prachtige rotspartijen en diverse soorten grotten zijn verschillende thema's over God zichtbaar gemaakt. Over de Vader als de Schepper, de Zoon Jezus Christus als de Weg en de Heilige Geest als het vernieuwende water.

Toelichting doelcollecte augustus 2023, viering Heilig Avondmaal:
Stichting De Ondergrondse Kerk Nederland

Een geheime gemeenschap van Somalische christenen in Nederland, Angela en Marc, zijn verbonden aan 'Huis van God'. Dat is een veilige plek voor een kleine Somalische christelijke gemeenschap die in Nederland is ontstaan. Een plek waar samenkomsten plaatsvinden, maar waar men ook tijdelijk kan wonen en verder kan groeien in het christelijke geloof.

Dát er Somalische christenen zijn is heel bijzonder. Somalië staat momenteel op de tweede plaats van de Ranglijst Christenvervolgung van Open Doors. Het land wil 100% Islamitisch blijven. Ook in Nederland voelen Somalische christenen zich niet vrij om hun geloof te belijden. Het werk wordt gezegend: er zijn nu Somalische christenen die online het goede nieuws van Jezus delen met Somalische moslims elders ter wereld, óók in Somalië zelf!

Marc en Angela leven van giften. Door middel van uw gift kunnen zij doorgaan met het ondersteunen van deze kwetsbare gemeenschap.

IBAN rekeningnummer: NL97 INGB 0002 3829 22
t.a.v. Stichting Gave tbv pastoraat Somalische vluchtelingen

Op zondag 21 mei hoorden wij via YouTube een **Hemelvaartpreek** van ds. Paul Visser in Rotterdam. Hem was een gedicht aangereikt, dat niet alleen diepe indruk op hém had gemaakt, maar ook op ons. Hij heeft het vertaald uit het Engels, alleen de aanhef heeft hij in het Engels gehouden.

THIS IS OUR KING!

Koning is Hij van de Joden,
gekroond nú als Koning van de koningen,
als Here der heren.
van alle eeuwen ín alle eeuwen,
van hemel en aarde, om wereldwijd
te regeren met Zijn gerechtigheid.

THIS IS OUR KING!

Niets begrenst Zijn onbegrensde liefde.
Hij overtreft alle heersers,
met Zijn barmhartigheid en gaven.
En eeuwig is Hij daarin Dezelfde,
dag in, dag uit.

THIS IS OUR KING!

Genadige Redder is Hij voor ieder die aan de grond zit,
van hoog tot laag, van rijp tot groen, van arm tot rijk,
van jong tot oud, redt Hij van zonde en oordeel,
is Hij de bron van goedheid en van trouw,
van vergeving, van vrede en van wie altijd uit is op Shalom!

THIS IS OUR KING!

Hart heeft Hij voor de zwakke, voor de onderdrukte.
Hij beschermt en bewaart tegen de machten en krachten
die ons te grazen willen nemen.
Hij bevrijdt wie gevangen zit in dit of in dat.
Hij vertroost in verdriet en pijn,
Hij geeft leven midden in de dood.
Hij zegent de kinderen, ziet om naar de ouderen.
Geen mens ziet Hij over het hoofd en Hij vergeet er niet één.

THIS IS OUR KING!

Hij is de sleutel van de wijsheid, Hij is de weg van de vrede.
Hij is de Overwinnaar over alle macht en kracht.
Hij verdrijft het donker en het duister,
Hij is de toegang tot de glorie van God.

THIS IS OUR KING!

Onbeschrijfelijk, onvergelijkbaar, onweerstaanbaar
ONOVERWINNELIJK!

THIS IS OUR KING!



Van de predikant

Levend water

In de Bijbel komen we deze woorden van Jezus tegen: *'Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft,' zo zegt de Schrift. Hiermee doelde Hij op de Geest, die zij die in Hem geloofden zouden ontvangen. (Johannes 6: 37b-39a)*

Jezus spreekt over rivieren van levend water, geen klein miezerig stroompje, maar van volop water dat leeft. Met dit overvloedige water bedoelt Jezus de Heilige Geest. De Heilige Geest die we sinds die Pinksterdag in Jeruzalem, lang geleden, mogen ontvangen. Een geweldig groot Godsgeschenk valt daarmee ons gelovigen toe. Het is immers de Geest van Jezus Zelf. De Heilige Geest Die onze dorst volop wil lessen, Die ons levenszin, levensvreugde en levensvervulling bovenmate wil schenken. Geen nepleven, maar een echt leven. Een leven naar Gods bedoeling.

Hoe ontvang je nu dat sprankelende water? Dat levende water? Je naar Jezus keren, naar Hem toegaan en daar de Goddelijke drank vandaan halen. Je moet zelf komen om te drinken, dan pas kan je dorst gelest worden. Hem belijden als Heer, Redder, Verlosser van je leven. Je leven Hem toewijden. Bij Hem komen drinken.

En dan gaat er wat gebeuren: 'Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft'. Geen doods, saai geloof, maar een avontuurlijk geloof vol van leven.

Opvallend dat er staat: dat levend water uit je hart zal stromen. Dat water is niet puur voor jezelf, we krijgen niet alleen levend water, maar zullen het ook doorgeven, in stromen nog wel, niet in druppeltjes.

Wijlen professor Berkhout zei ooit hier over: 'Eerst krijg je een bron en dan word je een bron.'

Concreet en praktisch: evenals de liefde van God door de Heilige Geest ons leven, van de gelovige, binnenstroomt, zo stroomt deze liefde door de kracht van dezelfde Geest uit ons leven naar buiten in onze handel en wandel.

Als u dit leest hebben we het Pinksterfeest al gevierd. Het feest van de geboorte van de kerk, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Ik wens u allen toe een door de Geest vervuld leven, waarin rivieren van levend water uit uw binnenste zullen stromen!

Gerry de Vries



Pastoraat



Hallo allemaal,

Hier een schrijven van het pastoraal team. De meeste overwinteraars zijn weer in Nederland. Dat is op zondag goed te zien in onze diensten.

Maar fijn dat de vakantiegangers ook ons weten te vinden en wij toch nog steeds boven de 30 kerkgangers hebben.

Wat betreft onze zieken: Fred van den Heuvel en Heleen verblijven nog in Nederland. Inmiddels heeft Fred, na het beenmergonderzoek te horen gekregen dat hij inderdaad acute leukemie heeft. Wat een vreselijk bericht, nadat hij eerst door de specialist was gerust gesteld. Wij wensen hem en Heleen alle mogelijke kracht toe om dit bericht te verwerken en wij blijven voor hen bidden.

Henk Nijhof heeft zijn 40ste chemo achter de rug en het valt hem steeds zwaarder om dit te ondergaan.

Sterkte, Henk en Anneke bij de beslissing om hiermee wel of niet te stoppen. Laten wij hen in ons gebed meenemen.

Ook Jan Kwint en Bram de Smidt blijven nog in de aandacht van onze gebeden.

God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Laten wij daarop vertrouwen met elkaar.

Een wens vanuit een heerlijk Spanje. Iedereen waar ook, mooie Pinksterdagen en dat de heilige Geest bij ons allen binnen mag komen.

Veel liefs ,
Hilda Windhoud Beukers,
Ouderling en lid van het pastorale team.
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl



Verjaardagen

De jarigen in onze gemeente in de maanden juni, juli en augustus:

2 juni – Frank van Hoeflaken
4 juni – Stieneke de Vries
7 juni – Bernard de Vries
15 juni – Henk Schoonenberg
17 juni – Ria Bosveld
18 juni – Carla Achterberg
21 juni – Frans Knoppert
25 juni – Ria van der Plas
27 juni – Otto de Bruijne
28 juni – Jan Bulthuis
28 juni – Ton Vandongen
28 juni – Gré van 't Hoff

2 juli – Wii Costerus
2 juli – Gretha van de Kolk
8 juli – Jos Vanhoutte
9 juli – Henny Schuurman
13 juli – David Bordeau
28 juli – Renée de Bruijne
29 juli – Bram de Jong



2 augustus – Maria Hop
9 augustus – Hilda Windhoud
19 augustus – Ad Korevaar
19 augustus – Linda Stam
22 augustus – Janie Brussaard
24 augustus – Heide Schenkenberg
27 augustus – Marijke Scholten
30 augustus – Rik Jansen
31 augustus – Jenny Ruitenbergh



Allemaal een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.

De redactie



Activiteiten

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten. De eerstkomende weken wordt er een korte cursus gehouden over: Vernieuwing. Het belooft interessant te worden. Graag uw bijbel meenemen.



Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling/Vicevoorzitter

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Namens de kerkenraad:

Hilda Windhoud-Beukers, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002
1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102
0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en
Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in
Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:

WWW.IGGDS.NL

