

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 - maart 2023

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*

*Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Henk Blankespoor

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Korte verslagen van de kerkenraadvergaderingen	5
Collecte opbrengst kerk en diaconie januari/februari 2023.....	6
Predikanten-overzicht 2023-2024.....	7
Kerkelijke stand	7
Van de diaconie	7
Troost.....	8
Lezing over Israël.....	9
Sjabbat in Israël	10
Van de predikant	11
ALLES IS ANDERS	11
Pastoraat	13
Verjaardagen	14
Aktiviteiten	14
De cantorij	14
Inspiratie-bijeenkomsten.....	14
EEN DAGJE CARTAGENA op DONDERDAG 16 maart	15
De pen is doorgegeven aan.....	16
Sjabbat in Israël	17
Wie, Wat, Waar?.....	23
Kerkenraad	23
Financiën	24
Adressen.....	25



Van de redactie

Beste gemeente,

Degenen die afgelopen zondag in de kerk waren hebben denk ik, wel gezien dat ik, mijn broer en mijn schoonzusje (eindredactrice van de Nieuwsbrief) in jullie midden aanwezig waren.

Wij hebben te horen gekregen dat er geen andere behandeling voor Henk mogelijk is. Een hele teleurstelling, maar we leggen het allemaal in Gods hand.

Na dat bericht kregen we het idee in de komende weken, omdat Henk nog niet aan de chemo hoeft, toch nog een paar weken naar Spanje te gaan. Gelukkig hebben mijn broer en schoonzusje zich bereid verklaard met ons mee te gaan, zodat ik, mocht het nodig zijn, wat rugdekking heb. We hopen dat we twee weken heerlijk kunnen genieten van de Spaanse temperatuur en mogelijk ook de zon. Woensdag 8 maart vertrekken we weer naar Nederland.

Dat houdt in dat ik niet aanwezig zal zijn op de gemeentevergadering van 28 maart. Wel via Skype, maar dat is natuurlijk niet in levende lijve. Jammer, maar het is niet anders.

Inmiddels hebben de gemeenteleden de eerste aankondiging voor de gemeentevergadering van 28 maart ontvangen en de definitieve agenda zal op 14 maart 2023 naar de leden worden toegezonden.

In die vergadering zullen ook de bouwplannen voor een mogelijke eigen kerkzaal nader bekend gemaakt worden.

Dan hebben we nog de lezing over Israël door ds. Kees Kant op 16 maart 2023. Dat belooft heel erg interessant te worden. Verdere informatie hierover vindt u onder het kopje: Mededelingen van de kerkenraad.

Als onze plannen door mogen doorgaan, dan zie ik jullie, althans een aantal, op zondag 5 maart a.s.

Met vriendelijke groeten,
Anneke Nijhof
atnijhof@gmail.com



Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,
Inmiddels is het weer maart en we zijn heel blij dat het goed druk is in de zondagse

dienst.

We hebben er ook weer nieuwe leden bij gekregen, wat geweldig is. Zo mogen we blij zijn met de zegeningen, maar onze gedachte gaan ook uit wat er in de wereld allemaal gebeurt. De aardbeving in Turkije en Syrië, wat een verschrikking. Mensen, die dagenlang onder het puin liggen wachten of ze misschien worden gered. Maar ook de oorlog in de Oekraïne, die inmiddels al langer dan een jaar duurt. Er is zoveel verdriet en ellende, dat je je soms afvraagt waar dat heen moet.

Dan weer terug naar onze gemeente in Spanje, waar ook veel beweging is. Zo mochten we bekend maken dat we met een kerkgebouw bezig zijn op de locatie waar we nu ook de diensten mogen houden. We zijn bezig de plannen verder te ontwikkelen en hopen binnenkort meer informatie te kunnen geven. Ook staat de gemeentevergadering gepland en zal er een nieuwe ouderling worden gekozen. Dit ter vervanging van Jos Vanhoutte. We wensen Jos veel sterkte in de keuze die hij heeft gemaakt om niet langer ouderling te willen zijn. Jos heeft vier jaar de gemeente met veel passie gediend en heel veel werk verzet. Zo wensen wij hem nu een periode van rust toe, samen met Marylise.

Daarom doe ik een beroep op u allen. Ligt er voor u een taak? Of kunt u allerlei redenen bedenken om niet in de kerkenraad te willen? Of geen zin hebben voor een taak in de gemeente? Kijk dan eens goed in de spiegel, ben ik rechtvaardig voor Hem? Wat deed Hij voor mij? Zou ik dan niet uit liefde Zijn gemeente willen dienen, met alle gebreken van uw mede broeders en zusters. Ik hoop dat u deze woorden op u in laat werken. Als het er op aan komt heeft niemand tijd, niemand zin. Maar als Hij roept, sta ik gereed? Hij wel voor ons!!

Laten we bidden om een mooie en vreedzame gemeentevergadering, bouwend aan Zijn gemeente. Ook voor de maand maart wens ik u allen een gezegende tijd toe.

Met een hartelijke groet,
Tim Hop

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Korte verslagen van de kerkenraadvergaderingen

23 januari 2023

1. De orde van dienst wordt uitvoerig besproken en we komen tot overeenstemming met elkaar. De manier waarop we het in het vervolg doen, zal in de Nieuwsbrief van februari worden gezet. We besluiten het a.s. zondag 29/1 nog op de oude manier te doen, maar op 5 februari gaat dan de nieuwe regeling in.
2. In de kanselmededelingen zal voortaan ook worden vermeld dat de cantorij elke woensdag repeteert om 10.00 uur in de kerklocatie. Aansluitend vindt het bijbelinspiratie-uur plaats om 11.00 uur.
3. Op donderdag 16 maart a.s. hebben we een lezing over Israël. We besluiten het bijbelinspiratie-uur van de woensdag daarvoor toch door te laten gaan.
4. De doelcollecte op zondag 12 februari, waarop we het Heilig Avondmaal zullen vieren, zal bestemd zijn voor de Stichting Timon.
5. Carla meldt dat de financiële stukken over 2022 klaar zijn, evenals de begroting voor 2023. In de volgende vergadering zullen we ons hier over buigen.
6. We spreken uitgebreid over het plan om een eigen gebouw(tje) neer te zetten op een plaats die Enzo, beheerder en eigenaar van Los Angelos, waar we momenteel kerken, heeft toegezegd. De geraamde kosten liggen tussen de € 25.000 en de € 30.000. We denken allemaal dat dit een mogelijke oplossing zou kunnen zijn, maar vinden wel dat er goede inlichtingen moeten worden ingewonnen en dat alles notarieel moet worden vastgelegd. Om het financieel te kunnen betalen zullen we de gemeente hiervan aankomende zondag (5 februari) erbij betrekken en op de hoogte stellen. Voordeel is wel dat het in dit geval eigendom wordt van de kerk. Uitgebreidere inlichtingen zullen op de gemeentevergadering van 28 maart a.s. worden gegeven.
7. Tot slot bedanken we Jan Brussaard en zijn vrouw voor zijn geweldige preken en hun beider aanwezigheid gedurende de afgelopen twee maanden en we weten dat heel veel kerkbezoekers hier ook zo over denken. We zien uit naar een volgende keer.

27 februari 2023

In deze vergadering zijn alleen privacy-gevoelige onderwerpen behandeld.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Collecte opbrengst kerk en diaconie januari/februari 2023

Datum	Aanwezigen	1^e Collecte	2^e Collecte
1-1-2023	33	€ 63.78	€ 43.06
8-1-2023	62	€ 132.53	€ 136.74
15-1-2023	78	€ 119.91	€ 142,62
22-1-2023	74	€ 178.40	€ 135.50
29-1-2023	78	€ 178.90	€ 134.73
5-2-2023	69	€ 173.25	€ 126.35
12-2-2023	74	€ 150.34	€ 142.77
			Avondmaal collecte "Stichting Timon"
19-2-2023	64	€ 167.82	€ 299.47
			Doelcollecte "Aardbeving Turkije en Syrië"
26-2-2023	61	€ 120.13	€ 101.60

Doelcollecte aangevuld door diaconie

12-2-2023	€ 107.23	Stichting Timon
19-2-2023	€ 299.47	Aardbeving in Turkije en Syrië

Carla van den Born
Kerkrentmeester

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Predikanten-overzicht 2023 - 2024

		2023	2024	
Januari		Ds. Jan Brussaard	Ds. Kees van Velzen	
Februari		Ds. Henk Blankenspoor	Kees van Velzen	
Maart		Ds. Henk Blankenspoor	Ds. P.J. den Admirant	
April		Ds. Henk Blankenspoor	Ds. P.J. den Admirant	
Mei		Ds. Gerry de Vries	Ds. Jan Brussaard	
Juni		Ds. Gerry de Vries	Ds. Jan Brussaard	
Juli		Ds. Gerry de Vries	Ds. Henk van den Born	
Augustus		Ds. Henk van den Born	Ds. Henk van den Born	
September		Ds. Henk van den Born	Dr. Jan Hoek	
Oktober		Ds. Jan Brussaard	Dr. Jan Hoek	
November		Ds. Jan Brussaard	Dr. Jan Hoek	
December		Ds. Henk van den Born		

Kerkelijke stand

Er hebben zich twee nieuwe leden gemeld en wel: Durk en Janneke Boelens-Visser. We heten jullie van harte welkom in de gemeente en wensen jullie een hele goede tijd toe.

Van de diaconie

Inmiddels kennen we de verschrikkelijke berichten en verhalen van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië met zijn vele tienduizenden slachtoffers en gewonden. We hebben geen woorden om al dat leed te beschrijven. We mogen bidden voor allen die getroffen zijn. In het bijzonder ook voor de christenen die in deze ellende hun God en Koning belijden. Zondag 19 februari hebben we gecollecteerd om een financiële bijdrage te geven. De opbrengst was € 299,47 en de diaconie heeft dit bedrag verdubbeld, zodat wij € 598.94 konden overmaken naar het Christelijk Noodhulpcluster.

En toch...letten we op de tijd?

Laten we waakzaam blijven, de Koning komt...

Gijs en Gretha van de Kolk
diakenen

Troost

De Nederlandse dichter A.F. Troost schreef een lied naar aanleiding van deze ramp.

Hoe stervenskoud de dagen
als brutoot de aarde beeft;
de nachten stikvol vragen:
neemt God meer dan Hij geeft?
Is dit wat hij bedoelde
toen Hij de wereld schiep?
Dat Hij toen niet voorvoelde
de pijn, zo fel, zo diep...

Is God soms niet almachtig,
niet werkelijk in staat
om wereldwijd daadkrachtig
te weren wat ons schaadt? (...)
Dit ene mag ik hopen:
de hemel voert een strijd,
wrikt dichte deuren open
zendt hulp, verlost, bevrijdt.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023

Wij bidden voor de Turkse, Syrische en Koerdische gemeenschap, moslims, christenen en anderen.

Lezing over Israël

Op donderdag 16 maart, om 11.00 uur zal er een lezing worden gehouden door ds. Kees Kant.

Ds. Kees Kant is werkzaam voor Christenen voor Israël International en derhalve bezoekt hij in die functie vele landen.

In Spanje zijn echter tot heden nog geen contacten en hij zal het bijzonder waarderen als hij ook in onze gemeente zou kunnen spreken. Hij is een collega van ds. Kees van Velzen, die bij u bekend is.

Als Christenen voor Israël willen we aandacht vragen voor de rol van Israël en het Joodse volk in Gods heilsplan voor de wereld. In de geschiedenis van de christelijke kerk speelde Israël nauwelijks een rol.

Maar na de Holocaust en de wonderlijke wederoprichting van Israël in 1948 zijn onze ogen meer en meer opengegaan voor Gods handelen in en door Israël.

In onze lezingen baseren we ons steeds op de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament. We zijn geen politieke organisatie, maar een bijbelse.

Aan de hand van teksten uit de Bijbel en lijnen die we trekken tussen Oude en Nieuwe Testament wordt geprobeerd duidelijk te maken dat Israël nog steeds Gods volk is en dat Gods trouwbeloften aan Israël nog steeds van kracht zijn. Zoals ook alle beloften van Jezus aan Zijn Christelijke gemeente (kerk) ook nog steeds geldig zijn. God is een God Die trouw blijft.

Jezus was en is een Jood en Hij leefde naar Gods Woord. Ook Paulus en de 12 apostelen waren allen Joden die uitgezonden waren om het Evangelie van Jezus te verkondigen. Meer dan 250 teksten in Oude en Nieuwe Testament vertellen dat aan het einde der tijden God Zijn volk weer terug brengt naar het land Israel in voorbereiding op de wederkomst van de Messias.

Wat betekent de positie van Israël vandaag de dag voor de christelijke kerk? Hele interessante en boeiende vraag. In Nederland hebben we wekelijks meerdere lezingen in diverse kerken, zowel in Protestantse kerken als ook in Evangelische gemeenten.

Sjabbat in Israël

Zondag 19 februari keek ik naar de uitzending van de kerkdienst in Spanje 'De Hoeksteen' die mij heel erg heeft aangesproken. De preek ging over de Sjabbatsrust. De Hebreeuwse woorden zoals Sjabbat, Sjabbat Shalom en Èrè Šabbat kwamen mij heel bekend voor. Waarom zul je misschien denken?



Ik heb een boek vertaald van Marzanne le Roux-van der Boon, een Zuidafrikaanse schrijfster. Het boek is een vervolg op 'Granaten bloeien in Jeruzalem'. Ik vond dit eerste boek zo prachtig, dat ik het vervolg 'Hatikvah' (Land van hoop) als e-boek heb aangeschaft. Helaas was dit niet te krijgen in het Nederlands en dus heb ik het zelf vertaald van het Zuid Afrikaans in het Nederlands. Een hele klus, maar het heeft me veel over Israël geleerd. Het viel me vooral op hoe eerbiedig een gelovige Jood met zijn/haar godsdienst omgaat. Daar kunnen wij als Christenen nog wel wat van leren. Oneerbiedig gezegd denken wij Christenen soms God in onze broekzak te hebben, maar hun hele leven staat in het teken van hun godsdienst. De bijeenkomsten in de synagogen, het huwelijk, hun vele feesten en gedenkdagen. En feesten... dat kunnen ze! En wat leeft een gelovige Jood dicht bij zijn God. Natuurlijk, ze kennen Jezus (nog) niet, maar desondanks beheerst het hun hele leven en zien ze uit naar de Messias. En je vraagt je dan ook af hoe het toch mogelijk is dat, ondanks alle vervolgingen, vernietigingen en uitsluitingen dit volk na de Tweede Wereldoorlog hun godsdienst weer heeft opgepakt en er zo serieus me omgaat.

Omdat we in maart ook een lezing hebben over Israël, dacht ik dat het wellicht interessant is als er ook iets meer aandacht zou worden besteed aan de viering van de sjabbat in Israël. Ik heb een stuk gevonden van C.J. Rodenburg, die als afgevaardigde van de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland werkt in Israël. Het werd gepubliceerd in het blad 'Vrede over Israël'. Ik heb het niet helemaal overgenomen, anders werd het te lang. Ik plaats het ook niet hier, maar aan het einde van de Nieuwsbrief, na 'De pen is overgenomen door...'

Mocht je er niet in geïnteresseerd zijn, dan lees je niet verder dan boven genoemd artikel.

Maar het geeft wel een heel mooi inkijkje in het leven van een gelovige Jood. Datzelfde inkijkje ervoer ik bij het vertalen van het boek, alleen dan veel uitgebreider.

Anneke Nijhof
redactie



Van de predikant

ALLES IS ANDERS

Houdt u net als ik in ieder geval wel een beetje van verandering?

Waarschijnlijk, anders zat u niet in Spanje.

Het moet ook niet te gek worden, dat je nergens rust vindt. De Engelsen hebben het dan over mensen met "jeukende voeten".

Want we zijn van nature toch ook wel traditioneel ingesteld; de een misschien wat meer dan de ander.

De mens is eigenlijk een gewoontedier met vaste paadjes en dingetjes. Kijk maar eens om je heen in de kerk. De meesten hebben wel een plaatsje, in de buurt waarvan ze iedere week terugkomen, ook al hoef je gelukkig daarvoor niet zoals heel lang geleden te betalen. En het praktische van een liturgie is onder andere, dat je op die manier wel weet hoe de kerkdienst zo ongeveer verloopt. Een dominee die altijd alles aan het veranderen is, beschouwen we als een onruststoker. Hoewel? Die rabbi uit Nazareth hield het wel spannend, hoor. Je wist het wat dat betreft bij Hem nooit helemaal hoe het zou gaan. Dat maakte wel dat je met een bepaald soort verwachting naar de synagoge ging als Hij er was.

Hij zag en ziet trouwens veel mensen anders dan wij tegen hen aankijken.

Het allermooiste is, dat Hij je een ander hart kan geven. Wij zeggen dat wij ons 'een ander mens' voelen als de zon weer een beetje schijnt. Je zult nog eens wat zien, wanneer Hij in je leven mag gaan schijnen...

Hier moest ik allemaal aan denken, toen ik door omstandigheden na zo'n lange tijd eindelijk bij jullie terug mocht zijn.

Zoals ik op de eerste zondag hier al zei, had ik er ontzettend naar uit gezien in 'Guardamar' terug te komen. Nog elke dag geniet ik er dubbel en dwars van.

Maar ineens betrapte ik me erop te constateren, dat alles toch wel anders was dan de laatste keer dat we hier waren in 2014.

Dan bedoel ik niet waar iedere weduwe en weduwnaar doorheen moet, als de geliefde is weggefallen. Dat heb ik inmiddels al verscheidene jaren meegemaakt, al went het nooit. Maar gewoon alles is werkelijk anders:

- bij zoveel oude vrienden en bekenden ook allemaal nieuwe en andere mensen;

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

- een andere kerkzaal en locatie;
- een andere pastorie;
- een andere auto;
- zoveel nieuwe bebouwing hier in de omgeving;
- natuurlijk een andere kerkeraad.

En dan de fantastische plannen voor een nieuw thuis voor de gemeente, een 'eigen plekje', waar wie weet hoeveel mensen nog bereikt kunnen worden.

Ondanks al die veranderingen kreeg ik bepaald ouderwetse kriebels in positieve zin: wat een uitdagingen per slot van rekening!

In de wereld om ons heen verandert er echter ook constant van alles.

Soms lijkt het nooit op te houden met de onrust van digitale veranderingen. Je bent op mijn (en uw?) leeftijd net handig geworden met het een, of het volgende dient zich al aan. Of alle veranderingen ook altijd verbeteringen zijn?

Dat kun je zeker niet goed volhouden voor wat de schrijfster Ina Boudier eens noemde 'De klopp op de deur'. Het is langzamerhand een steeds sterker wordend geroffel geworden nu Europa letterlijk onder vuur ligt op een afstand die voor Nederland dichterbij is dan Zuid-Spanje.

Van dat soort veranderingen worden heel veel mensen bang.

Het mooie van de Bijbel is, dat je Jezus hoort zeggen toen Hij naar de andere wereld vertrok: 'Ik ben met jullie alle dagen tot het hier beneden afgelopen is'.

Dan houdt het dus niet op, maar wordt alles voorgoed anders, vernieuwd, niet vernield!

Zoals het oude gezang 470 zegt: 'Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God'.

Want wat er ook verandert: 'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid'. (Hebreeën 13 vers 8).

ds. Henk Blankespoor



Pastoraat

Hallo allemaal,

Hier uw pastoraal medewerkster Hilda Windhoud-Beukers.

Ik schrijf dit stukje op zondagmiddag na onze kerkdienst op 19 februari.

Mijn hart stroomt over van blijdschap om met vele nieuwe gezichten en het grote aantal dat al

jaren naar onze gemeente komt, samen te zijn.

Met elkaar mooie liederen te mogen zingen, voor onze zieken te mogen bidden en een dominee, die staat te stralen door de Heilige Geest en uit volle borst meezingt met ons allen.

Ik word daar helemaal blij van.

En hoe fijn dat de dominee kon vertellen dat Henk Nijhof, die ernstig ziek is, met zijn Anneke toch nog 2 weekjes naar Spanje kan komen.

Ook dat Jan Kwint, onze koster, misschien verder hier in Spanje behandeld kan worden. Spannend of dat gaat lukken allemaal.

Bram de Smidt heeft een aantal dagen in het ziekenhuis gelegen. Uit onderzoek is gebleken dat hij een vergroot hart heeft. Hij krijgt daar nu medicatie voor.

Fred van de Heuvel gaat heel langzaam weer vooruit, al zal het nog veel tijd nodig hebben voor hij weer naar Spanje kan komen.

Jos Vanhoutte wacht ook op een spannende uitslag die, als dit geplaatst wordt, vast al bekend zal zijn.

Hoe bevoorrecht zijn wij ?

Afgelopen week bij 'Jinek' zag ik een stukje van de Nederlandse reddingswerkers in Turkije. Een man had hen om hulp gesmeekt omdat hij zijn gezin hoorde hij tikken onder het puin, maar het bleek dat ze niet gered konden worden; ze zaten te diep en te ver weg.

Dit moeten wij ons eens voorstellen: je hoort ze tikken, maar niemand kan je helpen. Op dat moment denk ik wel: God waar bent U dan?

Wij kunnen alleen maar bidden voor de mensen in nood of geld storten voor degene die het wel hebben overleefd.

We zijn dankbaar dat er, voor zover wij weten, verder geen zieken zijn onder ons.

En hopelijk groeit onze Nederlandse gemeente in Spanje elk jaar wat groter.

Vriendelijke groet,
Hilda Windhoud-Beukers

Tel. 031 6 148 969 34, email: hildavdmheen@solcon.nl

Verjaardagen

Deze maand zijn de volgende personen jarig:

2 maart	Ruud Pullen
2 maart	Durk Boelens
3 maart	Bertus Hendrikse
12 maart	Gijs van de Kolk
13 maart	Ella Broere
14 maart	Rikkert Hoekstra
21 maart	Fred van den Heuvel
27 maart	Carla van den Born

Gods schatkist staat op springen met verrassende kadoos.

Uitzonderlijke dingen, zoals de mooie Sharonsroos.



Liefde als een edelsteen, rood als een robijn.

Het leidt mij naar de Vader waar mijn woning eens zal zijn.

Namens de redactie allemaal een gezegend nieuw levensjaar toegewenst en een hele gezellige dag.

De redactie

Aktiviteiten



Jullie cantor,
Bram de Smidt

De cantorij

Elke woensdag om 10.00 uur komen wij bij elkaar als cantorij. Wij gaan samen weer een bijdrage leveren aan onze erediensten.

Dus lieve mensen: KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE!

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom mee te denken en mee te praten!



EEN DAGJE CARTAGENA op DONDERDAG 16 maart

We vertrekken om 10.00 uur vanuit Rojales; opstappen bij de Consum of om 10.30 uur bij "The Foodhouse" in Mill Palmeras, waar we ook koffie drinken.

Om 11.30 uur rijden we richting CARTAGENA, waar we om 12.15 uur stoppen bij de haven.

Voor de wandelaars kan er een voettocht van 1100 mtr. ondernomen worden naar Museo Foro Romano Molinet. Intree € 7,-.

Om 14.00 gaan we een bezichtigingstoer maken in een open dubbeldekker door Cartagena met audiobegeleiding in het Engels, Duits en Spaans.

15.00 uur zijn we terug bij de haven en is er tijd voor een drankje op het terras.

En 15.30 uur rijden we terug naar "The Foodhouse" waar we gezamenlijk dineren.

Ca. 18.30 terug in Rojales.

MINIMUM aantal deelnemers voor de reis per toerringcar is 35.

Kosten € 30,- p.p.

Bij minder deelnemers gaan we met eigen vervoer en zullen de kosten ca. € 20,- zijn



IK GA DONDERDAG 16 MAART MEE;

Ik ga het liefst met de toerringcar

kosten € 30,-

Ja / nee

Ik ga het liefst met eigen/gedeelt vervoer

eigen kosten

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Ja / nee

Ik stap op in Rojales/Mill Palmeras
Opgeven bij; Hans ter Veen, App 0621630545 of
hansterveen@hotmail.com

Uw keuze aangeven als u zich via de app opgeeft.

De pen is doorgegeven aan...

De pen is deze keer van Jan Fokker (de hulpkoster).

65 jaar geleden stond mijn wiegje in de Noordoost Polder, in



het dorp met de platte daken.

Het grootste deel van mijn jeugd heb ik doorgebracht op Urk. Mijn moeder kwam van Urk en vader van Goeree-Overflakkee. Zij hebben elkaar ontmoet tijdens de ontginning van de Noordoost Polder na de drooglegging. Na de middelbare school gewerkt in de visserij en visverwerking, maar toch uiteindelijk bij de Marine terecht gekomen. Begonnen als lichtmatroos en opgeklommen tot onderofficier in de administratie, met diverse plaatsingen aan boord van toen nog Hr. Ms. Schepen en kazernes, ben ik op 50 jarige leeftijd met pensioen gegaan.

In die tijd werd bij mij reuma geconstateerd en zocht ik veelvuldig de warmte op. Eerst de

vakanties naar Malaga/Fuengirola, daarna Madrid, Barcelona, Valencia en als laatste Torre Vieja.

In 2018 besloten wij de stap te zetten om een huis te kopen in Pilar de la Horada en alles in Nederland te verkopen.

Geloof en kerk heeft altijd als een rode draad door mijn leven gelopen.

Gedoopt, belijdenis gedaan in de Nederlands Hervormde Kerk. Vier jaar in het ambt van diaken en acht jaar ouderling. De Here God gaf mij altijd tijd en ruimte om het ambt ook in mijn marine tijd te vervullen.

Voordat ik naar Spanje emigreerde had ik mij al op de hoogte gesteld van een Nederlandse Kerk in de buurt, maar door de heersende Corona epidemie werden diensten online gevolgd.

Toen het weer mocht ging ik de kerkdienst en Bijbelstudie van 'De Hoeksteen' bezoeken en alras door het tijdelijke vertrek naar Nederland



Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4

Nummer 9 – maart 2023

van Jan Kwint, viel ik in als hulpkoster.

Naast mijn hobby genealogie, volg ik een online bijbelschool, flyer ik voor de kerk en verspreid het evangelie middels het uitdelen van nieuwe testamenten in het Spaans. (Gideons).

Groeten Jan

Sjabbat in Israël

Een van de mooiste en indrukwekkendste kanten van leven in Israël is voor mij, dat het me de mogelijkheid geeft om te zien en te ervaren hoe invulling wordt gegeven aan het Joodse leven. Allerlei dingen die karakteristiek zijn voor het Jodendom, zoals de dagelijkse gebeden, de feesten, de omgang met de *Tora*, komen daardoor tot leven. En dat geldt natuurlijk ook voor de *sjabbat*.

Misschien moet ik zeggen dat het vooral de *sjabbat* is, die me helpt begrijpen waar het in het Jodendom om gaat. Als christen was ik en ben ik soms nog steeds enigszins geneigd de *sjabbat* als een zaterdagse zondag te zien. Op bepaalde momenten kan ik me echter geen groter verschil voorstellen dan tussen de Joodse *sjabbat* en de christelijke zondag! Maar daarover aan het eind van deze bijdrage meer.

Laat ik eerst enkele impressies geven van de *sjabbat*, zoals wij die in Israël meemaken.

Van alles en bijna niets

Als ik kort zou moeten antwoorden op de vraag wat wij hier van de *sjabbat* merken, dan zou mijn antwoord zijn: van alles en bijna niets. Aan de ene kant is op allerlei manieren te merken dat de *sjabbat* in aantocht is en deze dag een speciale betekenis heeft voor veel mensen en aan de andere kant vindt de viering van de *sjabbat* grotendeels binnenshuis en in de synagoge plaats en dat maak je niet vanzelf mee. Het voelt een beetje alsof iedereen om je heen toeleeft naar een belangrijke gebeurtenis, een trouwerij van een bekende bijvoorbeeld en zich erop voorbereidt, maar dat jijzelf die dag

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023

er niet bij zult zijn. Dat gevoel komt zeker ook doordat we nog niet zolang in Jeruzalem wonen en we wel groeiende contacten hebben met anderen, maar nog weinig hebben gezien van het persoonlijke leven thuis. Het meemaken van synagogendiensten is wel mogelijk en helpt de betekenis van de *sjabbat* te ontdekken, maar is nog geen kijkje in de keuken thuis.

Maar ook in Jeruzalem kan er tussen de ene en de andere wijk een wereld van verschil zijn. Wie in Oost-Jeruzalem woont, temidden van moslims of christenen, merkt vrijwel niets van de *sjabbat*. Daarentegen wie in een



Joodsorthodoxe buurt woont, wordt in grote mate bepaald bij en beïnvloed door de *sjabbat*. Als gezin wonen wij langs een doorgangsweg in een Joodse buurt met een gemengde bevolking. En met gemengd bedoel ik dan dat seculiere en religieuze Joden er door elkaar wonen. Het aantal synagogen is enorm,

maar aan de verkeersdrukke komt nooit echt een einde. En er zijn zelfs enkele cafés geopend tijdens de *sjabbat*...

Tellen van één tot zes

De komst van de *sjabbat* is iedere week weer onmiskenbaar. De dagen van de week rekenen naar de *sjabbat* toe: eerste, tweede, derde dag... De zesde dag, onze vrijdag, wordt ook *èrèv sjabbat* genoemd, letterlijk "avond van de *sjabbat*". Elke dag die voorafgaat aan een feest en de opmaat, de vooravond ervan vormt heeft zo'n benaming. '*èrèv jom kippoer*', '*èrèv soekot*' en dus ook '*èrèv sjabbat*'. De wekelijkse feestdag, de *sjabbat* nadert en vraagt voorbereiding!

Op vrijdagmorgen en eigenlijk ook al op donderdag is de komst van de *sjabbat* te voelen. Mensen doen veel boodschappen en staan lang in de rij om alles wat nodig is in te slaan. Wie een ander niet meer zal zien wenst hem of haar een goede *sjabbat* (*sjabbat sjalom*). Her en der verschijnen aanplakbiljetten met de exacte tijdstippen van begin en einde van de *sjabbat* en de tijd om de kaarsen thuis aan te steken.

Op vrijdagmorgen is de stemming op straat opgewekt en levendig. Veel dingen moeten nog worden gedaan voor de avond valt. In de kiosken liggen metershoge stapels kranten, die in een rap tempo worden verkocht. In elke krant is wel een commentaar te vinden op de *toralezing* van de *sjabbat*. Daarnaast zijn op veel plaatsen (gratis mee te nemen) religieuze krantjes en blaadjes te vinden met artikelen over de *toralezing*, Joodse

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023

gebruiken, wetenswaardigheden, de rubriek "vraag het de rabbi", lezingen en excursies in de komende week enz. Op straat word je vaker dan anders aangesproken door mensen die om 'tsedaka' vragen en ontvangen. Letterlijk betekent deze term 'gerechtigheid', maar het staat in het Jodendom voor daden van weldadigheid, waaronder het geven van geld.

Op de seculiere school waar onze Rafaël en Miriam naartoe gaan wordt de zesde dag ook duidelijk gemarkeerd. De dag begint met het gezamenlijk bakken van een cake, waarvoor de kinderen om de beurt de ingrediënten meenemen. De dag eindigt in de kring met het aansteken van kaarsen en liedjes en verhalen over de sjabbat. Dat moment wordt 'kabbalat sjabbat' genoemd, de ontvangst van de *sjabbat*. Dezelfde benaming heeft de synagogedienst die 's avonds zal plaatsvinden.

De drukte in de stad, die gedurende de ochtend tot grote hoogte stijgt, komt in de loop van de middag tot een abrupt einde. Winkels en kantoren sluiten, bussen rijden hun laatste rit. Opeens wordt het stil. Het leven verplaatst zich van de straat naar de huizen en synagogen. En dan ineens, enige tijd voor de *sjabbat* begint, klinkt in delen van de stad het geluid van de sirene, die het vallen van de avond vooruit aankondigt en oproept om de laatste werkzaamheden af te ronden voor de *sjabbat* daar is. In huis en synagoge gaat de viering van de *sjabbat* nu echt beginnen, met het aansteken van de sjabbatskaarsen, gevolgd door de avonddienst. Na die dienst stromen de straten weer vol met mensen, nu op weg naar huis, naar de sjabbatsmaaltijd.



De sjabbatsdag

De *sjabbat* eindigt als de avond van de volgende dag is gevallen. De tussentijd wordt vooral doorgebracht in de synagoge en thuis. De dienst op sjabbatmorgen is uitgebreid en duurt lang, met name omdat het volledige *toragedeelte* van de week wordt gelezen en er, parallel aan het extra offer dat in de tempel werd gebracht op de *sjabbat*, een toegevoegd gebed is. Diensten van drie uur zijn eerder standaard dan uitzondering en dan is er meestal nog niet eens gepreekt door de rabbi! Desondanks is de sfeer ontspannen. In onze vorige woning konden we het gezang vanuit de synagoge naast ons horen en zagen we hoe kinderen zich vermaakten in de speeltuin aan de andere kant. Ouders liepen regelmatig heen en weer om te kijken of het met de kinderen goed ging en kinderen liepen heen en weer om een snoepje te vragen.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023



Een voorschrift zegt dat tijdens de *sjabbat* drie volledige maaltijden moeten worden genuttigd en daar wordt de nodige tijd aan besteed. Omdat studie ook een voorschrift is, is de dag snel gevuld en zo voorbij. Als we 's middags met onze kinderen naar een speeltuin gaan, dan wemelt het er meestal van de mensen en dat zijn grotendeels orthodoxe Joden, de hele familie feestelijk gekleed.

Tegen het vallen van de avond is het weer tijd voor het middag- en avondgebed en daarna volgt een bijzonder ritueel, dat het afscheid van de *sjabbat* markeert. De "*havdala*" (scheiding) is de overgang van de geheiligde tijd naar de gewone tijd. Een speciaal gevlochten kaars wordt aangestoken, zegeningen en liederen worden gesproken en gezongen, de zoete geur van de *sjabbat*, gesymboliseerd door speciale kruiden, wordt opgesnoven om meegenomen te worden, de week in.

Een tijd geleden maakte ik de afsluiting van de *sjabbat* mee in de grote synagoge van Jeruzalem. Na het middaggebed werd iedereen uitgenodigd om in de ruimte ernaast de zogenaamde "derde maaltijd" te nuttigen, omringd door zegeningen en liederen. Niet iedereen deed daar overigens aan mee. Een aantal aanwezigen bleef in het vertrek van de gebedsdiensten en besteedde de tijd aan studie. In een hoekje zaten een vader en zoon een *talmoed* passage te bespreken. Na ongeveer een halfuur kwam iedereen weer bijeen voor het avondgebed en direct daarna vond voorin de zaal de '*havdala*' plaats. Velen gingen al naar huis, anderen bleven om het licht te zien en de specerijen te ruiken.

Als je na de avonddienst weer buiten komt lijkt de stad een metamorfose te hebben ondergaan. De straten zijn weer vol en de eerste verkeersopstoppingen ontstaan. Dé uitgangsavond is begonnen. Onze straat, die erg in trek is bij jongeren, doet niet onder voor het moderne stadscentrum van Jeruzalem: elke open plek langs de weg en op de stoep is een mogelijke parkeerplaats. Bekeuringen worden pas morgen weer uitgedeeld. De avond heeft nog wel iets van de weemoed naar de voorbije dag in zich. "*Motzé sjabbat*", uitgang van de *sjabbat* heet de avond. Maar de *sjabbat* is dan toch echt voorbij. Zelfs de tandarts die tegenover ons vorige huis woonde ging meteen weer aan de slag met een nieuwe klus!

Het heilige

De eeuwen door is door Joden de lof op de *sjabbat* bezongen. Prachtige boeken, liederen, gedichten zijn geschreven over de betekenis en het

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023

wezen van de *sjabbat*. Met verlangen wordt naar haar uitgekeken en wordt haar komst verwelkomd, zoals met het lied 'kom, mijn vriend, de bruid tegemoet', dat op vrijdagavond in de synagoge wordt gezongen. Met weemoed wordt 25 uur later afscheid van haar genomen.

Rabbin A.J. Heschel noemde de sjabbatten de kathedralen van het Jodendom (*De Sabbath, zijn betekenis voor de moderne mens*. Houten, 1987) en ik denk dat hij daarmee een rake typering van de *sjabbat* heeft gegeven. Hij bedoelde dat het Jodendom niet, zoals het christendom, kathedralen bouwt om de *ruimte* te heiligen, maar kathedralen heeft die de *tijd* heiligen. Zoals in de Bijbel "tijd" een belangrijke factor is, zo is dat ook in het Jodendom. Ieder uur is uniek en geen uur is gelijk aan een ander. Heschel heeft met zijn boek over de *sjabbat* velen, Joden én Christenen, een nieuwe kijk op de *sjabbat* gegeven en geïnspireerd.

In het Joodse leven dat wij meemaken, zie ik veel terug dat de uitleg van Heschel onderstreept. Een van de meest frappante dingen is wel de precisie waarmee begin en einde van de *sjabbat* worden aangegeven. De heiliging van de tijd is een heilige zaak!

Zonsopgang en zonsondergang hebben echter ook invloed op de dag. Het Jodendom leert dat zowel de dag als de nacht twaalf uren tellen en dat betekent dat daguren en nachturen niet even lang zijn en ook nog elke dag de lengte ervan verandert. Waar is dat goed voor? Voor het vaststellen van de gebedstijden. De verschillende dagelijkse gebeden, ochtend-, middag- en avondgebed hebben een bepaalde tijds marge waarbinnen ze kunnen plaatsvinden en die marges worden uitgedrukt in uren. Voor de naleving van de "*mizwot*", de geboden, is tijdsbesef dus een belangrijk vereiste.

De veranderlijkheid van de tijd maakt iedere dag uniek. Illustratief daarvoor is hoe rabbijn Hartman eens vertelde over het begin van de *sjabbat*, die iedere week op een ander tijdstip plaatsvindt.

"Ze begint wanneer ik volop aan het werk ben en tegen de ondergaande zon zeg: 'Sta alstublieft stil, zoals je eens voor Josjua deed en begrijp dat ik mijn hoofdstuk, mijn boek moet afmaken, en wacht even.'" En de zon kijkt mij dan aan en zegt: "Hartman, je kunt praten wat je wilt, ik ga verder, ongeacht wat voor plannen je hebt," en hij gaat onder. Dan word ik met een schok gewaar dat ik geen controle over het heilige heb.' (Te vinden bij Cohen Stuart: *Joodse feesten en vasten. Een reis over de zee van de Talmoed naar de wereld van het Nieuwe Testament*. Baarn, 2003).

De *sjabbat* maakt, in het verlengde hiervan, duidelijk hoe Schepper en schepsel zich tot elkaar verhouden. De mens wordt uitgenodigd om net als de Schepper het werken te staken, het werk van de Schepper te gedenken en van het niet-werken te genieten.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4 Nummer 9 – maart 2023

De *sjabbat* wordt zo de spiegel van de toekomst en daar wordt elke dag al naartoe geleefd. Dat merk je niet alleen aan het tellen van de dagen naar de zevende dag toe. Ook de lezing uit de *Torah* is daarvan een voorbeeld. Die staat centraal tijdens de sjabbatsdienst, maar de rol gaat al op twee andere dagen in de week open, als voorbereiding op de volledige lezing. In feite is het zo dat het afscheid van de ene *sjabbat* al verwijst naar de volgende *sjabbat*. Tijdens het middaggebed van de *sjabbat* vindt al een klein gedeelte van de *Toralezing* van de volgende week plaats. Zo zijn de sjabbatten aan elkaar geregen en stempelen ze de hele tijd.

Het gewone

Ook Messiasbelijdende Joden nemen een geheel eigen plaats in binnen het spectrum aan sjabbatsviering. Hun samenkomsten zijn wel vrijwel allemaal op de *sjabbat*, maar de belangrijkste reden daarvoor is van praktische aard. De *sjabbat* is de algemene vrije dag. Daarnaast speelt ook het identiteitsaspect mee. *Sjabbat* en het Joodse volk horen bij elkaar. Maar dat wil dus niet zeggen dat de invulling die aan de *sjabbat* wordt gegeven lijkt op die in het orthodoxe Jodendom of er bij aansluit. Daarvan is, voor zover ik kan zien, maar bij een klein deel van de Messiasbelijdende gemeenten sprake. Ik zeg dat niet om hen in een hoek te plaatsen of het orthodoxe Jodendom heilig te verklaren, maar om recht te doen aan de verschillen die er zijn.

Daarom is het belangrijk om ook stil te staan bij het gegeven dat voor heel veel mensen in Israël de *sjabbat* vooral een vrije dag is, zoals dat in Nederland voor de zaterdag geldt. En het schijnt dat veel jongeren al niet meer weten dat de sjabbat van vrijdagavond tot zaterdagavond duurt en wat '*èrèv sjabbat*' en '*motzé sjabbat*' betekenen. Mijn Talmoeddocent vertelde eens dat hij altijd in de war wordt gebracht door de televisie. 'Er wordt aangekondigd dat een programma op *sjabbat* zal worden uitgezonden en dan denk ik, 'jammer, dat kan ik niet zien', en dan blijkt het programma ná de *sjabbat* te worden uitgezonden!'

Een bekend gezegde luidt dat meer dan de Joden de *sjabbat* hebben gehouden, de *sjabbat* de Joden heeft bijeen gehouden. Maar wat dan als de *sjabbat* langzamerhand als unieke dag verdwijnt? Van overheidswege is inmiddels een commissie ingesteld om te bekijken hoe het karakter van de *sjabbat* behouden kan blijven.

Ik kan wel begrip opbrengen voor hen die de *sjabbat* graag vrij willen zijn. Het dagelijks leven is een druk leven van hard werken. Voor veel mensen duurt dat vijf of zes dagen en dan is de *sjabbat* de enige tijd die er over is voor andere dingen. Voor Joden in Amerika en ook in Nederland is er na de *sjabbat* altijd nog de vrije zondag, maar in de Israëlische situatie vraagt het houden van de *sjabbat* een keuze en is het ook een offer dat gebracht wordt.

Sjabbat en zondag

Daarmee kom ik terug bij de opmerking die ik aan het begin maakte. Het houden van de *sjabbat* heeft in verschillende stromingen van het Jodendom een geheel eigen invulling gekregen, die samenhangt met de visie op heiligheid, de relatie tussen God en mens, de verhouding tussen werken en niet-werken. Dat staat ver af van de invulling die kerken zowel in Nederland als in Jeruzalem geven aan de viering van de zondag.

De Messiasbelijdende gemeenten hebben hun eigen plaats, daar ergens tussenin. Als christen uit Nederland merk ik hoeveel moeite het me kost om die andere, Joodse visie op de rustdag te begrijpen. Als ik met de bril van de zondag naar de Joodse *sjabbat* kijk, kom ik niet ver. Ik moet leren gevoel te krijgen voor de tijdsbeleving van het Jodendom, leren wat heiligheid is, wat gehoorzaamheid en toewijding is. Dat is een lange, maar boeiende weg om te gaan.

Het boek Handelingen laat ons zien hoe de eerste Joodse volgelingen van Jezus de Messias leefden met de twee-eenheid *sjabbat* en week. Zij leefden als anderen met tempel en synagoge, met *sjabbat* en *tora*. En hielden daarnaast eigen samenkomsten op andere dagen om hun eigen identiteit vast te houden en te ontwikkelen. In de loop der eeuwen zijn we als kerk deze twee-eenheid kwijtgeraakt. Sterker nog, die is bewust overboord gegooid als onchristelijk. Daarmee hebben we een schat aan rijkdommen verloren.

C.J. Rodenburg

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling:

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Pastoraat/Ouderling/Vice-voorzitter

Vacant

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,

E-mail: maria@prostairs.nl

Hilda Windhoud-v.d. Mheen, tel. +31 6 148 969 34

E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12

E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' - jaargang 4
Nummer 9 – maart 2023

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angelos
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.IGGDS.NL

