

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 5
No. 7 – januari 2023

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Jan Brussaard

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Inhoud

In memoriam naar aanleiding van het toch nog onverwachte overlijden van Janny ter Veen-Slim.....	3
Van de redactie	4
Mededelingen van de kerkenraad.....	5
Van de voorzitter	5
Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen.....	6
Oproep vanuit Benidorm	6
Vergaderdata 1 ^e kwartaal 2023.....	7
Ledenadministratie	7
Collecte-opbrengsten november en december 2022.....	7
Van de diaconie	8
In het zonnetje	9
Psalm 139.....	10
Van de predikant	11
Pastoraat	12
Handen	14
Verjaardagen	15
Activiteiten	15
Inspiratie-bijeenkomsten	15
De pen is doorgegeven aan.....	15
Wie, Wat, Waar?.....	16
Kerkenraad.....	16
Financiën.....	18
Adressen.....	18

In memoriam naar aanleiding van het toch nog onverwachte overlijden van Janny ter Veen-Slim

Op 19 december 2022, om 21.00 uur is in het ziekenhuis te Torrevieja overleden onze dierbare vriendin Janny. Zij leed al meer dan 30 jaar aan Multiple Sclerose, dat haar leven in toenemende mate beperkte. Dankzij de liefdevolle zorg van haar man Hans is zij nog zo lang bij ons gebleven. Menselijkerwijs had zij allang gestorven moeten zijn, maar omdat zij zoveel lieve mensen om zich heen had, die allemaal het beste met haar voor hadden, heeft zij het nog zo lang kunnen volhouden. Zij had ondanks haar enorme beperking toch nog plezier in haar leven. Zij straalde als wij haar bezochten en genoot zichtbaar van alles wat er om haar heen gebeurde. Op het verzoek van Hans om haar wekelijks voor te lezen, hebben wij dan ook gaarne gehoor gegeven en Lilian heeft zich dan ook voorbeeldig van haar taak gekweten. Zij vond het erg fijn om te zijn met mensen die om haar gaven en zo hebben wij ook onze taak in het grote geheel gehad. De laatste keer dat wij bij haar waren om te lezen, zagen



wij echter een kentering in haar situatie. Zij werd in toenemende mate benauwd en kon het slijm, dat zich in haar luchtwegen ophoopte, niet meer ophoesten. Twee dagen nadien is Hans met haar naar het ziekenhuis in Torrevieja gegaan. Op 16 december, waar zij nog extra zuurstof en andere medicamenten heeft gekregen, mocht het allemaal niet meer baten. Drie dagen later heeft onze hemelse Vader haar thuisgehaald en Hans zei ons heel treffend: 'Nu kan ze weer dansen'. Al die jaren zat zij in haar lichaam gevangen en nu is ze dan eindelijk vrij van al haar beperkingen. Rust zacht, lieve Janny, wij zullen je missen.

Rik en Lilian Jansen



Van de redactie

Eén januari 2023. Terwijl ik dit schrijf is het nog steeds 2022, maar we komen er niet onderuit: het wordt gewoon 2023. Ik wens een ieder veel heil en zegen toe voor het jaar waarin we nu zijn beland. Wat het ons brengen zal weten we – gelukkig – niet, maar laten we maar leven bij de dag; dat is vaak al moeilijk genoeg.

Wat was het fijn om het weekend van 4 december weer in Spanje te zijn. Bijna de hele kerkenraad was present, op Carla na, die weer even terug was naar Nederland voor een welverdiende time-out.

Als kerkenraad waren we zondagavond te gast bij Tim en Maria, die voor ons een verrukkelijk diner hadden klaargemaakt. Het was bijzonder om eens in een andere setting bij elkaar te zijn dan alleen maar met elkaar te vergaderen en zakelijk bezig te zijn. Dat zakelijke kwam op maandagavond, toen we ook weer als bijna voltallige kerkenraad in de pastorie vergaderden, terwijl Carla er via Skype ook bij was.

In deze vergadering hebben we o.a. de aanstaande gemeentevergadering besproken. Omdat we eindelijk weer toegang hebben tot de bank, kan Carla ook het financiële verslag over 2022 aanbieden, alsmede de begroting over 2023. De data van o.a. de gemeentevergadering vindt u verder onder het kopje: mededelingen van de kerkenraad.

Onder ditzelfde kopje vindt u ook een verslag van de gehouden kerstactie van de voedselbank. Het totaal bedrag (collectes en bankoverschrijvingen) zal worden mededeeld door de diaconie.

Dan het volgende: er zijn diverse mensen die informatie hebben aangevraagd over onze kerk. We weten niet waardoor dit zo komt, maar wellicht hebben de flyers en aanplakbiljetten reeds hun werk gedaan. Maar we hebben hun vragen beantwoord en hen hartelijk welkom geheten in de zondagse eredienst.

De kop is er weer af. Vol goede moed gaan we weer verder.

Hartelijke groeten,
Anneke Nijhof
atnijhof@gmail.com



Mededelingen van de kerkenraad Van de voorzitter

Beste gemeente,

Januari 2023 is aangebroken en 2022 ligt alweer achter ons. Soms denk ik weleens: waar blijft de tijd. Als we even terugblikken dan zien we dat er vorig jaar vier predikanten voorbij zijn gekomen. Ds. Van Velzen, die ook onze vertrouwenspersoon is geworden. Ook hebben ds. E. Schuddenbeurs en ds. H. van den Born onze gemeente willen dienen. Op dit moment is ds. J. Brussaard in onze gemeente. We kunnen terugkijken op een jaar waarin veel is gebeurd, zoals flyers maken, verkiezingen, nieuwe opname-apparatuur enz. En heel belangrijk, dat de bank weer open is en wij weer alles kunnen doen. Ik heb zelfs begrepen dat Benidorm nog steeds met het probleem zit dat ze nergens bij kunnen.

Ook herdenken we nog het snelle en onverwachte verlies van Jannie ter Veen-Slim. Wat ging dat ineens snel. We wensen Hans en de kinderen veel sterkte in de komende tijd. En dat je alle kracht van de Heer mag verwachten.

2023 ligt nu voor ons. Een jaar met een nieuwe start wat de boekhouding betreft. Carla heeft enorm veel werk verricht. Maar nu, met een bank die weer normaal functioneert, kunnen we weer een frisse start maken. Vanaf 2023 hoop ik zelf vaker en langer in Spanje te zijn.

Met ingang van vandaag heb ik zakelijk een stapje teruggezet. Mijn kinderen hebben het bedrijf overgenomen en ik werk alleen nog achter de schermen als commissaris en adviseur. Zo kan ik makkelijker mijn werkzaamheden vanuit Spanje regelen. Na 26 jaar aan het hoofd van een behoorlijke onderneming te hebben gestaan, mag ik nu dingen loslaten. Zo kan ik vaker naar Spanje waar nog genoeg taken liggen. Ik ben ook onze Heer dankbaar voor de gezondheid en kracht die mij geschonken is. Dan wens ik een ieder veel heil en zegen in 2023.

**Dit nieuwe jaar
is een geschenk van God.
Dank hem om de vreugdevolle dagen,
vertrouw Hem in moeilijke periodes,
zoek Hem op de drukke momenten.
Prijs Hem in vredige tijden,
en onthoud dat Hij altijd bij je is**

Tim Hop
voorzitter

Korte verslagen van de kerkenraadsvergaderingen

5 december 2022

Alleen Carla van den Born is aanwezig via Skype, de andere kerkenraadsleden, Tim Hop, Jos Vanhoutte, Gijs en Gretha van de Kolk, Anneke Nijhof en Jan Brussaard als raadgever van de kerkenraad zijn aanwezig in de pastorie.

- Gijs, Gretha en Jos zijn vorige week naar de voedselbank geweest. Die hebben hun zaakje goed op orde. Alle door ons bestelde goederen worden naar de voedselbank gebracht en zij (de voedselbankmedewerkers) voorzien de producten van de stickers van onze kerk.
- We zullen ook in de Nieuwsbrief de namen, telefoonnummers en emailadressen van het pastorale team vermelden onder het kopje: Wie, Wat, Waar?

Voor de rest zijn er veel interne zaken besproken.

27 december 2022

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig (zie 5 december) deels in de pastorie, deels via Skype.

- Er is een brief binnen gekomen van de heer B. Huppelschoten vanuit Benidorm, waarin hij mededeelt dat ds. Kees Kant in onze gemeente een lezing wil geven over het thema: 'De betekenis van Israël voor nu en in de toekomst.'
We besluiten aan deze uitnodiging gehoor te geven. De datum wordt nog nader bepaald.
- De voedselbank heeft door de sterk gestegen prijzen 220 kippen en wat snoep voor de kinderen gekregen. De panakottes hebben we helaas niet kunnen aanschaffen. Ze waren hier heel blij mee.
- Hans ter Veen liet weten dat hij in januari weer terugkomt naar Spanje en heeft aangeboden een lijstje van activiteiten te maken, waaronder de bloesemtocht. Wanneer die plaatsvindt weten we nog niet.

Oproep vanuit Benidorm

Vanuit de kerk in Benidorm is gevraagd of er iemand uit de gemeente met een grote auto, die in februari naar Spanje gaat, bereid is om een lading boeken mee te nemen naar Benidorm. Kan iemand helpen? Neem a.u.b. contact met me op: atnijhof@gmail.com

Vergaderdata 1^e kwartaal 2023

- 16-1-2023 – vergadering kerkenraad
- 6-2-2023 - vergadering kerkenraad
- 27-2-2023 - vergadering kerkenraad, vaststelling agenda
gemeentevergadering op 28 maart 2023
- 20-3-2023 - kerkenraadsvergadering
- 28-3-2023 - gemeentevergadering

Ledenadministratie

Als kerk houden wij een ledenadministratie bij. Ook van mensen die hebben aangegeven geen lid, maar wel gastlid te willen zijn, willen we graag de gegevens ontvangen, waaronder het adres in Spanje. Als gastlid hebt u ook recht op pastorale zorg en wij kunnen weinig voor u doen als we de gegevens niet hebben.

Er is een aantal mensen die ik in het afgelopen jaar al twee keer om deze gegevens heb gevraagd, maar er wordt niet op gereageerd.

Ik ga hier geen namen noemen, maar zal hen in januari nogmaals verzoeken het formulier voor het gastlidmaatschap in te vullen en naar mij terug te sturen. Ik hoop dat u daar dan gehoor aan wilt geven. Mocht u geen gastlid willen worden, **laat het me ook dan alstublieft weten!**

Anneke Nijhof
scriba

Collecte-opbrengsten november en december 2022

Datum	Aanwezigen	1 ^e Collecte Kerk	2 ^e Collecte Diaconie
6-11-2022	58	€ 125.21	€ 121.88
13-11-2022	59	€ 142.08	€ 111.68
20-11-2022	44	€ 108.15	€ 74.22
27-11-2022	46	€ 93.53	€ 76.32
4-12-2022	51	€ 105.95	€ 118.32
11-12-2022	38	€ 91.20	€ 84.85
		Avondmaalscollecte MAF Nederland	
18-12-2022	44	€ 85.60	€ 61.29
25-12-2022	45	€ 78.12	€ 96.72

Collecte Kerstactie voedselbank november en december 2022

6-11-2022	58	€ 148.57
13-11-2022	59	€ 131.78
20-11-2022	44	€ 109.02
27-11-2022	46	€ 131.80
4-12-2022	51	€ 143.50
11-12-2022	38	€ 73.79
18-12-2022	44	€ 58.66

Extra ontvangsten Bank	€ 50.00
Gift kas	€ 5.00
Gift opbrengst markt	€ 57.52

Collectes

Oktober, november en december

Totaal € 1403.88

Carla van den Born
kerkrentmeester

Van de diaconie

Gezegende dagen.

We wensen elkaar zo aan het einde van het jaar gezegende dagen toe, dit in verband met de kerst en de jaarwisseling.

We gunnen dat aan elkaar en benoemen dat zo.

Maar God wenst ons een gezegende eeuwigheid toe zonder restricties.

Maar dan moeten we wel geloven dat de Heere Jezus voor ons naar de aarde is gekomen om ons in alles bij te staan en onze zonden te vergeven. Zo worden wij dan weer opgenomen in het Koninkrijk van onze Heere. Om Hem alle eer te geven en om te zien naar onze naaste.

Hij wil ook door ons gekend zijn en verwacht dat wij Zijn naam uit dragen en daarvan aan anderen vertellen.

Ook geeft Hij ons opdracht om naar anderen om te zien, te delen in onze welvaart.

Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen iedere dag voldoende te eten of warme kleren heeft. Door naar onze naaste om te zien en te helpen, begrijpen we onze taak en geven daar gestalte aan.

Uit te delen van onze welvaart en overvloed en begrip te hebben voor mensen die minder geluk hebben of zelfs gebrek aan de meest basale zaken. In oktober, november en december hebben we gecollecteerd en inclusief de overige giften hebben we totaal € 1.403,88 bij elkaar gebracht.

De diaconie heeft dat aangevuld met € 996,12 tot € 2.400,- totaal.

Dit is ingezet bij de voedselbank in Torrevieja om degenen, die buiten de sociale vangnetten gevallen waren, iets extra's te geven met de feestdagen.

We konden de mensen blij maken met kippen en zakjes snoep voor de kinderen.

Hartelijk dank voor uw offervaardigheid en meeleven.

Gijs en Gretha van de Kolk
diakenen

In het zonnetje

Elke week staan ze er weer: de bloemen die namens de gemeente aan iemand worden gegeven die ziek is, iets heeft te vieren of zomaar omdat de kerkenraad vindt dat diegene het verdient.

Ze komen daar natuurlijk niet vanzelf. Heide Schenkenberg brengt ze trouw elke zondag mee.

Heide, we danken je dat je er toch elke zondag maar weer voor zorgt.

Maar... Heide zou er graag eens tussenuit willen en even van die verplichting af zijn.



En daarom: Is er iemand die dit werk spontaan wil overnemen op de zondagen dat ze er even of iets langer tussenuit wil? Neem dan zondag contact met haar op en bied je aan. Je zult haar er heel groot plezier mee doen.



Psalm 139

Heer, U kent mij, U doorgrondt mij,
U doorziet van verre mijn gedachten.
Doorgrond mij God en ken mijn hart.

Maar...

Ik laat me niet gauw kennen
want zo ben ik niet.
En wat ik wel ben
gaat niemand iets aan.
Zo iemand ligt mij niet,
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw.
Ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn.

Maar... dan te weten dat er Eén is
Die mij door en door heeft,
Die mij door en door ziet,
Die mij doorlicht door merg en been
tot in mijn nieren, tot op het bot.
Dwars door mij heen, tot in het hart.
Zo Eén, Wie zou dat zijn?

Om dan te weten dat er Eén is
Die mij vierkant uitlacht
als ik stoer doe, als ik opschep.
Die een hand legt op mijn schouder
als ik me opwind, als ik kwaad ben.
Of diepbedroefd en dat niet wil laten zien.
Zo Eén, Wie zou dat kunnen zijn?

Auteur onbekend,
overgenomen uit het kerkblad van Denia





Van de predikant

MEDITATIE

'Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.' (Psalm 121:1,2)

Nu we een nieuw jaar zijn ingegaan en weer overgaan tot de 'gewone' orde van de dag, is het van belang niet zo maar weer op eigen houtje bezig te gaan. Het bestaan is immers in hoge mate onzeker. Hebben wij het leven in handen? Ineens kunnen er dingen gebeuren die alles op losse schroeven zetten.

Van wie of wat moeten we het dan verwachten? Van welke kant hebben we wat te verwachten?

Psalm 121 is één van de liederen van Israël, die men zong wanneer men naar de tempel ging of vanuit de tempel de terugreis aanvaardde. In ieder geval was men onderweg - omringd door tal van gevaren. Wat kon je niet allemaal overkomen in een berggebied? Kon je daar niet overvallen en beroofd worden?

De dichter van deze psalm weet van de risico's. En dan denkt hij niet: 'Ik red mezelf wel!' Integendeel, hij weet dat hij bewaard moet worden. Dag en nacht zelfs.

Hij is er niet te trots voor om te erkennen: 'Ik heb hulp nodig. Nu niet in de eerste plaats van mensen, maar van God.' Mijn hulp, zo belijdt hij, komt van de HEER - van Hem Die zó machtig is, dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft en deze nog steeds onderhoudt.

Met deze naam, de naam HEER, maakte God zich ooit aan Mozes bekend en zo aan het volk Israël en via Israël aan ons. Een naam met een rijke betekenis: IK ZAL ER ZIJN! Dat betekent zoveel als: 'Ik ben de levende God, Die trouw is en nooit loslaat wat Mijn hand begon.' Wat een geweldige belofte! Zelfs onze ontrouw, zo lezen we in de bijbel, doet Zijn trouw niet te niet. (Rom. 3.) Wat Hij belooft komt Hij na. Dat geeft zekerheid en houvast. Ook troost!

Wanneer we het van mensen of omstandigheden verwachten, komen we uiteindelijk teleurgesteld uit. Wanneer je het van jezelf verwacht, leef je zonder enige hoop, want wie ben je! Maar wanneer je het van de HEER verwacht, van Hem, Die in Jezus Christus zijn Vaderhart heeft laten spreken, word je daarin niet beschaamd.

In het slot van de psalm lezen we: 'Hij houdt de wacht over je gaan en je komen.' Dat wil niet zeggen, dat je niets kan overkomen, maar wel: In dat wat je overkomt, houdt Hij je vast en draagt je. Je valt niet uit Zijn hand. Ook als de dood ermee gemoeid zou zijn, als dit jaar je sterfjaar wordt, laat Hij je niet los, maar brengt je in het Vaderhuis met zijn vele woningen. (Joh. 14) Op de drempel van 2023, luisterend naar deze psalm, komt de vraag op ons af: Zeg ik het mee met de dichter van dit lied: 'Mijn hulp is van de HEER!, hoe het ook zal gaan?'

We weten niet wat het nieuwe jaar ons brengen zal. Er kan zoveel gebeuren! Als we dit jaar nu eens ingaan met deze persoonlijke belijdenis: Ik sla mijn ogen op naar de bergen en te midden van alles wat me omringt en kan overkomen, richt ik mijn ogen op de HEER en spreek ik uit: 'Mijn hulp is van U, Die de hemel en de aarde geschapen heeft, Die ook mij geschapen heeft en over mijn gaan en komen waakt.'

Wie zo de dag begint, zo aan de slag gaat, zo zich toevertrouwt aan onze Schepper, onze Vader in Jezus Christus, kan zich geen betere Helper wensen.

In de hoede van God zijn we wel geborgen, in leven en sterven!

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, Zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en 'k weet Hij is mij steeds nabij.*

ds. Jan Brussaard

Pastoraat

Hola, Buenos dias Espana y Holanda,
hier een update van het pastorale Spanje
team!

Helaas moeten we beginnen met het
overlijden van Janny ter Veen-Slim. Wat is
dat snel gegaan en wat een klap voor Hans



en zijn twee kinderen. We wensen hen de nabijheid van de Heer, onze grote Trooster toe.

Helaas heeft onze Jan Kwint weer een tegenslag te verwerken. Hij heeft onderzoeken gehad in verband met zijn benauwdheid en blijkt een longembolie te hebben, waar hij medicijnen voor krijgt. Hij had graag begin januari naar Spanje willen komen, maar dat gaat niet lukken. Er staan nieuwe onderzoeken op stapel, waardoor hij niet weg kan. Hij wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele appjes en medeleven. Hij mist de kracht ze allemaal te beantwoorden, maar het wordt zeker op prijs gesteld. Jullie krijgen allemaal de hartelijke groeten!

Fred van de Heuvel wacht nog steeds op een oproep voor de hartoperatie, hopelijk binnen korte tijd.

Ton en Liny Vandongen zijn allebei aan het kwakkelen met hun gezondheid. We hopen op een voorspoedig herstel!

Henk Nijhof heeft bericht gehad dat de gemaakte biopt is gelukt en dat er nu een onderzoek naar zijn DNA volgt. Half januari krijgt hij daar de uitslag van en dan zal in samenwerking met het AMC in Amsterdam gekeken worden of er wellicht een andere behandeling mogelijk is. Heel spannend allemaal, maar ze leggen het in de handen van de Heer.

Jullie krijgen van ons allemaal een hartelijke groet en voor iedereen Gods zegen en een voorspoedig, gezond 2023!

Verder wensen we ieder Gods nabijheid toe en leggen alles in Zijn handen. Laten we elkaar biddend blijven dragen!

Gebed is sterk en samen zijn we sterk!!

Hasta luego!!

Namens het pastorale team,
een hartelijke groet,
Petra Koelewijn
Tel. 31 6 534 600 12

Handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen..

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost



Geen mens kan leven zonder die hand,
die teder is, die behoedt, die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand er is,
Die alle wonden geneest,
Die alle pijn heelt, Die alle tranen wist.

Tot die tijd kunnen onze handen
een voorproefje zijn van Die handen,
en handen en voeten geven aan de liefde
die onmisbaar is.

Marius van den Berg

Verjaardagen

In de eerste maand van dit nieuwe jaar hebben we weer een aantal gemeenteleden die jarig zijn:

8 januari Lambert Moll
11 januari Frans Lindhout
17 januari Willy de Graaf
20 januari Liny Vandongen
24 januari Jan Kwint
25 januari Paul van der Laan
29 januari Tiny Willemse
31 januari Anke Baart



Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag onder de hoede van onze Heer.

Activiteiten

Inspiratie-bijeenkomsten



Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!

De pen is doorgegeven aan...



Martha Wever

Mij werd gevraagd of ik iets over mezelf wil vertellen. Ik ben in 1946 geboren in Onstwedde (Gr). Een klein dorpje.

Toen ik plm. vijf jaar was, riep ik al dat ik zuster wilde worden in Paramaribo. Hoe ik daar op kwam, weet ik niet. Heb niemand in de familie, die destijds in de zorg werkte. Ik zie het als roeping en heb er nooit één keer spijt van gehad. Naar Paramaribo ben ik niet gegaan, maar heb ongeveer een halve eeuw als verpleegkundige gewerkt, o.a. als hoofd van de Spoedafdeling van een algemeen ziekenhuis. Hier met veel plezier gewerkt. Je moet stressbestendig zijn om op zo'n afdeling te werken, maar dat heeft God mij van nature gegeven.



Opleiding HBO verpleegkundige, bachelor in Leusden gedaan. Na mijn zestigste nog zeven jaar gewerkt als avondhoofd verpleegkundige in het Gooi gewerkt.

Verantwoording over vijf verpleegtehuizen, waaronder psychiatrie. 's Winters ben ik, vanaf mijn zestigste, zes maanden naar Spanje gegaan omdat ik Reumatoïde Artritis heb. Sinds mijn eenenzestigste geen medicatie meer nodig gehad.

Ik had drie broers, waarvan er nu nog één in leven is. De andere twee broers zijn respectievelijk eenenzestig en achtenzestig jaar oud geworden. Hobby's: fotografie en schrijven. Ik houd van dieren.

Heb op dertig mei 2021 een auto-ongeluk in Spanje gehad, die ik Goddank overleefd heb. Ben mijn lief katje Saartje daarbij kwijtgeraakt, wat mij veel verdriet heeft gegeven.

Sinds eind december 2021 weer een lief katje aangeschaft, die nu drie jaar oud is, Glowwy heet ze.

Mijn werk op aarde is nog niet klaar. Zo voel ik het.

Hoop bij deze kerk weer de sfeer te kunnen ervaren, die ik jaren terug ervoer.

Woon nu in Torrevieja bij Punta Prima, maar ga vijftien januari aanstaande naar Playa Flamenca verhuizen.

Martha Wever

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Ouderling/Voorzitter:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Ouderling/Scriba/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18
E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Ouderling/Kerkrentmeester:

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441
E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Ouderling/Pastoraat/Vice-voorzitter

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 958 94
E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel.+31 6 518 076 72
E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91
E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Pastorale team

Jos Vanhoutte namens de kerkenraad: tel. +34 6 933 829 61
E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Maria Hop-Koelewijn, tel. +31 6 482 371 41,
E-mail: maria@prostairs.nl

Hilda Windhoud-v.d. Mheen, tel. +31 6 148 969 34
E-mail: hildavdmheen@solcon.nl

Petra Koelewijn-van Twillert, tel. +31 6 534 600 12
E-mail: pkoelewijn@hotmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBI register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4,
Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of
predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angelos
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE:

WWW.IGGDS.NL

