

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5
Nummer 6, november 2022

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.
Kerkzaal: Los Angeles, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*



De kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Henk van den Born

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5
Nummer 6, november 2022

Inhoud.....	2
Van de redactie	3
Advent	4
Mededelingen van de kerkenraad.....	5
Van de voorzitter	5
Korte verslag van de kerkenraadsvergadering.....	6
Kerkelijke stand	6
Collecte-opbrengsten	6
Van de predikant	7
Jezus wijst ons een weg door te tekenen in het zand	7
Pastoraat	8
Verjaardagen	9
Aktiviteiten	10
De cantorij	10
Inspiratie bijeenkomsten.....	10
De pen is doorgegeven aan.....	10
Wie, Wat, Waar?.....	11
Kerkenraad	11
Financiën	11
Adressen.....	12



Van de redactie

Beste gemeente,

De maand oktober is weer voorbij en het lijkt wel of de tijd steeds sneller gaat. Voor mijn gevoel rennen we naar het einde van het jaar.

Gaat de tijd, nu we ouder worden, echt veel sneller dan toen we nog jong waren? Dat gevoel

heb je vaak wel, maar ook van onze jongeren hoor je dit.

Er is zoveel gaande in deze wereld, het is bijna niet bij te houden. Als je het nieuws bekijkt, wordt er alleen maar een hoop ellende over ons uitgestort. En het is echt geen ver-van-mijn-bed-show meer. Ook in ons eigen land en ons werelddeel Europa is zoveel aan de hand dat het, als je niet uitkijkt, je leven kan gaan beheersen. Toch mogen we weten dat we een uitzicht hebben.

De Here Jezus zegt het Zelf: 'Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.' (Luc. 21:28) En dat is de troost waar we ons aan vast mogen houden.

Deze maand, op zondag 27 november, gaan we de eerste zondag van Advent vieren. We mogen ons dan gaan bezinnen op het afgelopen jaar en ons afvragen: 'Wat heb ik er dit jaar van gemaakt? Ben ik degene geweest waar Jezus van kan zeggen dat Hij er blij van is geworden?'

Mijn wens voor de gemeente in Spanje is daarom ook dat we met elkaar proberen er iets goeds van te maken. Dat we een hechte gemeente zijn, waarvan de wereld zich wellicht verbaasd afvraagt wat er met ons aan de hand is.

Voor mij als redactie is het niet altijd makkelijk om de Nieuwsbrief op een verantwoorde manier te vullen. Kopij blijft nog altijd welkom. Ook als 'gewoon' gemeentelid mag u hieraan bijdragen. Graag zelfs!

Tot de volgende Nieuwsbrief!

Anneke Nijhof
redactie
atnijhof@gmail.com

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5
Nummer 6, november 2022

Advent

Jezus, Gods Zoon zal komen
Een tijd van bezinning en inkeer
Vol verwachting uitzien naar de Heer
Die al onze schuld heeft weggenomen.

Advent,
Licht zien in de duisternis
De blijde komst van onze Heiland
Redder der wereld, Gods afgezant
Advent, toeleven naar Kerstmis.

Advent,
Tijd van geloven en hopen
Gods beloften zullen worden vervuld
Aan een wereld, verloren in schuld
De hemelpoort gaat wagenwijd open.

Advent
Wachten op het grote wonder
Dat straks op deze aard gebeuren zal
Tot heil en vree, voor 't groot heilal
Oh, Vredevorst, dank U voor dit wonder.

Fredde Nicolai





Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter

Beste gemeente,

Wat gaat de tijd toch snel. Zo heb je de vakantie achter de rug en ga je alweer richting eind van het jaar. In ons bedrijf zijn we al begonnen met de voorbereidingen voor Sinterklaas.

Ja, ik heb dit natuurlijk nog nooit verteld, maar wat ik de meeste jaren doe, is Sinterklaas spelen. Ik kan u verklappen: het is te leuk om dit te doen. Die ernstige gezichtjes, de spanning en dan een cadeautje. Het is maar even dat u het weet. Mocht u ooit nog eens Sinterklaas op bezoek krijgen, dan zou ik het zomaar kunnen zijn.

Binnen de kerk zijn we blij dat de financiële stukken klaar zijn. Carla heeft er hard aan gewerkt en daar zijn we haar heel dankbaar voor. Tot 27 oktober kon u nog vragen stellen of opmerking maken over deze financiële stukken. Dit is inmiddels achter de rug en kunnen we ook die periode afsluiten. In de vergadering van maart/april 2023 worden de stukken goedgekeurd en vastgesteld.

Dan kom ik nog even terug op de bank. Er zijn volgens de manager geen problemen meer. Alleen de inloggegevens moeten nog worden opgehaald. Dit hoop ik in december te mogen doen, als we weer in Spanje zijn. Komend jaar hoop ik ook wat meer tijd in Spanje door te brengen. Zo ben ik in januari de hele maand in Spanje, of misschien wel langer, maar dat is nog even afwachten. Ik kijk er in ieder geval naar uit. Dan wens ik u een mooie en nog zonnige maand november toe en tot snel.

Tim Hop
voorzitter

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5
Nummer 6, november 2022

Korte verslag van de kerkenraadsvergadering

10 oktober 2022

1. In Nederland is het gebruikelijk dat er elk jaar een bid- en dankdag wordt gehouden voor gewas en arbeid. Normaal worden die gehouden op een woensdag, maar we besluiten deze in Spanje gewoon op zondag te houden. De dankdag zal dit keer plaatsvinden op zondag 6 november 2022 en de biddag op 12 maart 2023.
2. De overige agendapunten werden alleen intern besproken en worden dus niet openbaar gemaakt.

31 oktober 2022

De notulen van de vergadering van 31 oktober zijn nog niet gereed. en Daarvan zal in de volgende Nieuwsbrief melding van worden gemeekt.

Kerkelijke stand

Martha van der Zouwen heeft laten weten dat zij definitief haar lidmaatschap heeft opgezegd.

Anneke Nijhof
scriba

Collecte-opbrengsten

Van 4 september 2022 t/m 30 oktober 2022.

Datum	Aanwezigen	1 ^e collecte Kerk	2 ^e collecte Diaconie
4-09-2022	30	€ 115,71	€ 82,95
11-09-2022	35	€ 100,69	€ 92,90
18-09-2022	32	€ 74,60	€ 70,57
25-09-2022	26	€ 71,65	€ 43,85
2-10-2022	34	€ 79,21	€ 57,60
9-10-2022	35	€ 81,75	€ 77,95
			Avondmaals collecte Verpleegkundigen in Israël
16-10-2022	45	€ 89,94	€ 65,53
23-10-2022	43	€ 111,25	€ 64,52
30-10-2022	50	€ 155,25	€ 102,06

Collecte opbrengst Kerstactie oktober 2022

2-10-2022	34	€ 88,79
9-10-2022	35	€ 109,83
16-10-2022	45	€ 73,30
23-10-2022	43	€ 64,36
30-10-2022	50	€ 84,97

Carla van den Born
kerkrentmeester



Van de predikant

Jezus wijst ons een weg door te tekenen in het zand

Het verhaal van Jezus als Hij schrijft in het zand, wanneer geestelijke leiders volgens de wet een vrouw hebben betrappt op overspel. Volgens de wet moet zij gedood worden. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Soms is het een worsteling, ook uit mijn verleden herken ik dat, wat mag wel en wat mag niet.

Het contrast tussen genade en werken is zo groot, dat het twee totaal afzonderlijke wegen zijn om gerechtvaardigd te worden. De ene weg is door de wet, door het houden van regels, de andere weg is door de genade. De wet vereist werken; Christus biedt genade aan. En hier laat Jezus zien dat Hij meer is dan de wet.

Want enkele geestelijke leiders sleuren een vrouw met zich mee. Ze hebben haar betrappt op overspel. Er is geen twijfel mogelijk, want ze hebben het zelf gezien. Dus moet zij bestraft worden, zo is immers de wet. Het is afgelopen met de vrouw. De voorname heren hebben Gods Naam op hun lippen en een steen in hun handen. Die steen is eigenlijk een symbool van heel hun houding. Het is geen bouwsteen. Hun steen laat zien hoe hun hart is ... koud, onbarmhartig en hard. Het is een

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5

Nummer 6, november 2022

steen om iemand mee dood te gooien.

Het symbool van Jezus is een heel andere. Geen steen om mee te gooien, maar het zand. Jezus schrijft met Zijn vinger in het zand. Ze vragen Hem: 'Wat moeten we met deze vrouw doen?'

Een vraag waarop de aanklagers het antwoord al hebben. Dan schrijft Jezus in het zand!



Ook wanneer ze Hem de tweede keer de vraag stellen, nu wat minder zeker: 'Wat moeten we doen?' ... Dan schrijft Jezus in het zand!

Zelfs wanneer Jezus de aanklagers zelf het antwoord laat geven, door te zeggen:

'Laat degene onder jullie die zonder zonde is, de eerste steen gooien.'
Zelfs dan schrijft Jezus in het zand!

De harde stenen en het zand staan tegenover elkaar! Het zand is steeds in beweging, het is zacht en vangt je op, wanneer je valt. Het zand draagt je, in plaats van de steen waarover je kunt struikelen. Zoals dat zand is ook de houding van Jezus. Hij heeft wél het heil van de vrouw voor ogen. De anderen willen haar leven stukslaan, maar Hij wil haar leven repareren.

Henk van den Born

Pastoraat

Beste broeders en zusters

Het pastoraal nieuws begint zoals gewoonlijk niet altijd positief.

Broeders en zusters zijn ziek of hebben hulp nodig, maar meestal zorgt de Heer wel voor een oplossing.

Zo kunnen we melden dat het niet goed gaat met Jan Kwint. Hij is nog steeds in Nederland en moet geopereerd worden aan één van de ogen.

Dus een terugkeer naar Spanje is voor de nabije toekomst niet mogelijk, hoe graag



Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5 Nummer 6, november 2022

Jan ook terug zou willen komen.

Fred van den Heuvel is donderdag 20 oktober naar Nederland gegaan voor verdere onderzoeken en verzorging. Er is vastgesteld dat hij een voorloper heeft van leukemie en met de nodige medicijnen hoopt men het ergste te kunnen voorkomen.

Hilda en Dick zijn ook voor twee weken naar Nederland, want Dicks gezondheid vraagt ook de nodige zorg.

Met de knie van Heleen Mooi gaat het beter.

Lilian Jansen is na verschillende onderzoeken ook weer aan de beterende hand.

Na de operatie aan haar rug knapt ook Renee de Bruyne gelukkig weer op. De rug is nog wat stijf, maar met de nodige rust komt het wel goed.

Henk Nijhof heeft er de afgelopen maand weer twee chemokuren opzitten. Ook is er een uitzaaiing in de hals geconstateerd, maar die heeft geen verdere consequenties wat betreft uitzaaien naar zijn hoofd. Mocht er pijn ontstaan, dan kan er bestraald worden, maar laten we hopen dat dat niet hoeft.

Zo beste allemaal, veel reden om voor beterschap te bidden en te danken daar waar de Heer onze gebeden verhoord heeft.

Namens het pastoraal team groet ik jullie hartelijk en hopelijk tot zondag.

Jos Vanhoutte

Tel. 034 693 382 961

Verjaardagen

November alweer. In deze maand zijn er ooit tien mensen geboren, die nu in november hun verjaardag mogen vieren.

3 november	Gert van Tongeren
4 november	Rosana Correa
5 november	Gerrie de Vries
8 november	Jannie Verburg
9 november	Heleen van Dongen
13 november	Paul van 't Hoff
16 november	Janny ter Veen
19 november	Hennie Achterberg
19 november	Filip Ruitenber
30 november	Leo de Bruijne



Namens de redactie van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst voor het komende jaar.



Aktiviteiten

De cantorij

Vanwege te weinig deelname stopt de cantorij. Op woensdag 18 januari beginnen we weer.

Bram de Smidt

Inspiratie bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



De pen is doorgegeven aan...



Hallo beste gemeente,
Ik ben Myriam Stroobants, lid van de gemeente in Torrevieja sinds juli dit jaar. Ik heb vorige zondag, samen met mijn 9

Godsgeschenken, zijnde mijn kinderen, mijn 70ste levensjaar gevierd. En de geschenken blijven komen in de kleinkinderen, momenteel al vijftien.

Ik heb een bachelor verpleegkunde en werkte 10 jaar .

Nadien gestopt om mij volledig te geven aan de opvoeding van mijn kinderen, het mooiste beroep op aarde, vind ik.

Voor mijn gezondheid, fibromyalgie en rugoperaties, kom ik nu jaarlijks met mijn vriendin voor enkele maanden naar Spanje, waar ik door zelf te zoeken in Torrevieja heel warm onthaald ben in uw gemeente.

Groetjes en tot binnenkort,
Myriam



Wie, Wat, Waar? Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Kerkrentmeester/Ouderling:

Carla van den Born-Beukhof, tel. +31 633 306 441

E-mail: carlavdbornbeukhof@gmail.com

Pastoraat/Ouderling/Vice-voorzitter

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Diaconie/Diaken:

Gretha van de Kolk, tel. +31 6 518 076 72

E-mail: diaconie@iggds.nl of grethavdkolk@ringelbosch.nl

Vertrouwenspersoon kerkenraad/gemeente:

Kees van Velzen, tel: +31 6 512 951 91

E-mail: keescvanvelzen@gmail.com

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden
Beheerder website: Stieneke de Vries

Financiën

Het rekeningnummer van de **kerk** is: Iban ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Het rekeningnummer van de **diaconie** is: Iban ES87 2100 6225 1102 0003 6163 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen' – jaargang 5 Nummer 6, november 2022

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.



Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles
Plaza de los Halcones 27
03183 Torre Vieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL