

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente
Guardamar del Segura 'De Hoeksteen'

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*



*Kerkzaal: Los Angelos, Plaza de los Halcones 27,
0318 Torrevieja*

Kerkdienst elke zondag om 10.30 uur
Predikant: Kees van Velzen

BEZOEK ONZE WEBSITE: www.iggds.nl

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Van de voorzitter	4
Aanvullende notulen van de kerkenraadsvergaderingen	5
Van de kerkrentmeester	7
Kerkelijke stand.....	7
Van de reeds vertrokken predikant.....	7
Wat waren zijn laatste woorden?	7
Nu al weer?	9
Van de nieuwe predikant	11
Vrede in de storm	13
Pastoraat	13
Verjaardagen	14
Activiteiten.....	15
De cantorij	15
Inspiratie-bijeenkomsten	15
De pen is doorgegeven aan.....	15
Bidden.... hoe?	15
Wie, Wat, Waar?	19
Kerkenraad	19
Financiën + adressen	19



Van de redactie

Beste gemeente,

1 februari 2022. We hebben als kerkenraad echt een hectische maand achter de rug. We zijn nog steeds bezig om het met de bank in orde te krijgen en net toen we dachten dat het echt voor elkaar was, kwam de gestor weer met nieuwe orders. Om moedeloos van te worden. We zeiden tegen elkaar: 'Het lijkt wel of het niet mag.' Maar... we houden de moed erin, eens komt het klaar.

Voorts zijn we bezig geweest met het actualiseren van het Vademecum. Dit is een handleiding voor de predikant waarin hij allerlei informatie moet kunnen vinden tijdens zijn verblijf in de pastorie. Deze was totaal verouderd en moest nodig worden aangepast. Ook hebben we de gemeente-orde onder de loep genomen. Daarin staan formuleringen die niet meer op onze gemeente van toepassing zijn.

Deze wijzigingen zullen op de aanstaande gemeentevergadering aan de leden worden voorgelegd en daarvoor zal door de aanwezigen toestemming moeten worden gegeven. Die datum is door de kerkenraad bepaald op 10 maart 2022.

Het leek ons ook verstandig om een taakomschrijving van de ambtsddrager samen te stellen. Wat wordt er van je verwacht en wat mag je overlaten aan je collega-ambtsdrager. Allemaal zaken die heel veel tijd en energie hebben gekost. Bovenstaande zaken hebben we nu op de rit en we kunnen terugzien op een productieve tijd.

Inmiddels gaan we hier in Nederland merken dat de dagen weer gaan lengen. Heerlijk, weer wat licht aan de horizon. Maar... de winter is nog niet voorbij en het weer kan nog alle kanten opgaan.

Tot de volgende keer.
Met hartelijke groeten,
Anneke Nijhof
atnijhof@gmail.com

Mededelingen van de kerkenraad



Van de voorzitter

Beste gemeente,

Inmiddels zijn we alweer een stukje op weg in 2022 en wat gaat de tijd snel. De eerste 2 weken van januari mocht ik in Spanje verblijven en wat voelt dat fijn om onder u allen aanwezig te zijn.

Zo mochten wij vrienden meenemen naar dit prachtige land en ook de zondag gingen zij met ons mee naar de kerk. En laten zij nu ook dat gevoel hebben, dat ze bij de gemeente welkom zijn. Willie de Graaf en haar man Alex zijn dan ook lid geworden. Alex en Willie, van harte welkom!

Ook wil ik nog even aanhalen de zorg en hulp die is geboden aan Gea Vogt. Zo werd ik gebeld door de dochter van Gea, dat ze geen contact meer met haar moeder kreeg. Nadat ik samen met Hilda Windhout en mijn vrouw Maria op onderzoek ging, troffen we Gea ernstig ziek aan in haar woning (Corona). Gea is uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis, maar na 3 dagen is Gea in het ziekenhuis overleden. Gea heeft enkele keren onze kerk bezocht, maar heeft de gelegenheid om lid te worden nooit gekregen. We wensen alle nabestaande vrienden en kennissen veel sterkte in deze moeilijke tijd.

In de speech van 2 januari die ik hield, had ik het over de nieuwe kerk. Er is mij gevraagd hier iets meer over te vertellen. Ik zal u in het vervolg op de hoogte gaan houden wat de plannen zijn en hoe de vorderingen verlopen. Wout Koelewijn en ik, Tim Hop, hebben zoals verteld een wens om een huis voor de Heer te bouwen in Spanje, waar 'De Hoeksteen' in mag kerken. Zo zijn de eerste stappen gezet en hebben we een aantal mogelijke bouwkavels bezocht in La Marina. Ook zijn er mogelijkheden met de architect besproken. Onze gedachte gaat uit naar een kavel tussen de 5000 en 7000 m². De architect is op dit moment bezig om de juiste papieren in orde te maken. In de volgende Nieuwsbrief zal ik u meer daarover vertellen.

Maar het allerbelangrijkste van al deze mooie plannen is of u dit in gebed wilt meenemen. Dat we een zegen mogen krijgen over dit werk. Zo staat in Psalm 127:1

Als de HEERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;

Als de HEERE de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter.

En ik sluit af met het refrein uit opwekking 713

**Want als U het huis niet bouwt
Is mijn moeite tevergeefs**

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

**Als U niet werkt door mij
Blijft er niets dat waarde heeft
Ik wil bouwen aan een huis
Dat de vuurproef kan doorstaan
Iets dat blijvend is
Waarvan U zegt: Goed gedaan**

Met een liefdevolle groet,
uw voorzitter
Tim Hop

Aanvullende notulen van de kerkenraadsvergaderingen

7 januari 2022

Alle kerkenraadsleden zijn aanwezig, hetzij in persoon, hetzij via Skype: Tim Hop, Gijs van de Kolk, Jos Vanhoutte (gelukkig weer hersteld van Corona), Ria van der Linde, Anneke Nijhof en Bert Bosveld.

Tim opent de vergadering door ons allen welkom te heten, leest vervolgens de tekst uit Kol. 3:2 'Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn'.

Gezien de situatie waarin wij allen verkeren – de één meer, de ander minder – mogen we weten dat onze toekomst bij God mag zijn. Daarna gaat hij voor in gebed.

1. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
2. De actielijst wordt doorgenomen. Veel is er reeds afgewerkt. We besluiten in het vervolg niet alleen een actielijst te maken, maar ook een besluitenlijst.
3. Volgens het rooster van aftreden kan Gijs dit jaar aftreden als diaken. Hij neemt in beraad of hij nog twee jaar aanblijft. Zo ja, dan moet in de jaarlijkse ledenvergadering gevraagd worden of de gemeenteleden daarmee akkoord gaan.
4. We besluiten een aantal punten uit de gemeente-orde te veranderen of te schrappen. In deze vorm zal hij aan de leden ter goedkeuring worden aangeboden in de komende gemeentevergadering.
5. Die vergadering zal waarschijnlijk worden gehouden in de maand maart. De exacte datum is nog niet bekend.
6. De volgende kerkenraadsvergadering zal worden gehouden op 21 januari 2022.

21 januari 2022

De gehele kerkenraad (zie 7 januari) is weer aanwezig.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4 no. 4 – februari 2022

Tim heet ons allen welkom en leest 1 Petrus 2:5, waarin het gaat om het huis van de Heer. Het huis van de Heer is belangrijk voor de ontmoeting van de gemeente, maar belangrijker is nog dat de gemeente Gods geestelijke huis is. Hij bouwt Zelf, niets/niemand is onbruikbaar. Samen sta je sterk.

Vervolgens gaat hij voor in gebed.

Na het vaststellen van de agenda en de notulen, nadat daar enkele wijzigingen zijn aangebracht, worden deze vastgesteld.

1. Patrick Vanhoutte heeft de functie van reserve-huismeester aangenomen.
2. In opdracht van de kerkenraad heeft Jos een nieuwe naam bedacht voor het pastorale team: vanaf heden zal het de naam dragen: bijstandsteam.
3. Het is belangrijk om nieuwe bezoekers na de kerk aan te schieten. We zullen Jan Kwint vragen of hij Jos of de anderen leden van het bijstandsteam wil waarschuwen als zich dit voordoet. Mocht die persoon/personen meerdere keren komen dan is het belangrijk om ook de predikant in te seinen.
4. Gijs deelt mee dat hij zijn termijn van vier jaar niet gaat verlengen. De kerkenraad betreurt dit besluit, maar respecteert het.
5. Bovenstaande heeft tot gevolg dat we een datum moeten prikken voor de gemeentevergadering, die tevens een verkiezingsvergadering moet worden. Er wordt gekozen voor 10 maart om 15.00 uur. Bert adviseert om voor dit proces een tijd van gebed te nemen.
6. De herinneringsbrief voor de vaste vrijwillige bijdrage wordt gewijzigd van 3 maanden in 6 maanden. Dit in verband met enkele opmerkingen vanuit de gemeente.
7. De verzending van de beeldopname van de kerkdienst gaat in het vervolg veel sneller. Er is hard aan gewerkt om dit te verbeteren.

Bert bedankt de kerkenraad voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dat de kerkenraad in hem heeft gehad. Hij wenst ons de zegen van de Heer toe, waarvan we het tenslotte moeten hebben.

Tim op zijn beurt bedankt Bert en spreekt de hoop uit dat we hen beiden nog eens terug zullen zien in Spanje.

Bert gaat tenslotte voor in dankgebed, waarna Tim de vergadering sluit.

De volgende vergadering is op 4 februari 2022.

Anneke Nijhof, scriba

Van de kerkrentmeester

Beste gemeente,
Bij het doornemen van de financiën ben ik een aantal namen tegengekomen die regelmatig een gift overmaken, maar waarvan ik de personen achter die namen niet ken en die ook niet voorkomen op de ledenlijst. Het gaat om de volgende namen:

Grietje Wendeli
Johanna Vastgoed
P.F.C. Boer
P.W. Wiersma
Jonker
Pieter Hendrik

Zouden bovengenoemde personen mij willen laten weten wie zij zijn of voor wie zij eventueel geld overmaken?

Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten,
Ria van der Linde
kerkrentmeester
e-mail: duinen3@hetnet.nl

Kerkelijke stand

We hebben weer twee nieuwe leden: Alex en Willy de Graaf. Van harte welkom in onze gemeente en we hopen dat jullie een hele goede tijd in ons midden mogen hebben.



Van de reeds vertrokken predikant

Wat waren zijn laatste woorden?

De online encyclopedie Wikipedia wijdt een volle pagina aan de laatste woorden van allerlei beroemdheden. Sommige zijn u vast bekend. Deze bijvoorbeeld:

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

'Dan liever de lucht in.' (van Speyk)

Of deze: 'Ik val aan. Volg mij!' (Karel Doorman)

Of deze: 'Mon Dieu ayez pitié avec moi et avec ce pauvre peuple.' (Mijn God, heb ontferming met mij en met dit arme volk) (Willem van Oranje)

Soms zijn laatste woorden vloeken. Vaak ook gebeden.

En wat zullen *mijn* laatste woorden zijn? En *uw* laatste woorden?

Tja, wie kan dat nu weten??

Je kunt misschien wel bedenken, wat je dan graag zou willen, dat je geliefden als laatste boodschap uit jouw mond zullen horen... Maar zal het ook zo gaan?

De laatste woorden van **Abraham**, de vader van alle gelovigen, kennen we niet. Vader **Jakob** riep al zijn zonen rond zijn sterfbed en had voor elk van hen een persoonlijk woord. Een woord over hun gedrag, hun eigenheid en de (verre) toekomst van hun nageslacht. Profetie dus!

Lees het (nog) eens in Genesis 49. En let dan vooral op de verzen 6 – 10.

In het boek Deuteronomium vinden we de laatste woorden van **Mozes**.

Met name de hoofdstukken 32 en 33.

Hoofdstuk 32 bevat het lied dat hij zong voor het volk.

Het was het lied van verlossing. Geen verlossing dankzij het geloof en de gehoorzaamheid van Israël, maar dankzij de liefde en trouw van God.

Mozes laatste woorden waren lofprijzing en erkenning van Gods grote trouw!

Let op, dit lied zal straks in de hemel ook weerklinken volgens

Openbaring 15:3. *Het lied van Mozes en het lied van het Lam : de Grote Verlosser!*

Van **David** zou ik ook geen laatste woorden weten. Noch van **Salomo** of **Jesaja** of **Jeremia**. Etc. Van wie ik het wèl weet is van **Paulus!**

In 2 Tim.4:6 maakt hij er melding van dat *zijn bloed al geplengd wordt*.

Doelt hij er daarmee op dat er (al) martelingen op hem worden

toegepast? Maar dan zegt hij: '*Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden.*'

Vers 8: 'Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.'

Wat een heerlijke overwinnende

geloofszekerheid! Een zekerheid en geborgenheid, die niet alleen voor Paulus zelf bedoeld is. Lees maar goed!

Wat zit hier ook een geweldige zorg en onderwijs voor Timotheüs en ons in. En wat een krachtige aansporing om hunkerend naar Jezus'

wederkomst uit te zien! Want **als Hij komt**, dan komt de Liefste! Dan pas komt de volle Verlossing!

Och, wilt u mij (en uzelf!) een plezier doen, door deze woorden nog eens drie of vier keer te lezen en goed te overdenken. Ze zullen u zo helpen in het goede perspectief te denken.

Ik weet nog iemand, waarvan we de laatste woorden kennen:

Stephanus. Kent u zijn laatste woorden? Ze staan in Hand. 7:56 en 60b.(Doe uzelf niet tekort; sla het even op)!

Want als je zo, in heilige triomf en met zo 'n gebed de hemel binnen mag gaan, wat is het dan duidelijk dat wie op Jezus bouwt, geen fabels

navolgt, maar op de Levende!! De Heer der heerlijkheid! Want Wie anders

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

zou een mens in de diepste crisis kunnen leren te bidden en te verlangen zoals Hijzelf dat deed!?

Maar belangrijker dan de laatste woorden van alle andere mensen - hoe mooi en inspirerend ook! - zijn natuurlijk **de laatste woorden van de Heiland Zelf**. Kent u die? De 7 kruiswoorden? Ik vermeld alleen het laatste: Johannes 19:30b. De allesbeslissende woorden: '**HET IS VOLBRACHT!**'

Zijn onmetelijk zware taak. Hééél Zijn zware, reddende taak was vervuld! En er hoefde en hoeft nooit en door niemand meer iets aan toe te worden gevoegd! De weg naar de Vader is nu open. Prijs God!

Open voor iedere zondaar! Voor iedere smekeling! Voor iedereen die hunkert naar leven, vergeving, vreugde, toekomst en eeuwig leven! Ja heus, de weg is wijd open dankzij het Verlossingswerk van Jezus de Messias. Wie gelooft in Zijn volbrachte Verlossingswerk en zich overgeeft aan Hem, Die het voor ons volbracht, hoeft nooit meer te vrezen of te wanhopen. Want de Gekruisigde en Opgestane baande voor ons de weg tot de Vader. U en ik, we moeten het niet hebben van onze (eigen) laatste woorden; en of die dan wel goed genoeg zullen zijn. Gelukkig niet! Nee, we moeten het hebben van Jezus, onze Heer en **Zijn laatste woorden**! Die Overwinningskreet is eeuwig beslissend en zal het zijn voor iedereen, dan, als we het tijdelijke voor het eeuwige zullen verwisselen! Mijn laatste woorden in de bediening in uw midden (in december 2021 en januari 2022) zijn dan ook: 'Zie gelovig op Jezus Christus.' Hij leed, stierf en overwon, zodat u veilig Thuis zult komen. Laat Jezus dan Heer zijn, zodat u juichend thuis zult komen. Om Hem (eindelijk op volmaakte wijze) te eren en te prijzen. Want Hij heeft het Zelf gezegd: **HET IS VOLBRACHT!**

Bert Bosveld

Nu al weer?

De redactrice van dit belangrijke orgaan herinnerde me eraan: de 20^e van elke maand is de inleverdatum van de kopij. Dus daarmee ook voor mij. Maar de vorige inleverdatum was nog maar net geleden. En de keer dat we mochten aankondigen dat we er aankwamen lag daar maar net voor. Ergo: wat gaan twee maanden dienst snel voorbij! Of kerst en jaarwisseling daar nu in liggen of niet: het vliegt voorbij! Waar u die tijd hebt gezeten weet ik niet.

En - als u in Spanje zat en of u het fijn vond - weet ik evenmin. Maar wat ons beiden betreft is er geen twijfel over: we hebben hier weer een fijne tijd gehad. Met goede contacten en mooie diensten en vaak trouwe, bereidwillige broeders en zusters. Denk bijvoorbeeld aan de mooie Kerstzangdienst die Bram de Smidt zo goed had voorbereid en ondersteund!

Ons Spaans hadden we, met behulp van Duolingo, beter voorbereid dan

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

ooit tevoren. Maar de praktijk bleek toch veel weerbarstiger. Zou de leeftijd hier een rol kunnen spelen?

Natuurlijk geniet je hier ook van de gezelligheid na de dienst en de lekkere, gezellige, betaalbare maaltijden in de regionale restaurants. Mmmm! Aan de Kerstmaaltijd bij Franks werd dan ook door velen deelgenomen.

Dat alles was natuurlijk niet de belangrijkste reden van ons verblijf hier. We kwamen om het Woord van God te delen, te zoeken naar de troost en de toepassing van dat Woord. Op te bouwen en te vermanen.

Wat heb ik het in de afgelopen periode vaak horen zeggen of zelf gezegd: zo'n gemeente als deze vind je nergens in Nederland of Vlaanderen!

Er wordt hier niet scherp geslepen over kerkelijke muurtjes of cultureel bepaalde overtuigingen. En dat hoeft ook niet, want als de huidige predikant wat minder in de smaak valt... na twee of drie maanden is er weer een ander.

De vermaning richtte zich dus ook niet zozeer op ethische onderwerpen – al spreekt de Bijbel daar overduidelijk ook over! – maar enkele keren heb ik het in herinnering gebracht: we zijn geen willekeurige vereniging of gezelligheidsclub, maar we zijn: GEMEENTE VAN CHRISTUS. **Hij** is het Hoofd. **Om Hem moet het ons gaan!** Om Wie Hij is en Wat Hij deed en wat Hij wil met ons leven.

Daarom klonk met regelmaat de geloofsbelijdenis in één of andere vorm. Daarom werden we bemoedigd te merken dat mensen open stonden voor dat Evangelie. En zongen we in de Nieuwjaarsdienst – eerst aarzelend, maar de 2^e keer al vol overtuiging: *Yesterday, today, forever, Jesus never fails. All may change, but Jesus never. Glory to His Name!*

Omdat de grote tegenstander van God en mensen dat bestrijdt, merkten we ook, dat hij probeert mensen uit elkaar te drijven (bijvoorbeeld over het te voeren beleid inzake Covid 19) of ze tegen elkaar op te zetten. Want karakters verschillen nu eenmaal en er bestaan nu eenmaal kerkelijke en culturele verschillen.

Och mensen, wat kun je gauw botsen en met elkaar in de clinch raken! Wat hebben we het nodig er steeds weer aan herinnerd te worden dat we alleen Kind van God kunnen zijn, bij de gratie(!) van vergeving en aanvaarding door Christus.

En dat de Gemeente van Christus slechts kan bestaan bij diezelfde gratie: dat we net als onze Heer het ons deed: elkaar willen vergeven en aanvaarden.

Was het dan een moeilijke tijd? Helemaal niet!!

We hebben prettig samengewerkt met de kerkenraad en zeer velen van u. Heus! Blijf dus a.u.b. trouw in uw voorbede voor de Interkerkelijk gemeente 'De Hoeksteen' en zeker ook voor de leden van de kerkenraad. Ze zetten zich geweldig in!! Maar het zal ook altijd kwetsbaar blijven.

Die oude tegenstander slaapt nooit!

En hij kent onze (mijn) zwakheden beter dan we onszelf doorhebben.

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4 no. 4 – februari 2022

We hebben een goede tijd met jullie gehad en zijn dankbaar voor al het goede dat we samen mochten beleven.

Een hartelijke groet en zegenwens,
Ria en Bert Bosveld

Van de nieuwe predikant

Beste gemeente,

De komende maanden, februari, maart en april hopen Ans en ik jullie als voorgangersechtpaar te mogen dienen.

Het kan nog, het is op het moment van schrijven januari en dus wensen we jullie allemaal een mooi en gezegend 2022 toe!

Wie we zijn?

Kees en Ans van Velzen. We hopen dit jaar 42 jaar getrouwd te zijn en zijn heel blij met- en dankbaar voor ons gezin, bestaande uit drie inmiddels getrouwde zonen, onze drie schoondochters en onze vier kleinkinderen.

Misschien dat jullie weten dat er in Nederland een artiest is die luistert naar de naam Van Velzen. Dat is Roel van Velzen en hij meet 1,50 meter. Kan goed zingen trouwens!

Een tijd geleden kreeg ik iemand aan de lijn die me voor een of ander bedrijf belde, mijn naam hoorde en vroeg of ik misschien familie was van Van Velzen?

Ik zei: 'Meneer, ik ben ongeveer 1,90 meter en mijn zonen zijn allemaal groter dan ik!'

'Dan zullen jullie wel geen familie zijn', was de nuchtere reactie.

Tijdelijk voorganger zijn in Spanje?

We hebben er beiden zin in!

Een keer waren we bij jullie in de gemeente toen we bij Jos en Marylise Vanhoutte logeerden. We waren verrast door de warmte die er onmiskenbaar was. En dan heb ik het niet over de buitentemperaturen, maar over de ontmoeting met een aantal gemeenteleden.

Tja, en dan valt de naam van broeder en zuster Vanhoutte.

We delen mooie en dierbare herinneringen met hen uit de tijd dat we mochten werken in de Vrije Evangelische Gemeente te Antwerpen. Mooi



Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

om hen weer te zien, samen met niemand minder dan hun zoon Patrick. Hem kennende hebt u hem al in uw hart gesloten!

Inmiddels ben ik met pensioen, maar ik heb een nogal aparte loopbaan gehad. Ooit was ik overdag heftruckchauffeur, die 's avonds de Franse taal studeerde. Maar om voor de klas te staan, trok mij niet. Anders dan Ans overigens, want zij is onderwijzeres en lerares geweest.

Wat mij meer trok waren auto's en motoren en na een studie aan het IVA in Driebergen werd ik verantwoordelijke motorracerij Michelin Motorsport Nederland. Over het hoe en waarom van mijn vertrek uit de motorsport en het daarna gaan naar de Bijbelschool in Heverlee hebben we het DV nog wel eens, maar het bleef niet bij de Bijbelschool. Later mocht ik studeren aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee en studeerde daar in 2002 af.

Wat mijn verblijf daar helemaal bijzonder maakte was het feit dat ik daar Ans leerde kennen. Nu al bijna 42 jaar mijn vrouw.

Nog tijdens de studie in Heverlee kwamen wij, via een goede vriend, in contact met de Vrije Evangelische Gemeente van Antwerpen. We hadden er beiden eigenlijk geen rekening mee gehouden dat we in België zouden gaan werken, maar de Almachtige leidde het anders! Daar werd ik voorganger en we hebben daar zeven jaar mogen werken.

In 1992 werd ik Hoofd Nazorg van de Evangelische Omroep, daarna Relatiebeheerder en Ambassadeur van de EO. Vervolgens werd ik voorganger in de Lelystad en daarna in Huizen, in een gemeente letterlijk op loopafstand van waar we wonen: in Blaricum.

Nu dus met pensioen, maar druk doende met allerlei radio- en tv werk. M.n. betrokken bij Christenen voor Israël. Verder (s)preek in allerlei kerken en gemeenten en geef studies op verschillende plaatsen in Nederland en België.

Mijn grootste passie is te mogen spreken over mijn grootste Held: de opgestane Heer en Heiland Jezus Christus.

Ans is zeer actief betrokken bij de thuisgemeente in Hilversum. Ze is daar gastvrouw, vangt mensen op en doet dat geweldig! Bovenal delen we volledig onze passie voor de Here Jezus.

Waar ik over hoop te spreken?

Wat mij, gezien de Coronacrisis fascineert, is hoe je omgaat of om kunt gaan met crises in je leven. Dan heb ik het niet alleen over Covid 19. Graag wil ik Deo Volente een serie preken houden rond het thema hoe personen in de Bijbel reageerden op moeilijkheden en omgingen met tegenslagen.

Maar dan hoor ik ook heel graag van jullie hoe jullie omgaan met zaken in het leven die misschien zo heel anders lopen dan dat je ooit gedacht had.

Mooi dat er door de week Bijbelstudie is en ik zou het fijn vinden om de eerste Petrusbrief daar met elkaar te behandelen.

Hartelijke groet,
Kees van Velzen

Vrede in de storm

Wanneer de tranen in je ogen branden
en het ontbreekt je aan *geloof* en kracht,
geef je dan over in je Vaders handen,
Hij is het Die met open armen op je wacht.

Je hebt zo lang gevochten en gestreden,
je afgevraagd hoe het nu verder moet.
Maar als je tot de Vader hebt gebeden,
Mag je *vertrouwen*: wat Hij doet dat is goed.

Want Hij geeft rust wanneer de stormen woeden,
Hij stilt je honger en Hij lest je dorst.
Hij houdt je vast en zal je hart behoeden;
roep maar tot Hem – *Hij is de Vredevorst!*

Hermien Henning
uit: Vrede in de storm

Pastoraat

Beste broeders en zusters,

Corona, Corona en nog eens Corona. Het lijkt wel of er geen andere ziektes meer zijn. Het slaat wild om zich heen. Zelf hebben Marylise, Patrick en ik het ook ondervonden. Ondanks vaccinaties zijn we toch flink ziek geweest. Gelukkig zijn we nu hersteld, maar nog wel snel moe.

Corona was ook de oorzaak van het overlijden van Gea Vogt (de dame die sinds juni onze diensten bezocht). Ondanks de hulp en goede zorgen van Hilda Windhoud, Tim en Maria Hop, is zij op maandag 3 februari in het ziekenhuis overleden.

Paul en Wil Costerus zijn ook getroffen door Corona, maar gelukkig zijn zij nu aan de



Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4 no. 4 – februari 2022

beterende hand. We hopen ze snel weer zondags te kunnen verwelkomen.

Henk Nijhof heeft afgelopen vrijdag van de oncoloog te horen gekregen dat zijn situatie nog steeds stabiel is en dat de tumor zelfs een beetje is gekrompen. De arts raadt hem aan om na nog één chemokuur in februari, de reis richting zuiden (lees Spanje) te gaan maken. Ze zijn God zeer dankbaar dat hij, na de eerste slechte prognose van vorig jaar, waarin hij maar een paar maanden kreeg, nu nog plannen kan maken om de gemeente in Spanje weer te ontmoeten.

Heide is in het hospitaal geweest voor onderzoek. Gelukkig niet voor Corona, en de onderzoeken die ze moest ondergaan, zijn goed verlopen. We waren dan ook heel blij Heide afgelopen zondag terug te zien in ons midden.

Fred van den Heuvel was ook opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten en vocht achter de longen. Ook hij is inmiddels thuis en met de nodige medicatie gaat het de goede richting uit.

Dit was het pastoraal nieuws. Ik hoop volgende maand minder te moeten melden en dat we allen in gezondheid een zonnige en zorgeloze tijd mogen hebben hier in Spanje en in Nederland.

Broederlijke groeten,

Jos Vanhoutte

email: jos.vanhoutte49@gmail.com

tel: +34693382961

Verjaardagen

De jarigen van deze maand:

2 februari	Jan van der Lee
5 februari	Fiet Brokking
11 februari	Albert Ferwerda
17 februari	Anita Pullen
19 februari	Frans Moonen
25 februari	Bram de Smidt
25 februari	Clari Spoor
26 februari	Petra Koelewijn
26 februari	Martha Wever
28 februari	Nellie van Hoeflaken

Allemaal een fijne dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.



Activiteiten

De cantorij



Op woensdag 26 januari was de dag eindelijk aangebroken dat wij weer met de repetities konden beginnen van onze cantorij. Van 10.00 tot 11.00 uur in onze kerkzaal kunnen wij de liederen instuderen die we voor de wekelijkse kerkdiensten mogen zingen. Ook voor nieuwe leden en bezoekers van onze diensten geldt het motto: Kun je nog zingen, zing dan mee. Komt allen!!!

Uw cantor Bram de Smidt

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



De pen is doorgegeven aan...

Helaas, deze maand geen bijdrage. Degene, die mij heeft beloofd een stukje in te leveren voor de pen, heeft het af laten weten.

De redactie.

Bidden.... hoe?

Ik weet niet of u het heeft meegekregen maar Ajax heeft nog niet zo lang geleden PSV verslagen met 5-0. Een forse uitslag niet waar? Toch zag je van beide partijen spelers al biddend het veld opkomen. De één bidt en

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4 no. 4 – februari 2022

slaat een kruisje, de ander sluit de ogen en heft de armen omhoog, weer een ander vouwt de handen. Je vraagt je af: 'Zouden de spelers van Ajax intenser en oprechter gebeden hebben of waren er bij Ajax meer spelers die baden dan bij PSV?' Het komt vaker voor dat verschillende partijen zogezegd tegen elkaar in-bidden: de boer vraagt om regen, de toerist vraagt om zon; twee legers die tegenover elkaar staan bidden beiden om de overwinning. Wat moeten we hiervan denken?

Oscar Wilde en Janis Joplin

Wat we uit bovenstaande voorbeelden in ieder geval kunnen leren is dat God niet al onze gebeden verhoort. Ook Janis Joplin kwam tot die conclusie in een van haar bekende liedjes toen ze zong: 'O Heer, waarom koopt U niet een Mercedes Benz voor mij?'

Hoewel...heeft u er wel eens bij stil gestaan wat er zou gebeuren als God elk gebed zou verhoren? De wereld zou in een onmogelijke chaos terechtkomen! Een ondoordacht gebed kan zomaar tot een natuurramp leiden, tot een uitzichtloze oorlog als beide legers moeten winnen. Denkt u maar eens hierover door: Onze God zou geen God meer zijn, omdat Hij dan de wereld door de verhoring van al onze gebeden door ons laat besturen. Wat zou dat een puinhoop opleveren! Niet voor niets zei Oscar Wilde ergens: 'Wanneer de goden ons willen straffen, dan verhoren ze onze gebeden' (An ideal husband). Zo bezien kunnen we spreken over de zegen van onverhoorde gebeden.

Lichtzinnige gebeden

Philip Yancey spreekt in zijn boek 'Bidden' over lichtzinnige gebeden. Hij schrijft dat het bidden om een goed cijfer voor een tentamen waar je niet voor gestudeerd hebt en een gebed om bewaard te blijven voor longkanker bij een stugge roker, lichtzinnig zijn!

Jakobus schrijft niet voor niets (Jak.4:3): 'En als u bidt ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen' of zoals de Bijbel in gewone taal het schrijft: 'Trouwens, als jullie God iets zouden vragen, zouden jullie het toch niet krijgen. Want jullie zouden het met een verkeerde bedoeling vragen, alleen maar voor je eigen plezier'. Gaat het slechts om eigen voordeel en eigen pleziertjes, dan is God aanroepen lichtzinnig, zeker als dat ten koste gaat van de ander.

We kunnen dus verkeerd bidden! Dat blijkt ook uit het Oude Testament waar regelmatig door Jahweh wordt aangegeven dat Hij niet wil luisteren, ook al staat iedereen met opgeheven handen en ook al bidt iedereen onophoudelijk. Want bidden en onreine daden kunnen niet samengaan (Jes. 1:15 ev.).

Het is duidelijk: God is groot en heilig en laat Zich niet achter ons karretje spannen. Het bidden moet oprecht zijn; bij een leven zonder God en zonder stijl past geen gebed om hulp en steun.

Hoe dan wel?

Yancey noemt een aantal punten om, voor je gaat bidden, te bedenken:

1. Kan God de vraag in mijn gebed wel toekennen of druist dat in tegen het wezen van God? (bv. straf mijn buurman voor het verdriet wat hij mij aandoet);
2. Heb ik al wat in mijn vermogen ligt gedaan of gebruik ik God als een tovenaars (bv. ik vraag om af te vallen, maar wil niet op dieet);
3. Ken ik mijn Vader in de Hemel genoeg om in gesprek te gaan of is Hij slechts één van de goden die ik aanroep?
4. Wie krijgt de eer als mijn gebed wordt verhoord? Gaat het om mijn of om Gods belang?
5. Wil ik echt dat God mijn gebed verhoort? Denken we na over de consequenties van verhooring? (bv vragen we om herstel bij de relatieve zekerheid van een vegetatief leven)?



Als we in de Bijbel lezen en kijken welke gebeden naar God worden opgezonden en verhoord, dan wordt wel een patroon zichtbaar:

1. Onze Vader verhoort een gebed om vergeving (zie bv. 1 Kon. 8:30);
2. God verhoort een gebed om de voortgang van Zijn rijk, Rebekka's kind, (Gen. 25); Hizkia (2 Kon. 19); Nehemia's terugkeer uit de ballingschap (Neh. 1); Luc.1: zoon voor Elizabeth; aanstellen ambtsdragers: (Hand.6);
3. God verhoort een gebed om troost bij verdriet (bv. Ps. 39) en redding (bv. Ps. 61/66/69);
4. God verhoort een gebed om recht te doen (bv Ps. 4/17/54); en nu of later (Opb.);



6. God verhoort een gebed om vrijmoedig over Hem te (kunnen) spreken (Hand. 4);
7. God verhoort een oprecht gebed om de Heilige Geest (Luc 11:3; Hand. 8).

Het Onze Vader

Wat is het heerlijk dat Jezus ons het volmaakte gebed heeft geleerd. Het leert ons veel over wat en hoe wij mogen bidden, maar geeft ons ook de mogelijkheid om te bidden als we niet meer bidden kunnen. Als we het niet meer weten.

Als onze gebeden zijn verstild, als het verdriet ons monddood heeft gemaakt, als onze geest verward raakt, als alle hoop vervlogen is. Hij is onze Vader en Hij zorgt voor ons en Hij weet wat wij bidden willen.

Hij luistert, ook als we alleen nog maar een kindergebed kunnen bidden. Kent u het nog?

Dat liedje wat we vroeger zongen toen we klein waren?



*Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud,
woont de Vader in de hemel,
Die van alle kind 'ren houdt.*

*Ook voor zieke kind 'ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.
Ja, voor groten en voor kleinen,
wil de Heer een Helper zijn.*

*Daarom vragen wij eerbiedig,
vouwen onze handjes saam:
Heer, Die altijd naar ons luistert,
neem ook ons gebedje aan.*

Laten we als kleine, afhankelijke kinderen alles met Vader bespreken en in gebed alles van Hem verwachten en Hem de eer geven die Hem toekomt!

Overgenomen uit het kerkblad van Benidorm

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Voorzitter/Ouderling:

Tim Hop, tel. 0031622392366

E-mail: tim@prostairs.nl of praeses@iggds.nl.

Kerkrentmeester/Ouderling:

Ria van der Linde, tel. 031623241700

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of duinen3@hetnet.nl

Pastoraat/Ouderling/Vicevoorzitter

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Financiën

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Nieuwsbrief 'De Hoeksteen', jaargang 4
no. 4 – februari 2022

Kerkzaal

Los Angelos
Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja

INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
Copy inzenden:
redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

