

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*



Adres kerkzaal: Plaza de los Halcones 27, 03183 Torrevieja

Predikant: Henk van den Born
Kerkdiensten elke zondag om 10.30 uur in de kerkzaal

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

Inhoud

Van de redactie	3
Mededelingen van de kerkenraad	4
Beste gemeente,	4
Collecte opbrengsten	5
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 november 2020	6
Kerkelijke stand	7
Dit kan niet onvermeld blijven!	7
Van de predikant	8
Een nieuw jaar tegemoet.	8
Pastoraat	9
Verjaardagen	10
Aktiviteiten	10
De cantorij	10
Inspiratie-bijeenkomsten	11
Wandelen met elkaar	11
De pen is doorgegeven aan.....	11
De verandering die God in ons leven teweegbrengt	13
Genade geneest	15
Wie, Wat, Waar?	18
Kerkenraad	18
Financiën	18
Adressen	18



Van de redactie

Beste gemeente,

Allereerst wil ik jullie op deze eerste dag van 2021 Gods zegen toewensen voor het jaar dat voor ons ligt. Ik hoop dat een ieder met dankbaarheid kan terugkijken op de afgelopen feestdagen.

Hiernaast zien jullie afgebeeld het adventsstuk dat door Bert Verbist is gemaakt. Dit heeft ons alle vier de zondagen begeleid, waarbij het elke zondag - symbolisch - een stukje lichter werd en we zo konden toegroeien naar naar de kerstdagen, waarop we opnieuw werden herinnerd aan de geboorte van de Here Jezus. Maar daar hoeven niet bij te blijven stilstaan. We mogen uitzien naar de grote dag waarop Jezus terugkomt om Zijn kinderen thuis te brengen.



Ik word nu wat persoonlijker. Voor degenen die dit nog niet weten: Henk en ik zijn weer terug in Nederland. Na een enorme schrik door de diagnose die Henk te horen kreeg en die we met anderen deelden, is er een enorme rust over ons gekomen. We voelen ons zo gedragen door de gebeden die jullie voor ons brengen bij de troon van onze grote Geneesheer, dat we er zelf vaak versted van staan.

Henk gaat behandeld worden bij het AMC in Amsterdam. Dat schijnt de enige behandelplaats te zijn in Nederland waar ze dit soort kanker heel goed kunnen behandelen. De afspraak is gemaakt. Op 4 januari hebben we een gesprek met de oncoloog en daarna zal de chemo wel gaan starten. Zal hij hier goed op gaan reageren? We leggen het in de veilige handen van onze Vader in de hemel. Hij heeft het beste met ons voor!

Wat hadden we nog graag bij jullie willen zijn, maar ook dit is goed. We zijn weer veilig thuisgekomen en genieten weer van ons eigen bed.

Nogmaals wens ik jullie alle goeds toe voor het jaar dat voor ons ligt en laten we proberen er met elkaar iets moois van te maken.

De kopij moet uiterlijk 20 januari bij mij binnen zijn redactie@iggds.nl

Met vriendelijke groet,
Anneke Nijhof



Mededelingen van de kerkenraad

Beste gemeente,

Ik schrijf dit stukje op 27 december. Onze scriba zit me al dagen achter de broek aan: 'Denk erom, de sluitingsdatum voor de nieuwsbrief is 22 december!' Maar ik heb bewust gewacht en ik zal u uitleggen waarom.

Vorige week, 21 december, hebben we met een groep vrijwilligers de kerstpakketten ingepakt.

Ria de Bruijne had, in overleg met een Spaanse minder draagkrachtige, een pakket samengesteld.

Met het geld dat u gedoneerd hebt voor deze actie zouden we 50 pakketten kunnen maken. We hadden al 15 adressen, dus we moesten er nog 35 bij hebben.

Twee weken geleden liep ik langs de Calle Pascual in Torre Vieja. Ik zag daar een lange rij mensen, wachtend voor een deur. Ik dacht: misschien voor een kaartje voor een theater of een loterij.

Toen ik verder wandelde en uiteindelijk naar binnen kon kijken, werd het mij duidelijk: het was een voedselbank. Tientallen mensen wachtten daar voor noodzakelijk voedsel, voor een maaltijd.

Het liet me niet los en ik heb deze ervaring gedeeld met onze kerkenraad en gevraagd of wij hier iets voor zouden kunnen doen.

Het antwoord was positief: Ga het maar onderzoeken.

We hebben een bezoek gebracht aan deze voedselbank met de vraag of we 35 adressen konden krijgen om deze mensen een extraatje voor de kerst te bezorgen. De volgende dag zouden we adressen mogen ophalen maar dat ging toch niet door; het mocht niet i.v.m. de privacyregels.

Uiteindelijk kwamen we op het idee om voor alle klanten van de voedselbank (270 personen, 150 gezinnen) iets te doen.

De voedselbank verstrekt alleen verpakte artikelen, geen verse producten, laat staan iets van vlees. Wij hebben voorgesteld om 200 verse kippen en 150 pannatonnes te schenken. Dit werd door de voedselbank in grote dank aanvaard.

Bij het brengen van deze producten werden we door de wachtende klanten bij de voedselbank heel hartelijk bedankt. Dit gaf voor ons een dusdanig warm gevoel dat wij er van overtuigd zijn dat door uw giften de kerstdagen voor deze mensen heel bijzonder zijn geweest. Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 7 – januari 2021

En nu is het 1 januari 2021, een nieuw jaar is begonnen. Hoopvol gaan we dit nieuwe jaar in, ons zeer bewust zijnde van onze afhankelijkheid van God. Want als we iets hebben geleerd in 2020 is dat het wel, dat de wereld niet maakbaar is.

Waar we dachten dat we veel zelf in de hand hebben, werden we volledig stilgezet. Stilgezet door een virus met een gigantisch groot impact. En met datzelfde virus beginnen we het nieuwe jaar. Er zijn veel onzekerheden, over gezondheid, over de economie, over ons sociale leven. En toch zijn we hoopvol, want we hebben een hemelse Vader Die met ons meegaat dit nieuwe jaar in. Wiens plan met ons vaststaat, Die ons geluk voor ogen heeft en ons heeft beloofd dat Hij ons een hoopvolle toekomst zal geven. (Jer. 29 : 11)

Hoe dan? Wij weten het niet, maar wij mogen vertrouwen op Hem Die deze hele wereld in Zijn hand heeft.

Namens de kerkenraad is ook de nieuwjaarswens aan u: wij wensen u een hoopvol 2021 toe!

Fred van den Heuvel,
voorzitter

Collecte opbrengsten

en het aantal kerkgangers vanaf 29 november tot en met 13 december 2020.

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning van enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

29 november:	aanwezigen 43	1 ^e collecte € 145,65	2 ^e collecte € 113,26
6 december:	aanwezigen 44	1 ^e collecte € 142,12	2 ^e collecte € 602,12
13 december:	aanwezigen 36	1 ^e collecte € 115,20	2 ^e collecte € 66,70

De tweede collecte van 6 december is tevens de tweede collecte voor de kerstpakkettenactie. De twee collectes die we gehouden hebben voor de kerstpakketten hebben op enkele centen na € 1.000,-- opgebracht. Verder is een totaal bedrag van € 1.130,-- via de bankrekening ontvangen. In totaal is dus voor € 2.130,-- aan kerstpakketten door ons allen opgebracht. Een geweldig resultaat, waarvoor heel erg bedankt. Er kunnen daardoor mooie en feestelijke kerstpakketten bezorgd worden aan vele Spaanse gezinnen, die daarmee een heerlijke kerstperiode beleven.

Ik wil ook graag van de gelegenheid gebruik maken om allen, die onze gemeente dit jaar financieel hebben ondersteund, van harte daarvoor bedanken. U hebt het mogelijk gemaakt dat wij, ondanks de Corona-beperkingen en de noodzakelijke sluiting van de kerk gedurende ruim vijf

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

maanden, financieel goed door dit moeilijke jaar zijn heen gekomen. U hebt het gedaan door trouw uw maandelijkse bijdragen over te maken en tijdens de loc down extra bijdragen aan de kerk te schenken (ruim € 2.000,--).

Namens de kerkenraad en namens de gehele gemeente heel erg bedankt daarvoor.

Bernhard de Vries,
kerkrentmeester
14 december 2020

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering gehouden op 27 november 2020

Aanwezig: Fred van den Heuvel, Jos Vanhoutte, Henk van den Born, Bernhard de Vries en Anneke Nijhof. Gijs van de Kolk vergadert met ons mee via de app.

Fred opent de vergadering met gebed.

Jos houdt een korte inleiding naar aanleiding van Zach. 4:6: 'Luister, dit zegt de Heer over Zerubabel: "Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen" – zegt de Heer van de Hemelse Machten "maar met de hulp van Mijn Geest".'

Zo mogen wij ook bouwen aan de toekomst van onze kerk, maar alleen met de hulp van Gods Geest.

De notulen van de vergaderingen van 13/10 en 30/10 worden ongewijzigd vastgesteld.

Bernhard deelt mee dat er op dit moment ruim € 900.-- binnen is gekomen voor de kerstpakkettenactie. We hopen dat er met de tweede collecte op zondag 6 december ook nog een mooi bedrag zal binnenkomen, waarna ook de kerk haar steentje zal bijdragen.

Er is een voorstel per mail binnengekomen van Bram de Smidt n.a.v. de huisvesting. Na dit uitvoerig besproken te hebben besluit de kerkenraad dat we verder moeten zoeken naar een ruimte waar het veilig is. Alle initiatieven, die daarvoor in aanmerking komen, ook die van gemeenteleden, zullen worden onderzocht, evenals het zelf laten bouwen van een kerk met pastorie. Geen overhaaste beslissingen nemen, maar heel goed onderzoeken. We blijven voorlopig nog op de plaats waar we nu kerken. In overleg met de eigenaar mogen we gordijnen ophangen voor het podium en voor de bar.

Er is een lijst samengesteld in overleg met Ria en Leo de Bruijne van spullen voor de kerstpakketten, die mooi, lekker en praktisch zijn.

Het programma voor Advent is geregeld. Aan Bert Verbist zal gevraagd worden of hij weer een mooi liturgisch bloemstuk wil maken.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 7 – januari 2021

De vier adventskaarsen zullen worden aangestoken door gemeenteleden t.w. Petra Koelewijn, Carla Achterberg, Jan Broere en Clarie Spoor.

Op eerste Kerstdag zal er een kerstlunch worden georganiseerd. Nadere informatie ontvangt de gemeente nog.

Jos meldt dat het op 28 november 2020 10 jaar geleden is dat de eerste kerkenraad in zijn geheel werd bevestigd. Hier zullen we zondag de 29^{ste} aandacht aan besteden en na de koffie de aanwezigen een drankje aanbieden om dit te vieren.

Henk eindigt deze vergadering met dankgebed, waarna Fred de vergadering sluit.

Anneke Nijhof
scriba

Kerkelijke stand

Als leden hebben zich bij onze kerk aangesloten: Wout en Petra Koelewijn. De kerkenraad is daar heel blij mee en we wensen hen dan ook een hele goede en gezegende tijd toe in onze gemeente. **Van harte welkom.**

Op dit moment telt onze kerk 76 vaste leden en 21 zgn. vrienden. Heb je als vriend ook de behoefte om lid te worden, meld je dan bij mij aan en ik stuur je het aanmeldingsformulier.

Anneke Nijhof

Dit kan niet onvermeld blijven!

Op het moment dat de kerkenraad haar fiat gaf om 200 kippen te gaan uitdelen aan de voedselbank, kregen Fred en Jos de schone taak om deze te gaan inkopen en wegbrengen.

Zie je ze al gaan: winkel in en winkel uit. Hier 6 kippen, bij de volgende 25, weer naar een ander: opbrengst 15 en nog altijd hadden ze er niet genoeg, want het was bijna kerst en de winkels raakten door hun voorraad heen. Maar de beide mannen wisten van geen ophouden. Die kippen moesten er komen!

En uiteindelijk, na heel veel bezoek aan elke supermarkt, die ze maar konden vinden en de nodige kilometers, hebben ze het voor elkaar gekregen met als gevolg: ze hadden ze, ze konden ze afleveren, **maar ze konden geen kip meer zien.**

Petje af voor deze twee heren! Je zult toch maar op kippenjacht moeten zo vlak voor de kerstdagen.

Anneke Nijhof

Van de predikant



Een nieuw jaar tegemoet.

Na Kerst, Oud en Nieuw gaan we naar een nieuw jaar 2021 en zeker de eerste maand januari vind ik altijd zo'n maand, die je niet goed kan invullen en dan lijkt het of je een beetje in een gat valt en nergens zin in hebt.

Wat gaat dit jaar ons brengen? We weten het niet, hopelijk wordt alles weer een beetje normaal, mede ook door vaccinatie voor de COVID-19. Want in 2020 zijn we diep geraakt door dit virus, die wereldwijde ernstige gevolgen heeft gehad voor de gezondheid en economie. Nu weer wat zorgen over een nieuwe variant van dit virus.

We leven in een wereld waar zoveel in beweging is. Hoe moet het dit jaar? Eind 2020, het feest van licht en vrede gehad en nu dan? Is er licht aan de horizon voor 2021?

Het lijkt momenteel wel een beetje op een mierennest dat in gevaar is, waar angst dan het onderliggende motief is, terwijl dat toch vaak een slechte raadgever is.

Ik denk aan Elia, die in angst op de vlucht ging, na een geweldige overwinning. Nu voor de wraak van Izebel, ver weg naar de woestijn in zuidelijk Judea en daar hoopte hij ook te sterven. Het was voor hem namelijk genoeg geweest. Hij was er helemaal klaar mee. Eerst riep het volk: 'De Here is God' en daarna moest hij het op een lopen zetten. Hij was diep teleurgesteld, had ook geen hoop meer. Waarvoor zou hij nog verder leven?

En dan ontmoet hij God op de berg Horeb. Niet in het spectaculaire geweld van de natuur, maar in het suizen van een zachte stilte. *'Het gefluister van een zachte bries.'*

Daar hoort hij de stem van God, Die tegen hem spreekt. De stilte kan hoorbaar zijn.

'In stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn'. (Jes. 30:15a)

God wil ons ook weer op adem brengen. *'Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.'* (2 Timotheüs' 1:7)

Dan ontdek je de rijkdom van Zijn koninkrijk, misschien juist ook in de stilte. Even stil zijn voor God en bidden: *'Heer, ik wil horen Uw zachte stem, laat andere stemmen in mij zwijgen.'*

De deur achter je dicht. Even stil, rusten aan de voeten van Jezus en ontvangen.

Want laten wij in deze tijd, waar donkere wolken zich dreigen samen te pakken, de moeilijke tijden met tal van onzekerheden, ziekte en tegenslag, het geloof en vertrouwen in God de Vader, Jezus Christus en de

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

Heilige Geest vast en levend houden en ons door de Heilige Geest (waarvan olie de symboliek is) voortdurend laten vullen.

Laat ons verlangen en ons gebed zijn en blijven:

'Geef mij olie in mijn lamp Heer, houd het brandend dit jaar.'

Laat dit dan een goed begin zijn in 2021.

Ds. Henk van den Born

Pastoraat

Beste broeders en zusters,

Het nieuwe jaar is gestart en natuurlijk ook het pastoraal nieuws.

Nelly van Hoevlaken is gevallen en heeft een ruggenwervel gebroken. Intussen heeft zij het hospitaal verlaten en revalideert ze thuis. We wensen haar een snel herstel en Gods zegen toe.



Ton van Dongen heeft reeds 2 weken een nieuwe knie. Dinsdag gaan de draadjes uit de knie en dan maar verder revalideren tot die volwaardig kan functioneren. Met Liny, die een nieuwe elleboog heeft gekregen, gaat het steeds beter. Beiden een goed herstel en de zegen van de Heer toegewenst.

De gezondheidstoestand van Henk Nijhof zullen jullie ergens anders in de nieuwsbrief lezen, omdat Anneke er in haar verhaal wel zal over schrijven. In ieder geval leven we allen mee met Henk en Anneke, biddend dat alles naar wens mag verlopen.

Woensdag 23 december j.l. is Geert Wever overleden op 67 jarige leeftijd; de broer van Martha Wever. Geert was een bekend figuur in Noord Nederland, oud journalist en presentator van radio Noord en van het duo Lammie en Greth. We betuigen ons medeleven aan de familie en vooral aan Martha.

Voor alle broeders en zusters wens ik u een gezegend en voorspoedig 2021 toe en dat we maar snel 2020 mogen vergeten. Op naar een hopelijk Coronavrij 2021.

Broederlijke groeten,

Jos Vanhoutte

email: jos.vanhoutte49@gmail.com

tel: +34693382961

Verjaardagen

In deze eerste maand van het jaar 2021 hebben we weer een aantal jarigen onder ons:

8 januari Lambert Moll
11 januari Frans Lindhout
20 januari Liny Vandongen
20 januari Riemke Ferwerda
24 januari Jan Kwint
25 januari Paul van der Laan
26 januari Joke Zielhuis
29 januari Tiny Willemse
31 januari Anke Baart



Bij voorbaat van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst.

Aktiviteiten

De cantorij



Jullie cantor Bram de
Smidt

Beste zangvrienden,

De Corona heeft ons er helaas toe gedwongen onze zangoefeningen niet te mogen laten doorgaan. Ook een aantal koorleden zijn daardoor in Nederland gebleven. Al met al moeten wij dus beslissen de koorrepetities stop te zetten tot nader order. Zodra het verantwoord is weer te mogen zingen krijg je hierover bericht. Helaas, het is niet anders.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 11.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. Je bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wandelen met elkaar

Elke donderdagochtend om 10.00 uur; verzamelen bij de Consum in Rojasles, achter de BP-pomp.

De pen is doorgegeven aan.....

Bram de Jong

Wie is Bram de Jong?

Mijn pitrieten mandje stond in de pastorie te Vriescheloo. Mijn vader was daar predikant. Ons gezin bestond uit vader, moeder, een zus en een broer. Na mij werd er nog een zusje geboren. Omdat mijn vader regelmatig een beroep kreeg, zijn wij verschillende keren verhuisd. Voor ons, kinderen, was het steeds weer wennen in een andere plaats.



Toen ik ongeveer zeventien jaar was, werd tijdens een jeugdbijeenkomst de vraag gesteld wie er voor de volle honderd procent de Here wilde dienen. Ik ben toen naar voren gegaan en heb gezegd; 'Hier ben ik Heer, zend mij!'. Maar dat verlangen is in de loop van de jaren wat weggeëbd. Ik had in die tijd absoluut geen roeping om predikant te worden, alhoewel ze op school mij wel eens blikkendominee noemden. Ben uiteindelijk als tandtechniker aan de slag gegaan. Tijdens een provinciaal jeugdweekend

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 7 – januari 2021

zong een muziekgroep 'The Burning Candles' en één van de zangeressen trok mijn aandacht. Daarna zijn wij elkaar nog een paar keer tegengekomen en heb ik haar tenslotte gevraagd mijn vrouw te worden. Onze weekenden werden veelal door het zingen met de 'Burning Candles' ingevuld.

Toen Irene en ik in 1972 trouwden, kwam kort daarna het roepingsbesef weer terug. We hebben toen alles wat we hadden verkocht en zijn in



dienst van de Belgische Evangelische Zending gegaan en hebben in een jaarteam getracht door middel van evangelisatie mensen in contact te brengen met de levende Heer. Irene en ik kregen heel sterk het idee van 'dit is wat wij willen' en we besloten dat wij ons verder wilden bekwamen. Ik ben theologie gaan studeren terwijl Irene de kost verdiende. Tijdens mijn opleiding ontdekte ik dat het werk in de gemeente mijn hart had.

Mijn verlangen om er te zijn voor die ander.

Tijdens mijn studietijd bezocht ik in een gemeente een mevrouw in het ziekenhuis die kanker had. Zij wist dat ze ging sterven en zag het helemaal niet meer zitten. Wij hebben samen gesproken en in de Bijbel gelezen en gebeden. In de loop van dat gesprek zag ik haar veranderen, er kwam een stukje geloofsbeleving terug. Zij kreeg weer hoop en wist: 'Als ik ga, dan weet ik dat God er is ook voor mij.'

Die ervaring bevestigde mij dat dit is wat ik graag wil en waar mijn kracht ligt. Nadat ik enkele jaren voorganger ben geweest in een evangelische gemeente, ben ik negen jaar als geestelijke verzorger verbonden geweest aan een herstellingsoord, waar wij met ons gezin op het terrein woonden. In die periode ben ik een half jaar naar Amerika gegaan om te zien hoe men daar mensen begeleidde. Er verschenen in die tijd namelijk veel boekjes met succesverhalen over geweldige therapieën en men vond dat ik maar eens moest kijken of het inderdaad allemaal zo fantastisch werkte. Ik heb er veel geleerd, maar vooral dat als je alleen de succesverhalen vertelt en de diepten niet beschrijft, je geen recht doet aan de lijdende mens. Wie zich blind staart op succes slaat een hoofdstuk over.

Door langdurig ziekte van een collega van een gemeente in Hengelo (O) vroeg men mij om daar tijdelijk de zorg op mij te nemen. Het werk in de gemeente opende toch weer een luikje waarvan ik dacht dat het gesloten was.

Het gaf mij vreugde en voldoening. Ook hier kon ik er zijn voor mensen, speciaal voor diegenen, die het moeilijk hebben. Het is een voorrecht om een wegwijzer te mogen zijn voor mensen die geen hoop meer hebben. Het is fijn om iemand handvatten aan te reiken waardoor hij of zij uit een

moeilijke situatie kan komen. Ik vind het geweldig om de liefde van de Here Jezus Christus uit te dragen en de mensen te wijzen op een God Die ons zo lief heeft, dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft om de relatie met ons mensen te herstellen.

Na mijn Hengelose periode deed de gemeente uit Alphen aan de Rijn een beroep op mij. Daarna stond ik in Pernis en tot mijn emeritaat, de laatste acht jaar, in Hoogeveen.

Na mijn emeritaat gingen Irene en ik naar Spanje. Daar kwamen wij in de gemeente de 'Hoeksteen' terecht. Nooit gedacht dat het ons zo goed zou bevallen.

Wij wonen nu in Orihuela Costa en wel in de Cabo Roig en het strand van Cala Capitán ligt voor onze deur. Ik weet dat er veel mensen onbewust ons huis gepasseerd zijn, maar mocht je weer eens een wandeling langs de zee maken vanaf Playa Flamenca tot Platja de Campoamor, wees dan welkom om even bij ons een verfrissing te halen.

Bram (en Irene) de Jong

De verandering die God in ons leven teweegbrengt als we voor Hem kiezen

Al in een vroeg stadium kwam ik in contact met het woord van God in de vorm van de Bijbel die me fascineerde. Als kleine jongen wilde ik al uit de Bijbel lezen, zoals ik dat ook in de kerk had gezien. En dat van begin tot het eind, dus beginnende bij het scheppingsverhaal in Genesis en zo steeds verder. Mijn moeder was toehoorder en zo las ik haar dagelijks de nodige hoofdstukken uit de Bijbel voor.

Aanvankelijk ging het alleen om het lezen en wilde ik de sfeer overbrengen, die ik in de kerk had ervaren, zonder dat de inhoud van wat ik las me daadwerkelijk veel zei. Later veranderde dat beeld en werd ik meer door de teksten gegrepen die ik las, daarbij ook gefascineerd door de kinderbijbel, waaruit thuis ook werd gelezen. Ik moet zeggen dat het allemaal heel geleidelijk is gegaan, zich uitstrekkend over een periode van vele jaren.

Omdat ik door mijn omgeving niet duidelijk werd gevoed en ik ook niemand ontmoette, waarmee ik mijn ervaringen kon delen, zakte alles weer een beetje weg. Pas tijdens mijn studententijd ging dit allemaal weer voor mij spelen toen ik in contact kwam met enkele medestudenten, die lid waren van de Evangelische Studentenbeweging Ichthus. Deze werd

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

gevormd door een groep studenten, die elke dag bijeen kwam om het woord van God onder elkaar te verkondigen en ook naar buiten te brengen. Later hadden ze een tweetal huizen, vlakbij het Maliebaanstation te Utrecht, waar ze samen woonden en ook dagelijks bid- en dankstonden hielden. Er gebeurden wonderen en velen kwamen tot geloof. Sommige van hen werden later ook uitgezonden naar de ontwikkelingslanden om bijvoorbeeld zendingsarts te worden of verloskundige. Zij kregen op deze wijze alle gelegenheid om het woord van God te verkondigen onder de plaatselijke bevolking. Op mij maakte dit allemaal een diepe indruk, al kwam het nog niet tot een echte doorbraak.

Het leven ging voor mij verder en zo werd ik uiteindelijk in begin 1974 huisarts in een praktijk op het Kanaleneiland in Utrecht, die ik samen met mijn toenmalige echtgenote runde, met wie ik eind 1973 was getrouwd. De praktijk, die door mijn voorganger was verwaarloosd, moest weer helemaal worden opgebouwd en slokte al mijn tijd op. Mijn geloof in God belandde daardoor op een zijspoor. Jaren gingen voorbij en mijn echtgenote begon een Bijbelkring met een goede vriendin, in navolging van de Bijbelkringen, die we tijdens mijn studententijd allemaal hadden meegemaakt. Als ik dan klaar was met mijn werkzaamheden in de praktijk, maakte ik soms nog een staartje mee van deze kringen, die elke week op donderdagavond werden gehouden.

Gods bedoeling met deze Bijbelkring werd mij gaandeweg duidelijk. De vriendin van mijn toenmalige echtgenote kreeg op een gegeven moment een bijzondere ervaring, toen zij in de kamer langs mij heen liep en een stem tegen haar zei dat ik de hare zou worden. Mij viel dat toen niet op en ook zij schonk daar verder geen aandacht aan en bewaarde dit geheim in haar hart.

Nadat mijn eerste vrouw mij had verlaten, werd zij door de Heer naar mij geleid en zo geschiedde het en kwamen wij tot elkaar. Later vertelde zij mij van deze bijzondere ervaring. Pas toen kwamen wij daadwerkelijk tot geloof, een ervaring die ik met mijn eerste vrouw nooit heb gehad. Onze liefde was puur, zoals God het daadwerkelijk heeft bedoeld. Het enig jammere was dat het runnen van de huisartsenpraktijk een behoorlijke stempel op ons leven bleef drukken. Pogingen om elders aan de slag te komen, bijvoorbeeld als verzekeringsarts of bedrijfsarts, leden schipbreuk. Pas na het beëindigen van onze praktijk aan het eind van 2001, zijn we daadwerkelijk aan ons geloofsleven toegekomen.

Een geheel nieuwe fase in ons leven brak aan. Wij konden ons nu daadwerkelijk overgeven aan het oprecht belijden van ons geloof en konden wij daarvoor ook de benodigde tijd vrijmaken. Een bijzonder voorval in ons leven moge dit verduidelijken.

Na onze verhuizing uit Rhenen naar Winterswijk, die eind 2005 plaatsvond, waren wij in de zomer van 2010 getuige van een hevige

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

storm, die vergezeld van onweer en veel regen, over ons heen raasde. Het was voor de tweede maal in korte tijd.

De eerste keer was op maandag 12 juli 2010, waarbij er veel schade bij ons en om ons heen werd aangericht. Diverse bomen werden ontworteld en ook de torenspits van de kerk in Vragender, een dorpje in onze omgeving, werd afgerukt.

Twee dagen later volgde dan de tweede storm, minstens zo hevig als de vorige. Op dat moment gaf God mij een duidelijk teken om de overdekte patio op te gaan en mijn armen uit te strekken en de storm te bestraffen met de woorden: 'Zwijg, wees stil' naar de gelijkenis uit Mattheus 14 vs. 22-33, waarbij Jezus de storm bestrafte, die even later ging liggen. Het wonder geschiedde. De storm trok over en richtte bij ons dit keer geen enkele schade aan.

Even later ging de wind ook weer liggen. Later bleek dat deze storm elders in Winterswijk opnieuw veel schade had aangericht, maar ons dit keer ongemoeid had gelaten.

De kracht van de Heer ervoer ik duidelijk door mij heen. Jezus is degene Die rust in ons leven brengt. Hij is ons rustpunt in het vaak jachtige leven dat wij leiden. Zo zijn er nog wel meerdere voorbeelden te bedenken, waarin we de kracht van God in ons leven ervaren, maar deze ervaring heeft toch wel een diepe indruk op mij gemaakt. Wij moeten ons laten vernieuwen naar het beeld van onze Schepper, waarin er geen onderscheid meer is tussen ons mensen, ongeacht waartoe wij behoren, maar alles en in allen is Christus. Wij moeten ons laten vernieuwen naar het beeld van onze Schepper, waarin er geen onderscheid meer is tussen ons mensen, ongeacht waartoe we behoren. Immers, wij zijn allen even belangrijk voor God. We moeten elkaar vergeven en de liefde aandoen als band der volmaaktheid. We moeten leren om naar elkaar te luisteren en elkander lief te hebben, zoals Christus het heeft bedoeld. (Kolossenzen 3 vs.11-14)

Sinds we de Heer daadwerkelijk hebben aangenomen leven wij een geheel ander leven en ervaren wij de kracht van het geloof in Hem, Die alle dingen nieuw maakt.

Ook de kracht van het gebed ervaren wij dagelijks, in de wetenschap dat het gebed van een oprecht gelovige veel vermag, doordat er kracht aan verleend wordt. Het allerbelangrijkste is daarbij dat we volharden in het gebed. Pas dan kan de Heer door ons werken.

Tot slot kan ik niet nalaten op te merken, hoe belangrijk het is om deel uit te maken van een gemeenschap van medegelovigen, zoals hier in Spanje. Dat geeft nog eens een extra dimensie aan ons geloof.

Rik Jansen

Genade geneest

'Ik wist van aanpakken,' zeiden ze, 'handen uit de mouwen.'
'Zij laat de moed nooit zakken,' zeiden ze.
'Iemand waarop je kan bouwen,' zeiden ze.
'De schouders eronder,' zei ik en boog diep, nog dieper.
'Niemand leeft zonder een kruis te dragen', zeiden ze,
en ik liep er al die tijd gewoon mee door.

'Ik had wat onder de leden,' zeiden ze.
'Het gaat wel over,' zei ik, maar het zat dieper.
Ik liep er uiteindelijk op vast en onder de last
van mijn onvoltooid verleden ben ik uitgegleden.

Ik ben vergroeid met het verlangen en de wensen
van de mensen om me heen, geboeid door
Jan en alleman.
Mijn oor te lenen, mijn handen. En mijn hart stond open.
Ik heb de benen uit m'n lijf gelopen.
Ik zou er altijd voor je zijn, heb ik gelogen.
Ik zou je dragen, weet je nog?
Ik hield me groot, veel groter dan ik was.
Ik heb het niet gered.
Onder druk gezet ben ik gebogen, in elkaar gedoken,
gekrompen, kleiner, veel kleiner dan ik ben.

Ik heb mezelf belast met dit zelfgemaakte kruis,
vastgepind, op verwijt en zelfbeklag.
En wanneer ik aan den lijve ondervind,
dat, wat je af wilt schudden, zich sterker aan je bindt,
dringen verbeterde splinters in mijn huid
en groeien aan mijn hart tot wanhoop uit.
Te lang heb ik begraven woede, onder lagen van verdriet
verpakt in de vrolijke kleuren van:
'Let maar niet op mij, het gaat goed zoals je ziet.'
Maar... het gaat niet goed zoals je ziet.

Zo sta ik met m'n rug tegen de muur van mijn geestelijk failliet.
Moe ben ik, zo moe!
Na al dat heilig moeten leg ik m'n hoofd in m'n handen
en zie alleen nog bodemloze grond onder mijn voeten.

'Dochter,' zei Hij toen Hij mijn schouder raakte,
'waar was je al die tijd?'
'Ik heb geen zin om te praten, U moet mij maar laten.
Er zijn anderen die U vast harder nodig hebben.
Ik ben U maar tot last, ik ben bang dat ik...'

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

En of ik het wil of niet, welt m'n verdriet omhoog
met geweld houd ik me in en vecht m'n ogen droog.
Ik laat me niet kennen, niet nu. Nu niet!

'Ik ken je' zei Hij, 'Ik heb je gezien. Ik heb je
met belangstelling gevolgd.'
Als Hij me zo goed kent, waarom verzwijgt Hij dan
mijn schaamte en mijn schuld?
Alles wat in me is gebogen, staat Hem scherp voor ogen.
Hij staat klaar om Zijn vonnis uit te spreken over
mijn zwakheid en gebreken.
Maar... Hij zei: 'Je lasten heb Ik in me omgedragen.
Jouw vragen zijn met Mij verweven.
Als antwoord heb Ik Me gegeven aan jou.
En... o ja, je schuld heb Ik begraven.
Het is raar, maar Ik ben vergeten waar.
En je tranen zijn niet opgemerkt aan Mij voorbij gegaan.
Ze hebben Mij geraakt, één voor één bewaard,
als parels bij elkaar gespaard.
Een kroon waarmee je wordt getooid
wanneer je verleden is voltooid.
Want Ik heb dagelijks geleden aan
je versplinterde bestaan.
Ik heb je niet verlaten, Ik hing je aan, vastgepind
op jouw woede in verdriet.
Je bitterheid dronk Ik, zonder verwijt.
Elke dag zocht Ik naar wegen om je uit te leggen,
om je te zeggen dat Ik van je houd.
Want Ik hou van je, IK HOU VAN JE!
Maar Ik heb gezwegen totdat jij jouw
verhaal aan mij vertelt.'

Ik kijk op.
En Hij? Hij lacht.
Hij lacht mijn lasten licht als lucht
en zingt mijn woede op de vlucht.

'Sta op' zegt Hij, 'Je bent genodigd op Mijn feest.'
Ik kom. Schoorvoetend kom ik dichterbij.
Hij richt mij op en buigt mijn kromme wegen
om mij gratie te verlenen.
'Mijn genade geneest,' heeft Hij gezegd.
Ik ben genodigd op Zijn feest,
bij Hem kom ik tot m'n recht.

Michiel Gouman,
januari 1995, EO-vrouwendag

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 837 072 27

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Financiën

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is

CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 7 – januari 2021

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Los Angeles

Plaza de los Halcones 27
03183 Torrevieja



INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL