

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse bewoners en
toeristen aan de Costa Blanca.*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: elke zondag om 11.00 uur
Predikant: ds. Jan Brussaard

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020

Inhoud

Van de redactie	3
In memoriam Jacob van Zoest	4
Mededelingen van de kerkenraad	5
Van de voorzitter	5
Financien	6
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2020	6
De ledenlijst	7
Adreswijziging	7
Dit mag toch ook weleens gezegd worden	8
Van de predikant	9
Van de reeds vertrokken predikant	11
Pastoraat	12
Verjaardagen	13
Activiteiten	13
Zingen met de cantorij	13
Inspiratie-bijeenkomsten	14
Wandelen met elkaar	14
De pen is doorgegeven aan	14
Uitslag van de tweede puzzel	16
Arts Gor Khatchikyan staat graag aan het front	16
Wie, Wat, Waar?	19
Kerkenraad	19
Financiën	19
Adressen	19



Van de redactie

Het is alweer drie maanden geleden dat jullie de laatste Nieuwsbrief ontvingen. Vanaf nu gaan we weer over tot de orde van de dag. Dat houdt o.a. in dat er weer **elke maand** een Nieuwsbrief zal verschijnen, waarbij ik hoop dat er ook heel veel copy door de gemeenteleden **zelf** zal worden ingestuurd.

Het is echt een heel werk om elke maand, buiten de vaste rubrieken om, met iets nieuws en interessants te komen. Gelukkig krijg ik ook de kerkbladen van Denia en Benidorm toegestuurd, waar soms artikelen in staan die ook voor onze lezers interessant kunnen zijn, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat we afhankelijk zijn van copy uit andere kerkbladen. Daarom bij deze een heel dringende oproep: **laat wat van je horen!!!**

Ben je getroffen door een artikel wat je leest of door een gedicht, of iets wat je zelf hebt beleefd (b.v. een vakantie ervaring), schroom niet om het in te zenden. Ik kijk samen met de kerkenraad of het geplaatst kan worden. Het geeft ook een kijkje in elkaars leven.

Zelf heb ik deze keer als vijfde en laatste kerkenraadslid een artikeltje geplaatst in de rubriek "De pen is doorgegeven aan...." en in het oktobernummer zal dus een gemeentelid of, zo u wilt, een echtpaar er aan moeten geloven. Voel je je geroepen, aarzel niet om me dit te melden. Ik zou het heel leuk vinden als mensen zich spontaan aanmelden. Mocht ik 10 september nog geen reactie hebben ontvangen, dan ga ik zelf iemand vragen.

Ik zie er naar uit en de kopij mag worden ingeleverd tot 20 september.
Met vriendelijke groeten,

Anneke Nijhof
redactie@iggds.nl

In memoriam Jacob van Zoest

Jacob werd als vijfde kind geboren en groeide op in Bunschoten/Spakenburg.

Wij hebben Jacob leren kennen toen hij op een zondag onze kerk bezocht en na de dienst achter het orgel kroop en ons prachtige liederen deed horen.

Wij hielden toen nog kerk in Casa Social in Rojasles.

Vol bewondering luisterde ik naar zijn orgelspel, waar hij improviseerde en allerlei geestelijke liederen aan elkaar componeerde. Na afloop

bekritiseerde hij ons orgel en bood direct een ander elektronisch orgel aan, welke wij toen hebben laten overkomen.

Inmiddels had Jacob een vakantiehuis gekocht in Algorfa en daar hij nog een bedrijf had in Spakenburg, verbleef hij af en toe in Spanje.

Wanneer hij dan in Spanje was, bezocht hij trouw onze diensten en hadden we vele gesprekken over het geloof en de verschillen in inzichten. Vanuit deze gesprekken bleek al gauw dat Jacob een groot geloof en vertrouwen had in onze Heer.

Ook heeft Jacob moeilijke tijden gehad en besprak deze vaak met ons. Na zijn scheiding leerde hij zijn huidige vrouw kennen en beiden bezochten regelmatig onze kerkdiensten.

Vorig jaar november werd Jacob ziek en werd alvleesklierkanker bij hem gediagnostiseerd. Op zondag 2 augustus j.l. is hij in het bijzijn van Gerrielle, zijn vrouw en zijn vier dochters, overleden. Rondom zijn sterfbed, tijdens het zingen van het mooie lied: "Zoek eerst het Koninkrijk van God", door zijn kinderen en vrouw, is Jacob heengegaan.

"Het was zo mooi", zei een van zijn dochters, "de kamer leek geheel gevuld met engelen en namen papa mee".

Jacob had een groot geloof en was ervan overtuigd dat het leven na zijn dood veel grootser en mooier zou zijn.

Wij hebben Jacobs lichaam op zaterdag 8 augustus na de rouwdienst, welke in het teken stond van Romeinen 8:18, in de akker neergelegd.



Bram de Smidt

Mededelingen van de kerkenraad



Van de voorzitter

Op het moment van schrijven is het 21 augustus. De scriba had mij al tijdig een mailtje gestuurd voor het inleveren van de kopij. Tijd dus om mijn stukje te schrijven voor de eerste Nieuwsbrief na de zomerstop. Zomerstop? Wel wat betreft de Nieuwsbrief, maar onze laatste kerkdienst was op 8 maart en dat is toch bijna een half jaar geleden. Wat heeft de Corona het afgelopen half jaar ons leven en de hele wereld beheerst. Wat heeft het veel slachtoffers gemaakt, waaronder ons gemeentelid Hans de Heer. En ook ons gemeentelid Jacob van Zoest is ons door een ernstige ziekte ontvallen.

En nog steeds beheerst de Corona ons leven. Afgelopen zondag zouden we onze eerste dienst na lange tijd weer houden, maar het kon niet doorgaan. De kerkenraad neemt geen risico's en neemt alle maatregelen om veilig een kerkdienst te organiseren. Zoals het er nu uit ziet zal dat wel het geval zijn op zondag 23 augustus.

Dat zal dan ook de kennismakingszondag zijn met onze nieuwe predikant. Ik heb samen met Jos ds. Jan Brussaard en zijn vrouw Janie uit Barneveld van het vliegveld mogen halen. Ook een zondag later dan gepland zal de eerste dienst weer plaatsvinden. Voor Jan en Janie de eerste keer dat ze een Nederlandse kerk in het buitenland mogen dienen. Ze zullen bij ons blijven tot eind september. Wij wensen Jan en Janie Gods zegen toe voor deze periode.

In de aanloop naar de 'eerste kerkdienst nieuwe stijl' heb ik samen met Jos Vanhoutte de meeste leden van onze gemeente, die aanwezig waren in Spanje, bezocht. Wat was het goed om elkaar weer te zien en te spreken. Wat hebben we elkaar gemist. Samen met jullie hebben we gekeken hoe we de komende tijd de diensten kunnen invullen, passend binnen de beperkingen die we hebben. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en meedenken.

Ik hoop dat we elkaar heel spoedig weer zullen ontmoeten. Ook de mensen die nu nog in Nederland zijn en die plannen hebben gemaakt om naar Spanje te komen en nog in onzekerheid zitten of het wel door kan gaan.

Laten we hopen en vooral bidden dat er snel een einde mag komen aan deze nare pandemie en onzekere tijd.

Fred van den Heuvel

Financien

De afgelopen zes maanden kon onze kerkelijke gemeente niet bijeenkomen vanwege de corona pandemie. Daardoor hebben we de collectebijdragen voor kerk en diaconie gemist. Veel leden en vrienden van onze gemeente hebben door hun vaste en extra bijdragen onze gemeente gesteund. Hierdoor zijn de financiën ondanks de coronacrisis op orde gebleven. Hartelijk dank daarvoor!

Bernhard de Vries,
kerkrentmeester

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 juni 2020

Aanwezig zijn: Fred van den Heuvel, Gijs van de Kolk, Bernhard de Vries, Gerry de Vries en Anneke Nijhof. Jos Vanhoutte is aanwezig via Skype. Fred opent de vergadering met een welkom en gaat voor in gebed.

Gerry houdt een korte overdenking n.a.v. Joh. 4: 1-15, dat handelt over Jezus in gesprek met de vrouw bij de put. Gerry nodigt ons uit te reageren op de vraag: "Hoe ga ik het geloofsgesprek aan?" Ieder draagt bij aan het gesprek. Bernhard zegt dat je zou kunnen beginnen met de vraag: "Wat is nu de waarde van jouw leven?" Het blijft altijd weer spannend.

Na de vaststelling van de agenda worden de notulen op enkele kleine wijzigingen na goedgekeurd.

Het plan is dat ds. Brussaard half augustus het stokje overneemt van Bert Bosveld. Gezien de onzekerheden rondom de Corona wordt besloten op 1 september de stand van zaken te bekijken en dan een beslissing te nemen. Wellicht kunnen we ergens buiten een kerkdienst houden.

Fred spreekt zijn waardering uit over de laatste overdenking van Gerry, die ging over "Levend water".

Bernhard is blij met de reacties uit de gemeente wat betreft de financiën. Gelukkig zijn er mensen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen en de kerk, ook al zijn er velen nu in Nederland, financieel blijven steunen. Gijs geeft aan dat de armoede onder de Spanjaarden schrijnend is. We zullen onderzoeken op wat voor manier de kerk kan helpen.

Anneke meldt dat er veel onduidelijkheden zijn in de ledenlijst. Daar waar gegevens ontbreken zal zij de leden persoonlijk benaderen om de ledenlijst weer helemaal compleet te maken.

Aan het einde van de vergadering bedankt Fred Gerry voor haar werk in de gemeente. Haar warme hart en haar gevoel voor mensen maakte de kerkenraadsleden blij. Hij bedankt haar met een geschenkbon en een mooie bos bloemen.

Gerry op haar beurt bedankt de aanwezigen voor de warme woorden. Jammer dat zij haar tijd in Spanje door de Corona niet kon afronden. Zij

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 3 – september 2020

bedankt ook voor de goede verstandhouding met de kerkenraad. Zij hoopt dat zij haar volgende periode (in 2021) wel kan afmaken.

Haar wens is dat een ieder zijn of haar talenten goed zal gebruiken en dat we zullen leven met en door de Geest. Zij biedt een ieder een flesje wijn aan met de tekst: "Goede wijn behoeft geen kurk."

Zij gaat vervolgens voor in dankgebed en Fred sluit de vergadering.

Anneke Nijhof,
scriba

De ledenlijst

In de laatste Nieuwsbrief heb ik gemeld dat er nog steeds een aantal gegevens ontbrak in de ledenlijst. Ook gaf ik aan dat ik een ieder, waarbij dat het geval was, persoonlijk zou aanschrijven. Dat is inmiddels gebeurd en van de ruim 23 aangeschreven personen hebben op 1 na allen gereageerd. Daar ben ik hen zeer erkentelijk voor en bedank bij deze een ieder die mij de ontbrekende gegevens heeft toegestuurd. De lijst is dus bijna compleet en mochten er wijzigingen in adres en/of telefoonnummers plaatsvinden, dan heel graag even een berichtje **naar mij** (scriba@iggds.nl) en niet naar een kerkenraadslid of gemeenteleden omdat uit de praktijk blijkt dat het dan vaak niet goed gaat.

Om een goed overzicht te hebben in de ledenadministratie is in overleg met de kerkenraad besloten om drie aparte lijsten te maken. Eén lijst met mensen die **officieel lid** zijn en een tweede lijst waarboven we **vrienden** hebben gezet. Dit zijn mensen die vanwege hun leeftijd naar Nederland zijn teruggekeerd of mensen die geen lid (meer) willen of kunnen zijn, maar wel heel graag betrokken willen blijven bij het wel en wee van de kerk. Wat is het verschil tussen die twee lijsten? In feite helemaal niets!

Leden en **vrienden** ontvangen gewoon allebei de maandelijkse Nieuwsbrief plus alle overige correspondentie. Ook in de zondagse erediensten is iedereen, lid of geen lid en gasten, van harte welkom. Alleen de kerkenraad kent de inhoud van deze lijsten; verder niemand. Het is zuiver een administratieve kwestie. Onderscheid wordt dus niet gemaakt en we sluiten niemand uit!

Dan is er nog een derde lijst met adressen. Dit zijn adressen van mensen of instanties die **alleen** de Nieuwsbrief ontvangen. Wilt u echter de Nieuwsbrief ontvangen met **de verdere informatie**, laat het mij dan weten, dan komt u in de lijst VRIENDEN.

Nogmaals mijn dank,
Anneke Nijhof, scriba@iggds.nl

Adreswijziging

Heide Schenkenberg en Rosana Correa zijn allebei verhuisd. Mocht u hun nieuwe adres nodig hebben, dan kunt u dat opvragen bij de scriba.

Dit mag toch ook weleens gezegd worden.....

Bij deze wil ik Fred en Jos in het zonnetje zetten. Waarom???

Vaak realiseren wij ons niet wat er zich allemaal achter de schermen van de kerk afspeelt. Deze afgelopen drie maanden hebben beide heren zich enorm dienstbaar opgesteld. Misschien zeggen jullie: waarmee dan wel?

Ik zal wat zaken op een rijtje zetten:

- Bijna alle in Spanje verblijvende gemeenteleden zijn door hen persoonlijk bezocht met de vraag: 'Zien jullie het zitten om op 16 augustus de kerk weer te openen?';
- De pastorie is door hen weer bewoonbaar gemaakt en zij hebben boodschappen gedaan voor het predikantenechtpaar;
- De predikant en zijn vrouw zijn door hen afgehaald in Alicante en zijn niet alleen wegwijs gemaakt in de pastorie, maar ook in de omgeving;
- Ze hebben regelmatig contact gehad met de eigenaar van de kerk;
- Ze hebben de kerk ingericht volgens de algemene richtlijnen, en er zijn o.a. nieuwe ventilatoren aangeschaft;
- Tussendoor is er nog een kerkenraadsvergadering geweest;
- Er is heel veel gebeld met diverse instanties en personen.

En zo is er nog een aantal zaken op te noemen, maar daar ga ik nu niet verder op in. Dit is nog maar een klein overzicht.

Je kunt natuurlijk zeggen: daar ben je toch kerkenraadslid voor. Natuurlijk is dat waar, maar als je de taken van vijf kerkenraadsleden moet laten doen door twee mensen en de tijd waarin we leven is niet normaal, dan neem ik mijn petje daarvoor af en ik hoop jullie ook.

Fred en Jos, ik denk dat ik namens de gemeente spreek: hartelijk dank voor al jullie denkwerk en alle inspanningen van de afgelopen maanden.

Jullie zijn kanjers!!!

Ook namens Gijs en Bernhard,
Anneke Nijhof
scriba



Van de predikant

NICODEMUS

Jezus zei: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.' - Joh. 3:3 (te lezen: Joh. 3:1-21)

IN HET LICHT VAN JEZUS

Jezus kijkt dwars door ons heen en doorgrondt ons volkomen. Daarom geeft Hij Nicodemus geen kans om op een afstandelijke manier met Hem te discussiëren over een academisch probleem. Nicodemus probeert het nog wel even: *'Rabbi, wij weten...'* (vs 2). Hij komt echter aan de weet dat hij nog niet veel weet.

Nicodemus moet helemaal van voren af beginnen. Op de school van Jezus krijgt mijn zelfverzekerdheid de doodsteek en moet ik mijn schijnzekerheden loslaten. Nicodemus is een Israëliet, een zoon van het verbond. Hij is een Farizeeër, een zeer oprecht mens, die nauwgezet leeft volgens de wet van God. Maar Jezus zegt: Je moet opnieuw geboren worden (= van boven geboren worden/uit de Geest geboren worden – vs 6b)

Hemelgeboorte is de onvoorwaardelijke toelatingseis voor het Koninkrijk van God. Dat is heel wat meer dan al de wetenschap in 't hoofd van deze bijbelleraar. Heel wat meer dan al de vrome werken van de wet. Heel wat meer dan het oppervlakkige geloof op grond van de tekenen en wonderen die de mensen van Jezus zien. Op zich kom je daar niet verder mee.

Jezus zegt: *'Wat geboren is uit een mens is menselijk'* (vs 6a). Een sterkere veroordeling van ons leven is nauwelijks denkbaar.

AANGERAAKT

Opnieuw geboren worden betekent: door God Zelf worden aangeraakt, diep in je hart, waaruit volgens de Bijbel de oorsprongen van het leven zijn. Het gevolg: een fundamentele verandering in onze gezindheid tegenover God en Zijn Rijk. Wie kan dat bij zichzelf of bij iemand anders teweegbrengen? We staan machteloos.

Wie kan dan ingaan in het Koninkrijk van God? Jezus zegt: *'Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.'* Het gebeurt door de kracht van Zijn Geest! En het instrument van de Geest is de Bijbel. De Heilige Geest werkt door de Bijbel heen. Daarom is de tekst van de Bijbel levend en krachtig (Hebr. 4:12). Het is het zaad van de nieuwe geboorte (1 Petr. 1:23). Je wordt opnieuw geboren. Niet op de gewone manier, uit een vader en een moeder, maar op een hemelse manier, uit God, door de kracht van Zijn Geest en Woord.

GELOOF

De levendmakende Geest wekt in mij het geloof. Dat is de band die mij aan Jezus Christus verbindt. Het moment van de nieuwe geboorte blijft meestal verborgen.

Hoe kan ik weten of ik opnieuw geboren ben? Toen Jezus Zich bij de waterput aan de Samaritaanse vrouw openbaarde als de Christus (Joh. 4) en zij dat geloofde en dit heerlijke bericht ging doorvertellen aan haar dorpsgenoten, bleek dááruit dat ze opnieuw geboren was. Wie in Christus gelooft is opnieuw geboren. Hij is aan het kruis verhoogd voor mensen die door de slang gebeten zijn, die met het slangengif van de zonde in de aderen niets anders te verwachten hebben dan de dood. Ieder die in geloof naar Hem kijkt wordt behouden (vs. 14) *'Door een blik op het kruis is er leven en heil, is er leven voor u en voor mij'* (Joh. de Heer, gezang 72).

Wie zegt het mee?: 'het Leven ligt buiten mij in mijn trouwe Heiland, Die Zijn kostbaar bloed vergoot. Heel de prijs betaalde voor al mijn schuld en zonden. Mij vrijkocht! Met lichaam en ziel mag ik Hem toebehoren. Opnieuw geboren! God brengt alles mee voor mij die niets te bieden heeft dan tekorten. Hij doet alles. Ik ken geen blijere boodschap!' Nog voor het daglicht het donker van de nacht verdrijft komt Nicodemus thuis. Zijn wereld wankelt. Onder zijn ambtsgewaad klopt een onrustig hart. Welke kant zal het opgaan? Het is buigen of...

OPNIEUW GEBOREN

Voor Nicodemus werd deze ontmoeting met Jezus het keerpunt in zijn leven. We weten niet precies hoe lang hij er over gedaan heeft, wanneer het zaad van de nieuwe geboorte (het Woord) door de kracht van de Geest begon te ontkiemen en hij zich in geloof aan Messias Jezus toevertrouwde, maar in Johannes 7 duikt hij weer op. In het college van de Hoge Raad neemt hij het voor Jezus op: 'Iemand onverhoord veroordelen mag toch niet?!' De voorzitter snauwt hem toe: 'Kom je soms ook uit Galilea? Is er iets tussen jou en deze Jezus?' Nicodemus zwijgt... Waar blijft mijn belijden?

Maar dan Johannes 19. Op een moment dat alle andere discipelen het laten afweten, komt hij, samen met Jozef van Arimathea - ook een lid van het Sanhedrin - voor de dag. Ze bewijzen het lichaam van Jezus de laatste eer. Ze leggen het in een nieuw graf, nadat ze het verzorgd hebben met kostbare specerijen. Zo tonen deze twee vooraanstaande Joodse mannen samen hun liefde voor Jezus en belijden daarmee: Ik sta aan de kant van deze 'Verliezer'. Wat ik wist valt in het niet bij wat ik nu weet: *Hij is mijn Al, de Eerste, de Beste, die ik bemin en beminnen zal!*

ds. Jan Brussaard



Van de reeds vertrokken predikant

Beste broeders en zusters in Christus,

Een hartelijke groet voor u allemaal van het voorgangersechtpaar dat niet op kwam dagen!"

Jawel, ze wilden wel. Ze dachten het allemaal goed en functioneel geregeld te hebben: Eerst van 23 maart tot 21 juni de gemeente Benidorm dienen en daarna van 28 juni tot 11 augustus **de vertrouwde gemeente Guardamar**.

Ja, 't is **de vertrouwde gemeente**. De gemeente, die we zes maal eerder mochten dienen en waar we hoogte- en diepte punten mee hebben mogen beleven.

Gezien onze leeftijd hadden we gezegd: 'Nu is die tijd voltooid. Maar natuurlijk, als er een probleempje is, bijvoorbeeld bij uitval of vervanging, mogen jullie altijd een beroep op ons doen.' Zo kwam die zomerperiode van zes weken in beeld. Netjes geregeld toch?

Maar het liep heel anders.

Als de hele Coronavirus-geschiedenis ons iets geleerd heeft is het wel dit:

- a. Als wij mensen denken plannen te kunnen maken zonder welbewust de Bijbelse slag om de arm in hun plannenmakerij te betrekken, ('zo de Here wil en wij leven') zijn we dwaas en overmoedig bezig!
- b. Hoe dankbaar je ook mag zijn voor alle menselijke intelligentie, wetenschap, medisch-technische ontwikkelingen etc..... Vestig daar je hoop niet op en bouw er je zekerheden niet op, want één enkel virus toont ons, dat mondiaal regeringsleiders en outbreak managementteams met de handen in het haar zitten en moeten erkennen: we weten het ook niet precies.

Verkijk je dus maar niet te veel op de titel(s), professor, doctor, ingenieur, dominee... want wat is hun kennis beperkt en wat kunnen ook zij mistasten en dingen verkeerd inschatten.

Er is geen andere zekerheid en rotsvaste bodem, dan die Ene: **Christus de Heer**. Voor iedereen en in alle omstandigheden. In het Goede Boek staat het dan ook al vele eeuwen vermeld: **Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid!**

Wat een geluk, ja zeg maar rustig zaligheid(!) als je Hem mag toebehoren en je je aan Zijn reddende liefde hebt toevertrouwd.

Natuurlijk was het een teleurstelling, dat er een streep door onze plannen ging en we niet ter plekke en samen met u de heilrijke boodschap van Jezus hebben kunnen delen.

Oog in oog en samen ons geloof delend is toch vele malen rijker en plezieriger, dan een wekelijkse schriftelijke overdenking!

Gelukkig dat de kerkdiensten D.V. half augustus in aangepaste vorm weer van start konden gaan! We wensen u allen en collega Brussaard een goede, gezegende tijd toe.

En voor onszelf? Dank voor al uw liefde en hartelijkheid! Dank voor de uitingen van uw kostbaar geloof in onze Zaligmaker! Het was een

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 3 – september 2020

voorrecht de IGGDS te hebben mogen leren kennen en dienen. We hebben er iedere keer van genoten.

Komen we nog terug in de Veja Baja? We zouden best willen, maar het is ons – zoals zoveel dingen - onbekend. Belangrijkst van al is elkaar eens weer te mogen ontmoeten op die Grote Reünie rondom het Lam van God! Onze gedachten en gebeden blijven u vergezellen en we bidden dat (mede) door de IGGDS veel Nederlandstaligen (residenten en toeristen) en Spanjaarden door haar bestaan en arbeid rijk gezegend zullen worden. Van harte Gode bevolen.

Ria en Bert Bosveld

Pastoraat

Beste broeders en zusters,

Na een lange Coronazomer is er ook nieuws van het pastoraat. Fred en ik hebben bijna alle leden die hier in Spanje verblijven, een bezoek gebracht. Allereerst om hun mening te horen over het heropenen van de kerk. Op een enkele uitzondering na was iedereen tevreden om weer samen te komen, met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften, die hier in Spanje gelden.



Bezoeken aan broeders en zusters gaan we in de toekomst zeker herhalen daar wij allen hier een fijne ervaring mochten beleven.

Minder goed nieuws kreeg ik van Elske Haverman. Zij is gevallen, maar buiten enkele blauwe plekken en kneuzingen valt het nog mee. Ook Anke Baart is gevallen bij het zwembad. Zij heeft ook enkele kneuzingen en blauwe plekken.

Heel droevig nieuws is er van Paul en Wil Costerus.

Vrijdag 21 augustus bereikte ons het bericht dat de oudste zoon van Wil en Paul, Robert, op 19 augustus j.l. plotseling is overleden op 48 jarige leeftijd.

Ze zijn verscheurd en kapot van verdriet en hebben verzocht hen niet te bellen.

U kunt met hen meeleven d.m.v. een kaartje. Het adres is: West Ringdijk 45, 2841 LW Moordrecht.

We leven ten diepste mee met dit droevige nieuws en respecteren hun vraag om niet te bellen, doch laat ons allen bidden dat de Heer hen nabij is in hun verdriet en rust mag geven.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 3 – september 2020

Ook staan we stil bij het overlijden van Jacob van Zoest. Hij overleed op zondag 2 augustus en we wensen zijn vrouw Geriëlle en de kinderen de troost van de grote Helper toe.

Denk eraan broeders en zusters dat het pastoraat en de oudsten steeds ter uwer beschikking staan in goede en minder goede tijden.

Broederlijke groeten,
Jos Vanhoutte
email: jos.vanhoutte49@gmail.com
tel: +34693382961



Verjaardagen

Deze maand hebben we vier jarigen en wel de volgende personen:

4 september: Elke Reuchlin

8 september: Ria v.d. Linde

28 september: Henk Nijhof

29 september: Jacob v.d. Linde

Allen een feestelijke dag toegewenst en Gods zegen voor het komende jaar.

Activiteiten

Zingen met de cantorij.

Beste gemeenteleden en gasten van onze kerk "De Hoeksteen", hoewel we tijdens de kerkdiensten onze mooie liederen nog niet mogen meezingen, heb ik in overleg met de kerkenraad besloten de repetities van de cantorij wel door te laten gaan.

De korenbond in Nederland heeft daarvoor richtlijnen ontwikkeld, welke ik dan ook zal naleven.

Voortaan zullen de repetities niet in de kerkzaal plaatsvinden, maar bij ons in Daya Vieja op het terras of in de boomgaard.

Daar ook de Bijbelstudies weer aanvangen in september en deze beginnen om 12.00 uur, stel ik voor de cantorij te houden van 10.30 tot 11.30 uur.



Dus: **vanaf woensdag 16 september Cantorij van 10.30 tot 11.30 uur.** Terras Puente la Loza 39b in Daya Vieja.
Tot ziens en voor iedereen: **KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.**
Uw cantor Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeelten behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!

P.S. Wat hierboven is geschreven is ook weer afhankelijk van de omstandigheden op dat moment. U hoort via de afkondigingen aan het begin van de dienst op zondag of deze bijeenkomsten al dan niet doorgaan. We houden dus nog even een slag om de arm.



Wandelen met elkaar

Elke donderdagochtend **om 9.00 uur**; dit in verband met de warmte. Verzamelen bij de Consum in Rojales, achter de BP-pomp.

De pen is doorgegeven aan...

de scriba.

Ik ben Anneke Nijhof en de laatste van de kerkenraadsleden die van zich mag laten horen. Naast mijn ambt van ouderling/scriba, mag ik ook de redactie van Nieuwsbrief voor mijn rekening nemen. Dit laatste is voor mij echt een hele leuke uitdaging.

Ik ben vlak na de oorlog in Den Helder geboren in een gezin, waar mijn twee oudere broers aan



Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3 no. 3 – september 2020

het begin van de oorlog geboren waren. Na mij kwamen er nog twee, ook weer broers. Als de mensen horen dat je het middelste kind en ook nog het enige meisje bent, dan hoor ik vaak de opmerking: "Wat zal jij dan verwend zijn door die broers". Nu vergeet het maar! Van de twee jongsten had ik niet zoveel last, maar die oudsten! Och, misschien hebben ze het wel goed bedoeld, maar aan mij ging dat voorbij.

Na mijn MULO-diploma had ik zo genoeg van leren, dat ik ben gaan werken in een drogisterij/parfumerie. Ik was toen zestien en vier jaar later ben ik naar Haarlem verhuisd, waar ik ook weer ging werken in hetzelfde soort winkel, maar nu bij een oom en tante. Ik ging op kamers en leerde zelfstandig te zijn. Maar na verloop van tijd had ik die winkel van buiten en van binnen wel gezien en wilde wat anders.

Ik woonde naast het gezin van mijn toenmalige predikant, die drie jonge kinderen had. Wat ben ik daar veel over de vloer geweest en wat heb ik daar vaak opgepast.

Die predikant bracht mij in aanraking met de scriba van de kerk, die hoofd was van het bureau rijbewijzen en paspoorten van de provincie Noord-Holland. Door hem werd ik ambtenaar en ging werken bij het bureau rijbewijzen, die toen nog werden afgegeven door de Commissaris van de Koningin. Ik zat op de afdeling waar buitenlandse rijbewijzen werden omgewisseld in een Nederlandse. Ik heb daar jaren gewerkt, maar van hogerhand werd opeens besloten dat er gedecentraliseerd moest worden.



Herinnert u zich deze nog?

Dat hield in dat de afgifte van rijbewijzen en paspoorten naar de gemeentes moest worden overgeheveld. Gevolg: het bureau ging dicht. Ik ben toen bij de afdeling Volksgezondheid, Verzorgingstehuizen en Ambulancevervoer terecht gekomen als afdelingssecretaresse.

Ook daar weer een aantal jaren gewerkt en toen leerde ik mijn man Henk kennen. Ik woonde destijds in een eigen appartement, maar toen het al snel serieus tussen ons werd, zijn we getrouwd en ben ik bij Henk in Amersfoort gaan wonen. Dat duurde vier jaar en toen verhuisden we naar Ermelo, waar we alweer in het derde huis wonen, nu in een heerlijk appartement.

Tijdens mijn werkzame leven in Haarlem was ik in mijn avonduren ouderling/notuliste van de kerkenraad. Dat heeft me veel voldoening gegeven, hoewel ik heel wat spanningen en zelfs een scheiding tussen onze toenmalige twee kerken heb meegemaakt. Heel verdrietig allemaal. Er valt nog veel meer te vertellen, maar ik laat het hierbij.

De kerkenraad heeft zich nu in haar geheel aan de gemeente voorgesteld en voor de maand oktober zal er een gemeentelid of een echtpaar aan moeten geloven. Wie biedt zich aan?

Anneke Nijhof

Uitslag van de tweede puzzel.



1. Heerhugowaard, 2. Bruinisse, 3. Winterswijk, 4. Rotterdam.
5. Lopik, 6. Beilen, 7. Alkmaar, 8. Bergen, 9. Assen, 10.
Holwerd, 11. Nieuwkoop, 12. Woerden, 13. Wassenaar, 14.
Leiden, 15. Bolsward, 16. Huizen, 17. Gulpen, 18.
Bloemendaal, 19. Rodeschool.

Arts Gor Khatchikyan staat graag aan het front

"En ik ben bereid daar een prijs voor te betalen"

Onderstaand stuk vond ik in het kerkblad van Denia. Zeer de moeite waard om te lezen. Omdat de eerste heftige Coronacrisis al weer enige tijd geleden op zijn hoogst was, heb ik één en ander in de verleden tijd gezet.



Als spoedeisendehulparts stond Gor Khatchikyan (33) dagelijks in de frontlinie van de Corona-oorlog, zoals hij de crisis noemde. Bang was hij niet. "Als we écht overtuigd zijn van wat de Bijbel zegt, moeten we ons niet krampachtig vasthouden aan dit leven."



Continu op scherp

"Ik was gewoon een werkpaard, dat alleen maar diensten draaide," zegt hij op de bank in zijn woonkamer in Utrecht. Zodra hij wakker werd, stond hij aan. Een soort hoogste staat van paraatheid, continu op scherp. "Ik had voortdurend het gevoel dat er iets of iemand achter me aan zat. Dat is niet persé vervelend,

meer een gevoel van: er is strijd en we

zitten er middenin. Het is gewoon oorlog. En we lijden verliezen. Maar ik zeg het zo: "Sommige veldslagen verliezen we, maar de oorlog gaan we winnen. Dat hield ik voor ogen."

Wie is Gor Khatchikyan?

Gor Khatchikyan (1987) werkt als spoedeisendehulparts in het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Op zijn twaalfde vluchtte hij met zijn ouders van zijn geboorteland Armenië naar Nederland, waar hij in diverse azc's verbleef en tot geloof kwam.

Aanvankelijk was hij uitgeprocedeerd, maar in 2007 mocht hij dankzij het generaal pardon toch in Nederland blijven.

Gor kreeg in 2012 landelijke bekendheid toen hij het VPRO-programma "Premier gezocht" won. Hij was hoofdspreker tijdens Opwekking 2017 en spreekt in verschillende kerken en gemeenten. Gor schreef diverse boeken, waaronder *Gelukzoeker*, *Van generaal pardon tot Premier gezocht* en *Gastarbeider, verhalen van hoop op de speed*.

Onderkoning worden

In 2015 zei Gor in een interview met Visie dat hij vaak bidt of hij een Jozef mag zijn, zodat hij iets voor dit land mag betekenen. *Voelt hij zich nu die Jozef?* "Nou, ik ben nog geen onderkoning," reageert hij lachend. "Als er een dag komt dat ik minister ben en het land behoed voor hongersnood, mag je langskomen op het ministerie en die vraag nog een keer stellen."

Liggen je ambities in de politiek?

"Het woord ambitie suggereert dat ik er nu mee bezig ben om minister te worden. Dat is niet zo. Ik houd de optie open en als er zich tijden aandienen dat ik nodig ben, wil ik er zijn. Maar het enige wat ik toen wilde doen, was goed voor de patiënten zorgen en een betrouwbare medewerker zijn."



Om terug te komen op Jozef: wat ik het mooiste vind aan hem, is zijn trouw aan en verbondenheid met God in de gevangenis en bij Potifar. Daarin is hij mijn grote voorbeeld en daar bid ik ook om: "Laat mij in deze crisistijd betrouwbaar zijn en Uw dienstknecht zijn naar mijn vermogen". Bovendien, toen Jozef onderkoning werd, werd hij niet een verbitterde, strenge leider die zijn broers, die hem verraden hadden, eens even een lesje leerde. Menselijk gezien had hij daar alle recht toe en alle mogelijkheden voor. Maar hij bleef zachtmoedig. Dat is fantastisch. Zo wil ik zijn."

Geen ontkomen aan

Hoeveel collega's inmiddels zelf Corona hebben opgelopen, houdt Gor liever voor zich. "Tientallen," zegt hij. Bang zelf het virus op te lopen, was hij niet. Wel hield hij er "ernstig rekening" mee. "Ik ben iemand die aan het front wil staan. Als anderen ergens vandaan rennen, wil ik er juist naartoe. Ik hoef niet dood, maar ik doe wat mijn roeping is. En ik ben bereid daar een prijs voor te betalen."

Beangstigend

De Bijbeltekst die Gor in deze periode op de been houdt, is een tekst die hij ooit als jonge tiener in het asielzoekerscentrum kreeg. Het geplastificeerde kaartje droeg hij maandenlang in zijn portemonnee. "Zat er toch nog wat in," lacht hij nu.

[Jesaja 41 vers 10](#) stond erop: "Wees niet bang, want Ik ben bij je, kijk niet angstig om je heen, want Ik ben je God. Ik zal je helpen, Ik zal je sterken, Ik zal je overeind houden met Mijn rechterhand". Kijk niet angstig om je heen, hoe actueel is dat!

Als ik om me heen kijk, zie ik al die zieke mensen liggen.

En dat kan best beangstigend zijn.

"Maar God geeft ook een reden waarom we niet bang hoeven zijn: "Ik ben je God." **En ik weet wie Hij is en wat Hij kan.**"

Een goede oefening van het hart is, zich neerbuigen om een ander omhoog te helpen.



Mirjam Hillebrandsen, EO Visie

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 837 072 27

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling:

Jos Vanhoutte, tel. +34 6 933 829 61

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 958 94

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Scriba/Ouderling/Redactie:

Anneke Nijhof-Bais, tel. +31 6 207 312 18

E-mailadres scriba: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

E-mailadres redactie: redactie@iggds.nl

Eindcorrectie Nieuwsbrief: Ineke Bais-van der Heijden

Financiën

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Residencial BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



INTERNET

Website: www.iggds.nl
E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl
Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020

Nieuwsbrief "De Hoeksteen", jaargang 3
no. 3 – september 2020