
Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



De kerkdiensten worden tot nader bericht uitgesteld

Predikant: Gerry de Vries

Inhoud

<i><u>Van de redactie</u></i>	3
<i><u>Mededelingen van de kerkenraad</u></i>	4
<i><u>Beste gemeenteleden</u></i> ,	4
<i><u>Website van de kerk</u></i>	5
<i><u>Rust in bange dagen</u></i>	6
<i><u>Van de predikant</u></i>	7
<i><u>Samen op weg naar Pasen...</u></i>	7
<i><u>Uit de pastorie</u></i>	8
<i><u>Prijst Hem</u></i>	10
<i><u>Ingekomen....</u></i>	11
<i><u>Overdenking</u></i>	11
<i><u>Pastoraat</u></i>	12
<i><u>Verjaardagen</u></i>	12
<i><u>Toch ook nog een heel blij bericht.....</u></i>	13
<i><u>Wie, Wat, Waar?</u></i>	14



Van de redactie

Op het moment dat ik dit schrijf (13 maart) hebben wij op aanraden van onze huisarts besloten voorlopig niet naar Spanje te komen. Het valt ons zwaar, want we hadden ons er zo op verheugd, maar we hebben dit besluit niet zomaar genomen. Inmiddels heb ik gehoord dat een groot deel van de gemeenteleden ook richting Nederland is vertrokken.

U begrijpt waarschijnlijk wel dat deze Nieuwsbrief in het teken staat van het Coronavirus. Veel moest er worden afgegeblazen. We hadden allemaal zo onze plannen en er stonden weer zoveel mooie activiteiten op de agenda, maar helaas, het kan niet anders.

Ik wil besluiten met een mooi gedicht over onze opgestane Heer, geschreven door Nel Benschop. Op zondag 12 april mogen we weer gedenken dat Hij **waarlijk** is opgestaan!



Hoe kunt gij nog treuren, hoe kunt ge nog klagen,
hoe kunt ge nog twijflen, hoe kunt ge nog vragen?
Wat zucht g'om uw zonden, wat roep g'om genade,
wat zoekt ge naar hulp in uw strijd tegen 't kwade?
Wat vraagt ge naar woorden om Christus te danken,
waarom heeft uw loflied toch onzuivere klanken?
Ga eens door 't leven met stralende ogen:
want Christus, Die Zich aan het kruis liet verhogen
ontving voor Zijn lijden uw vrijspraak, uw leven.
Uw zonde, 't veraad zijn vergeten, vergeven!
De Heer is verrezen! De Heer is verrezen!
Behoeft ge nog méér om gelukkig te wezen?
De dood is nu dóód, overwonnen is 't lijden
en Pasen betekent een eeuwig verblijden!



De kopij voor de volgende Nieuwsbrief moet vóór 20 april binnen zijn redactie@iggds.nl. Als het later binnenkomt verschuift het naar de volgende editie.

Anneke Nijhof



Mededelingen van de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

Wat leven we opeens in een andere wereld. We zijn gelukkig niet allemaal besmet, maar we zijn wel allemaal getroffen door het Coronavirus. Niemand uitgezonderd, we zijn allemaal stilgezet. We hebben onze vragen en onze zorgen, we weten niet hoe dit afloopt. Wat zijn we rijk dat we een Hemelse Vader hebben, Die de hele wereld in Zijn hand houdt. Een kennis attendeerde mij afgelopen week op een tekst in Jer. 29 : 11 waar staat: "*Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*" Laten we daar maar aan vasthouden in deze onzekere tijd. Gods plan met ons, met deze wereld, staat vast. Dat betekent niet dat het makkelijk zal zijn, maar Hij is er wel bij. In Spanje, in Nederland en in de hele wereld.

Op het moment dat ik dit schrijf is het zondag 22 maart. De dag na mijn verjaardag, die ook heel anders was dan alle voorgaande verjaardagen, alleen al omdat mijn leeftijd nu opeens met een 7 begint. Een verjaardag, die ik groots zou vieren in Nederland met kinderen, kleinkinderen en familie, maar die door de Coronacrisis ook anders verliep.

De tweede, vreemde gebeurtenis op mijn verjaardag die ik mij herinner was dat ik als kind - ik vermoed 1963 - ziek thuis lag. Op mijn verjaardag, 21 maart, werd ik 's morgens wakker en het sneeuwde buiten. Wat een ellende! En ziek en niet naar buiten mogen om sneeuwballen te gooien. Dit alles in schril contrast met het Coronavirus, waardoor men ook niet naar buiten mag.

Afgelopen vrijdag ontving ik ook bericht van Transavia dat mijn terugvlucht van 23 maart is gecancelled.

Deze zondag is de tweede zondag dat we niet naar de kerk konden gaan. Gelukkig kunnen we diensten volgen en het evangelie horen via tv en internet. Maar we konden niet samenkomen als gemeente en dat is een groot gemis. Hoe rijk we waren, ervaren we vooral nu we het moeten missen.

Niet alleen de kerkdiensten, maar alle kerkelijke activiteiten zijn nu gestopt.

Velen van ons zijn teruggegaan naar Nederland om dichtbij hun dierbaren te zijn, ook onze predikant Gerry de Vries. Voor haar een moeilijke en emotionele

keuze maar als kerkenraad respecteren we deze keuze. Gerry zal vanuit Nederland haar werk voor onze gemeente telefonisch, voor zover mogelijk, voortzetten. Schroomt u niet haar te benaderen als u haar nodig heeft.

Ook het pastorale werk zal telefonisch gaan nu er geen bezoeken afgelegd mogen worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jos Vanhoutte. Jos Vanhoutte is nu en de komende tijd het enige kerkenraadslid dat in Spanje verblijft, de overige kerkenraadsleden zijn in Nederland.

Rest mij nog een fijne mededeling: De toestemming voor de renovatie van de kerk is binnen. Bert Verbist, Jos Vanhoutte en ondergetekende hebben veertien dagen geleden de materialen gekocht. Zo gauw als het mogelijk is zullen we starten met de werkzaamheden. **We houden u op de hoogte.**

Ik wens u allen Gods kracht en zegen toe in deze moeilijke tijd.

Fred van den Heuvel,
voorzitter

Website van de kerk

U wordt aangeraden om via het internet regelmatig de website van de kerk te bezoeken. Stieneke de Vries houdt deze zo goed mogelijk bij, zodat u van eventuele bijzonderheden op de hoogte blijft. www.iggds.nl

De redactie



Rust in bange dagen

Een virus, o zo klein, niet met het blote oog te zien
verspreidt zich wereldwijd, de mensen zijn het vertrouwen kwijt.

De mens is in de war; hoe zal het ons vergaan?

Geen vertrouwen in de overheid; raak ik straks ook mijn baan ook kwijt?

Waar is dat sterke individu, die zelf zijn richting wel bepaalt?

Zich niets wil laten gezeggen, of een mening op laat leggen?

Experts moeten hun zegje doen, maar gissen ook maar wat.

Meer mensen worden ernstig ziek; is dit nu al de piek?

Ziekenhuizen overvol, te weinig personeel.

Is er wel capaciteit genoeg, wat hebben wij nog voor de boeg?

Onzekerheden alom, de winkels raken leeg.

De beurzen staan dik in het rood; de hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil; evenementen worden afgelast.

We sluiten zelfs de kerken om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht dat het eens zo ver zou komen?

Dat alles wat zo gewoon leek, in één klap helemaal bezweek?

Zet het u niet aan het denken: wie heeft hier eigenlijk de macht?

Zijn het de wereldleiders? Maar ook hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen; er is niemand die het antwoord weet.

We moeten wel gaan beseffen om onze hoofden omhoog te heffen!

Want in de hoge hemel, daar zit een machtig God.

Hij regeert over dood en leven en laat de hele mensheid beven.

Kom, laten wij ons buigen voor zulk een groot en machtig God.

Ons leven leggen in Zijn hand; het hele mensdom, ook ons land.

Ontferm U over deze aarde, vergeef ons onze schuld

om Jezus' wil, Die met Zijn dood, ons Zijn genade bood.

Het geeft ons rust in bange dagen, dat U de macht in handen hebt.

Om in onzekerheid en smart te schuilen aan uw Vaderhart.

Ingezonden door Gijs van de Kolk, diaken



Van de predikant

Samen op weg naar Pasen...

Op het moment van schrijven zitten we in de Lijdenstijd, de veertig dagen voor Pasen. We leven in deze tijd naar Pasen toe. Gescheiden van elkaar, verbonden door de Geest. We bezinnen ons op de weg die Jezus ging naar het kruis en van het kruis naar het graf naar de opstanding. Ook in deze tijd van lijden die we wereldwijd ondergaan.

Elk jaar opnieuw dezelfde cyclus, dezelfde periode van stilstaan. Even de focus verleggen naar de weg naar binnen, naar de stilte. Er in stilte bij blijven staan. Wat vraagt het soms veel van ons om ons daar echt op te concentreren. Tijd maken om de lijdensgeschiedenis tot ons te nemen en mee te gaan in de weg die Jezus voor ons mensen aflegde. Dat kost discipline, herkent u dat? Al heel snel ben ik afgeleid en voor ik het goed en wel beseft ben ik bezig andere zaken: de telefoon of er schiet me iets te binnen wat ook nog moet gebeuren of ik ben alweer gefocust op de journaals met nieuws over het Coronavirus. En dan ben ik alweer uit de nodige aandacht...Wat worden we snel weggetrokken uit wat er werkelijk toedoet: het lezen en bestuderen van Gods Woord.

Gun ik me, gunt u zich de rust om even stilgezet te worden bij het lijden van onze Heer? Ik gun het me zelf, omdat ik weet dat ik er in de diepte van mijn hart, mijn ziel wat aan zal hebben voor mijn leven. Zelfs voor het leven hierna. Vertoeven bij het lijden van de Heer, mijn inlevingsvermogen schiet dan meer dan tekort: hoe zou ik dat als mens ooit kunnen bevatten. Me verdiepen in wat Gods Zoon moest lijden voor deze wereld, ook de wereld van nu in de greep van het virus. Gods ultieme liefdesdaad voor ons mensen die liep van een kruis naar het open graf. Zó lief had Hij u en mij!

Op weg naar Pasen, bewust toeleven naar het open graf! Op weg naar een levende Heer!

Het onderstaande lied geeft het zo mooi aan:



Samen op weg naar Pasen

Samen op weg de toekomst tegemoet.

Samen op weg naar Pasen.

Samen op weg en weten het "komt goed".

Samen op weg naar Pasen, geweldig dat dat kan en dat dat mag.

Samen op weg naar Pasen en delen in Gods liefde elke dag.

Stilstaan bij Zijn intocht in de stad Jeruzalem.

Stilstaan bij Hosanna tot de woorden "kruisig hem!"

*Stilstaan bij Zijn angsten, bij Zijn pijn en het verraad,
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder gaat.*

Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan.

Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan.

*Stilstaan bij Zijn leven dat Hij voor de mensen gaf
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf*

Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan.

Hoe Hij door Zijn liefde zelfs de dood wist te verslaan.

Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft.

Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een toekomst geeft.

Stilstaan bij Zijn intocht in de stad Jeruzalem.

Stilstaan bij Hosanna tot de woorden "kruisig hem!"

*Stilstaan bij Zijn angsten, bij Zijn pijn en het verraad
maar weten dat het leven
dankzij Hem weer verder
gaat.*

(Zie het lied op YouTube)

Ds. Gerry de Vries



Uit de pastorie

Op het moment van dit schrijven heb ik inmiddels alweer zes diensten mogen verzorgen. Elke zondag weer een feest en vreugde om samen te mogen komen met een goed bezette kerk. Verder is het verheugend dat ook het inspiratie-uur op woensdag goed werd bezocht, alwaar we de Joodse feesten bestudeerden en ontdekten waar deze feesten linken hebben met het Nieuwe Testament.

Wat een domper geeft is dat de kerkenraad in al haar wijsheid moest besluiten, in verband met het Coronavirus, om alle diensten en andere activiteiten vanaf 15 maart op te schorten tot nader bericht. In mijn ogen: een wijs en verstandig besluit. Het betreft een besluit voor toch wel een langere tijd. Ook de Paasdienst, de wandeling naar het kruis op witte donderdag en de vesper op vrijdagavond zullen geen doorgang vinden. Het betekent wel dat we elkaar een tijdje niet zullen ontmoeten via kerkelijke activiteiten en erediensten.

Ondersteun elkaar in deze verwarrende tijden met een belletje. Wellicht, waar het kan, met een bezoekje, of een boodschap voor iemand doen. We kunnen het kerk-zijn nu op een praktische wijze handen en voeten geven. Laten we op elkaar letten zodat mensen niet volledig in een isolement belanden. Laten we elkaar steeds opdragen in gebed, wereldwijd, maar ook als gemeente hier ter plekke. Bidden om de bescherming, bidden om uitkomst uit deze pandemie, bidden voor al die mensen die besmet zijn, voor de mensen die vechten voor hun leven in de ziekenhuizen, bidden voor de artsen en verpleegkundigen dat ze hun werk vol mogen kunnen houden in gezondheid. We hebben immers een God Die hoort als we tot Hem roepen om hulp! Dat ons gebed een vraag mag zijn om Zijn ontferming over ons mensenkinderen.

Ik eindig met de woorden uit Psalm 33: 20-22:

"Onze ziel verwacht de Heer, Hij is onze hulp en schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn Heer, zoals wij op U hopen." Zijn Naam die luidt: "Ik ben die Ik ben en Ik zal er zijn" in goede en in slechte tijden.

De vrede van God voor jullie allen!

Gerry de Vries

Prijst Hem

'Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons, onze God is een reddende God. Bij God, de Heer, is bevrijding uit de dood.' (Psalm 68:20,21)

Deze woorden uit Psalm 68 zingen we doorgaans graag en van harte. In onze wandel met God gaan we samen door goede en zware tijden. De wereldburgers, waar ook ter wereld, verkeren momenteel allemaal in zwaar weer. De sfeer van angst voor de dood hangt om ons heen en velen zijn er door geraakt.... Angst en bezorgdheid kunnen ons in de greep hebben nu het Coronavirus zoveel slachtoffers maakt. We verkeren samen in zwaar weer. En dan is het zo goed om woorden van troost, van bemoediging te horen.

Woorden waarmee we verder kunnen dan ons puur te focussen op het virus en de gevolgen. Natuurlijk, we moeten reëel zijn en blijven, maar toch stijgen daarbovenuit de woorden uit het lied van David:

'Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt en redt ons, God is een reddende God. Bij God is bevrijding uit de dood.'

Dat onze houding nu deze mag zijn dat we ons gedragen weten, ons gered weten, zelfs door de dood heen. Psalm 50: 15 zegt: "Roep Mij te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden en eren." Onze zorgen, onze angsten mogen we bij God brengen. Onze schreeuw om ontferming van de Heer met ons mensen in nood, in het lijden. Hij draagt ons door de dagen heen. Wat een prachtig beeld: God die ons draagt en op die wijze redt. Wat een God is Hij! Geprezen zij de Heer!

Gerry de Vries

*Wees nooit bang om
een onbekende toekomst
te leggen in de handen van
een bekende God.*

Corrie ten Boom

Ingekomen.....

Onderstaand stuk is via Otto de Bruijne ingezonden en is geschreven door Hetty van de Brink, oudste in de gemeente van Otto en René. Zij vonden het de moeite waard, gezien de tijd waarin we leven, dit stuk door te sturen om in de Nieuwsbrief te plaatsen.

Overdenking

Vanochtend las ik [Johannes 6:1-28](#), een mooi tekstgedeelte waarin Jezus grote wonderen doet. Hij geeft een grote menigte te eten. En als het avond is, loopt Hij tijdens een storm over het water naar de discipelen in de boot. "Ik ben het, wees niet bang," zo stelt Hij hen gerust. Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is, Heer van de schepping. Hij voorziet in de eerste levensbehoeften van de mensen: voedsel en veiligheid. En als de mensen bij Hem komen met de vraag: "Wat moeten we doen?" antwoordt Jezus: "Geloof in Hem die Hij gezonden heeft". Geloof in Mij. Kijk naar Mij. Houd je oog gericht op Jezus, onze Leidsman en de Voleinder van het geloof. Was deze tekst, de lijftekst van onze gemeente, ooit zo actueel en belangrijk? We maken geschiedenis met elkaar. Nooit eerder hebben we meegemaakt dat kerken en scholen gesloten werden in Nederland. Het Coronavirus zet ons leven op zijn kop en bij sommigen slaat de angst toe. Zeker als we de verontrustende berichten horen uit andere landen. Maar juist nu kunnen we kracht putten uit deze tekst. Jezus gaat voor ons uit. Juist nu kunnen we ook getuigen van de hoop die in ons is. Onze zekerheid ontnemen we niet aan mondkapjes, hamstervoorraden of overheidsmaatregelen. Angst is een slechte raadgever. Maar wie zich toevertrouwt aan de Allerhoogste God mag zich veilig weten, ook in deze bijzondere omstandigheden.

Namens het
oudstenteam,

Hetty van den Brink



Pastoraat



Beste broeders en zusters,

Gezien de omstandigheden gebeurt er in het pastoraat niet veel omdat we geen fysiek contact mogen hebben.

Doch kan ik jullie vertellen dat het met Liny en Ton Van Dongen niet te best gaat.

Liny krijgt een nieuwe elleboog, maar door het Coronavirus kan de operatie voorlopig niet doorgaan. Ook Ton moet geopereerd worden (nieuwe heup) maar ook voor hem is het Coronavirus een hinderpaal.

Voor diegenen onder jullie die nog in Spanje zijn, sta ik in de mate van wat mogelijk is jullie ter beschikking: een telefonisch gesprek of hulp,

boodschappen doen bijvoorbeeld.

Laat ons steeds in gedachten houden dat hoe moeilijk de huidige situatie ook is, wij allen verenigd zijn in de Heer en in gebed en, ook al is de afstand ver, we zijn toch samen.

Broederlijke groeten,

Jos Vanhoutte

tel. +34693382961 jos.vanhoutte49@gmail.com

Verjaardagen

Ook in deze maand hebben we weer een aantal jarigen in ons midden en wel:

- 13 april Arie Kapinga
- 15 april Elske Haveman
- 17 april Norine Frederikslust
- 20 april Ria de Bruijne
- 25 april Abram de Haan
- 28 april José Lindhout
- 29 april Ben Zuidhof



Allen Gods zegen en gezondheid toegewenst voor het komende jaar en maak er, ondanks Corona, een gezellige dag van.

Toch ook nog een heel blij bericht.....

Wij ontvingen een geboortekaartje van Jan en Linda ter Maten dat hun **derde** zoon is geboren (heb ik uit het geboortekaartje begrepen). U kent hen vast nog wel. Zij vormden een aantal jaren geleden als echtpaar de toenmalige redactie en hun eerste zoon werd geboren toen zij nog in Spanje woonden. Kort daarna verhuisden zij naar Nederland, waar inmiddels weer een zoon is geboren.

Langs deze weg wil ik hen namens de gemeente van harte feliciteren met deze geboorte.

Het is en blijft een wonder, elke geboorte opnieuw.

De redactie



Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling/scriba

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB
t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar.

Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de
Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628,
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

ADRESSEN

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 10 – april 2020

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL