

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Gerry de Vries

Inhoud

<i>Van de redactie</i>	3
<i>Mededelingen van de kerkenraad</i>	4
<i>Van de voorzitter</i>	4
<i>Een Engelse homofoon</i>	5
<i>De door mij gestolen ark</i>	6
<i>Van de huidige predikant</i>	8
<i>Pastoraat</i>	9
<i>Verjaardagen</i>	9
<i>Aktiviteiten</i>	10
<i>De cantorij</i>	10
<i>Inspiratie-bijeenkomsten</i>	10
<i>Wandelen met elkaar</i>	11
<i>Bloesemtocht</i>	11
<i>Ik geef de pen door aan</i>	11
..... <i>Jos en Marylise Vanhoutte</i>	12
<i>De situatie in Haïti, december 2019</i>	13
<i>Wie, Wat, Waar?</i>	15

Van de redactie

Dit is alweer het achtste nummer van de tweede jaargang sinds de Nieuwsbrief digitaal is verschenen, bedoeld voor allen waarvan het e-mailadres bij de scriba bekend is. Het maakt niet uit waar je verblijft; of het nu in Spanje is, Nederland of elders in de wereld, iedereen kan op de hoogte blijven van wat er in de kerk in Guardamar del Segura gebeurt of gebeurd is.



Hier in Nederland is het ontzettend grauw. Al dagen hebben we geen zonnetje gezien en dat maakt dat je telkens op de weerapp kijkt om te weten te komen hoe het weer in Spanje er uitziet. Nu, dan wordt je wel een beetje jaloers. Het mogen dan wel geen echte Spaanse temperaturen zijn (heb ik begrepen), maar in de zon is het al gauw aangenaam.

In de volgende Nieuwsbrief wil ik u graag iets vertellen over mijn moeder. Het stuk wat ik over haar geschreven heb, kwam plotseling in mij op toen wij van september t/m november in Spanje verbleven. Mijn moeder heeft, toen zij nog een gezin met vijf kinderen moest opvoeden en groot brengen, altijd de drang gehad om te schrijven. Toen zij midden zestig was kwam haar eerste boek uit en daarna volgden er nog vijf. Een enorme prestatie voor iemand die alleen maar lagere school heeft gehad. Maar moet dit nu in de Nieuwsbrief....?

Nu, ik denk wel dat dit wel kan en mag. Mocht u daar een andere mening over hebben, dan hoor ik dat graag. Het ontbreekt meestal aan kopij die ook nog eens ergens anders over gaat dan alleen maar over kerkelijke zaken. Vandaar dat ik er altijd iets luchtigs in zet of iets wat mij wordt aangereikt door gemeenteleden, zoals nu het verslag over Haïti en in het vorige nummer het stuk van Rik Jansen. Helaas gebeurt dat veel te weinig, vandaar mijn poging om het toch interessant te maken. Ik heb ook nog een ander idee, maar dat leest u verderop in de Nieuwsbrief.

Mochten er gemeenteleden zijn die ook weleens een bijdrage aan mij willen doorgeven.... graag!! Schroom niet om het op te sturen.

Met vriendelijke groet,

Anneke Nijhof, e-mail: redactie@iggds.nl

De kopij moet binnen zijn vóór 21 februari. Kopij die later binnenkomt wordt doorgeschoven naar de volgende maand.

Mededelingen van de kerkenraad

Van de voorzitter



Broeders en zusters,

De tijd gaat snel en de eerste maand van 2020 zit er al weer op. Na alle drukte van de maand december was januari een (kerkelijk) rustige maand.

Het was ook de laatste maand dat Rob en Marga Quispel in ons midden waren en inmiddels hebben we afscheid van hen genomen. We mogen terugkijken op een goede tijd met Rob en Marga. Rob heeft met zijn enthousiaste manier van de Bijbel uitleggen ons weer veel mogen leren. Rob en Marga, ook vanaf deze plaats wil ik jullie namens kerkenraad en gemeente heel hartelijk bedanken voor jullie inbreng de afgelopen drie maanden. We gaan jullie missen en hopen van harte dat we jullie hier nog eens weer mogen begroeten. We wensen jullie Gods zegen toe.

Afscheid nemen van een predikant betekent ook altijd dat we een nieuwe predikant mogen begroeten.

Welkom, Gerry de Vries! Je bent niet echt een nieuwe predikant voor onze gemeente. Het is nog maar ruim een half jaar geleden dat we afscheid van je hebben genomen. Gerry, we zijn blij dat je opnieuw onze gemeente komt dienen en dit keer zelfs voor een periode van vijf maanden! We hopen op een goede tijd en samenwerking en wensen ook jou Gods zegen toe voor de werkperiode die voor je ligt.

Op 14 februari zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. Dan zal er ook de verkiezing zijn van een nieuwe ouderling/scriba. We hopen dat deze plek zonder moeite ingevuld kan worden.

En we hebben weer een prachtige bloesemtocht georganiseerd, deze zal 13 februari plaatsvinden. Dit keer gaan we naar een heel andere regio, we gaan richting Jumilla. We hopen op een volle bus en een gezellige dag!

Fred van den Heuvel,
voorzitter



Afscheid van de reeds vertrokken predikant

Een Engelse homofoon.



We kennen allemaal de homoniemen. Dat zijn woorden met dezelfde schrijfwijze, maar met een andere betekenis. De cabaretier Fons Jansen maakte er graag gebruik van. We kennen allemaal zijn sketch dat hij voor de rechter moet verschijnen: "Je kan beter voorkómen, dan vóórkomen" en als hij dan voor de rechter verschijnt is hij helemaal in de war, want de links zittende man zegt: "Ik ben de rechter". Dan kijkt hij naar de man die aan de rechterkant zit. Deze houdt zijn mond, want die was linker. **Homofonen** zijn weer anders. Ze worden op een andere manier geschreven, maar klinken hetzelfde. Het Engelse woord reign (regeren) klinkt hetzelfde als rain (regen).

Op het moment dat ik dit schrijf is in onze omgeving code rood afgegeven. Wat ons betreft valt het erg mee. Vanuit de pastorie hebben we een aantal onweersflitsen gezien, de storm loeit soms rond het huis en regelmatig valt het internet uit, (een goed excuus om de kopij te laat in te leveren). De lucht is asgrauw en de temperatuur buiten is 10 graden. Vanbinnen hebben Marga en ik een warm gevoel over de afgelopen periode. Vol dankbaarheid kijken Marga en ik terug op de tijd die achter ons ligt. Als je er voor staat lijkt het een reusachtige (tijd)berg. Achteraf bekeken is het niet meer dan een sneeuwberg, die gesmolten is voordat je er erg in hebt. De tijd glijdt tussen je vingers door, als zand aan het strand. Al schrijvend moet ik denken aan het refrein van EL 396. "Niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan....." Als je nu stopt met "zingen" kan je een treurmars inzetten, maar het lied gaat verder..... "maar wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan." Het sluit goed aan bij de illustratie. Jezus zal voor eeuwig regeren. Dat gaat wereldwijd gebeuren. Het klinkt ver weg en lijkt toekomstmuziek, maar Hij wil het vandaag realiteit laten zijn. Buiten wordt het steeds donkerder en de regen komt met bakken uit de hemel. In mijn gedachten ga ik naar een veilig plekje uit mijn jeugd. Als je als kind ziek was, mocht je in het "grote" bed in de ouderlijke slaapkamer liggen en je heerlijk verstopten tussen de warme dekens.

In die kamer hingen aan de muur een paar schilderijtjes. Op één stond het derde couplet van Gezang 445:

*"Ruwe stormen mogen woeden, alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden:
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert Hij mij in 't eeuwig licht".*

Dat is dat wat Marga en ik in de afgelopen periode wilden uitdragen.
Er is hoop.

En dan hoop volgens de volgende definitie: Hoop is huidige zekerheid voor toekomstige zegen.

Het mag "rain" voor misschien een lange periode, maar Jezus zal eeuwig regeren.

Zo mogen we afsluiten met een strofe van het lievelingslied van mijn moeder El 187: "t Scheepke onder Jezus' hoede..... Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor 't oog."

Met een hartelijke groet,
Marga en Rob

De door mij gestolen ark.

Onderstaand artikel kwam ik tegen in een maandblad. Ik heb het opgeslagen op mijn computer, maar kan de schrijver niet meer achterhalen.
Dus voordat ik van plagiaat beschuldigd wordt: ik ben slechts het doorgeefluik.

De Ark van Noach

Begin 2019 zag God neer op de aarde en trof deze in chaos aan.
Dit is niet goed, dacht God, en besloot een deel van de schepping te vernietigen.

Dus kreeg ene Noach opdracht een ark te bouwen, daarin twee exemplaren van elk levend wezen op te nemen en ook enkele goede mensen. "Dit is mijn plan", zei God, "Ik laat het over 6 maanden 40 dagen en nachten regenen.

De Bilt zal dat niet kunnen verklaren en wellicht zeggen dat het de opwarming van de aarde is, maar hoe dan ook, zo zal het geschieden."

Maar toen het na 6 maanden begon te regenen en God rondkeek, zag Hij nergens een ark!

"Wat is er aan de hand, Noach?"

Noach antwoordde: "De regels zijn erg veranderd sinds de eerste ark. Ik moest een bouwvergunning aanvragen, de burens hebben inspraak in de hoogte van de ark, er moet iemand langskomen om de geluidsoverlast te meten, het hout dat ik wil gebruiken moet aan alle eisen voldoen.



Daarbij moet ik een extra bos laten planten vanwege de

milieubelasting. De dierenbescherming zoekt nog uit of het wel verantwoord is om zoveel dieren in zo'n kleine accommodatie te huisvesten en er moet nog een mestplan worden besproken met Volksgezondheid.

Maar dat is nog niet alles: er is een klacht van het centrum voor racismebestrijding, dat de keuze wie er mee mag in de ark discriminerend vindt.

Het CWI eist dat ik een bepaald percentage uitkeringsgerechtigden inhuur bij de bouw. Daar komt nog bij dat de belastingdienst beslag wil leggen op mijn bezittingen omdat ik zogenaamd illegaal het land probeer te verlaten met een aantal bedreigde diersoorten.

Tenslotte word ik gek van de lobby en het aanbod van smeergeld van invloedrijke mensen, die er van overtuigd zijn dat zij in ieder geval mee moeten met de ark.

Vergeef me God, maar het zal dus nog minstens tien jaar duren voor de ark klaar is."

Toen stopte de regen en ging de zon schijnen.

Noach vroeg verwonderd: "Wil dit zeggen dat U het land niet gaat vernietigen?"

"Nee," zei God, "dat doet iedereen al."

Ingebracht door Rob Quispel

Van de huidige predikant



Je kunt in dit leven naar allerlei zaken uitzien:

bijv. naar een zonovergoten vakantie, of naar de geboorte van een kleinkind, of

uitzien naar het moment dat je met pensioen mag, enz. Ik kijk uit naar het moment om u opnieuw te mogen ontmoeten! Ik zie tevens uit naar een nieuwe uitdaging binnen het werken in de gemeente "De Hoeksteen" in Guardamar.

U en ik, wij mensen kunnen af en toe behoefte hebben aan een nieuwe uitdaging. Veel mensen hebben dan géén idee waar ze moeten beginnen. Ik hoor mensen van een zekere leeftijd vaak zeggen, ook binnen de kerk: "Ik heb mijn tijd gehad want ik ben de 70 al gepasseerd, ik wil geen verplichtingen meer en bovendien: wie zit er nog op mij te wachten?" En toch...toch liggen er kansen, ook nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, zeker voor de oudere mensen die verbonden zijn aan de gemeente van Jezus Christus. Eigenlijk ben je binnen die gemeenschap zelden te oud een nieuwe uitdaging aan te gaan. Dat is toch fantastisch! Vooral de ouderen binnen de kerk hebben een schat aan levenservaringen, zijn hopelijk gerijpt in de leerschool van Christus. Wat is het dan geweldig om vanuit die rijkdom te mogen delen. Om daar dienstbaar mee te zijn! Iedere man/vrouw op zijn/ haar eigen wijze. Met de specifieke gaven en talenten die elke christen gegeven is.

Bovenstaand plaatje met tekst geeft zó mooi aan hoe ik uitkijk om bij jullie in de gemeente opnieuw te mogen gaan werken. En inderdaad het te zien als een nieuwe uitdaging! Natuurlijk ken ik de gemeente en weet van het reilen en zeilen binnen deze gemeenschap! Ik wil daarin niet op de automatische piloot gaan werken, maar met nieuw elan in dienst van de Heer en de gemeente. Ik heb er zin in, u ook? Uitzien naar wat God in deze periode aan u en mij wil geven om uit te delen en de gemeente verder te bouwen tot eer van God en medemens. Onze gegeven gaven en talenten niet in de grond begraven maar inzetten voor Zijn koninkrijk.

Tot snel!

Ds. Gerry de Vries

Pastoraat

Jes. 41:8



Wees niet bang,
want ik ben bij je,
vrees niet, want ik
ben je God. Ik zal je
sterken, ik zal je helpen,
je steunen met mijn
onoverwinnelijke
rechterhand.

Op dit moment heb ik op het terrein van het pastoraat weinig te melden.

Wel wil ik u vragen om te blijven bidden voor Jacob van Zoest. Hoe zijn omstandigheden op dit moment zijn is mij ook niet bekend, maar we weten allen dat hij ons gebed hard nodig heeft.

Wellicht weet u van mensen in uw omgeving die een bemoedigend woord nodig hebben. Indien u denkt dat ik hierbij ingeschakeld moet

worden, geef dit dan even aan mij door. Ik zal hier zeker aandacht aan geven.

Met broederlijke groet,

Jos Vanhoutte

e-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Verjaardagen

Voor een aantal gemeenteleden heeft deze maand weer een bijzondere dag en wel hun verjaardag. Namens de gemeente wordt jullie Gods zegen toegewenst voor het jaar dat voor u ligt.

- 2 februari Ingrid Vasseur
- 5 februari Fiet Brokking
- 11 februari Albert Ferwerda
- 19 februari Frans Moonen
- 25 februari Bram de Smidt
- 25 februari Clari Spoor
- 26 februari Martha Wever
- 28 februari Nellie Hoeflaken
- 28 februari Willem Krösschell



Aktiviteiten

In de Nieuwsbrief van januari 2020 werd meegedeeld dat Bram pas in april weer aan de repetities zou gaan beginnen. Hij heeft mij nu laten weten dat er ook geoefend gaat worden op 29 januari, 5 februari, 12 februari, 26 februari, 4 maart, 11 maart en daarna weer vanaf 8 april.

De cantorij

Beste gemeenteleden en gasten van onze kerk "De Hoeksteen",

Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur studeren wij liederen in die wij in de zondagse erediensten na de prediking gaan zingen. Onze cantorij bestaat dan ook altijd uit leden die op dat moment aanwezig zijn. Of u nu eenmaal of meerdere malen mee kunt zingen, u bent hiervoor van harte uitgenodigd om op deze manier een bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst.



Ons motto is dan ook: **KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.**

Tot ziens op onze eerstvolgende woensdagmorgen.

Uw cantor Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!





Wandelen met elkaar

Elke donderdagochtend om 10.00 uur; verzamelen bij de Consum in Rojasles, achter de BP-pomp.

Bloesemtocht

De bloesemtocht van dit jaar gehouden worden op donderdag 13 februari richting Jumilla. Ook zullen we een bodega bezoeken.

Vertrek: 9.00 uur bij de Consum te Rojasles;

Meenemen: warme kleding voor het bezoek aan de bodega;

Aanmelden: vanaf zondag 2 februari bij Linda d.m.v. een intekenlijst. Het kan ook per e-mail: linda@versspecialist.nl

Kosten: € 33.00, **graag gepast betalen.**

Ik geef de pen door aan....

Soms gebeurt het weleens dat je een helder moment krijgt. Zo ook nu.

Wat weten wij als gemeenteleden van elkaar? Natuurlijk, na de zondagse eredienst spreken we elkaar onder het genot van een kopje koffie en dan gebeurt het wel dat je met iemand aan de praat raakt die je nog niet zo goed kent, maar dat is vaak één op één.

Zou het niet leuk zijn om elke maand een verslagje te plaatsen van een gemeentelid/leden, te beginnen bij de kerkenraad? Je hoeft niet je ziel en zaligheid voor iedereen bekend te maken, maar het zou toch wel leuk zijn om wat meer van elkaar te weten.

Ik heb aan Jos Vanhoutte gevraagd om de aftrap te geven en hij heeft daarin toegestemd. Hieronder zijn verslagje. Ik hoop de eerste in een lange rij.

Anneke Nijhof

.....*Jos en Marylise Vanhoutte*

Na enkele maanden het genoeg te hebben jullie oudste te zijn, is het tijd om even uit te leggen wie Jos Vanhoutte juist is. Het klinkt misschien gek dat dit na enkele maanden gebeurt, maar we zijn dan ook geen gewone gemeente. We leren elkaar hier in Spanje kennen in de winter van ons leven en weten daardoor soms weinig van elkaars levensloop.

Dus mijn naam kennen jullie al. Ik ben gehuwd sinds 1967 met Marylise Gamby en wij hebben 2 zonen, Marc 51 jaar en Patrick 49 jaar en zijn gezegend met 4 kleinkinderen en 1 achterkleinkind op komst.

Ik ben werkzaam geweest als kok, maitre d' hotel en de laatste 10 jaar fieldmanager bij dr. Oetker. Ik ben niet-praktiserend rooms katholiek opgevoed.



In 1980 kregen wij bezoek van een Nederlands echtpaar, Jo en Edith van den Acker, dat deur aan deur evangeliseerde. Deze mensen hebben ons het evangelie van onze Heer leren kennen, waarna eerst Marylise en later ik ons hart aan de Heer hebben gegeven.



Daar Marylise gehandicapt is hebben wij in 2015 België achter ons gelaten en begonnen rond trekken in onze camper. Dat hebben we met veel plezier 5 jaar gedaan tot ik problemen kreeg met de gezondheid (er zijn intussen 6 stents in geplaatst).

Daar Marylise niet kan autorijden nam ik het risico niet meer en hebben we ons in Gabo-Roig in Spanje gevestigd, waar we nu 10 jaar vast wonen en ik mij negen jaar lang de vraag heb gesteld of de Heer nog plannen had met mijn leven.

Drie jaar geleden vonden we via het weekblad "Hallo" de weg naar jullie gemeente en verleden jaar kreeg ik de vraag om oudste te worden.

Zo, dit is ons verhaal in een notendop en ik zou graag eindigen zoals ik begonnen ben: het is mij een genoeg en een eer om jullie te mogen dienen.

Broederlijke groeten,

Jos Vanhoutte

De situatie in Haïti, december 2019.

Het gaat niet goed in Haïti, maar wat gebeurt er nu eigenlijk en waarom?

In 2017 is er een rapport uitgekomen die een grote corruptie heeft blootgelegd van achtereenvolgende regeringen sinds 2008 (Preval, Martelly en ook de huidige zittende president Jovenel Moïse). Met het Venezolaans steunprogramma "Petrocarib" konden veel landen in het Caribische gebied brandstof tegen kostprijs inkopen en kregen ze een zeer goede terugbetalingsregeling op leningen.

Toen bleek dat de regeringen in Haïti niet terugbetaalden, maar het geld hadden weggesluisd, stopte Venezuela in 2018 met de levering van brandstof naar Haïti. Daardoor ging voor de gewone Haïtiaan de brandstofprijs met 50% omhoog. Na enorme demonstraties werd de verhoging teruggedraaid en de verantwoordelijke minister ontslagen. Daarna zijn de brandstofprijzen geleidelijk alsnog gestegen.

Begin 2019 komt er meer nieuws over de "Petrocarib" corruptie. Ondertussen zijn de brandstofprijzen meer dan verdubbeld en ook de kosten van het levensonderhoud zijn explosief gestegen. Dit leidt tot nieuwe demonstraties. Duizenden mensen gaan vreedzaam de straat op. Ze verdenken de huidige president ook van corruptie en willen dat hij vertrekt en dat de enorme gelden die Haïti gekregen heeft, ten goede van het volk komt.

Helaas demonstreren er ook grote groepen onder leiding van bendes die (financieel) "gevoed" worden door oppositiepartijen. Wegen worden geblokkeerd, autobanden in brand gestoken, vernielingen, overvallen en berovingen; niemand is veilig, ook de Haïtianen zelf niet.

Veel Haïtianen zijn bang de straat op te gaan en door brandstoftekort rijdt er geen openbaar vervoer en kunnen mensen niet op hun werk komen. De economie komt hierdoor stil te liggen, mensen verliezen hun baan. Op de zwarte markt voor voedsel en brandstof schieten de prijzen omhoog.

In september 2019 gaat het land "op slot". "Peyi lok", scholen, gerechtsgebouwen, bedrijven en publieke service zijn bijna overal dicht en de economische productie ligt zo goed als stil.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 8 – februari 2020

Eind november is het weer iets rustiger. Kleine bedrijfjes openen weer, mensen durven wat meer de straat op en kunnen weer naar hun werk. Mensen bedenken nieuwe manieren om te reizen en verblijven bij vrienden of familie in de buurt van hun werk. Ook zijn de meeste scholen weer open en de publieke service.

Helaas wordt er al wel weer gesproken over nieuwe onlusten en demonstraties in januari 2020. Het volk geeft aan door te zullen gaan tot de huidige president vertrekt. Daarnaast is het 12 Januari 2020 ook 10 jaar geleden dat de vreselijke aardbeving heeft plaatsgevonden. Dit zal zeker een nieuwe "trigger" zijn, want wat is er voor de mensen van Haïti nu eigenlijk veranderd?

Het volgende stukje komt uit de nieuwsbrief van een vriendin die al 30 jaar in Haïti woont en werkt: "Het land is iets rustiger, we kunnen weer wat vrijer de straat op. Scholen zijn weer begonnen en we zijn zo blij veel kinderen weer te zien. Meer protesten worden gepland voor januari 2020, dus wie weet wat er dan weer gebeurd. Sommige wijken hebben nog steeds dagelijks demonstraties en brandende banden. Het resultaat van 3 maand "lockdown" is: meer armoede. Mensen hebben niks en honger hebben is voor velen een dagelijks gebeuren. Helaas is er veel misdaad gaande; we proberen er zo weinig mogelijk aan te denken en door te gaan met ons werk voor de armen. We hebben veel te doen, dus vertrouwen we in God en doen ons best en gaan door.

Geen vrolijk verhaal, maar dat is geen reden om de mensen in Haïti in de steek te laten. Ook Vrienden van Haïti Nederland blijft doorgaan met helpen waar dat kan. Kleinschalig en met succes. Het kippenproject heeft dit najaar laten zien dat het na de eerste investering zelfstandig verder kan. Met jullie steun is de eerste waterput geslagen en na enige vertraging is die nu bijna klaar. Ook het tuinbouwproject verloopt succesvol. Het is nu zaak om een omheining te maken om alles te beschermen tegen loslopend vee. Verder zijn we bezig om een landbouwschooltje op te zetten om ook de mensen in de omgeving van het project te scholen en verder te helpen zelf in hun levensonderhoud te voorzien. En natuurlijk onze andere projecten.

Alle steun is daarbij welkom. Met een klein bedrag kan er al veel bereikt worden. Voor € 5,00 kopen we bijvoorbeeld al een spa, schrepel, riek, hark, afvalmand of een kratje om de kippen in te vervoeren naar de markt. Een lief klein kuikentje kun je sponsoren voor € 2,50 en een zakje zaad voor de volgende oogst is ook € 2,50. Leuk om hier een familieprojectje van te maken. Laten wij met elkaar deze Haïtianen die mooie kans geven. Ze zijn gemotiveerd en met onze steun komen zij er beslist.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 8 – februari 2020

Namens de bewoners van ons project in Haïti willen wij u allemaal bedanken voor uw financiële bijdragen in 2019. Wij hebben in Haïti nog veel te doen, dus vertrouwen wij op GOD, doen ons best en gaan door.

Ria van der Linde

Voor meer informatie: www.vriendenvanhaitinederland.nl. Reknr:
NL 89 RABO 0105 1897 15

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling/scriba

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB
t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven
in het ANBI-register in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te

Eindhoven. Het ANBI-nummer is: 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231,

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 8 – februari 2020

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL