

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
juni, juli en augustus 2019

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente

Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Henk van den Born

Inhoud

Van de redactie.....	3
Mededelingen van de kerkenraad	
- Van de kerkrentmeester.....	4
- Spreekuur kerkenraad.....	5
- Pastoraat.....	5
- Slachtoffers Gota Fria.....	6
- Viering Heilig Avondmaal.....	6
- Boeken Hans Eschbach.....	6
Van de predikant.....	7
Pastoraat.....	8
Verjaardagen.....	9
Activiteiten	
- De cantorij.....	10
- Inspiratie-bijeenkomsten.....	10
- Wandelen.....	11
De timmermanswerkplaats.....	11
Eerste deel van "De schoenendoos".....	12
Wie, Wat, Waar.....	15

Van de redactie



Beste gemeente,

Ik moet u eerlijk bekennen dat het als redactie niet altijd meevalt om iets zinnig te schrijven. Maar.... op zondag 8 september werd in onze kerk in Ermelo de startzondag gevierd. En toen kwam ik op het idee om de aankondiging op de beamer van die kerk in Nederland ook te gebruiken voor de kerk in Spanje. We hebben toch hetzelfde verlangen bij het functioneren van de kerk. Daarom bijgaande afbeeldingen.

Mijn wens is dat wij zo met elkaar omgaan. Ik weet uit eigen ervaring dat dat niet altijd makkelijk is, want wij mensen hebben zo onze voorkeuren. Maar God, onze hemelse Vader, ziet het hart aan. Het gaat dus niet om de buitenkant. Maar, als we de moeite nemen om iets dieper graven, vinden we wellicht de mooiste mensen die er bestaan, ook binnen onze eigen gemeente.

Het liturgisch boeket staat voor de veelkleurigheid van de gemeente. De ene bloem steunt de andere, zo moet het bij ons in de gemeente ook zijn. Een gemeente van alle leeftijden, alle verscheidenheid en verschillende gaven, wat alles ingezet moet worden om tot een eenheid te komen en zo met elkaar het nieuwe seizoen in te gaan. De klimop in het hart verbeeldt de hoop en het vertrouwen dat we op God stellen. En de liefde van God voor Zijn gemeente.



Mensen hebben mensen nodig, om elkaar te dragen,
om elkaar tot leven te brengen.
Mensen hebben mensen nodig, om voor elkaar op te komen,
om samen te werken aan welzijn en geluk.
Mensen hebben mensen nodig, om te laten zien wie U bent:
God van Liefde, God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons,
doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
en ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.

Geschreven door Marinus van den Berg



Laat dat ons streven zijn
in het nieuwe seizoen
2019/2020.

Anneke Nijhof

De kopij voor de Nieuwsbrief van november moet uiterlijk 20 oktober a.s bij mij binnen zijn: redactie@iggds.nl

Mededelingen van de kerkenraad



Collecteopbrengsten van zondag 2 juni t/m zondag 22 september 2019

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc..)

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

		Eerste collecte	Tweede collecte
2 juni:	aanwezigen 28	€ 114,81	€ 57,94
9 juni:	aanwezigen 28	€ 82,13	€ 48,47
16 juni:	aanwezigen 30	€ 55,27	* € 129,55
	* Avondmaals collecte - project Indonesië		
23 juni:	aanwezigen 48	€ 99,35	€ 73,50
30 juni:	aanwezigen 28	€ 55,57	€ 48,75
7 juli:	aanwezigen 18	€ 58,40	€ 36,70
14 juli:	aanwezigen 28	€ 62,50	€ 34,66
21 juli:	aanwezigen 27	€ 47,01	€ 38,93
28 juli:	aanwezigen 32	€ 84,12	€ 59,20
4 augustus:	aanwezigen 45	€ 74,33	€ 99,98
11 augustus:	aanwezigen 27	€ 74,26	€ 45,02
18 augustus:	aanwezigen 29	€ 121,07	€ 40,39
25 augustus:	aanwezigen 30	€ 85,50	€ 50,10
1 september:	aanwezigen 34	€ 71,33	€ 60,80
8 september:	aanwezigen 32	€ 78,04	€ 53,82
15 september:	aanwezigen 41	€ 117,80	€ 79,10
22 september:	aanwezigen 37	€ 125,71	€ 72,26

Bernhard de Vries
Kerkrentmeester

Spreekuur kerkenraad

het idee dat de kerkenraad met regelmaat spreekuur gaat houden in de kerk. Wij hebben hierover nagedacht en besloten dat de aanwezige kerkenraadsleden elke eerste zondag van de maand om 12.30 uur in de kerkzaal aanwezig zullen zijn.

Als u vragen of opmerkingen/ideeën heeft, kunt u daarvoor bij hen terecht. Wij zullen dit op de betreffende zondagen in de afkondigingen meenemen. Dit betekent natuurlijk niet dat we alleen dan beschikbaar zijn. U kunt ons altijd aanspreken, bellen of mailen wanneer u daar behoefte of andere reden toe heeft.

Pastoraat

Zoals u al in een eerder bericht heeft kunnen lezen is Elske Haveman gestopt met haar werk voor het pastorale team. Wij willen Elske heel erg bedanken voor het vele werk dat zij al die jaren voor onze gemeente heeft gedaan. Dat was veel werk. Dat was dienstbaarheid naar de gemeente, dat was dienstbaarheid naar God. Elske, namens kerkenraad én gemeente heel hartelijk dank hiervoor!

Er was al een vacature in het pastorale team en nu blijft alleen Jan Kwint nog over als lid, samen met de wisselende predikant. Wij hebben verschillende mensen benaderd maar het is ons niet gelukt om nieuwe mensen te vinden om het pastorale team aan te vullen.

Daarom heeft de kerkenraad het volgende besluit genomen. M.i.v. 1 oktober 2019 valt het pastoraat volledig onder de kerkenraad. Binnen de kerkenraad valt het pastoraat onder verantwoordelijkheid van Jos Vanhoutte en u kunt hem bellen als er bijzonderheden zijn. Pastorale bezoeken zullen worden afgelegd door Jos Vanhoutte samen met één van de andere kerkenraadsleden. Jan Kwint zal bij de praktische kant van het pastorale werk betrokken blijven, waaronder de bloemen en de kaarten.

Wij hopen op deze manier het belangrijke pastorale werk goed te kunnen voortzetten.

Slachtoffers Gota Fria

Wat is onze regio getroffen door de Gota Fria. We hebben allemaal de beelden op ons netvlies staan. In onze gemeente zijn m.n. Bram de Smidt en Elske Haveman ernstig gedupeerd. Wat geweldig om te zien hoe gemeenteleden de handen ineen hebben geslagen en er een spontane, praktische hulpactie op gang is gezet. Dit is gemeenschap der heiligen! Wij wensen Bram en Elske veel sterkte toe met de nasleep van dit alles.

De kerkenraad heeft besloten een bedrag van € 1.200, -- beschikbaar te stellen aan Spaanse slachtoffers van de Gota Fria. Aan mensen die alles kwijt zijn. We willen dit bedrag graag aanvullen met de opbrengst van de avondmaalscollecte die D.V. zondag 13 oktober wordt gehouden. We willen u allen oproepen om gul te geven, zodat we als Interkerkelijke Gemeente van Guardamar del Segura vele slachtoffers in de regio kunnen helpen.

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 13 oktober hopen we D.V. het Heilig Avondmaal te vieren.

De opbrengst van de avondmaalcollecte is bestemd voor de slachtoffers van de Gota Fria, zie vorig bericht.

Boeken Hans Eschbach

De kerkenraad brengt graag het volgende onder uw aandacht.

De Internationale Bijbelbond heeft een boekje uitgegeven dat is geschreven door Hans Eschbach. De uitgave heeft als titel

"Gevangen en toch vrij, op avontuur met Paulus in Filippi". Daarnaast is het laatste boek van Hans Esbach uitgekomen "Soli Deo Gloria", waarin Hans zijn leven in dienst van de Heer beschrijft.

Voor meer informatie en/of bestellen kunt u terecht op de website van de Internationale Bijbelbond www.ibbu.nl

Van de predikant



Geef mij olie in mijn lamp

Het extreme weer heeft hier laatst in Spanje de boel behoorlijk op z'n kop gezet. Overstromingen met catastrofale gevolgen, doden, mensen die alles kwijt zijn, oogsten die verloren zijn en ook voor enkele mensen uit de kerk hier is er veel schade.

Al een tijd geleden heb ik een keer een opname gemaakt van een prachtige donkere en dreigende wolkenlucht met daaronder een hoopglorrende lichtstreep. In mijn beleving symboliseert het iets van de tijd waarin we leven: crisis, natuurrampen, spanningen in de wereld, een toenemende wetteloosheid, liefde die verkilt en zo is er nog heel wat te noemen.

Het lijkt beangstigend als donkere wolken samenpakken boven onze hoofden, maar zoals het licht aan het einde van die wolkenpartij doorbreekt, zo zal het licht van Christus ten alle tijden doorbreken in de duisternis.

"Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens hebben" Joh 8:12.

Daar mogen we blijvend naar uitzien, verlangen en verwachten.

We kennen het verhaal van de bruidegom en van de wijze maagden en dwaze maagden, die niet klaar waren om de bruidegom te ontmoeten omdat hun olie op was. Jezus zegt: *"Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt"* Matt 24:42.

We weten dat olie een symbool van de Heilige Geest is. En dan moet ik denken aan de zalving van Jezus door Maria met Nardus en Mirre.

Mirre betekent: Sterven aan jezelf.

Nardus betekent: licht en visie (Hebreeuws); het geeft licht in de duisternis. Het doorbreekt die duistere wolken die we alsmaar zien komen opduiken. Ook Jezus had dat nodig. Visie om door dat dreigende, wat ook op Hem afkwam, heen te kijken naar dat wat daarachter lag. Jezus zag de verlossing van de mens. Het loskopen van Zijn bruid, dat gaf Hem moed.

Daarom zei Hij ook: *"Zij heeft mijn lichaam gezalfd met oog op mijn begravenis en dit zal, waar het evangelie ook verkondigd wordt, verteld worden wat zij aan Mij gedaan heeft."*

Laten wij in deze tijd, waar soms donkere wolken zich dreigen samen te pakken, de moeilijke tijden met tal van onzekerheden, het geloof en vertrouwen in God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest vast en levend houden en ons door de Heilige Geest (olie) voortdurend laten vullen, blijvend in verlangen en gebed.

***"Geef mij olie in mijn lamp, houd het brandend,
houd het brandend totdat de Bruidegom komt".***

Henk van den Born

Pastoraat

De fam. Verburg komt dit najaar niet naar Spanje. Janny heeft ischias en als gevolg daarvan erg veel pijn. We wensen haar en haar man Gods zegen toe en hopen hen volgend jaar weer te mogen verwelkomen in Spanje.

Ik ben bij Cees van Dongen geweest. De toestand van Cees is en blijft heel zorgelijk. Laten we hopen en bidden dat alles toch nog ten goede mag keren.

Leo en Ria de Bruijne werden bezocht naar aanleiding van het ongeval van Leo. (Leo is met zijn arm in aanraking gekomen met een zaagmachine). Daar waar de dokters eerst zijn hand wilden amputeren, gaat het na enkele

operaties toch de goede richting uit en begint zijn hand min of meer weer normaal te functioneren. We wensen Leo veel beterschap toe en sterkte voor Ria. Hopelijk komt alles weer helemaal goed.

Ria van der Linde is afgelopen week geopereerd. Ze heeft links een knieprothese gekregen. De operatie is goed verlopen en

het gaat goed met Ria. Op het moment dat u dit leest is zij weer thuis.

Jaap en Ria lossen elkaar af want **Jaap van der Linde** wordt 4 oktober opgenomen en 7 oktober geopereerd, ook in het ziekenhuis van Leuven. Hij krijgt een nieuwe hartklep en waarschijnlijk ook een pacemaker. Een zware operatie en dus een spannende tijd. Wij wensen hen Gods zegen toe.

U heeft al gelezen dat het pastorale team wordt opgeheven en het pastoraat onderdeel van de kerkenraad gaat worden.



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019

Ook op deze plaats willen wij Elske Haveman heel hartelijk bedanken voor alles wat zij de afgelopen jaren heeft gedaan binnen het pastorale team.

Datzelfde geldt voor Jan Kwint, ook al zal hij nog werkzaamheden blijven verrichten. Dank je wel Jan, voor je inzet al die jaren!

En bij deze het dringende verzoek om alle meldingen van ziekte en problemen m.b.t. het pastoraat aan mij te melden en dus niet meer aan Elske.

Ik wens u allen een voorspoedige en gezegende maand oktober toe en sta altijd ter beschikking voor allen die een beroep op mij wensen te doen.

Een broederlijke groet van Jos,

Jos Vanhoutte tel. 003469338261, email: jos.vanhoutte49@gmail.com

Verjaardagen

Ook de komende maand mogen een aantal leden weer hun verjaardag vieren:

- 2 oktober – Henny Bordeau
- 2 oktober – Anneke Nijhof
- 3 oktober – Hans de Heer
- 9 oktober – Carine Moonen
- 13 oktober – Irene de Jong
- 14 oktober – Swier Scholte
- 15 oktober – Ad Maas
- 16 oktober – Sijtje Hendrikse
- 16 oktober – Paul Costerus
- 18 oktober – Piet van Rijkevorsel
- 22 oktober – Marylise Vanhoutte
- 28 oktober – Marianne de Haan
- 30 oktober – Cees van Dongen



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019

Een hele rij deze keer. We wensen jullie een gezond en gezegend nieuw levensjaar toe onder de hoede van onze Heer.

Aktiviteiten

De cantoriј



Beste gemeenteleden en gasten van onze kerk "De Hoeksteen",
Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur studeren wij liederen in welke wij in de zondagse diensten na de prediking gaan zingen. Onze cantoriј bestaat dan ook altijd uit leden die op dat moment aanwezig zijn. Of u nu eenmaal of meerdere malen mee kunt zingen, u bent hiervoor van harte uitgenodigd om op deze manier een bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst.

Ons motto is dan ook: **KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.**

Tot ziens op onze eerstvolgende woensdagmorgen,
uw cantor Bram de Smidt.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal.
Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!





Wandelen met elkaar

Elke donderdagochtend om 9.00 uur; verzamelen bij de Consum in Rojales, achter de BP-pomp.

DE TIMMERMANSWERKPLAATS

Stel je eens voor..... dat het gereedschap in een timmermanswerkplaats een vergadering belegt.

Broeder *Hamer* is de voorzitter, maar een aantal leden vindt eigenlijk dat hij moet vertrekken omdat hij te luidruchtig is.

Broeder *Hamer* antwoordt daarop: "Dan moet broeder *Schaaf* ook vertrekken. Die is veel te oppervlakkig. Daar zit geen diepte in".

"Ja, maar dan moet broeder *Duimstok* ook verdwijnen, zegt broeder *Schaaf*, want die meet anderen altijd de maat. Hij doet net alsof hij altijd gelijk heeft".

Maar op zijn beurt klaagt broeder *Duimstok* over broeder *Schuurpapier*.

"Die is veel te ruw en altijd tegen de draad". En zo gaat de discussie maar door.

Zuster *Zaag* is te rechtlijnig, broeder *Beitel* te bot, zuster *Waterpas* te onevenwichtig en zuster *Priem* te scherp.

Aan al het gereedschap ontbreekt wel wat.

Terwijl de discussie in volle gang is, komt dé **Timmerman uit Nazareth** de werkplaats binnen. Hij pakt een blok hout en gebruikt de Duimstok, de Zaag, de Schaaf, het Schuurpapier, de Priem, de Waterpas, de beitel en de Hamer om een stoel te maken. Al het gereedschap, hoe verschillend ook, heeft zijn eigen functie.

Allen zijn even hard nodig.

De **Here Jezus** kent geen belangrijke en onbelangrijke christenen. Hij houdt van elke gelovige evenveel. En voor zover we van elkaar verschillen, is dat om als gemeente goed te kunnen functioneren.

Auteur onbekend

Onderstaand verhaal ga in in drie delen in de Nieuwsbrief plaatsen. Het eerste deel dus in deze maand, het volgende deel in de maand november en het slot in het decembernummer. Dat deel past helemaal bij de Kerst.

Auteur: Franciene Rivers

DE SCHOENENDOOS

Op een bewolkte dag midden in de maand september kwam Timmy O'Neil bij Mary en David Holmes wonen, twee weken nadat de scholen weer begonnen waren. Hij was een rustig jongetje van zes met treurige ogen. Niet lang daarna begonnen ze zich af te vragen waarom hij toch altijd een doos bij zich had. Het was een gewone schoendoos met een rood deksel en op de zijkant van de doos stond "Sportschoenen".



Waar Timmy ook ging, altijd had hij die doos bij zich. Als hij hem ergens neerzette, zorgde hij er altijd voor dat hij hem kon zien.

"Zullen we hem eens vragen wat hij er mee doet?" vroeg Mary aan haar man.

"Nee, hij praat er wel over als hij er aan toe is," zei David, maar hij was net zo nieuwsgierig als Mary.

Zelfs mevrouw Iverson, de maatschappelijk werkster, was nieuwsgierig naar de schoendoos. Ze vertelde Mary en David dat Timmy de doos bij zich had toen de politieagent hem naar de kinderbescherming bracht.

Timmy's vader zat in de gevangenis. Zijn moeder had een baan, maar verdiende niet genoeg geld om goed voor Timmy te kunnen zorgen. Een

mevrouw in de flat waar hij woonde, ontdekte dat hij de hele dag alleen was en meldde dat bij de politie.

"Ze brachten hem naar mij toe met een koffertje kleren en die schoenendoos", zei mevrouw Iverson. "Ik vroeg hem wat er in zat, en hij zei: "Allerlei dingen", maar hij wilde niet zeggen wat die dingen waren".

De kinderen op Timmy's nieuwe school waren ook nieuwsgierig naar de doos. Hij zette hem niet in zijn kastje, zoals andere dingen die de kinderen meebrachten, maar hij zette hem boven óp zijn lessenaar, terwijl hij aan het werk was.

Ook de onderwijzeres van de eerste klas, mevrouw King, was nieuwsgierig.

"Wat heb je daar, Timmy?"

"Mijn doos", zei hij.

"Wat zit er in die doos?"

"Dingen", zei hij en ging weer verder met zijn werk.

Mevrouw King vroeg hem niet nóg eens naar zijn doos. Ze hield van Tim en wilde niet ongepast nieuwsgierig zijn. Ze vertelde Mary en David dat Timmy een goede leerling was. Hij was niet het knapste jongetje van de klas, maar hij deed altijd goed zijn best. En mevrouw King had daar grote bewondering voor.

Op één van zijn proefwerken voor rekenen schreef ze eens: "Andere kinderen kunnen een voorbeeld aan je nemen" en ze tekende een gezichtje op het papier met een brede glimlach en gaf hem een mooi plakplaatje met een stralende ster.

Mary Holms ontdekte dat Timmy gek was op koekjes met chocola erin en daarom zorgde ze ervoor dat de koektrommel altijd vol was. Als Timmy met de gele schoolbus van school thuis kwam, ging hij aan de keukentafel zitten met de doos op de stoel naast hem. Mary ging dan altijd bij hem zitten. Ze gaf hem een glas melk en een paar koekjes en vroeg hem wat hij die dag had beleefd.

Op een dag vroeg Timmy aan Mary waarom David en zij zelf geen kinderen hadden. Mary zei dat ze God steeds weer dezelfde vraag hadden gesteld. Ze zei dat ze blij was dat ze hem had terwijl ze op antwoord wachtten.

Iedere avond als hij thuiskwam speelde David vangbal met Timmy in de achtertuin. Timmy nam dan altijd zijn doos mee naar buiten en zette hem dan op de tuinstoel, zodat hij hem goed kon zien. Timmy nam zijn doos zelfs mee naar de kerk. Hij zat dan tussen Mary en David in met de doos op zijn knieën. Als hij 's avonds naar bed ging, stond de schoenendoos op het nachtkastje naast zijn bed.

Twee keer per week kreeg Timmy een brief van zijn moeder. Eens stuurde ze hem een tien dollarbiljet en een kort briefje van zijn vader. Timmy huilde toen Mary hem voorlas, want zijn vader schreef hoe erg hij Timmy miste en hoe erg het hem speet dat hij zo'n grote vergissing had gemaakt. Daarna nam Mary Timmy lange tijd op schoot in de schommelstoel.

Eens toen David thuis kwam namen ze Timmy mee naar een pizzarestaurant. Daarna bekeken ze thuis een mooie film over een leeuw. David en Mary zagen beiden hoe Timmy hiervan genoot.

Toen Timmy de volgende dag uit de schoolbus stapte, was hij verbaasd dat David op hem stond te wachten.

"Hallo kerel", zei David. "Ik dacht dat ik vandaag maar eens vroeg naar huis moest komen om deze bijzondere dag met je te vieren. Jouw eerste verjaardag bij ons". Hij streek Timmy door zijn haar en liep met hem naar huis.

Timmy keek blij verrast toen hij een grote, in mooi papier verpakte doos met kleurige linten erom op tafel zag staan. "Pak hem maar uit", zei David. Timmy zette zijn oude schoenendoos voorzichtig op tafel en maakte toen de grote doos in het mooie papier open. Er zat een leeuw in die er net zo uitzag als de leeuw die hij in de film had gezien. Hij drukte hem tegen zich aan en lachte.

Mary draaide zich snel om en rommelde wat met de kaarsjes op de verjaardagstaart, zodat Timmy niet in haar ogen kon kijken. David keek naar haar en glimlachte. Het was de eerste keer dat zij en David Timmy om iets hadden zien lachen of glimlachen en daar waren ze heel blij om. Toen Mary de verjaardagstaart op tafel zette en de kaarsjes aanstak, pakte David haar hand en toen die van Timmy en sprak een gebed uit, waarin hij God vroeg om een zegen voor Timmy en Hem dankte.

"Nou, vooruit Timmy, doe een wens en blaas de kaarsjes uit".

Timmy hoefde niet lang na te denken over een wens en toen hij blies, gingen alle kaarsjes in één keer uit.

Timmy's moeder kwam hem om de andere week opzoeken. Ze was dan samen met Timmy in de woonkamer. Ze vroeg hem over school en over David en Mary Holms en of hij gelukkig bij hen was. Hij zei dat hij wel gelukkig was, maar dat hij haar heel erg miste. Dan drukte ze hem tegen zich aan, streek zijn zwarte haar uit zijn gezicht en kuste hem. Ze zei tegen hem dat zij hem óók miste, maar dat het belangrijker was dat hij een veilige plaats had waar hij op kon groeien. "Dit zijn aardige mensen, Timmy. Je zult gelukkig niet zo opgroeien zoals ik".

Iedere keer voor ze wegging zei ze hem dat hij altijd een gehoorzame jongen moest zijn en dat hij moest denken aan wat zij hem geleerd had. Ze tilde hem op en drukte hem een lange tijd tegen zich aan voor ze hem kuste en weer op de grond zette. Timmy was dan altijd verdrietig en stil als ze wegging.

Word vervolgd.

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Scriba/Ouderling:

Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: scriba@iggds.nl of Hennyvdheide@hotmail.com

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019

Pastoraat/Ouderling:

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr.: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB
t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven
in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te
Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze
kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,

Calle Austria 11,

Urbanizatie Campomar

03140 Guardamar del Segura

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019



INTERNET

Website: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL