

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente

Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag, aanvang 11.00 uur

Predikant: Rob Quispel

Inhoud

Van de redactie.....	3
In memoriam Cees van Dongen.....	4
Mededelingen van de kerkenraad	
- Aftreden Henny van der Heide-Schuurman.....	5
- Collecte-opbrengsten.....	5
- Nogmaals le Gota Fria.....	6
- Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 26-09-2019.....	6
Van de reeds vertrokken predikant	
- Kleurrijk.....	7
Van de huidige predikant	
- Even voorstellen.....	8
- Niet los verkrijgbaar.....	9
Pastoraat.....	11
Verjaardagen.....	12
Aktiviteiten:	
- Cantorij.....	12
- Inspiratie-bijeenkomsten.....	13
- Wandelen.....	13
De sporen.....	14
2 ^e deel van "De schoenendoos".....	14
Wie, Wat, Waar.....	16

Van de redactie



Beste gemeente,

Alweer heeft er een wisseling van predikanten plaatsgevonden. Henk en zijn vrouw Carla van den Born hebben weer afscheid van ons genomen en Rob en Marga Quispel, oude bekenden, bevinden zich reeds onder ons.

Deze keer geen stukje van mij, maar een mooi gedicht van Nel Benschop.

CARPE DIEM

Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag,
de goedheid en de liefde en 't begrijpen;
leer mij de zoete vruchten zien, die 'k plukken mag
en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen.

Leer mij om blij te zijn met ieder vriend'lijk woord,
geef mij wat vrolijkheid van binnen en van buiten;
en leer mij luist'ren tot mijn hart U hoort
in 't fluist'ren van de wind, in 't vogelfluiten.

Leer mij om blij te zijn met 't bloeien van een roos,
met zoveel mooie, goede herinneringen;
laat mij gelukkig zijn in 't werk, dat ik mij koos;
en vul mijn kinderhand met kleine dingen.

Nel Benschop
uit: *Gouddraad uit Vlas*

Deze keer in de Nieuwsbrief het tweede gedeelte van het verhaal "De schoenendoos". Voor sommigen onder u misschien wat simpel, maar ik heb ook reacties gekregen van o.a. "Ik kijk nu al uit naar het tweede deel".

Met vriendelijke groet,

Anneke Nijhof

De kopij voor het decembernummer moet uiterlijk 20 november bij mij zijn.

redactie@iggds.nl

In memoriam Cees van Dongen

Met ontroering heeft de kerkenraad kennis genomen van het overlijden van onze broeder Cornelis (Cees) van Dongen op 06-10-2019. Cees is 70 jaar geworden.



Cees bezocht met liefde onze diensten en de inspiratiebijeenkomsten. Dat heeft er mede voor gezorgd dat Cees in de afgelopen twee jaar steeds dichter naar zijn Vader is toegegroeid. Dat was ook de kern van de overdenking tijdens de crematieplechtigheid, een samenvatting hiervan kunt u hieronder lezen.

Wij blijven ons Cees herinneren als een vrolijke, goedlachse man. De man met de grote krulsnor, die altijd wel een grap klaar had. Wij wensen Heleen en haar kinderen en kleinkinderen Gods troost en kracht toe.

Samenvatting van de overdenking

Voorganger Rob Quispel

De Heer is mijn Herder

Op 9 september j.l. bezocht Rob Quispel Cees van Dongen op de IC. Rob vroeg aan Cees hoe het met hem ging en Cees antwoordde: "Goed. Ik ben veilig, veilig, veilig in Jezus armen!"

Twee jaar geleden zou niemand geloofd hebben dat Cees dit zou zeggen. Wat is er gebeurd? Cees is veranderd van iemand die het wel geloofde naar iemand die gelooft. Hij was een kind van God geworden. Hij was niet bang om te sterven.

Hoe dat is gebeurd? Cees was een trouwe bezoeker van de kerk en de bijbelstudies in Guardamar. Hij zei op een gegeven moment "Rob (Quispel) heeft mij bekeerd". "Nee", zei Rob, "dat is geen mensenwerk".

Cees had voorheen altijd zelf het stuur in handen, maar hij gaf het stuur over aan Jezus en ging zelf als bijrijder verder. Door genade mocht hij weten dat het offer van Jezus ook voor hem was. Jezus greep Cees met beide handen. Hoe kun jij dat ook krijgen? In de bijbel staat dat Jezus klopt aan jouw deur, aan je hart. Ook bij jou want God wil dat we allemaal tot bekering komen en behouden worden. Je hoeft Hem alleen maar binnen te laten. Cees heeft gehoor gegeven aan het kloppen en heeft Jezus binnen gelaten. God geeft een nieuw, een eeuwig leven. Dat wil Hij jou ook geven.

Wij mogen geloven dat Cees nu bij zijn Heer is. Hij heeft een plaats klaargemaakt voor Cees. Cees is niet dood, Cees is Thuisgehaald.

Veilig in Jezus armen!

Mededelingen van de kerkenraad



Beste broeders en zusters,

Onze ouderling en scriba Henny van der Heide-Schuurman heeft vanwege privé-omstandigheden de kerkenraad verzocht om haar ontheffing uit het ambt van ouderling te verlenen. Na beraadslaging heeft de kerkenraad haar verzoek ingewilligd. We nemen met pijn in ons hart afscheid van Henny. Ze was een geweldige scriba en we zullen haar zeer missen. We wensen Henny heel veel sterkte toe!

Begin volgend jaar zal de kerkenraad de procedure voor de verkiezing van een nieuwe ouderling opstarten waarop de stemming zal plaatsvinden op de jaarlijkse ledenvergadering.

De functie van scriba zal voorlopig worden waargenomen door Jos Vanhoutte.

Fred van den Heuvel,
voorzitter kerkenraad

Collecteopbrengsten van zondag 29 september tot en met zondag 13 oktober 2019.

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

	Eerste collecte	Tweede collrcte
29 september: aanwezigen 30	€ 74,90	€ 68,58
6 oktober: aanwezigen 48	€ 150,08	€ 95,99
13 oktober: aanwezigen 45	Avondmaalscollecte bestemd voor de door watersnood (la Gota Fria) getroffen Spanjaarden (1 collecte) € 791,70 !!!!	

Bernhard de Vries
Kerkrentmeester

Nogmaals la Gota Fria

Naar aanleiding van la Gota Fria hebben we in de kerkenraad besloten om 12 Spaanse slachtoffers te helpen. De diaconie heeft hiervoor 1200 euro uitgetrokken. We hebben bij het laatste Heilig Avondmaal één collecte gehouden, die in zijn geheel bestemd was voor deze hulp. De opbrengst van deze collecte was bijna 800 euro en een anonieme weldoener vulde deze aan tot 1200 euro, zodat we per slachtoffer 200 euro hulp kunnen geven. De afgelopen week zijn we gestart met het uitreiken van deze giften aan de Spaanse slachtoffers. De mensen waren ons dankbaar en we zagen dat het goed terecht kwam. Huisjes die honderd jaar oud zijn en waar het water binnen een meter hoog had gestaan, vloeren volledig weg, muren waar de kalk afviel en heel de inboedel verloren. We danken jullie allen van harte dat we dit kunnen doen.

Namens de kerkenraad,
Jos Vanhoutte

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering, gehouden op 26-09-2019

Aanwezig: Fred van den Heuvel, Gijs van de Kolk, Bernhard de Vries, Jos Vanhoutte, Henk van den Born en Henny van der Heide-Schuurman

- We staan stil bij het overlijden van Selia Albrecht op 17 juni j.l.
- Henny leest een overdenking voor n.a.v. van Luc. 6 : 36 die gaat over barmhartigheid. We spreken hierover door wat dit voor ons persoonlijk en als kerkenraad betekent.
- Onze predikant Henk van den Born spreekt uit dat hij het prettig werken en vertoeven vindt in onze gemeente.
- We bespreken het werkverslag van en het evaluatiegesprek met Gerry de Vries.
- We besluiten 1200 euro beschikbaar te stellen en de opbrengst van de avondmaalscollecte te besteden aan de slachtoffers van de Gota Fria.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 5 - november 2019

- Het pastorale team wordt opgeheven en het pastoraat wordt volledig onderdeel van de kerkenraad.
- De concept Beleidsnota is gereed en we gaan een klankbordgroep samenstellen om dit te vervolmaken.
- Henny draagt de eindredactie van de Nieuwsbrief over aan Jos Vanhoutte
- Jos Vanhoutte gaat de PR op zich nemen.
- We gaan een kerstcommissie samenstellen voor het organiseren van de kerstzangdienst, de kerstdienst en de kerstmaaltijd.

Henny van der Heide-Schuurman

Van de reeds vertrokken predikant

Kleurrijk

Het zit er weer bijna op, de periode dat ik hier de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" in Guardamar mocht dienen. Een warme geloofsgemeenschap vanuit verschillende kerkelijke tradities. Divers en kleurrijk, zo zou ik dat ook willen noemen. Zo mag dat ook zijn en blijven in de verbondenheid met onze Heer.

Het is een goede en mooie tijd geweest voor Carla en mij. De hartelijkheid en warmte die wij mochten ervaren nemen wij mee als een hele mooie ervaring, waar we zeker nog heel vaak met plezier op zullen terugkijken.

De mooie uitstapjes en de vele uitnodigingen waren super gezellig!

Iedereen van harte bedankt!

Het zal weer even wennen zijn in Nederland. Een periode waarin het weer behoorlijk mistig kan zijn. Niet voor niets hebben de meeste auto's mistlampen en is er radar voor op de schepen; we moeten onze weg er doorheen zien te vinden zonder ongelukken. Maar ook in de herfsttijd kan mist ook hele mooie sfeerbeelden geven, zeker als de zon met zijn stralen er door heen probeert te priemen. Prachtig die stralen en dan zien we dat de zon het uiteindelijk wint. En met dat licht wordt alles weer helder en kleurrijk. Dat mag ook het beeld zijn van de veelkleurigheid die Hij ons in Zijn bewogenheid en liefde voor mensen wil aanreiken en die zeker in de Gemeente "De Hoeksteen" al is neergedaald!

Sommige mensen hebben van het geloof iets zwarts gemaakt, zodat alle kleur door het leven wordt opgeslorpt. Alles wat eruit springt wordt vaak door regeltjes weer afgevlakt. Als iets uitzonderlijk is, krijgt dat het stempel verdacht. Niet omdat de Bijbel daar aanleiding toe geeft, maar omdat grijs veiliger aandoet dan kleurrijk.

Je kunt je er goed in verstoppen. Toch denk ik dat God juist wil aanscherpen wie je bent. Hij versterkt de accenten, Hij is uit op de pracht van onze volle bloei.

God heeft beslist een voorliefde voor sprekende kleuren. Maakte Hij niet van de regenboog een kleurrijk teken van Zijn bedoeling?

In het spectrum van Zijn licht is immers voor iedereen een unieke kleurschakering weggelegd, want we zijn geliefd door onze Hemelse Vader.

Menselijke liefde is vaak veranderlijk. De liefde van God is onveranderlijk; het brengt ons thuis en kleurt ons leven. En niets kan ons van die Liefde scheiden.

Henk van den Born

Van de huidige predikant



Wij zijn Marga en Rob Quispel en hopen binnenkort weer in uw midden te zijn.



Voor diegenen die ons nog niet kennen:

In 1969 werd ik te werk gesteld als erkend gewetensbezwaarde in een psychiatrisch ziekenhuis, waar ik les mocht geven aan leerlingverplegenden. (zowel Marga als ik hebben een onderwijsdiploma).

In 1970 trouwden wij en kwamen in Oegstgeest te wonen. God schonk ons 3 kinderen, die alle drie getrouwd zijn en samen met hun partners de Heer willen dienen.

We hebben 6 kleindochters en 1 kleinzoon in de leeftijd tussen de 3 en 19 jaar. Ze kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden.

Toen mijn diensttijd er op zat kreeg ik een baan als hoofd van een Gereformeerde school in een volkswijk in Leiden.

Langzamerhand groeide daar een team van christenen vanuit verschillende denominaties. We hielden bidstonden op school, evangeliseerden onder de ouders en kwamen regelmatig na schooltijd bij elkaar voor Bijbelstudies.

Daarnaast leidden we een jeugdgroep van de kerk bij ons in huis op een speciaal ingerichte jeugdzolder. Deze jeugdzolder was uitpandig boven een ZMOK-school.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 5 - november 2019

Op vrijdag 2 februari 1979 kreeg een van de leerlingen een plan: Als ik de school in brand steek, hoef ik niet meer naar school. Zijn opzet slaagde wonderwel. De school brandde af en ons huis daarbij.

We zien het als een wonder dat we die avond geen jeugdbijeenkomst hadden omdat onze oudste dochter haar 6^e verjaardag vierde. Toch houd ik aan die avond een bijzondere Godservaring over. Terwijl de vlammen in de richting van mijn huis kropen, flitste het door mij heen:

"Nu raak ik alles kwijt". Plotseling hoorde ik in mijn gedachten:

"MAAR MIJ RAAK JE NIET KWIJT".

Ik kreeg het lied: "God is goed" in mijn hart en liep dat naar hartenlust te fluiten.

De omstanders dachten: Die is of gek of goed verzekerd.

Reeds vanaf het begin van onze bekering hadden we het verlangen full-time in Zijn dienst te staan.

Dit was onmogelijk tot 1985. Toen startte onze kerkelijke gemeenschap een "tweede-weg"-opleiding.

Deze duurde 8 jaar, waarbij de eerste 4 jaren bestonden uit een heel zwaar studieprogramma. Daarna volgden 4 jaar in-service training met stage lopen in een gemeente.

In verband met deze studie werd ik onderwijzer aan mijn eigen school.

In de stagegemeente werd ik in 1990 als parttime voorganger beroepen. Dit kon ik combineren met een baan als parttime onderwijzer op een andere school.

Het werk in de kerkelijke gemeente groeide en daarmee nam het aantal dagen voor de klas af en in de gemeente toe.

In dit alles steunde Marga mij voor 100%. Zij ging vaak mee op huisbezoek.

Inmiddels zijn we op een leeftijd gekomen dat je terug gaat kijken.

Ons leven was niet altijd gemakkelijk, maar het volgen van de Heer gaat boven alles.

Spreuken 10:22 zegt:

"De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe."

Hierop zeggen we: AMEN.

Rob Quispel

Niet los verkrijgbaar

De twee meest bekende Bijbelgedeeltes zijn waarschijnlijk Psalm 23 en 1 Corinthe 13.

In Psalm 23 getuigt David dat de Heer zijn Herder is en in 1 Corinthe 13 geeft de apostel Paulus een verhandeling over de liefde.

Beide Bijbelgedeeltes worden regelmatig bij respectievelijk rouw en trouwdiensten gelezen.



Om nader in te gaan op het laatste gedeelte:

Het bruidspaar voelt liefde voor elkaar en wil graag dat tijdens de kerkelijke inzegening dit gedeelte gelezen wordt.

In dit hoofdstuk wordt in 12 van de 13 verzen gesproken over liefde.

Abrupt sluit Paulus af in vers 13 met de woorden:

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

In 1 Corinthe 13 heeft Paulus in de verzen 4, 5, 6, 7 allerlei aspecten van de liefde benadrukt.

Ik haal ze hier aan **De liefde** is *geduldig en vol goedheid, kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.*

Ken je iemand die deze verzen in alle facetten waarmaakt?

Voor zover ik kan nagaan moet het antwoord luiden: nee! Of toch wel?

Iemand hielp mij op het spoor: "Vul op de plaats van liefde in: de Here Jezus".

Lees de cursief gedrukte woorden eens op deze manier: "De Here Jezus is vol goedheid, kent geen afgunst enzovoort".

Nou ja, zal iemand zeggen: "Ik ben de Here Jezus niet".

Niemand zal dit ontkennen, maar.....

In Romeinen 5: 5 staat, dat Gods liefde in onze harten is uitgestort.

Hier staat in de grondtekst hetzelfde woord als in 1 Corinthe 13, namelijk Agape.

Wie heeft die liefde uitgestort? Romeinen 5: 5 geeft ook hier het antwoord.

Het is de Heilige Geest Die Gods liefde uitstort in het hart van mensen die tot geloof komen.

Hier zien we een koppeling tussen liefde en tot geloof komen.

Zonder geloof in Jezus' verlossingswerk ontvangen we die goddelijke liefde (Agape) niet.

Maar voor ons, die het evangelie geloven, is die Agape beschikbaar.

Vanuit dat geloof is er nog een belofte: Een gelovige heeft hoop.

Deze hoop is van een andere orde dan: "Ik hoop dat het morgen beter gaat".

Petrus vertelt ons in zijn brief (1 Petrus 1:3): "Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in Zijn grote barmhartigheid **heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop**".

In het volgende vers schrijft Petrus dat ons een erfenis in de hemel wacht.

Zo kan je hoop (het geloofsanker) definiëren als huidige zekerheid voor toekomstige zegen.

En zo komen de drie samen.

Door het geloof is er hoop.

Door het geloof is er liefde.

Zo mogen we ons geloof delen in een wereld, met een hart vol liefde omdat we vanuit dat geloof weten, dat er hoop is.

Rob Quispel

Pastoraat

Onlangs kregen we het verzoek van Leo en Ria de Bruijne om bij hen thuis een bidstond te houden voor de genezing van de hand van Leo. We hebben dit gedaan (volgens Jacobus 5:14) met Gijs van de Kolk, Henk van den Born en ikzelf. Aangekomen bij Leo vroeg Ria of er ook voor haar gebeden kon worden en dat hebben we natuurlijk gedaan. Na afloop hielden we er allen een fijn gevoel bij over en gingen tevreden heen.

Nu, enkele weken later, verneem ik dat Ria zeer positief heeft gereageerd. Ze kan veel beter opstaan en voelt zich goed. Leo's hand doet niet meer pijn én zijn hand heeft een warm gevoel en tintelingen, wat volgens de arts wijst op een goede bloeddorstroming. We zijn allen dankbaar en voor dit resultaat gaat onze dank uit naar onze Hemelse Vader..



Voorts willen we denken aan allen die het moeilijk hebben in onze gemeente. Dat kan ziekte zijn, waarvan wij niet op de hoogte zijn. Gemis: denk in dit

geval aan Heleen van Dongen, die nog maar zo kort geleden haar man heeft moeten missen, maar ook aan allen die zich eenzaam voelen.

Het gebed vermag veel, dat heeft u wel kunnen lezen uit het eerste gedeelte van dit stukje.

Ik wens u voor de komende maand Gods nabijheid, troost en Zijn aanwezigheid toe.

Jos Vanhoutte

Verjaardagen

In de maand november zijn de volgende leden jarig:

- 4 november – Rosana Correa
- 8 november - Jannie Verburg
- 13 november - Filip van 't Hoff
- 13 november – Heleen van Dongen
- 19 november – Leo Ruitenberg
- 30 november – Carmen de Bruijne

Hoewel voor sommigen november een sombere, grijze maand is, hopen we toch dat de jarigen een fijne verjaardag hebben en door God worden gezegend voor het jaar dat voor hen ligt.

Een gezellige dag toegewenst.



Activiteiten

De cantorij

Beste gemeenteleden en gasten van onze kerk "De Hoeksteen",

Iedere woensdag van 11.00 tot 12.00 uur studeren wij liederen in die wij in de zondagse

erediensten na de prediking gaan

zingen. Onze cantorij bestaat dan ook altijd uit leden die op dat moment aanwezig zijn. Of u nu eenmaal of meerdere malen mee kunt zingen, u bent hiervoor van harte uitgenodigd om op deze manier een bijdrage te leveren aan de zondagse eredienst.

Ons motto is dan ook: **KUN JE NOG ZINGEN, ZING DAN MEE.**

Tot ziens op onze eerstvolgende woensdagmorgen.

Uw cantor Bram de Smidt.



Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal.

Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes

behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wandelen met elkaar



Elke donderdagochtend om 9.00 uur; verzamelen bij de Consum in Rojasles, achter de BP-pomp.

DE SPOREN

Een oude man in Afrika heette Daniël. Hij geloofde in God.

Iemand wilde de spot met hem drijven en vroeg: "Daniël, hoe weet je nu dat er een God is?"

Daniël antwoordde: "Hoe weet ik of er 's nachts een mens, een hond of een ezel om mijn hut heeft gelopen? Ik zie het aan de sporen. Zo is het ook in mijn leven; ik zie daar de sporen van de levende God".

Auteur onbekend

Vervolg op het eerste deel van "De schoenendoos"

Het werd herfst en de bladeren aan de esdoornboom veranderden in schitterend goud. Timmy ging soms naar buiten en ging dan met zijn rug tegen een boomstam zitten. Hij had de schoenendoos op zijn knieën en keek hoe de bladeren trilden in de koele wind.

Voor Thanksgiving kwamen Mary's vader en moeder op bezoek. Mary was 's morgens vroeg opgestaan om een taart te bakken en David was bezig met het vullen van de kalkoen. Timmy hield van Mary's vader en moeder. Mary's moeder speelde monopoly met hem en haar vader vertelde hem leuke en spannende verhalen over vissen.

Er kwamen voor het eten ook nog een paar vrienden en het huis was vol vrolijke mensen. Timmy had nog nooit zoveel eten op tafel zien staan.

Het werd december en de dagen werden kouder en kouder. Mary en David kochten een warm jack en handschoenen voor Timmy. Zijn moeder gaf hem een nieuwe rugzak waarin hij zijn schoenendoos deed. Hij nam hem nog iedere dag mee naar school en 's middags hing hij de rugzak aan de kastdeur, zodat hij hem kon zien als hij met zijn huiswerk bezig was of als hij 's avonds naar bed ging.

Het leek wel of iedereen in het dorp waar Mary en David woonden over de schoenendoos had gehoord. Maar alleen Timmy wist wat er in zat.

Op een dag probeerden een paar jongens hem af te pakken, maar mevrouw King zag het en liet de jongens als straf tijdens de middagpauze het schoolplein opruimen.

Soms vroegen kinderen in de schoolbus wat er in de doos zat, maar hij zei alleen maar: "Gewone dingen".

"Wat voor dingen"?

Dan haalde hij zijn schouders op, maar zei niets.

De kerk waar Mary en David Timmy mee naar toe namen, had ieder jaar een kerstprogramma. Het koor oefende twee maanden om voor de gemeente een kerstcantate te zingen. Iedereen was verkleed. Dit jaar bestond een deel van het programma uit de opvoering van een kerstspel,

waarbij het koor zong.

"We hebben voor dit onderdeel van het programma veel kinderen nodig", zei Chuck,

die de algemene

leiding had. "Het koor zal zingen over de engelen, die naar de herders in het veld gingen. Er is ook een lied over de wijzen, die van ver kwamen om Jezus te zien. En natuurlijk hebben we ook een meisje nodig voor de rol van Maria en een jongen die de rol van Jozef speelt".

"En Jezus?", vroeg Timmy.

"Latasha heeft een klein broertje", zei één van de meisjes, "Laat haar Maria spelen en dan kan haar kleine broertje Jezus zijn".

"Dat is een goed idee", zei Chuck.

De meeste kinderen wilden graag in het toneelstuk meedoen. Zelfs Timmy, maar hij was te verlegen om zijn hand op te steken. Chuck echter zag zijn gezicht toen alle rollen verdeeld waren. Hij vroeg zijn assistent om met de kinderen een spelletje te gaan doen en nam Timmy toen apart.



"We kunnen in het toneelstuk nog een herder gebruiken", zei hij voorzichtig. "Zou jij herder willen zijn?"

"Ik zou graag een wijze willen zijn" zei Timmy zachtjes.

Maar er waren al drie wijzen. Chuck dacht er eens over na en knikte toen.

"Weet je, in de Bijbel staat niet hoevél wijzen er naar Jezus kwamen.

Misschien waren het er wel vier. Of misschien nog wel meer. Ik zal eens met die mevrouw gaan praten die de kostuums maakt en vragen of zij ook een kostuum voor jou kan maken".

De mevrouw wilde graag een kostuum voor Timmy maken. Ze besteedde er extra veel tijd aan omdat ze er iets heel bijzonders van wilde maken. Ze maakte een lang, blauw hemd dat tot op de enkels reikte en ze maakte een veelkleurige sjerp en een opvallende jas van prachtig brokaat met purper en goud. Ook maakte ze nog een tulband, speldde er aan de voorkant een grote broche op en zette bovenop de tulband een paar pluimen.

Wordt vervolgd.

Het laatste deel komt in de Nieuwsbrief van december.

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling/Scriba:

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 5 - november 2019

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB
t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven
in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te
Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze
kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,

Calle Austria 11,

Urbanizatie Campomar

03140 Guardamar del Segura

INTERNET

Website: www.iggds.nl

Scriba: jos.vanhoutte49@gmail.com

Copy inzenden voor de 20st van de maand: redactie@iggds.nl



BEZOEK ONZE WEBSITE: www.iggds.nl