

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Jaargang 1 no. 9 - maart 2019

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Bert Bosveld

Inhoud

| | |
|---|----|
| Van de redactie..... | 3 |
| Mededelingen van de kerkenraad: | |
| - Van de scriba | 4 |
| - Van de kerkrentmeester | 5 |
| Van de predikant: | |
| - Goed en kwaad in 't leven van alle dag | 6 |
| - Neutraal blijven..... | 7 |
| - Dood of leven? | 7 |
| - We hebben er nog steeds zin in (u ook?) | 8 |
| - Plannen | 9 |
| Verhalenavond in Guardamar del Segura | 10 |
| De zeggingskracht van de Matthäus-Passion | 12 |
| Lijdenstijd, een gedicht | 13 |
| Pastoraat | 14 |
| Verjaardagen | 14 |
| Cantorij | 15 |
| Sint Maarten | 15 |
| Wie denkt er mee? | 16 |
| Wie is er zo slim? | 16 |
| De historie van de schort | 17 |
| Bedankje | 18 |
| Wie, Wat, Waar? | 18 |

Van de redactie



Beste gemeente,

Alweer maart. Je kunt merken dat de dagen nu echt beginnen te lengen en op het moment dat ik dit schrijf, begint eindelijk de zon een beetje door de wolken te komen. Wat is het hier in Nederland somber en nat geweest de laatste weken. Ook de vogeltjes beginnen te merken dat het voorjaar er aan zit te komen. Het getjirp is niet van de lucht en menig meesje heeft ons nestkastje al bekeken of het een goede huisvesting voor gezinsuitbreiding zou kunnen zijn. Dat feit mis ik wel als we half maart weer naar Spanje gaan: ieder jaar weer wordt het nestkastje gebruikt, maar als we eind mei terug komen, is het gezin Mees alweer uitgevlogen. Aan de andere kant kunnen ze in alle rust (nou ja, rust, want ze zijn dan een partij druk) hun gezin groot brengen. Voor katten hoeven ze niet bang te zijn, want daarvoor wonen we te hoog. Omdat ik op dit moment nog geen kopij van gemeenteleden binnen heb gekregen, heb ik daar zelf maar een invulling aan gegeven. Misschien inspireert het u om ook wat in te zenden. U zult een puzzeltje ontdekken en ik hoop als reactie daar op leuke of interessante inzendingen te ontvangen. Ook vond ik tussen oude paperassen nog heel wat kopij wat goed te gebruiken is voor de Nieuwsbrief. Het hoeft tenslotte niet allemaal serieus te zijn, we mogen ook nog wel lachen, nietwaar? Ik ga dit stukje afsluiten. Bij het uitkomen van de Nieuwsbrief van april hopen Henk en ik D.V. weer onder jullie te verkeren.



De kopij voor de Nieuwsbrief van april moet uiterlijk 20 maart bij mij binnen zijn: redactie@iggds.nl Wat niet op tijd binnen is, gaat door naar de Nieuwsbrief van mei.

Hartelijke groet,

Anneke Nijhof

Mededelingen van de kerkenraad

Van de scriba

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 02-02-2019



- We beginnen zoals altijd de vergadering met gebed en een overdenking. Deze keer een overdenking n.a.v. Gen. 13:14 "Kijk vanaf de plaats waar je bent".
- Bert Bosveld merkt op dat Ria en hij het heel plezierig vinden hier weer te zijn. Dat is wederzijds, de kerkenraad is ook blij dat dit predikantenpaar weer in hun midden is.
- Bij de ingekomen stukken worden er een aantal mails en vragen behandeld. Iemand heeft gevraagd of ze leden en gasten om een foto mag vragen voor een zgn. "smoelenboek". We besluiten daar geen toestemming voor te geven in het kader van de AVG.
- Gijs van der Kolk heeft een voorstel voor vespers/activiteiten in de week voorafgaand aan Pasen. Daarin wordt ook de tocht naar de kruizen in Rojales meegenomen. Dit voorstel wordt goedgekeurd en zal worden uitgewerkt door Gijs van der Kolk en Bert Bosveld.
- Ook wordt het idee geopperd van een Bachavond en een avond met Otto de Bruyne. Dit wordt ook goedgekeurd en hiervoor zal een werkgroep worden gevormd.
- We bereiden de ledenvergadering voor.
- Er zal een rooster worden gemaakt voor de doelen voor de avondmaalscollectes van dit jaar.
- Het predikantenrooster wordt doorgenomen en gewijzigd. Ds. Jolien Nak heeft afgezegd voor de periode november 2019 t/m januari 2020. Ds. Rob Quispel is bereid gevonden om voor haar in te vallen.
- De nieuwe website is bijna klaar en zal binnenkort worden gepresenteerd.
- Vanwege de gezondheidsproblemen van ons kosterspaar Jan en Gerrit is het goed dat we vervanging achter de hand hebben. Fred zal hiervoor 2 mensen benaderen.
- We besluiten een activiteitencommissie samen te stellen die de etentjes en uitstapjes zal organiseren. Fred van den Heuvel zal hiervoor een aantal mensen benaderen.

Henny van der Heide

Van de kerkrentmeester

Collecte opbrengsten van zondag 6 januari tot en met zondag 17 februari 2019

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

| | |
|---|----------------------------------|
| 6 januari: aanwezigen 51 | 1 ^e collecte € 90,56 |
| | 2 ^e collecte € 88,95 |
| 13 januari: aanwezigen 45 | 1 ^e collecte € 90,20 |
| | 2 ^e collecte € 68,16 |
| 20 januari: aanwezigen 44 | 1 ^e collecte € 103,02 |
| | 2 ^e collecte € 96,26 |
| 27 januari: aanwezigen 51 | 1 ^e collecte € 119,32 |
| | 2 ^e collecte € 77,30 |
| 3 februari: aanwezigen 60 | 1 ^e collecte € 126,37 |
| | 2 ^e collecte € 99,21 |
| De 2 ^e collecte op 10 februari is een avondmaalcollecte, bestemd voor EO Metterdaad. | |
| 10 februari: aanwezigen 46 | 1 ^e collecte € 126,37 |
| | 2 ^e collecte € 97,28 |
| 17 februari: aanwezigen 61 | 1 ^e collecte € 82,49 |
| | 2 ^e collecte € 88,61 |

Bernhard de Vries

Van de predikant



Goed en kwaad in 't leven van alle dag

De apostel Paulus heeft veel praktische adviezen gegeven voor het gewone christenleven van alle dag. Eén zo'n advies vind je in Romeinen 12:9. Dit: *Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.* Dit zal veel van onze

tijdgenoten heel vreemd in de oren klinken. Want wie aanvaardt er nu nog absolute waarheden?

En dat probleem stelt zich toch meteen als je het over goed en kwaad hebt?

Veel mensen zullen redeneren: "En wie zal dat dan uitmaken, wat goed en wat kwaad is?" Of: "Kunnen we überhaupt wel weten wat goed is of wat kwaad is? Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken wat voor hem/haar goed of kwaad is." Trouwens, zelfs onder gelovigen zijn er wel mensen, die zeggen dat ze niet in het bestaan van een absoluut goed of een absoluut kwaad geloven.

Maar wij doen er in onze levens van alle dag beter aan, om dat wat God goed of rein of heilig noemt, niet kwaad of onrein of onheilig te noemen.

Met andere woorden: laten we ons leven leiden door en bepalen we onze keuzes met dat wat God als goed en recht heeft aangeduid? Want daar hangt ons leven vanaf!

Bedrog is altijd verkeerd. Overal. Liegen is altijd verkeerd. Stelen – wat voor creatieve termen ze daar ook voor ontwikkeld hebben – is altijd verkeerd. En weten hoe het hoort, maar er niet naar handelen, is altijd zonde volgens Jacobus 4:17.

De apostel Paulus zegt dat we het kwade altijd moeten verfoeien, verafschuwen! Dat is dus niet alleen dat we er geen aandacht aan geven of er onverschillig over zijn, maar dat we het actief als kwaad beschouwen.

Onze reactie op het kwaad moet altijd duidelijk zijn en we moeten zeggen hoe we er over denken. Smerige taal en smerig denken en dubbelzinnigheden zijn altijd verkeerd en zullen we moeten mijden.

Maar er zijn ook dingen die altijd goed en prijzenswaardig zijn! "En" - zegt Paulus ons – "daar moet je aan gehecht zijn!"

- Anderen liefhebben, zoals God hen liefheeft, is altijd goed en juist.
- Anderen vergeven, ook als ze tegen ons gezondigd hebben, is altijd goed.
- Liefde en barmhartigheid najagen en in praktijk te brengen is altijd goed!
- Eerlijk zijn, de waarheid spreken, vriendelijk zijn, is altijd goed.

Ja, deze zaken zouden onze gedachten en hart moeten vervullen als we in de praktijk van het leven van alle dag staan.

Want dan zullen andere mensen aan ons merken dat we in een hechte relatie met God en Zijn Woord leven. In Bijbelse taal: dat we wandelen in het Licht (met Jezus).

Als je dit zo leest en overdenkt, zou je dan geen vaste beslissing willen nemen om voortaan in eigen leven het Woord van God te gehoorzamen? "*Verafschuw het kwaad en wees gehecht aan* (dat is: stevig verbonden met) *het goede*"...? (Romeinen 12:9).

Laat Christus onze normen en waarden bepalen in de praktijk van het leven van alle dag. En zeker in de omgang met medegelovigen. De zegen daarvan zal niet ontgaan.

Bert Bosveld.

Neutraal blijven?

"Er bestaat geen neutraal gebied in het universum; iedere vierkante centimeter en iedere splitsecond wordt geclaimd door God en betwist door de satan."

C.S.Lewis.

Dood of leven?

"Op een dag zul je lezen of horen dat Billy Graham dood is. Geloof daar geen woord van.

Ik zal dan meer leven dan nu.

Ik zal dan alleen een ander adres hebben, ik ben dan bij God."

Billy Graham

We hebben er nog steeds zin in (en u?)

Als je er drie maanden uitbreekt om in Spanje te gaan werken en te verblijven, vergt dat enige voorbereiding. En daar begin je – ook als het niet de 1^e keer is – al tijdig mee. Och, dat kent u allicht allemaal uit ervaring.

1^e les: Bereid je voor op je toekomst. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn. Niet alleen de aardse toekomst, maar zeker de hemelse.

Dan is het zover. Je zet voet op Spaanse bodem in Alicante en je wordt oprecht hartelijk verwelkomd en opgevangen door de fam. Van de Kolk. Het vertrouwde kustlandschap glijdt aan je oog voorbij.

De drie kruisen van Rojales komen in beeld; de vertrouwde pastorie.

Er is gezorgd voor een "overlevingspakket", we hoeven morgen niet meteen naar de Mercadonna. Het is haast thuiskomen!

2^e les: Aankomen bij vrienden in Spanje is hartverwarmend; wat zal het dan wel niet zijn als we thuis mogen komen in het hemels vaderland.

Wat zal er daar op ons gerekend en voor ons gezorgd zijn!

Dan installeren en ontdekken hoe alles ook alweer werkte.

Nee, 't gaat niet vanzelf. Zeker niet voor een digitale kleuter zoals uw huidige voorganger. Maar 't lukt! Gelukkig maar, want er is werk aan de winkel.

Zaterdagsmiddag de kerkenraadsvergadering en zondags de eerste kerkdienst van een hele reeks. En 's woensdags natuurlijk de cantorij en daarna het Inspiratiemoment rondom de Bijbel.

De eerste pastorale bezoeken kondigen zich aan.

En de voorbereidingen voor één en ander. En het uitwerken van plannen.

Want 't is vakantie in Spanje... maar zeker geen luiervakantie. Het is een **werkvakantie**. D'r moet aangepakt worden!

3^e les: Onze Heer is zeker geen slavendrijver. Welnee! Hij is zo goed en gul voor ons! Nu al. Maar onderweg naar de hemelse toekomst zijn we wel geroepen tot dienst.

Er is werk aan de winkel in de kerk en in de wereld om ons heen.

Voorwaarts Christenstrijders!

Of anders gezegd, met de woorden van Guido Gezelle:

Het leven is geen vreed' alhier, geen wapenstilstand vragen.

Het leven is de Kruisbanier tot in Góds handen dragen!

Maar we hebben er zin in!

Zin om u te dienen en voort te helpen in de weg achter Jezus aan.

Zin om de Levende Heer te dienen, want Hij heeft alles, ja, alles gegeven om

ons te dienen en ons van slaven der zonde, te maken tot kinderen van God.
4^e les: Laten we er goed op letten, dat het kruisoffer van de Here Jezus, voor ons nooit een vanzelfsprekende zaak wordt. Want het is en blijft een hemels wonder. Alle reden tot blijvende bewondering en aanbidding!

Toch een punt van zorg... Als die geweldige Verlosser, onze hoogste Heer, ons oproept tot Zijn dienst... dan kun je er zeker van zijn dat satan, onze grote tegenstander zand tussen de raderen zal trachten te strooien en daar druk mee bezig is. Op allerlei manieren. Ook in de kerk van Guardamar!

Soms kun je ziekte zo ervaren. Soms de lichtgeraaktheid van medechristenen. Soms kunnen je broeders en zusters erg ongevoelig en onnadenkend zijn. (Overkomt het u nooit?) Soms begrijp je dingen uit de Bijbel (nog) niet of anders dan je medekerkgangers. En wat dacht je van strijd met je ego en je eigen karakterzwakten of boezemzonden? Niet leuk om te noemen, maar 't zijn wel feitelijkheden. Struikelblokken voor anderen en voor jezelf.

5^e les: De duivel heeft een gloeiende hekel aan de Interkerkelijke gemeente te Guardamar del Segura en hij zal alles in het werk stellen om die kerk kapot te maken en mensen uiteen te drijven. Houd er goed rekening mee!

Wat een geluk, dat lang geleden Christus al gezegd heeft:

"Ik zal Mijn gemeente bouwen".

Dan komt het dus goed! Gods werk gaat door!

Daar willen wij graag – met u - voor beschikbaar zijn en aan meebouwen.

Ja, we hebben er zin in dat met u samen in de Naam van Jezus te doen.

Mogen we op elkaar rekenen?

Plannen

In de aanloop naar deze werkperiode zijn er plannen gerijpt.

Of ze allemaal ook gerealiseerd kunnen worden weet ik niet, dat zal moeten blijken. Het hangt er ook vanaf of er voldoende bereidheid en medewerking zal zijn. Maar tot nu toe ziet het er goed uit, want de kerkenraad heeft groen licht gegeven en een aantal mensen die ervan hoorden, zeiden: "Als ik kan helpen, heel graag".

Ieder van u weet dat de Semana Santa (de Lijdenstijd) heel erg belangrijk is. En terecht!

- A. In de Stille Week willen wij ook dagelijks een tijd van Bezinning/Overdenking nemen in een korte Vesperdienst. (Houd u de avonden van 16, 17 en 18 april s.v.p. vrij?)

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 9 – maart 2019

- B. Op de Goede Vrijdag willen we, net als vorig jaar, in Rojales de kruisweg bewandelen van onderaan de berg tot aan de top met de drie kruisen. Om dan onderweg stil te staan en te luisteren naar een toelichting op elk der statie, om te mediteren of om een toepasselijk lied te (horen) zingen.
- C. Op de middag van die Goede Vrijdag zal de 4^e en laatste van onze Vesperbijeenkomsten gehouden worden. Eind maart nemen we ons voor 1 of mogelijk 2 avonden te beleggen rondom de muziek van Joh. Sebastiaan Bach en met name de Matthäus Passion. U leest hier over in een onderstaand stukje.
- D. In de gebeurtenissen van de Samana Santa – Kruis en Opstanding van onze Heer – klopt het hart van de christelijke kerk. Goed daar alle aandacht op te richten en daar gedegen voorbereidingen voor te treffen.
- E. Velen zal het niet onbekend zijn, dat de presentator, spreker en kunstenaar Otto de Bruijne onder ons verblijft. Op donderdag 7 maart om 19.00 uur zal hij een avond verzorgen onder het motto: "Otto vertelt". Het is geen speciaal religieuze avond zijn, al wordt het gehouden in "ons" gebouw en georganiseerd onder onze auspiciën, maar een avond om gewoon te genieten van pareltjes der vertelkunst. Zie hier onder een uitgebreide toelichting.

Reserveer hem in uw agenda en nodig er vrienden en andere gasten voor uit want de toegang is gratis.

Bert Bosveld

Verhalenavond in Guardamar del Segura

Spanning en ontroering met Otto de Bruijne

Op donderdag 7 maart a.s. vertelt Otto de Bruijne spannende en ontroerende verhalen van Belcampo en Martin Buber en anderen. Wat maakte ingenieur Oosterhuis mee in de onherbergzame binnenlanden van Noord India? Waarom kwam hij terug naar Nederland? Waarom wilde hij weer terug naar India? En wat zocht een jonge joodse Talmudstudent in zijn leraar? Mistte hij het leven toen hij naar kennis zocht? Zoek mee! Het wordt een mooie avond. Otto de

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 9 – maart 2019

Bruijne (1949), was TV-presentator onder meer van de reisprogramma's "Otto in Afrika" en "Otto op Zoek", heeft in Nederland en Afrika gewerkt en is bekend als spreker, verhalenverteller en beeldend kunstenaar. Otto overwintert met zijn vrouw Renée aan de Costa Blanca. *De avond begint om 19.00 uur*, koffie, thee enz. in de pauze, een wijntje achteraf. Plaats: Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" in het gebouw Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.

De Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" biedt een geestelijk thuis aan alle Nederlandstaligen, die al dan niet tijdelijk aan de Costa Blanca verblijven. In 2008 is zij op initiatief van een aantal Nederlanders in Guardamar del Segura opgericht. Elke zondag houden zij om 11:00 uur een eredienst. Meer informatie is te vinden op de website <http://www.iggds.nl/> of bel met de dienstdoende predikant ds. Bert Bosveld - tel. (00 34) 8657708



De zeggingskracht van de Matthäus Passion

Twee opeenvolgende informatie- en luisteravonden in Guardamar del Segura

Op donderdag 28 maart en donderdag 4 april a.s. organiseert de Interkerkelijke Gemeente "De Hoeksteen" twee informatie- en luisteravonden over de bekende Matthäus Passion of Matthäuspasseie van de componist Johann Sebastian Bach. Dit oratorium is in Nederland erg geliefd en wordt in de aanloop naar Pasen op vele plaatsen uitgevoerd. De Matthäus Passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus Christus zoals dat in het Evangelie volgens Matthäus wordt verteld.

Bram de Smidt en Paul van der Laan zullen tijdens deze twee avonden dieper ingaan op de achtergronden en inhoud van deze bekende compositie. Doel is om nog intenser te genieten van de muziek en geraakt te worden door het verhaal welke in recitatieven, aria's, koralen en koorzang wordt bezongen. Uiteraard zal er tijd worden genomen om gezamenlijk naar bepaalde gedeelten te luisteren, waarna de inhoud nader wordt toegelicht en uitgediept.



Bram de Smidt heeft vele jaren als tenor meegezongen in het Bachkoor Holland. Dit koor verzorgt jaarlijks de uitvoeringen van de Matthäus Passion in de Grote Kerk in Naarden, welke onder meer door leden van het kabinet worden bijgewoond. Bram de Smidt speelt orgel en is de huidige cantor van de Nederlandse Kerk in Guardamar del Segura. Prof.Dr. Paul van der Laan is kerkhistoricus. Van 2000 tot 2012 was hij hoogleraar kerkgeschiedenis en theologie aan Southeastern Universiteit in Lakeland, Florida in de Verenigde Staten. De muzikale en historische kennis van beide presentatoren staan garant voor een verdiepende ervaring voor allen die meer willen weten over dit vermaarde passieoratorium.

De avonden beginnen om 19.30 uur. In de pauze is er koffie, thee enz..
Plaats: in de tuinzaal van het gebouw Residencia Bella Mare aan de Calle Austria 11 in Guardamar del Segura. Toegang is gratis.



Lijdenstijd



Omdat op zondag 3 maart de eerste week van de Lijdenstijd begint, stuurden Gijs en Gretha van de Kolk mij het volgende gedicht toe.

Voldoening

Als wij tot U komen Heer,
met de vrucht van ons gezwoeg
dan leert Uw Woord ons telkens weer:
het is veel, maar niet genoeg.

Wij weten dat U voor ons leed
en elke lastering verdroeg,
dat U als offerlam voldeed:
U gaf veel, meer dan genoeg.

Wij mogen komen, naar uw Woord,
met onze zonden, pijn en schuld.
Dan zien we dat U ons verhoort
en onze lege handen vult.



Gea van Drie, Voorthuizen



Pastoraat

Er is weer een nieuwe maand ingegaan en dus hoog tijd om u weer op de hoogte te brengen over onze zieken.

Hans Eschbach: We wensen Hans heel veel kracht toe op zijn weg naar zijn hemels "Thuis".

Selia Albrecht: heeft vorige week weer een paar dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege een zware kuur.

André Verburg: moet half maart een hartoperatie ondergaan.

Henny van der Heide: is vorige week aan haar knie geopereerd.



We willen alle zieken, ook Petra Kortenoeven, die met haar gezondheid blijft sukkelen, heel veel sterkte, beterschap en moed toewensen.

Laten we trouw zijn in onze voorbede voor hen!

Mocht u ziek zijn of een pastoraal bezoek willen, laat het ons dan even weten.

Namens het pastorale team,

dienstdoende predikant Bert Bosveld, Jan Kwint en Elske Haveman,
Rina van der Laan-De Munck

Verjaardagen



De jarigen van deze maand zijn:

3 maart: Bertus Hendrikse

10 maart: Carla Maas

12 maart: Gijs van de Kolk

13 maart: Ella Broere

21 maart: Fred van den Heuvel

24 maart: Heide Schenkenberg

25 maart: Bert Verbist

26 maart: Lijdia van Brummen-van Jonker

Allen een gezellige verjaardag en Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst.

De cantorij

Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur wordt er geoefend in de kerkzaal.



Sint Maarten

Via Gretha van de Kolk ontving ik deze foto's van Ria en Leo De Bruijne, die momenteel (ik weet niet of dit op 1 maart ook nog zo is) bij hun zoon en zijn gezin op Sint Maarten verblijven. Vorig jaar, na de orkaan Irma, heeft de gemeente "De Hoeksteen" een collecte gehouden voor de bestrijding van de vernielingen, die de orkaan had veroorzaakt. Het ging om het dak van de school waar de kleindochter van Ria en Leo ook op zat. De foto's zijn toen helaas verloren gegaan, maar nu kunnen we de gemeente toch laten zien dat het geld goed

terecht is gekomen. Ik hoop dat ik het goed heb verwoord, want ik heb het ook maar uit de tweede hand.



De trotse oma en opa met kleindochter



Wie denkt er mee?

In overleg met de eindredacteur Henny van der Heide roepen we u op om een naam te bedenken om van nieuws, anekdotes, puzzels, of wat dan ook, die door gemeenteleden of gasten worden ingezonden een **speciale rubriek** te maken.

Wie bedenkt voor deze rubriek een leuke naam?

Reacties zijn van HARTE WELKOM bij de redactie: redactie@iggds.nl

Ik zal de eerste voorzet geven.



WIE IS ER ZO SLIM?

Voor de echte puzzelaar.

Wie denkt hem op te kunnen lossen? Het klopt wel, maar hoe?

Een boer had een varken. En de moeder van de boer was ook de vader van het varken.

Wie het weet mag het zeggen.

De oplossing mag worden doorgegeven aan de redactie: redactie@iggds.nl

Ik ben benieuwd!



DE HISTORIE VAN DE SCHORT

Ik geloof dat de kinderen van deze tijd nauwelijks weten wat een schort is.

Het voornaamste gebruik van Opoes schort was om haar jurk te beschermen, omdat ze er maar één of twee had. Maar ook omdat het makkelijker was om een schort te wassen dan een jurk.



Ze gebruikte de schort als pannenlap om de pannen van de kachel of uit de oven te halen.

Ook diende de schort als knijperzak, zodat ze niet steeds hoefde te bukken als ze de was ophing.

Tevens diende hij om de tranen of een vuile neus van de kleinkinderen af te vegen.

Als ze de eieren uit het kippenhok ging halen was de schort ook heel handig om ze daarin te doen.

Als er visite kwam konden haar verlegen kleinkinderen onder haar schort schuilen.

En was het koud, dan kon ze haar armen erin draaien om ze op te warmen.

Het was ook heel geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen als ze gebukt stond over de kachel met koken of als ze met iets anders in het huishouden bezig was.

Hout voor de kachel werd ook in de schort binnengebracht.

Uit de tuin droeg ze van allerlei soorten groenten naar binnen en als de erwten gedopt moesten worden, gingen de schillen in de schort.

In de herfst werd hij gebruikt om de appels in op te rapen, die onder de bomen lagen.

Als opoe onverwachts visite aan zag komen, stond je ervan te kijken hoeveel meubeltjes dat ouwe schort in een paar seconden kon afstoffen.

Als het eten klaar was, ging ze naar buiten en zwaaide met haar schort; dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 9 – maart 2019

Het zal heel lang duren voordat iemand iets uitvindt, dat voor zoveel doelen gebruikt kan worden.

En ik beseft dat wij er in onze tijd gek van zouden worden omdat we weten hoeveel bacteriën er in die schort zaten.

Ondanks dat heb ik er nooit wat van over gehouden. Of toch.....?

Ja, toch..... LIEFDE!!!!

Anneke Nijhof

Bedankje

Namens de stichting "Vrienden van Haïti Westvoorne" wil ik de gemeente bedanken dat wij op vrijdag 8 februari 2019 tijdens de pauze van de ledenvergadering de gelegenheid hebben gehad om een Power Point Presentatie te geven.

Het was voor iedereen fijn dat de zon zo heerlijk scheen, alleen voor de beelden van de Power Point was het even wat minder. De kleuren vielen helemaal weg door de zon. Dat was jammer. Diegene, die de presentatie wil zien, kan hem opvragen bij:

info@vriendenvanhaitiwestvoorne.nl

Hartelijk dank voor de belangstelling.

Met vriendelijke groet,

Ria van der Linde-Pollemans

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Scriba/Ouderling:

Henny van der Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: scriba@iggds.nl of Hennyvdheide@hotmail.com

Pastoraat/Ouderling:

Rina van der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784

E-mail: pastoraat@iggds.nl of rvdlaan@hotmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel. +31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



INTERNET

Website: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL