

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
juni, juli en augustus 2019

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria
11, Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Gerry de Vries

INHOUD

Van de redactie.....	3
Mededelingen van de kerkenraad	
Van de scriba.....	4
- Verkiezing en bevestiging	
- Viering Heilig Avondmaal	
- Zomerstop	
Van de kerkrentmeester	
- Collecteopbrengsten 28/4 – 26/5.....	5
Van de predikant	
- Tussen Pasen en Pinksteren.....	6
- Pinksteren.....	8
- Vanuit de pastorie.....	8
- Waar mensen zijn.....	9
Pastoraat.....	10
Verjaardagen.....	10
Oplossing puzzel april.....	11
Om over na te denken.....	13
Wie, Wat, Waar.....	14

Van de redactie



Beste gemeente,

We hebben een maand achter de rug waarin veel is gebeurd.

Allereerst het afscheid van Bert en Ria Bosveld, de (hernieuwde) kennismaking met Gerry de Vries, de aankondiging van de verkiezing van een nieuwe ambtsdrager en tenslotte de verkiezing zelf, waarbij Jos Vanhoutte door de gemeente werd gekozen tot ouderling. Inmiddels heeft de bevestiging op zondag 26 mei plaatsgevonden.

In juli en augustus ontvangt u geen Nieuwsbrief. Ook zullen er weinig kerkenlijke activiteiten zijn. Velen gaan vertrekken (of zijn al vertrokken) richting Nederland en ook wij gaan die kant weer op.

Vanuit het onderweg zijn naar huis wens ik u allen een goede zomer toe.

Veel heb ik niet meer te melden, maar wij hopen u D.V. in september weer in Spanje te ontmoeten.

Een hartelijke groet van ons,
Anneke Nijhof



Mededelingen van de kerkenraad



Verkiezing en bevestiging

Zondag 12 mei is broeder Jos Vanhoutte in een ledenvergadering verkozen als ouderling.

Afgelopen zondag 26 mei is Jos bevestigd in het ambt. Wij feliciteren Jos van harte hiermee en bidden

hem Gods zegen toe voor deze taak. Jos zal namens de kerkenraad o.a. plaatsnemen in het pastorale team.

Heilig Avondmaal

In verband met Pinksteren zullen we een week later het Heilig Avondmaal vieren, op D.V. zondag 16 juni.

Zomerstop

De zomer is weer begonnen in Spanje en dat betekent dat de meeste leden van onze kerk verkoeling zoeken in Nederland. Voor onze kerk betekent het dat we in de komende maanden geen inspiratie-bijeenkomsten houden, de cantorij niet zingt en ook zal de Nieuwsbrief in juli en augustus niet verschijnen.

Met het aantreden van Jos Vanhoutte zal de kerkenraad in de zomer (en de rest van het jaar) beter vertegenwoordigd zijn in de diensten. Wij verwachten dat we hierdoor minder of geen beroep hoeven doen op de gastouderlingen die ons in de afgelopen jaren zo goed hebben geholpen.

Wij wensen u een goede zomerperiode toe en hopen u allen weer in gezondheid te mogen ontmoeten.

Namens de kerkenraad,

Henny van de Heide-Schuurman

Collecte opbrengsten van zondag 28 april tot en met zondag 26 mei 2019.

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc. De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

28 april:	aanwezigen 40	1 ^e collecte € 87,22
		2 ^e collecte € 75,76
5 mei:	aanwezigen 36	1 ^e collecte € 99,21
		2 ^e collecte € 78,10
12 mei:	aanwezigen 44	1 ^e collecte € 132,-
		2 ^e collecte € 98,56
19 mei:	aanwezigen 26	1 ^e collecte € 62,41
		2 ^e collecte € 40,94
26 mei:	aanwezigen 46	1 ^e collecte € 172,75
		2 ^e collecte € 107,91

Bernhard de Vries
Kerkrentmeester



Van de predikant

TUSSEN PASEN EN PINKSTEREN



De paastijd is de periode tussen Pasen en Pinksteren. Het is een tijd van vijftig dagen. Het vangt aan op Pasen en eindigt met het Pinksterfeest. We vieren met Pasen het grootste feest voor ons als christenen. Op de Paasmorgen stijgt de jubel op: "De Heer is waarlijk opgestaan".

Na Pasen op weg naar Pinksteren. Op weg gaan met alle goeds van Pasen; met het opgestane nieuwe leven. De tijd tussen Pasen en Pinksteren is een voortgezet opstandingsfeest. Een tijd waarin wij vieren dat Jezus niet dood is, maar leeft en bij ons is, tot aan de voltooiing van de wereld.

Na Jezus' opstanding wordt er verhaald over de verschijningen van Jezus. Hij verscheen aan vrouwen, de Emmaüsgangers, aan Thomas en aan andere discipelen. De opgestane Jezus laat zich zien aan Zijn vrienden en vriendinnen. Hij maakt Zich bekend als de Opgestane. Jezus. Hij is er nog en eet met hen, maar Hij is niet meer Dezelfde: Hij is herkenbaar en toch ook zo anders leven tussen nu nog hier en nog niet weg...

De tijd tussen Pasen en Pinksteren is ook een wachttijd. Wachten op wat komen gaat. Jezus zei bij Zijn hemelvaart tegen Zijn leerlingen: '**Blijf in de**

stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.' (Lucas 24:49b).

Ze moesten wachten op kracht. Kracht om te kunnen getuigen.

Hoe beleven wij de paastijd? Deze tussentijd, deze wachttijd? Deze tussentijd die zich kenmerkt door de spanning tussen het "nu al" en het "nog niet". Wie op zoek is naar nieuwe uitdagingen heeft al een idee van wat hij of zij wil, maar het is er nog niet. Deze tussentijd zou je een soort vrije speelruimte kunnen noemen. Er is ruimte en licht gekomen en nu mag je daar even van genieten, even een pas op de plaats maken. In de vrije speelruimte wachten op wat komen gaat.

Vijftig dagen wachttijd vanaf Pasen. Wachten om met kracht bekleed te worden om te getuigen van Jezus, Die gestorven is en opgestaan is en nu leeft. Een tijd van uitzien naar.... Voor ons mensen is het een goede zaak om een tijdje een pas op de plaats te maken, een tussentijd in ons leven in te bouwen, wachten op wat God ons wil geven. De leerlingen van Jezus moesten geduld oefenen en in de tussentijd wachten ze en komen samen in de tempel om te bidden. Verwachting, vreugde over wat er al is, uitzien naar wat God nog meer zal geven. Zomaar zo'n tussentijd in ons doodnormale leven. En het leven gaat gewoon door.... Waar vind je dan terug dat Jezus Christus is gestorven voor ons mensen en de weg naar het nieuwe leven heeft gebaad? Dat mag weerklinken door het leven van u en mij, door onze woorden en daden in alle omstandigheden van ons leven. De dood is immers overwonnen! En dat betekent meer dan dat we geloven dat wij doorleven als we sterven. Het betekent dat God Zijn nieuwe schepping hier op aarde al heeft laten beginnen. Zijn Koninkrijk kome, een koninkrijk dat er nu al is en dat gaat komen. Om daarvan te kunnen getuigen zullen we worden bekleed met kracht. Kracht voor het doodgewone leven van alledag! Kom, Heil'ge Geest, kom!

Ds. Gerry de Vries

P I N K S T E R E N

DE LANGE WEG NAAR PINKSTEREN

We staan nog aarzelend in 't feestlijk licht van de bevrijding uit de donk're slavernij en we beseffen nauwelijks: we zijn nu vrij! Vóór ons ligt de woestijn: Heer, toon ons uw gezicht!

Maar gij verbergt U in de wolkkolom; zó wijst U ons de weg naar het beloofde land. Zo vaart U naar omhoog, met zegenende hand; wij staren naar de wolk en bidden: "Jezus, kom!"

Kom Heer, de weg door de woestijn is lang geweest, verlicht de wolkkolom, zoals U hebt beloofd, met vlamvend vuur, dat zich verdeelt op ieders hoofd, tongen van vuur, lichtflitsen van Uw Pinkstergeest!

(Nel Benschop)



VANUIT DE PASTORIE

Op het moment van schrijven ben ik drie weken in uw midden. Na een hartelijk welkom op het vliegveld door Bernhard de Vries, ben ik inmiddels goed "geland" en gesetteld in de pastorie. Een uitstekende plek om van hieruit te mogen werken!

Wat was het fijn om bekende mensen opnieuw te mogen begroeten en de mij onbekende mensen hoop ik beter te leren kennen.

De eerste veertien dagen werd ik samen met het kerkbestuur veel in beslag genomen door lopende zaken die om aandacht vroegen. Inmiddels is ook het bezoekerwerk in gang gezet. Schroom niet om mij aan de bekende jas te trekken als u behoefte hebt aan een gesprek; dan plannen we een afspraak. En natuurlijk staat ook de pastoriendeur voor u open: wel graag even een belletje als u langs wilt komen. Ik ontmoet u graag!

Shalom!

Gerry de Vries



WAAR MENSEN ZIJN

De kerk is daar waar mensen zijn die geven om elkaar.

Geen hoge God zal met hen zijn, maar God dicht bij de grond.

De kerk is daar waar mensen staan in dit verbond.

De kerk is daar waar mensen zijn die rouwen met elkaar.

En niemand draagt alleen de pijn, maar ieder wordt bevrijdt.

De kerk is daar waar mensen zijn die Goede Geest gewijd.

De kerk gedijt waar uitzicht is voor iedereen die lijdt.

Hier krijgt het leven nieuwe zin, verliest de dood zijn macht.

Wij samen gaan de toekomst in en dat is onze kracht.

(Adri Bosch)

Dit bovenstaande gedicht werd gelezen door de voorzitter van de kerkenraad als opening van de laatste gemeentevergadering. Het gedicht heeft zoveel zeggingskracht over wie we als gemeente, als kerkgemeenschap mogen zijn met alle lek en gebrek en met alle gaven en kwaliteiten ons gegeven. Wat een voorrecht om zo samen op te trekken, om er te zijn voor elkaar in vreugde en verdriet. Om er te zijn voor de mensen die ons pad kruisen en hulp nodig hebben. Zo hebben we toekomst naar onze toekomst die ons wacht bij de Heer. Kracht ons gegeven door de Heilige Geest!

Gerry de Vries



Pastoraat

Ons gebed, juist in deze vakantietijd, blijft nog steeds nodig voor de volgende personen:

- Cees van Dongen
- Jaap van der Linde
- Ria de Bruijne
- Selia Albrecht
- Elke Reuchling

We wensen hen Gods nabijheid toe.

Namens het pastorale team:

Jan Kwint, tel.

Elske Haveman, tel. +31 623 365 365

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

Verjaardagen

Er zijn in deze drie maanden een heel aantal mensen jarig en wel:

- | | |
|---------|---------------------------|
| 2 juni | dhr. Frank van Hoeflaken |
| 4 juni | mw. Stieneke de Vries |
| 7 juni | dhr. Bernhard de Vries |
| 14 juni | mw. Rina Dohmen |
| 22 juni | mw. Martha van der Zouwen |
| 25 juni | mw. Ria van der Plas |
| 28 juni | mw. Gré van 't Hoff |
| 28 juni | dhr. Ton van Dongen |
| | |
| 2 juli | mw. Wil Costerus |
| 2 juli | mw. Gretha van de Kolk |
| 8 juli | dhr. Jos Vanhoutte |
| 9 juli | mw. Henny van der Heide |
| 13 juli | dhr. David Bordeaux |



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019

15 juli mw. Thea Krösschel
19 juli mw. Nina Barlagen
19 juli dhr. Henk Rosendaal
22 juli dhr. Gerrit van Brummnen
29 juli dhr. Bram de Jong



4 augustus mw. Selia Albrecht
19 augustus mw. Linda Stam
27 augustus mw. Marijke Scholte
29 augustus mw. Jans Kapinga
30 augustus dhr. Rik Jansen
31 augustus mw. Jenny Ruitenbergh

We wensen hen allen een gezellige dag
toe en Gods zegen voor het jaar dat
voor hen ligt.

Oplossing puzzel van april 2019

In de wandelgangen heb ik vernomen dat diverse mensen geprobeerd hebben om de spreekwoordenpuzzel van april 2019 op te lossen. Omdat ze er niet helemaal uit kwamen, hebben ze de wél gevonden spreekwoorden maar niet naar mij toe gezonden. Toch zijn ze heel benieuwd wat de oplossing dan wel is.

Hieronder nog een keer de afbeelding van de spreekwoorden met daaronder de oplossing. Ik hoop dat ik het zo heb goed gemaakt.



Oplossing van links naar rechts:

1. Door de mand vallen.
2. Kruipen door het oog van de naald
3. Aan de grote klok hangen
4. Een man een man, een woord een woord (moeilijk, maar wel waar)
5. Een duit in het zakje doen
6. Op de fles gaan
7. Onder één hoedje spelen
8. Een dubbeltje op zijn kant
9. Met dubbel krijgt schrijven
10. De bloemetjes buiten zetten
11. Onder de duim houden
12. Nul op rekest krijgen
13. Botje bij botje leggen
14. Bij de pakken neerzitten
15. Uit zijn slof schieten
16. Spijkers op laag water zoeken
17. Op handen gedragen worden
18. Op alle slakken zout leggen
19. In zijn dooie eendje zitten
20. In de knoop zitten
21. De bordjes verhangen
22. Het hoofd in de schoot leggen
23. In zijn hemd staan

24. Boter bij de vis

Ik moet eerlijk bekennen: hij was moeilijk. Ik had er zelf ook moeite mee. Geen wonder dat jullie er niet uit kwamen.

Anneke Nijhof

Om over na te denken.

Een kerkganger schreef een brief aan de redacteur van het kerkblad. Hij beklagde zich, dat de zondagse kerkgang toch eigenlijk zinloos was. Hij schreef: "Ik ga al zo'n dertig jaar naar de kerk en ik heb in die tijd wel zo'n 3.000 preken gehoord. Van het merendeel kan ik me niets meer herinneren. Geen enkele preek zou ik echt kunnen navertellen. Ik ben tot de conclusie gekomen, dat ik mijn tijd heb verspild en dat al die dominees tijdverspillers zijn.

Toen de redacteur deze brief als ingezonden plaatste, ontstond er een felle discussie. De redacteur was er blij mee: zijn blad werd ten minste gelezen. Dat ging door tot iemand een echte "uitsmijter" schreef: "Ik ben nu 30 jaar getrouwd. In die tijd heeft mijn vrouw zo'n 30.000 duizend keer het eten op tafel gezet. Ik kan me echt geen compleet menu van zo'n maal meer herinneren, maar ik weet een ding heel goed: Ze hebben me gevoed en gaven me kracht om mijn werk te doen. Als mijn vrouw me niet elke keer weer te eten had gegeven, dan zou ik er niet meer zijn geweest. Dat geldt ook voor de kerkdienst en de preken. Zonder geestelijk voedsel zou ik het nooit hebben volgehouden. Ik zou in ieder geval geestelijk dood zijn geweest."

Auteur onbekend

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Scriba/Ouderling:

Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: scriba@iggds.nl of Hennyvdheide@hotmail.com

Pastoraat/Ouderling:

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB
t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is
ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd.
Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en
giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

KERKZAAL

Residencial BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura



INTERNET

Website: www.iggds.nl of www.kerkinspanje.nl

E-mail: info@iggds.nl of scriba@iggds.nl

Copy inzenden: redactie@iggds.nl

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 2
juni, juli en augustus 2019