

Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Rob Quispel

Inhoud

Van de redactie.....	3
In memoriam Riet Schoonenberg	4
Mededelingen van de kerkenraad	5
Overlijden Riet Schoonenberg	5
Van de voorzitter.....	5
Verkiezing ouderling/scriba.....	6
Collecte opbrengsten vanaf 24 november tot en met 15 december 2019.....	7
Beleidsplan 2020 – 2025	7
Van de predikant	8
Als ik nou eens rijk was!	8
Pastoraat	10
Verjaardagen.....	11
Aktiviteiten.....	12
De cantorij	12
Inspiratie-bijeenkomsten.....	12
Wandelen met elkaar	12
Een bijzondere ervaring	12
Nieuws uit Haïti	14
Helaas... Anders heeft bedankt als lid.....	15
Wie, Wat, Waar?	16

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

Van de redactie

Beste gemeente,



Op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt is het de eerste dag van het nieuwe jaar 2020. Niemand van ons weet wat er voor ons ligt en wat er in de wereld gaat gebeuren. Alleen God weet het. We mochten gendenken dat Jezus bijna tweeduizend jaar geleden naar deze wereld kwam, of, zoals ik het eens heb horen zeggen: God de Vader heeft de hemel **"leeg"** gegeven.

Kunt u zich dit voorstellen: een lege hemel, zonder de Here Jezus? Hij had, toen Hij de hemel verliet, een bijna onmogelijke opdracht meegekregen, waaraan Hij volledig Zijn medewerking heeft gegeven. Voor ons zondige mensen heeft Hij het onmenselijke lijden op Zich genomen en daarmee de weg naar de Vader voor ons weer open gemaakt. Gelukkig mogen we weten dat Hij nu voor eeuwig met de Vader mag regeren en dat we, als we in Hem geloven, ook eenmaal bij Hen welkom zijn.

Wat zal onze toekomst zijn dit komende jaar? Gelukkig maar dat we dat niet weten. Advent is niet afgelopen bij de geboorte van de Here Jezus. Advent betekent ook dat we blijven uitzien naar Zijn **tweede** komst op aarde.

Moeten we daar bang voor zijn? Absoluut niet! Zoals de apostel Paulus zegt over de hemel: "Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dát is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben." (1 Cor. 2: 9).

Ik hoop dat we daar het komende jaar naar mogen uitzien.

Met vriendelijke groet,

Anneke Nijhof

De copy voor de Nieuwsbrief van februari moet vóór 21 januari bij mij binnen zijn: redactie@iggds.nl

In memoriam Riet Schoonenberg

Op de kaart staat vermeld:

Looft de Heere

Want hij is goed;

Want zijn goedertierenheid

Is in eeuwigheid



In dit besef is Riet van ons heen gegaan!
Heel vredig in het ziekenhuis in haar slaap!
Henk vertelde dat donderdag de artsen
hadden gezegd dat het de goede kant met haar
op ging.

Haar ogen straalden weer!

Ze had veel geleden door pijn in haar rug en andere ongemakken.

Vrijdagochtend kwam haar overlijdensbericht totaal onverwacht.

Voor degene die Riet kenden was zij duidelijk een heel lieve, rustige,
bescheiden vrouw.

Nooit op de voorgrond!

Altijd vriendelijk en voor Henk een rots in de branding!

Wij wensen Henk, kinderen en kleinkinderen Gods kracht en
onmisbare zegen toe!

De uitvaart heeft vrijdag 13 december plaats gevonden.



Rob Quispel, predikant

Mededelingen van de kerkenraad



Overlijden Riet Schoonenberg

De kerkenraad heeft u reeds meegedeeld dat de Heer op vrijdag 6 december tot Zich genomen heeft onze zuster en echtgenote van oud scriba Henk, Riet Schoonenberg.

Wij als gemeente en kerkenraad wensen Henk en de familie veel sterkte voor de tijd die voor hen ligt. Moge God hen tot troost zijn.

Jos Vanhoutte
Interim scriba IGGDS

Van de voorzitter

Broeders en zusters,

Deze dag is de start van een nieuw jaar, het jaar 2020. Vanaf deze plaats wil ik u allen een door God gezegend nieuwjaar toewensen.

Dit is ook een tijd van terugblikken. En dan denk ik in de eerste plaats aan drie gemeenteleden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen, Selia Albrecht, Cees van Dongen en Riet Schoonenberg. We mochten Selia en Cees met Eeuwigheidszondag herdenken en hebben een kaars voor hen aangestoken. Riet Schoonenberg is nog maar 3,5 week geleden overleden. Ik was aanwezig op haar begrafenis en daar werden 7 kaarsen voor haar aangestoken, door Henk en door haar kinderen en kleinkinderen. De afscheidsdienst stond in het teken van het licht dat Riet in haar leven gegeven heeft en het Eeuwige Licht waar zij nu mag zijn. Wat een troost voor Henk en de kinderen.

Bij terugblikken denk ik ook aan de Gota Fria. Voor vele mensen is dit een echte ramp geworden. In onze nabije omgeving zijn slachtoffers gevallen en

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

vele mensen hebben het nog steeds zwaar met de gevolgen van deze watersnood. We hebben geld ingezameld en we mochten gezinnen ondersteunen, hun eerste nood iets mogen verlichten. En we hebben nog een keer geld ingezameld en kerstpakketten kunnen uitdelen aan getroffen. Wat geweldig dat u allen zoveel heeft gegeven. Heel hartelijk dank daarvoor.

Deze tijd is ook een tijd van vooruitkijken, van nieuwe plannen maken, goede voornemens misschien. En van doorgaan, doorwerken, ook als gemeente. Binnenkort zal de jaarlijkse ledenvergadering weer plaatsvinden. We zijn een heel eind op weg met de beleidsnota, de nieuwe website wordt binnenkort gelanceerd. We willen gezellige gemeente-activiteiten gaan organiseren, waaronder natuurlijk de bloesemtocht.

Zo gaan we samen het nieuwe jaar in. Mogen we samenkomen, samenwerken, samen gemeente zijn. In verbondenheid met onze Hemelse Vader.

Fred van den Heuvel,

Voorzitter

Verkiezing ouderling/scriba

De kerkenraad vraagt u dringend vóór 17 januari 2020 namen van mogelijke kandidaten voor het ambt van ouderling/scriba door te geven.

jos.vanhoutte49@g.mail.com

De jaarvergadering zal gehouden worden op 14 februari 2020 te 16.00 uur in de kerkzaal.

Jos Vanhoutte

Collecte opbrengsten vanaf 24 november tot en met 15 december 2019

De eerste collecte is voor de kerk (kosten pastorie, auto, kerkzaal etc.).

De tweede collecte is voor de diaconie (ondersteuning van enkele Spaanse gezinnen en diverse charitatieve doelen en projecten).

	Aanwezig	1 ^e collecte	2 ^e collecte
24 november:	56	€ 143,89	€ 101,89
1 december:	51	€122,59	€107,35
8 december:	42	Avondmaalscollecte voor kerstpakketten	
totale opbrengst inclusief bijdragen via de bank			€ 1808.00
15 december:	46	€ 97,80	€ 53,32

Bernhard de Vries

Beleidsplan 2020 - 2025

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de opstelling van een beleidsplan voor onze gemeente. Maar allereerst: wat is een beleidsplan?

In het voorwoord van het plan wordt dit als volgt omschreven: "Met dit beleidsplan verwoordt de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura 'De Hoeksteen' haar visie op de identiteit, de roeping en de toekomst van de gemeente". Met dit plan geeft de kerkenraad de weg aan, die zij de komende jaren wil inslaan. Dit doet zij niet alleen, maar opziend naar en vertrouwend op God".

Een eerste aanzet tot dit beleidsplan van de kerkenraad is door een klankbord commissie kritisch onder loep genomen en de commissie heeft met haar suggesties - en vooral aanvullingen - het beleidsplan verrijkt. In de klankbord commissie namen deel Anneke Nijhof, Bram de Smidt, Paul van 't Hoff en Leo de Bruyne.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

De kerkenraad is nog bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. In januari zal het voorstel beleidsplan 2020 – 2025 aan de leden van de gemeente worden toegezonden. We zullen u dan verzoeken om uiteraard kennis van het beleidsplan te nemen en uw opmerkingen en aanvullingen aan de kerkenraad (Bernhard de Vries) toe te zenden. Het is de bedoeling om in de jaarvergadering van februari a.s. (deze wordt gehouden op 14 februari a.s.) het voorstel beleidsplan ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteleden.

Bernhard de Vries

Van de predikant

Als ik nou eens rijk was!



Wie kent niet: het bekende liedje uit de musical "Anatevka, the fiddler on the roof?"

Als ik nou eens rijk was.....



Het verhaal speelt zich af bij een joodse familie in Rusland in de tsarentijd.

Anatevka moet als melkboer sappen voor zijn dagelijks brood. Daarbij komen dan andere zorgen; naast de discriminatie en de pogroms heeft hij te maken met één van zijn opstandige dochters, die niet wil meegaan in de traditie van uithuwelijken.

Ondanks, of juist vanwege al die moeiten praat (bidt) hij op een bijzondere wijze met de God van Het Verbond.

Joodse humor en "praten met boven" bepalen zijn leven.

Al "pratend" kan hij wegdromen uit de keiharde wereld waar eigenlijk geen plek is voor mensen zoals hij.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

Uiteindelijk moeten hij en zijn gezin vluchten voor de (ongegrunde) haat die er is tegen "Gods oogappel" (Afhankelijk van de vertaling staat dit in Zacharia 2:8 of 2:12. "Wie aan Mijn volk komt, komt aan Mijn oogappel!").

Tevye de melkboer kon wegdromen in zijn fantasiewereld: "Als ik nou eens rijk was....."

We staan op de drempel van een nieuw jaar. Wat is er veel gebeurd in de afgelopen 365 dagen. Vreugde en verdriet liggen, ook in de kerk, dicht bij elkaar. In de gemeente ontvielen ons drie mensen; Celia Aalbrecht, Cees van Dongen en Riet Schoonenberg.

Er haakten mensen af, maar ook nieuwe bezoekers meldden zich aan.

Persoonlijk vergelijk ik de gemeente met een gletsjer. Aan de ene kant groeit die door de aanwas van verse "sneeuw", aan de andere kant verdwijnt het smeltwater.

Iedereen weet dat je in het leven twee zekerheden hebt. Ooit ben je geboren en ooit zal je afscheid nemen van het aardse bestaan.

Wat was het doel van je "kortstondig zijn" op deze planeet? Zullen we sterven als rijke mensen of als.... Wat is rijkdom? Of zijn we rijk dom?

Wat kunnen we meenemen en wat laten we achter? Ja, waar draait het om? Dat ik gelukkig word of dat ik gelukkig maak?

Jezus roept ons op in Mattheüs 6:33 "Zoek liever eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden". Als dat, met vallen en opstaan, je verlangen is dan zie je de woorden van Spreuken 10:22 met ander ogen: "Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe."

Veel heil en zegen in het nieuwe jaar, want alleen

Rob Quispel

Voor wie het lied nog eens horen wil, het wordt prachtig gezongen op <https://www.youtube.com/watch?v=CglhQzAIOvE> of in het Nederlands https://www.youtube.com/watch?v=y_iSssZSUFY

Bidden

Vergeef mij Heer mijn oneerbiedig bidden
mijn knieën komen er zo weinig aan te pas.
En 'k moest toch nodig even met u spreken
juist toen ik in de keuken bezig was.

Hoort Gij mij dan als ik zo maar iets mompel
voor mensen ver weg op het zendingsveld,
die vragen of wij voor hen willen bidden?
Het gaat zo traag, het wordt vaak uitgesteld.

Vergeef mij dat ik toch zo weinig tijd maak,
mijn binnenkamer is zo zelden écht op slot!
Moet dat beslist? Ook als ik het zo druk heb?
Maar Henoch knielde ook niet, hij wándelde met God.

Is 't een excuus van mij, dat kant noch wal raakt?
Hoort Gij mij wel als ik dat zó maar doe,
terwijl ik afwas en de kopjes sta te drogen,
m'n lippen stil beweeg, even m'n ogen toe...?

Auteur is bij de redactie bekend



Pastoraat



We kunnen beginnen met goed nieuws. De hand van Leo de Bruyne is na enkele bezoeken aan het hospitaal van Alicante aan het genezen, hoewel hij wat zijn arm betreft nog een weg heeft te gaan. We danken Fred dat hij Leo steeds naar het ziekenhuis heeft gebracht. Zo zie je maar dat een voorzitter niet enkel maar delegeert.

Heel verdrietig is er ook het droevige nieuws van het overlijden van onze zuster Riet Schoonenberg. We vragen u te bidden voor Henk en zijn familie.

Dat vragen we u ook voor onze broeder Jacob van Zoest. Hij heeft pancreas kanker en naar de mens gezien is dit niet te genezen.

We brengen ook onze broeder Pieter Spoor in gedachten. Hij wordt geopereerd in januari.

Ook hebben vernomen dat Bertus Hendrikse in het ziekenhuis is opgenomen

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

met hartklachten. Op het moment dat dit stukje wordt geschreven is hij van de I.C. af, maar hij zal nog wel een behandeling moeten ondergaan. Ook Ria van der Linde is met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis. Hierover hebben we nog geen verdere informatie.

Liny van Dongen is weer thuis en scharrelt door het huis. Ze staat nog onder contrôle.

Verder wil ik jullie verzoeken dat als je weet van zieken en/of mensen in problemen, dit aan mij door te geven.

Jos Vanhoutte Tel.0034 693 38 29 61
Email: jos.vanhoutte49@gmail.com

P.s. In een bij mij binnengekomen bericht op 24/12 van Ria van der Linde wordt meegedeeld dat Ria inmiddels het ziekenhuis heeft verlaten. Voorts dankt zij iedereen die voor haar beterschap heeft gebeden. (de redactie)

Verjaardagen

We hebben weer een schone lei voor ons liggen en ook komende maand is een aantal mensen jarig en wel de volgende:

- 8 januari Lambert Moll
- 8 januari Jacob van Zoest
- 11 januari Frans Lindhout
- 20 januari Liny Vandongen
- 20 januari Riemke Ferwerda
- 24 januari Jan Kwint
- 26 januari Joke Zielhuis
- 29 januari Tiny Willemse
- 31 januari Anke Baart

Een gezellige verjaardag toegewenst en wat op de kaart staat wensen we een ieder toe.

Namens de gemeente,
de redactie



Aktiviteiten

De cantori

Momenteel verblijft onze cantor Bram de Smidt in Nederland. Voor zover wij weten zal dit nog tot begin april duren. In de Nieuwsbrief van april zal vermeld worden wanneer weer begonnen zal worden met het instuderen.

Inspiratie-bijeenkomsten

Elke woensdagochtend om 12.00 uur in de kerkzaal. Onder leiding van de predikant worden er verschillende onderwerpen/bijbelgedeeltes behandeld. U bent van harte welkom om mee te denken en om mee te praten!



Wandelen met elkaar

Elke donderdagochtend om 10.00 uur; verzamelen bij de Consum in Rojasles, achter de BP-pomp.

Een bijzondere ervaring

Al jarenlang verkeren wij in de gelukkige omstandigheid om tijdens de kille en donkere wintermaanden in Spanje te verblijven. Deze mogelijkheid kwam bij toeval op onze weg en het is inmiddels al weer het negende jaar dat we hier kunnen verblijven. Ons verblijf alhier kreeg een extra dimensie, doordat wij al vrij snel konden kennis maken met de Nederlandse kerkgemeenschap hier in Spanje. Wij hielden het tot dan toe het niet voor mogelijk dat zo iets zou bestaan. God maakte ons hier opmerkzaam op en zorgde ervoor dat we in deze warme gemeenschap werden opgenomen.

Zoals we de laatste tijd gewoon waren te doen, zochten we ons heil in een gezellig verblijf bij Plaza Diferente in Benijofar, om de tijd te overbruggen, die

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

onze huishoudelijke hulp nodig had om de tweewekelijkse schoonmaak van ons Spaanse onderkomen te doen. Genietend van een kopje koffie met wat

erbij, waren wij op zoek naar het noodzakelijke leesvoer, met name de Telegraaf. Het lukte ons dit keer niet om deze te bemachtigen. Het toeval wilde dat ik de bijbel had meegenomen, omdat we later zouden deelnemen aan de inspiratie ochtend in de kerkzaal. Besloten om deze dan maar te openen en vervolgens heb ik een geweldige tijd gehad. God liet mij een bijzonder bijbelboek zien, namelijk het boek Daniël uit het Oude Testament. Ik begon daarin te lezen en kwam er niet meer van los. Sommige dingen herinnerde ik mij nog van vroeger, maar veel was ook nieuw voor mij. Centraal hierin staat de persoon Daniël, een Jood die rond 605 voor Christus met leden van de koninklijke familie van Jojakim en hoge edelen als gijzelaar naar Babylonië was gevoerd door koning Nebukadnessar II. Hij en zijn drie vrienden Chananja, Misaël en Azarja, met hun Babylonische namen aangeduid als Sadrach, Mesach en Abednego, maakten carrière aan het hof van Nebukadnessar, ondanks een aantal confrontaties met Nebukadnessar. Het onvoorwaardelijke geloof in God staat in dit boek centraal en laat vervolgens zien waartoe dit kan leiden. Een door de koning uitgevaardigd verbod om tot God te bidden had wat hem betreft geen invloed, omdat hij dit toch bleef doen.



Als represaille maatregel werd hij op bevel van de koning voor de leeuwen geworpen. Daniël bleef vervolgens ongedeerd, omdat een engel Gods hem beschermde. Dit ziende besloot de koning dat hij uit de leeuwenkuil moest worden gehaald en er werd generlei letsel aan hem gevonden. De mannen die hem hadden aangeklaagd werden vervolgens in de kuil geworpen en

werden door de leeuwen verslonden al voordat zij de bodem van de kuil hadden bereikt.

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2 no. 7 – januari 2020

Een dergelijk voorval vindt plaats in hoofdstuk drie als de drie metgezellen van Daniël met name Sadrach, Mesach en Abednego weigeren om het gouden beeld, dat door koning Nebukadnessar werd opgericht, te vereren. Als vergelding werden zij in opdracht van de koning door enige mannen uit zijn leger gebonden en met hun kleding aan in het vuur geworpen van de oven die zeven maal heter werd gestookt dan gewoonlijk. De vlam doodde vervolgens de mannen die hen in het vuur wierpen, maar zijzelf bleven ongedeerd en wandelden later vrij in het vuur rond. Zij kwamen vervolgens ongedeerd uit het vuur en er was zelfs geen brandlucht aan hen.



Het onvoorwaardelijke geloof van Daniël en zijn drie vrienden in de God van Israël heeft op mij diepe indruk gemaakt, vooral ook omdat dit telkenmale heeft geleid tot hun redding en behoud. Dit moge tot voorbeeld strekken tot ons verdere leven, waarin God ons laat zien, waartoe een rotsvast geloof in Hem allemaal toe kan leiden. Daarom weet ik zeker dat God mij dit bijbelgedeelte niet voor niets heeft laten zien.

Rik Jansen

Nieuws uit Haïti

Beste gemeente,

Namens de bewoners van ons project in Haïti willen wij u allemaal bedanken voor uw financiële bijdragen in 2019. Wij hebben in Haïti nog veel te doen, dus vertrouwen wij op GOD en doen ons best en gaan door.

Bent u zich aan het voorbereiden voor de kerst, oud en nieuw, verlies uzelf niet in de drukte van het voorbereiden. Er is geen stress nodig om "klaar" te zijn. Het enige waar u klaar voor hoeft te zijn is het delen van een fijne tijd met de mensen waar u van houdt.



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

Denk eens aan iemand die verdriet heeft deze feestdagen, ga eens bij iemand langs die mogelijk eenzaam is.

Laat geen kans aan u voorbij gaan om gewoon vriendelijk te zijn.

Wij wensen u namens het bestuur en de bewoners van ons project hele mooie feestdagen toe .

Met vriendelijke groet,

Ria van der Linde-Pollemans

Helaas... Anders heeft bedankt als lid.

Het bericht dat ons lid **Iemand Anders**, één van de meest waardevolle en ijverigste leden van onze club, zijn lidmaatschap heeft opgezegd, heeft ons erg teleurgesteld.

Ons ex-lid **Anders** laat een lege plek achter, die heel erg moeilijk op te vullen zal zijn. **Iemand Anders** heeft jarenlang veel meer voor de club gedaan dan men van een normaal mens mag verwachten. Als er iets gedaan moest worden of wanneer er hulp nodig was, hoe dikwijls hoorde men dan niet eenstemmig: "Laat **Iemand Anders** het maar doen".

En vroeg men iemand een bepaalde taak op zich te nemen, dan was vaak het antwoord: "O, dat kan **Iemand Anders** veel beter dan ik" of "Daar heeft **Iemand Anders** veel meer tijd voor" of zelfs: "Daar heeft **Iemand Anders** veel meer verstand van".

Iemand Anders is een heel bijzonder mens, een wondermens.

Maar... één persoon kan niet álles doen en men verwachtte veel te veel van **Iemand Anders**.

Helaas, nu **Iemand Anders** geen lid meer bij ons is, zullen we toch alles zelf moeten doen!!!!

Want..... op **Iemand Anders** kunnen we helaas niet mee rekenen!

Auteur onbekend

Wie, Wat, Waar?

KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Pastoraat/Ouderling/scriba

Jos Vanhoutte, tel. +34 693 382 961

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 2
no. 7 – januari 2020

KERKZAAL

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del Segura

INTERNET

Website: www.iggds.nl

E-mail: jos.vanhoutte49@gmail.com

Copy inzenden: redactie@iggds.nl



BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.IGGDS.NL