

---

# Nieuwsbrief

## van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

---

Jaargang 1 no. 8 - februari 2019

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse  
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11,  
Urbanizatie Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Bert Bosveld

## **INHOUD**

Van de redactie.....	3
Van de kerkenraad.....	4
Van de reeds vertrokken predikant.....	5
Pastoraat.....	9
Van de huidige predikant.....	10
Verjaardagen.....	11
Zomaar een gedicht.....	12
Cantorij.....	13
Samen bouwen aan de toekomst.....	13
Wie, Wat, Waar.....	14

## Van de redactie



Beste gemeente,

Sinds 1 november 2018 zijn er alweer drie maanden verstreken en dat houdt in dat we met ingang van vandaag weer een wisseling van de (predikants)wacht hebben.

Ik wil Leendert ter Louw bedanken voor de accurate toezending van zijn maandelijkse stukjes voor de Nieuwsbrief en ik hoop dat hij en zijn vrouw weer snel aan het Nederlandse klimaat zullen wennen. Te gelijktijd wil ik Bert en Ria Bosveld van harte welkom heten. Wij hebben hen meerdere keren in Spanje, evenals in Nederland, meegemaakt en hen met het intussen beruchte/beroemde DOG-spel kennis laten maken. Als gevolg daarvan zijn zij eveneens fanatieke spelers geworden. Ik hoop dat jullie weer een fijne tijd in Spanje zullen hebben.

Nu iets heel anders. Ik heb wat oude Nieuwsbrieven doorgenomen en daaruit bleek dat ik regelmatig kopij tegenkwam, ingezonden door gemeenteleden. Dat was een mooi gedicht, een leuke anekdote, een foto of iets anders wat voor de gemeenteleden interessant kon/kan zijn. Schroom niet om dat ook nu weer te doen. Zodoende kunnen we een verrassend beeld krijgen van wat er zo in de gemeente leeft.

Ik sluit dit stukje af met de hoop dat de Nieuwsbrief van maart met een mengeling van nieuws uit Spanje, maar het mag ook vanuit Nederland, gevuld zal zijn. Laat je er niet van weerhouden om me iets toe te zenden.

Met een hartelijke groet,

Anneke Nijhof

De kopij voor maart moet uiterlijk **20 februari** binnen zijn: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

## Van de kerkenraad



Broeders en zusters,

Op 1 januari is ons januarinumnummer verschenen en daarin heb ik u geen goed nieuwjaar gewenst. Het is misschien een beetje mosterd na de maaltijd, maar bij deze wens ik u allen toch nog een gezond en gezegend 2019 toe.

Een kleine terugblik op het vorige jaar. Die zijn we van start gegaan met een bijna volledig nieuwe kerkenraad. Spannend, voor ons en voor u. Terugkijkend kunnen we dankbaar vaststellen dat we onder Gods zegen veel werk hebben mogen verrichten. We zijn een fijn team dat goed samenwerkt én het samen goed heeft.

Samen met de gemeente mochten we in november het tienjarig jubileum van onze kerk vieren. Geweldig dat dit mogelijk was; dat God ons al deze jaren samen heeft gegeven en dat we dit op deze prachtige, zonnige dag met elkaar mochten vieren.

Er waren ook zorgen, ziekte en verdriet in het afgelopen jaar. We moesten afscheid nemen van Annie Doeleman, heel onverwacht. Annie mocht 85 jaar worden, een gezegende leeftijd. We missen haar, maar zijn blij dat ze nu bij haar Hemelse Vader is.

Wat ook niet ongenoemd mag blijven is het feit dat Leo en Ria de Bruijne hun werk voor de Goede Doelen hebben afgebouwd. Met pijn in hun hart. Ongelooflijk wat zij voor werk hebben verricht in de afgelopen jaren; dat is niet te evenaren. Nogmaals heel hartelijk dank.

En nu is het 1 februari 2019. En hebben we net afscheid genomen van onze predikant Leendert Terlouw en zijn vrouw Marja. We hebben het in de afscheidsdienst al gezegd en ik wil het hier nogmaals zeggen: Leendert, hartelijk dank voor het werk dat je in de afgelopen drie maanden hebt verzet. Dank voor je preken en je muzikale inzet. We wensen jou en Marja Gods zegen en alle goeds voor de toekomst. We zullen je blijven herinneren als onze "regenboogdominee".

En dan heten we Bert en Ria Bosveld natuurlijk van harte welkom. Bert heeft weinig introductie nodig, de meeste mensen kennen hem al. Bert en Ria, we wensen jullie hier een goede tijd toe en Gods zegen voor het werk dat op jullie wacht.

Namens de kerkenraad,

Fred van den Heuvel, voorzitter

De **jaarlijkse ledenvergadering** zal plaatsvinden op **vrijdag 8 februari om 11.00 uur**, in de kerk.

Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd en ontvangen de vergaderstukken via de mail.

## AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ook wij hebben als kerk te maken met de AVG, daarover is vorig jaar in deze Nieuwsbrief geschreven. Toen was nog niet helemaal duidelijk op welke manier wij daar invulling aan zouden moeten geven en hebben wij u beloofd daar nog op terug te komen.

Vanuit de IPNZE (Interkerkelijk Pastoraat onder Nederlanders in Zuid-Europa) is ons geadviseerd om daarvoor de regelgeving te volgen zoals is beschreven op de website van de PKN. Dat advies hebben wij opgevolgd. Deze regelgeving is te uitgebreid om volledig op te nemen in de Nieuwsbrief, maar u kunt het lezen op de website van de PKN onder deze link:

<https://www.protestantsekerk.nl/thema/privacy>

Namens de kerkenraad,  
Henny van der Heide-Schuurman, scriba

## Van de (reeds vertrokken) predikant



### Terugblik vanuit de pastorie

#### EEN GAST EN EEN VIS...

Onze periode zit er alweer op en de tijd is omgevlogen.

We hebben ons bepaald niet verveeld.

Integendeel: we hebben het goed naar onze zin gehad en genoten van deze plek, van de omgeving, van dit klimaat, van de mensen en van deze kerkelijke gemeente. Dat laatste lijkt achteraan te komen, maar is echt bedoeld als *Last but not least*: om "De Hoeksteen" in Guardamar zijn we gekomen en die gemeente mochten we drie maanden dienen.



Mensen vanuit Nederland vragen: "Ga je nu alweer weg? Het klimaat doet jullie toch zo goed daar?" Ik zeg dan: "Jazeker, maar ze werken hier met *kwartaal*dominees."

Het is als met het gezegde: *Een gast en een vis blijven drie dagen fris*. Dus: een predikant en een vis blijven hier *drie maanden fris*. Dat laatste betreft dan uiteraard wel een vis in de diepvries. Als predikant hier ben je echter niet zozeer gast, je bent echt de "eigen pastor" die drie maanden. Zo heb ik mij ook welkom gevoeld en gezien. We zijn heel warm onthaald en hebben ons, mede dankzij de voortreffelijke rondleidingen van voorzitter Fred, tegoed gedaan aan de prachtige woon- en werkomgeving.

Inderdaad best jammer om nu alweer weg te gaan en afscheid te moeten nemen. Maar het is ook goed om te gaan als het fijn is en om nog wat tegoed te hebben: een weerzien in Spanje, liefst op herhaling hier.



Wat is mij opgevallen in "De Hoeksteen" en wat heeft mij zo goed gedaan?

Nooit eerder in Nederland had ik 15x achterelkaar zonder onderbreking kerkdiensten geleid op één en dezelfde plek. Als predikant ben je gewend aan één vrije zondag per maand en soms ga je dan uit preken. Het meenemen van iets oud en vertrouwd lukte mij hier niet – na de eerste dienst ben ik elke week gaan denken: waar zijn we ook alweer gebleven en hoe gaan we nu verder? Bij dat samen optrekken neem je ook de opgedane ervaringen mee vanuit ontmoetingen, zanggroep en psalmenkring. Het was voor mij net als met een ketting rijden: telkens een kraal verder, waarbij ik probeerde zo goed mogelijk aan te sluiten, maar vervolgens ook weer verder te gaan.

Ik zag mijn werk hier als een vorm van geestelijke begeleiding: samen zoek je naar sporen van God. Wat heeft God ons hier en nu te zeggen? In dat spoor ga je verder. Waar is Hij met ons bezig en hoe zou Hij met ons verder willen gaan? Je probeert en kiest bepaalde wegen en je laat anderen liggen.

Hoofdthema's in de eredienst werden de Psalmen en vanaf Advent ontmoetingen met Johannes de Doper en met Maria – vooral dat laatste perspectief was voor mij verrassend. Dank voor alle reacties die kwamen. Wat wordt er trouwens goed geluisterd; je kunt hier als voorganger echt wat kwijt! Ik heb in deze gemeente veel mogen leren. Er was een heel frisse, verscheiden inbreng vanuit een diversiteit van kerken en kerkgenootschappen. En wat was er een goede zorg voor elkaar; een vorm van onderling meeleven en pastoraat. Die onderlinge betrokkenheid en ook hulpvaardigheid ben ik gaan waarderen hier in "De Hoeksteen".



Verrassend was dat Bram de Smidt mij vroeg om de cantorij twee maanden over te nemen. Eigenlijk had ik dat altijd al wel eens willen doen, maar kwam het er niet van. In mijn studententijd deed ik al dit soort dingen. Ooit had ik ervoor gekozen om niet de muziek in te gaan, maar die wel als hobby te blijven beoefenen. Dan is het heerlijk om muzikaliteit op deze wijze te kunnen integreren in een kerkelijke gemeente en die daarmee te dienen. Bedankt Bram! En bedankt welwillende zangers en zangeressen! Samen hebben we gelet op wat we wel of niet aankonden. Dat was weleens zoeken en, wat mij betreft, ook *kill your darlings*. Zingen was vooral oefenen in zingen met de oren en zingen met de ziel. En in het bijzonder: zingen *coram deo*: voor het aangezicht van de Ene. Dus geen kwestie van optreden, maar van dienen en van zingend helpen om te geloven in de eredienst. De kerstliederen van André Troost vormden een welkome nieuwe invulling van de kerstzang. Verder hebben enkele Taizéliederen een eigen plekje gevonden in de beleving. **'Nada te turbe'** is ooit op Spaanse bodem ontstaan; Theresia van Avila vertolkte "Je hoeft niet bang te zijn" al in de 16<sup>e</sup> eeuw met de prachtige woorden:

Nada te turbe, nada te espante; Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta	<i>Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen. Wie aan God vasthoudt, ontbreekt het aan niets. God alleen is genoeg.</i>
--	---

Twee momenten zijn voor mij onvergetelijk. Het onverwachte overlijden van ons geliefde gemeentelid Annie Doeleman was heel samenbindend en verdiepend; we probeerden samen met haar zoon en schoondochter zo goed mogelijk afscheid te nemen en hebben dat ook goed kunnen overdragen naar de collega in Bergen op Zoom. Vervolgens was er het tienjarig jubileum eind november in Rebate; wat een mooie dienst en wat een prachtige dag met elkaar!

Marja is blij met het aandachtig gehoor dat zij vond toen zij vertelde over haar predikantswerk in de gevangenis; eerst op een donderdagmorgen en later bij de kerstzangavond. Voor mijzelf is deze periode van drie maanden een periode van revalidatie en revitalisatie geworden. Soms ben je daar aan toe. En wat dat betreft kwam "De Hoeksteen" als geroepen.

We zijn dankbaar voor deze drie maanden hier.



Hoe nu verder? We weten het niet. Onze agenda's zijn vrijwel leeg.

We gaan open en ontvankelijk de toekomst tegemoet en zien wat er op onze weg komt.

Wij hopen hier wel nog eens terug te komen!

Tenslotte, als mensen nog eens contact met mij wensen, dan kan dat spelenderwijs via Wordfeud – gebruikersnaam LeendertTerlouw. Sommigen hebben dat weggetje al gevonden.

Ook kan dat via email: [ds1terlouw@gmail.com](mailto:ds1terlouw@gmail.com). Graag blijven we de maandbrief ontvangen.

Ik wil de kerkenraad en u allen hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen en voor de samenwerking. Het ga u allen wel!

Van harte Gods zegen toegewenst samen met de opvolgers Bert en Ria Bosveld.

**Vaya con Dios!**

Marja en Leendert Terlouw



Melodie: LB 713

"Wij moeten Gode zingen"

(Willem Vogel)

1. Met U ben ik verbonden  
aan U ben ik gehecht  
door U word ik gevonden  
bij U kom ik terecht:  
getrokken door verlangen  
geraakt door teder licht  
gelokt met nieuwe zangen -  
zoek ik Uw aangezicht.

2. U komt in mijn verwarring  
U leeft in mijn gemis,  
beweegt in mijn verstarring  
en geeft mij lavenis;  
bij U vind ik bescherming  
U troost mij in mijn nood  
U ziet mij in ontferming  
en maakt mij deelgenoot.

3. Onttrokken aan het duister  
onttogen aan de nacht  
gewekt met licht gefluister  
gesterkt met stille kracht;  
omgeven door genade  
doortinteld van Uw gloed  
vind ik in U mijn waarde -  
U maakt mijn leven goed.



*4. Uw liefde doet mij leven  
U hebt mij zelf ontward  
aan U ben ik gegeven  
verzegeld aan Uw hart:  
getekend in vergeving  
doordrenkt van milde dauw  
gezegend met genezing  
doortrokken van Uw trouw.*

*5. Met U zijn wij verweven  
aan U zijn wij gehecht  
van liefde gaan wij leven  
zo komen wij terecht:  
geroepen uit de hoge  
bewogen door Uw Geest  
bestemd om U te loven  
genodigd tot Uw feest.*

*Tekst: Leendert Terlouw*

## PASTORAAT



Wilt u blijven bidden voor de degenen die langdurig ziek zijn: Petra Kortenoeven en Celia Albrecht?

Ook gebed gevraagd voor Andre Verburg, die momenteel bezig is met onderzoeken.

Verder hoeven er gelukkig geen nieuwe ziektegevallen gemeld te worden.

Ik wens hen veel sterkte toe en groet u namens het hele pastorale team,

Rina van der Laan-De Munck

## Van de huidige predikant

### Hebt u d'r zin in?

Die vraag werd ons in de afgelopen weken een keer of drie gesteld.



Hij kwam ons als redelijk overbodig en ondoordacht over. Wat dacht je...?!

We kennen de plaatsen immers waar we naar toe gaan... Guardamar, Rojales, Torrevieja etc? Maar wat veel belangrijker is: we kennen een groot deel van de mensen, de broeders en zusters toch zeker waar we (weer) naar toe gaan? Daar voelen we ons nauw mee verbonden!

Als we horen dat er zich nieuwe kerkgangers en bezoekers bij de reeds bekenden hebben gevoegd en de "club" gegroeid is, maakt dat ons des te blijer! En er neuriet spontaan een melodie in ons hoofd: *'t Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt..!*

Het wordt de 5<sup>e</sup> periode die we met u op mogen trekken en u mogen dienen met het Woord van de Levende Heer.

Dat vinden we een vreugde en een voorrecht!

Zeker, we beseffen terdege dat niet wij, maar ds. Hans Eschbach en zijn vrouw Kea hier eigenlijk zouden moeten zijn.

Dat hadden we u en hen ook heel graag gegund en we bidden – samen met velen – om Gods kracht en genade in de moeilijke weg, die ze door moeten gaan.

Eind december hebben we ze dan ook opgezocht (ze wonen ook in Amersfoort) o.a. om ze te verzekeren, dat we het een eer vinden hen te mogen vervangen en te verzekeren dat we ons best zullen doen dat waardig te blijven.

Maar wat werden we ook bemoedigd en versterkt door de rijkdom van hun en ons geloof; juist nu, nu het er op aankomt! Jezus Christus is betrouwbaar!

Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 8 –februari 2019

Goed, wat ons betreft is het dus duidelijk: ja, we hebben er zin in!

Want het is niet alleen een eer een zeer waardevol collega te mogen vervangen, maar de grootste eer is natuurlijk: in dienst van de Koning der koningen te mogen staan!

Zijn boodschap van liefde en hoop en gerechtigheid te mogen delen en elkaar op te bouwen en aan te vuren in liefde en eenheid en zorg voor elkaar.

Wat een eer en voorrecht: Gemeente van Jezus Christus in Guardamar en omstreken te mogen zijn en daaraan mee te mogen bouwen (net als u)....

Ja daar hebben we zin in!

En we hopen en bidden, dat iedereen die dit leest of hiervan hoort met ons zegt: "Nou en of, dat moet een geweldige eer en voorrecht zijn: daar heb ik ook zin in!"

Hartelijke groeten en graag tot ziens, Ria en Bert Bosveld.

P.S. Wilt u een Bijbelse onderbouwing van e.e.a.? Wat dacht u hiervan:

Psalm 100 vers 1 en 2: *Juich de Here toe, heel de aarde,*

*Dien de Here met vreugde, kom tot Hem met jubelgezang.*

## Verjaardagen

Deze maand mogen de volgende gemeenteleden hun verjaardag vieren:

11 februari Albert Ferwerda

19 februari Frans Moonen

25 februari Bram de Smidt

26 februari Martha Wever



Voor alle jarigen een gezellige verjaardag en de zegen van God voor het komende jaar.

## Zomaar een gedicht

Oh, weet je niet Mijn dochter,  
hoezeer Ik jou bemin,  
Mijn ogen waren op je  
vanaf je teer begin.



Ik zag jouw eerste vormen  
al in de moederschoot,  
Ik weet zelfs ál je dagen  
Ik weet óók van jouw nood!

Ik ben jouw God en Vader,  
Ik schiep je naar Mijn beeld,  
Ik zie je aan in Jezus  
die ál jouw wonden heelt!

Dus hef je hoofd naar boven  
en zie niet angstig rond,  
je bent een nieuwe schepping,  
je staat op vaste grond!

Ik heb jouw hand gegrepen,  
weet je door Mij bemind,  
Ik noem je toch "Mijn dochter"  
je bent een **Koningskind!**

Geschreven door Els Hengstman-van Olst

Noot van de redactie: voor "mijn dochter" mag u natuurlijk ook "mijn zoon"  
lezen.

## De cantorij



Zo langzamerhand keert de een na de ander weer terug naar het warmere klimaat van Spanje. Dat kán inhouden dat de cantorij steeds meer versterking krijgt. Kom, kijk, en zing mee....

### "SAMEN ONDERWEG "

of zoals de slogan van de Stichting luidt :

**"SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST"**

Namens alle kinderen vanuit onze projecten in Haïti, project Maho en project Violet, willen wij de Gemeente in Guardamar heel hartelijk bedanken. Er was eerst besloten om met eerste Kerstdag een maaltijd te doen voor de



kinderen.  
Onze contactpersoon in Haïti kwam met de vraag of ook de voetbalteams mee konden eten.



Dat was natuurlijk geen probleem, alleen moest het bedrag dan op een andere manier verdeeld worden. Want ineens kwamen er ruim 120 kinderen bij.



Na overleg is besloten om dan de bekende Nieuwjaarssoep – POMPOENSOEP - op één januari

2019 te doen.

Hoe meer kinderen er mee kunnen doen hoe beter, dachten wij als bestuur.

Ze hebben een geweldige dag gehad met dans en muziek en in de middag zijn ze gaan voetballen.

Dit allemaal door "**SAMEN ONDERWEG**".



Groetjes Ria van der Linde-Pollemans

## Wie, Wat, Waar?

### KERKENRAAD

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: [fred@vandenheuvelmail.nl](mailto:fred@vandenheuvelmail.nl)

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: [kerkvoogd@iggds.nl](mailto:kerkvoogd@iggds.nl) of [devriesorange@LIVE.NL](mailto:devriesorange@LIVE.NL)

Scriba/Ouderling:

Henny van de Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl) of [Hennyvdheide@hotmail.com](mailto:Hennyvdheide@hotmail.com)

Pastoraat/Ouderling:

Rina van der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784

E-mail: [pastoraat@iggds.nl](mailto:pastoraat@iggds.nl) of [rvdlaan@hotmail.com](mailto:rvdlaan@hotmail.com)



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 8 –februari 2019

Diaconie/Diaken:

Gijs van de Kolk, tel.+31 6 532 95 894

E-mail: [diaconie@iggds.nl](mailto:diaconie@iggds.nl) of [gijsvdkolk@ringelbosch.nl](mailto:gijsvdkolk@ringelbosch.nl)

## FINANCIEN

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

## Adressen

### PASTORIE

Urbanizacion Benimar II

Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231

03170-Rojales (Alicante)

Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841

E-mail: [predikant@iggds.nl](mailto:predikant@iggds.nl) of [predikant.iggds@gmail.com](mailto:predikant.iggds@gmail.com)

### KERKZAAL

Residencial BellaMare,

Calle Austria 11,

Urbanizatie Campomar

03140 Guardamar del Segura



Nieuwsbrief "De Hoeksteen" jaargang 1 no. 8 –februari 2019

**INTERNET**

Website: [www.iggds.nl](http://www.iggds.nl) of [www.kerkinspanje.nl](http://www.kerkinspanje.nl)

E-mail: [info@iggds.nl](mailto:info@iggds.nl) of [scriba@iggds.nl](mailto:scriba@iggds.nl)

Copy inzenden per e-mail: [redactie@iggds.nl](mailto:redactie@iggds.nl)

**BEZOEK ONZE WEBSITE: [WWW.IGGDS.NL](http://WWW.IGGDS.NL)**