
Nieuwsbrief

van de Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Jaargang 1 no. 5 – november 2018

*Een warme kerkelijke gemeente voor Nederlandse en Vlaamse
bewoners en toeristen aan de Costa Blanca*

Adres kerkzaal: Residential Bella Mare, Calle Austria 11, Urbanizatie
Campomar - Guardamar del Segura



Kerkdiensten: Elke zondag aanvang 11.00 uur

Predikant: Leendert Terlouw

INHOUD

Van de redactie.....	3
Van de kerkenraad	
- De voorzitter: afscheid en ontmoeting.....	4
- Jubileumviering 25 november.....	5
- De penningmeester: financieel verslag	7
- Diaconie: opbrengst diaconale collecte Ethiopië.....	8
- De scriba: opzegging lidmaatschap.....	9
Van de (reeds vertrokken) predikant.....	9
Van de huidige predikant.....	10
DANK ds. Hans Eschbach.....	12
Pastoraat.....	12
Verjaardagen.....	13
De cantorij.....	13
Wie, Wat, Waar.....	14

Colofon

De nieuwsbrief is het maandelijks informatieblad van de Interkerkelijke Gemeente "DE HOEKSTEEN" te Guardamar del Segura en verschijnt op de eerste van elke maand, m.u.v. juli en augustus.

Redactie: Anneke Nijhof

Tel. +31 6 207 312 18 E-mail: redactie@iggds.nl

Eindredactie: Henny van der Heide-Schuurman

© Interkerkelijke Gemeente Guardamar del Segura "De Hoeksteen"

Van de redactie



Eenzaam in de kerk?

Het rolt zo makkelijk uit onze mond: "De kerk is een plek waar je kwetsbaar kunt/mag zijn." Maar hoe zit dat in de praktijk? Meer dan eens merk je dat juist in gemeenschappen, die als hecht te boek staan, deze ruimte ontbreekt. Dat versterkt die verborgen eenzaamheid. Laten

we het concreter maken: Is iemand ziek, dan weten we vaak nog wel aardige, bemoedigende woorden te vinden. Maar wat als bijvoorbeeld een broeder of zuster in een scheiding ligt? Of worstelt met de weg die kinderen gaan? Of anders geaard is? Komt dat überhaupt ter sprake?

In geloofsgemeenschappen zou iedereen zich gekend moeten weten. Door God allereerst, maar ook door medebroeders en -zusters. Anders komt de kwetsbaarheid nooit op tafel. De vraag is: kennen wij elkaar echt? Durven we het aan om persoonlijke vragen te stellen? En zijn we dan ook in staat de ander zonder (voor)oordeel tegemoet te treden? Hebben we leren luisteren met ons hart? Wat zou het een zegen zijn om als kerkelijke gemeente werkelijk de ruimte en de veiligheid te bieden en ook moeilijker gespreksonderwerpen met elkaar te delen. Hier ligt nog heel wat huiswerk.

Bovenstaand stukje is (met toestemming) overgenomen uit de VISIE van de EO, geschreven door Arjan Lock, directeur.

Deze keer dus geen stukje van mijzelf, maar het leek mij wel nuttig om bovenstaand artikel te plaatsen.

De kopij voor de Nieuwsbrief van december moet uiterlijk **20 november** bij mij binnen zijn gekomen redactie@iggds.nl.

Kopij die later binnenkomt, wordt doorgeschoven naar de volgende Nieuwsbrief.

Met hartelijke groeten,

Anneke Nijhof

Van de kerkenraad



De zomer van 2018 is officieel voorbij, maar ondanks dat hebben we nog niet te klagen over het weer.

Nu de maand oktober op dit moment alweer voorbij is, betekent dit dat we afscheid hebben moeten nemen van Jan en Francien van

Pijkeren, die ons de afgelopen drie maanden hebben gediend. Namens onze gemeente wil ik Jan en Francien nogmaals heel hartelijk danken voor hun inzet en bijdrage die ze voor onze gemeente hebben verricht.

Donderdag a.s. zullen Rina van der Laan en ondergetekende Leendert Terlouw en zijn vrouw Marja ophalen van het vliegveld. Ik vertrouw erop dat ze een geweldige periode zullen doorbrengen in de aankomende drie maanden. Dat moet ongetwijfeld lukken omdat we een feest te vieren hebben.

Fred van den Heuvel, voorzitter



JUBILEUMVIERING 10-jarig bestaan

Namens de kerkenraad nodig ik u uit voor een speciale kerkdienst op D.V. zondags 25 november a.s.

De dienst zal plaatsvinden in het kerkje van Rebate. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.00 uur Vertrek per bus van Guardamar naar Rebate.



10.00 uur Ontvangst in Rebate door de kerkenraad met koffie en gebak.



11.00 uur Jubileumdienst.



12.30 uur We proosten met champagne op ons 10-jarig jubileum.



14.00 uur Experience-diner.



17.00 uur Vertrek met de bus van Rebate naar Guardamar.



De tijden staan nog niet helemaal vast en kunnen nog iets veranderen (wij zijn bezig met de voorbereidingen).

De kosten voor deze speciale dag zijn € 25,00 per persoon; dat is inclusief busreis, de koffie met gebak, het diner en de drankjes.

U kunt zich aanmelden voor deze jubileumdag bij de secretaresse van de activiteitencommissie: Linda den Hertog, alleen via e-mail: linda@versleverancier.nl. Weet dat het aantal plaatsen beperkt is, zowel in de bus als in het kerkje, als bij het diner. Wacht dus niet te lang.

Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende jubileumdienst,
Fred van den Heuvel, voorzitter

Verslag van de financiën tot en met eind september 2018.

Het lijkt mij goed om u te informeren over de financiële situatie van de kerk en diaconie over dit jaar tot nu (eind september). Ter geruststelling: de financiële situatie ziet er redelijk gezond uit, al kan het vooral bij de diaconie nog beter!

Financiën Kerk:

De totale uitgaven zijn iets hoger dan de totale inkomsten, wat te zien valt in de ontwikkeling van het banksaldo van de kerk. Het banksaldo eind september is € 13.892,--; begin dit jaar was het banksaldo € 14.450,-- dus ruim € 600,-- lager. Het huidig kassaldo is ongeveer op hetzelfde niveau als aan het begin van het jaar. Het kassaldo wordt laag gehouden, omdat zoveel mogelijk uitgaven via de kas worden betaald. Dit vanwege de transferkosten, die bij iedere betaling via de bankrekening moeten worden betaald (circa € 4,-- per transactie). Opvallende posten bij de uitgaven zijn de nogal hoog uitgevallen onderhoudskosten van de auto (€ 1000,--) waarvoor een jaarbudget is van € 1.050,-- en in mindere mate de hoge kosten voor de pastorie (cartridges, nieuwe printer, aanvulling huisraad e.d.).

Voor wat betreft de komende maanden zal het 10 jarig jubileum van de kerk extra kosten met zich meebrengen. Deze post is niet voorzien in de begroting van 2018, omdat ik mij begin dit jaar er niet van bewust was, dat het jubileum dit jaar gevierd zou gaan worden. Door ook een bijdrage van de deelnemers aan het jubileumfeest te vragen verwacht ik, dat de extra kosten niet meer dan € 1000,-- zullen bedragen.

Financiën Diaconie:

De inkomsten van de diaconie zijn bescheiden, zeker in vergelijking met de afgelopen jaren, toen een gestage stroom van inkomsten door de marktverkopen van Leo en Ria de Bruijne gegenereerd werden. De inkomsten komen nu uit collectes, giften en incidentele marktverkopen.

De uitgaven van de diaconie zijn zeer divers: financiële ondersteuning van enkele Spaanse gezinnen, die het moeilijk hebben. Speciale projecten, die bij de bestemming van avondmaalcollecten worden genoemd (opbrengsten van deze collecten worden door de diaconie tot € 350,-- aangevuld), begin dit jaar een bijdrage voor het weer opbouwen van een school op Sint Maarten en zo nog enkele projecten. Een deel van deze bijdragen zijn periodiek (maandelijks). Algeheel financieel beeld is, dat een groot deel van het kassaldo aan het begin van het jaar besteed is (€ 1500,--) en dat in de loop van het jaar de collecten en andere inkomsten van de diaconie te weinig zijn om onze

diaconale uitgaven te dekken. Een ruwe schatting is, dat we aan het eind van het jaar zo'n € 500,-- tekort komen. Er is een buffer, waaruit we het tekort kunnen financieren. Maar het moet toch mogelijk zijn om de inkomsten en uitgaven voor de diaconie met elkaar in evenwicht te brengen. Daarom het verzoek om uw bijdrage aan de diaconie wat te verhogen, zodat we voor de gezinnen en projecten noodzakelijke ondersteuning, ook in de toekomst, kunnen waarmaken.

Bernhard de Vries, ouderling/kerkrentmeester, 29 september 2018

Van de diaconie

Afgelopen zondag waren we blij verrast door de mooie opbrengst van de collecte voor theologische studenten in Ethiopië . De collecte heeft ca € 248,- opgebracht, die verder door de diaconie zijn opgehoogd tot € 350,--.

In Ethiopië is van de bevolking ongeveer 43% Orthodox , 33 % Islam , 19 % Protestant en 0,7 % Rooms Katholiek. Het land kent 121 verschillende talen, vaak streektalen en 84 verschillende dialecten.

In Addis Abeba staat het Evangelic Theologic College, waar studenten in een 4 jarige opleiding kunnen afstuderen voor o.a. predikant. Een vier jarige studie kost ongeveer € 700,- per jaar en dan nog het levensonderhoud. Wij hebben zo ongeveer 40 studenten in het verleden de mogelijkheid kunnen geven deze studie te volgen.

Er is In Ethiopië veel belangstelling voor het Christelijk geloof, terwijl ook hier het aandeel van de moslims toeneemt ten koste van de Orthodoxe kerk.

Op economisch gebied zijn er veel ontwikkelingen en door de zachte dictatuur is de economie de laatste jaren bijzonder goed ontwikkeld. Dit dringt de armoede terug, tenminste rond de grote steden. Dit geldt niet voor iedereen, uiteraard leven velen nog in grote armoede.

Als je 100 km het binnenland inrijdt lijkt het alsof de klok duizend jaren heeft stilgestaan.

De Ethiopiërs hebben een hoge eigenwaarde, ondanks hun armoede. Ik heb mij daar altijd heel welkom gevoeld, want ondank hun armoede zijn ze bijzonder gastvrij.

Gijs van de Kolk, diaken

Van de scriba

Hetty van Rijn heeft, in verband met verhuizing naar Nederland, haar lidmaatschap opgezegd. Wij willen Hetty hartelijk bedanken voor al het werk dat ze in onze gemeente en in de kerkenraad heeft verricht.

Hetty, we wensen je alle goeds en bovenal Gods zegen toe voor de toekomst.

Namens de kerkenraad,

Henny van der Heide

Van de reeds vertrokken predikant

Vaya con dios en à Dieu

Wanneer jullie dit lezen, zijn wij vertrokken en hebben we in de pastorie plaats gemaakt voor onze opvolgers Leendert en Marja Terlouw.

Onze tweede periode in de gemeente van Guardamar del Segura is een totaal andere geweest dan de eerste van november 2016 – januari 2017. Een ander jaargetijde, deels andere mensen en een deels andere kerkenraad.

Heb ik in de vorige periode hier geen ziekenhuis van binnen gezien; nu is het aantal bezoeken daar niet meer op één hand te tellen. Hetzelfde geldt van zieken thuis: toen een enkele en nu is dit aantal ziekenbezoeken niet meer op twee handen te tellen.

Tijdens een eerste periode is alles vreemd. Nu is dat echt anders geweest. Voor een deel is het als thuiskomen bij bekenden. Anderen leer je nu voor het eerst kennen. Dit facet van het werk (ontmoetingen) vinden we echt heel leuk. Dat geldt ook van de Bijbelkring en voor Francien de cantorij. Het wekelijkse hoogtepunt werd gevormd door de zondagse vieringen. Ik heb het gevoel dat er stukken beter wordt gezongen dan tijdens mijn vorige periode en dat doet goed.

In Kampen woonden wij indertijd in dezelfde straat als de toen bekende organist van de Bovenkerk, Willem Hendrik Zwart. Op een keer zei hij, toen ze ons een bank cadeau gaven: "Als jij straks dominee bent, wil je dan wel in gedachten houden dat 'God troont op de lofzangen van Israël' (Psalm 22:4) en niet op de preken van de dominees." En zo is dat!

Graag willen we jullie bedanken voor vriendschap, gastvrijheid en openhartige gesprekken. Het is een goede tijd geweest. Maar in de pastorie komen wij niet terug, wie weet wel op vakantie. Dat zeg ik er meteen maar bij. Voor 2019 hebben we een uitnodiging staan voor de Costa del Sol en in 2020 voor Gran Canaria. En bij leven en welzijn ben ik dan 73. Dan heb ik vanaf 2014 bijna 20 maanden in het buitenland gediend. Het is goed geweest en het is mooi geweest. Want, met hoeveel plezier ik dit werk ook doe, ik wil niet tot die

collega's horen die van geen ophouden willen weten alsof de komst van het Koninkrijk van God van hen afhangt.

Voor de maand die komt, wensen we jullie een prachtige zondag voor de jubileumviering, wat jullie ook dankbaar gedenken: of het nu het 8-jarig bestaan is vanaf de geboorte of, inclusief de prenatale fase, het 10-jarig bestaan vanaf de conceptie. Geniet er van in dankbaarheid jegens de Heer van de kerk!

Wij groeten jullie hartelijk en het ga jullie goed. Zoals we enkele keren zongen in de voorbije maanden: "*Ga met God! Vaya con Dios en à Dieu.*" (Lied 423 uit Liedboek 2013).

Francien en Jan van Pijkeren, Lochem

Van de huidige predikant

Even voorstellen: de. Leendert Terlouw (63 jaar)



Voor drie maanden, in de winter, hoop ik uw pastor te zijn. We hebben er zin in! Even voorstellen.

Om eerlijk te zijn: het zou niet mijn eerste keuze zijn om de Hollandse winter te ontvluchten en die over te slaan. Ik ben uit de Zuid-Hollandse, Alblasserwaardse klei getrokken, in Gorkum opgegroeid en ik houd van kinds af aan van water, sneeuw, ijs en schaatsen.

Ik heb echter een vrouw getrouwd, Marja Sterk (ook 63), die juist in de afgelopen droge, hete zomer helemaal opleefde en die al jaren roept: "Wat zou ik graag in Zuid-Europa overwinteren". Dat is dan beter

dan dat je haar als het ware ziet onderduiken en wachten tot het weer voorjaar wordt. U raadt het al, ze heeft last van reuma. Daar komt bij dat onze kinderen niets met de winter hebben: Mirjam (28) en Jonathan (25) hebben zelfs een hekel aan sneeuw, ijs en kou. Beiden hebben hun *roots* in Sri Lanka; dit voorjaar hebben we nog met z'n allen genoten van dat prachtige, zonnige eiland. Zij hopen met Kerst even over te komen vanuit resp. Amsterdam en Rijswijk om met elkaar Kerst te vieren en het zachte Spaanse klimaat te proeven.

Maar er is meer, dat mij motiveert om in uw midden te komen overwinteren. Ik houd van mensen en geniet van hun uniciteit en verscheidenheid. En ik mag graag zien dat zij aangeraakt door het evangelie, bij hun diepste kern komen en weer gaan opleven. Ik ervaar het als een bijzonder voorrecht om als pastor mensen nabij te kunnen zijn – zowel in hun persoonlijke levenssfeer als in de dienst, waarin de goede Herder Zelf ons leidt. Hij is over ons met ontferming bewogen, als schapen zonder herder; Hij opent ons hart, raakt ons aan en neemt ons bij de hand; Hij heeft veel te zeggen en mee te geven. En dan zijn

er ook nog de kleine groepen waarin mensen mogen opbloeien in onderlinge ontmoeting rond de blijvende, goede woorden.

Ik ben blij dat u mij de kans geeft om drie maanden uw herder te mogen zijn in uw midden. We zien ernaar uit en zijn benieuwd wat deze ervaring met onszelf zal doen. Het is soms goed om kerkzijn te beleven in een heel ander verband, op een heel andere grond en met heel andere mensen. Mijn vrouw is dat al jaren gewend; zij heeft net afscheid genomen als justitiepredikant, aanvankelijk in Scheveningen, lange tijd in de koepel van Arnhem en de laatste jaren in Nieuwegein. Het is kerk achter de muren, waarin zij 's zondags met vrijwilligers uit naburige gemeenten, zoveel mogelijk "gewoon" kerkdiensten houdt te midden van mensen die vastgelopen zijn, die hopen op betere tijden en verlangen naar licht. Juist in de gevangenis gaat het evangelie over Gods ontferming, vaak ongedacht en verrassend open, ook in persoonlijke- en groepsgesprekken door de week. Zij wil daar graag een keer op een avond in uw midden over vertellen. Ondertussen legt zij zich verder toe op het gebied van Geestelijke Begeleiding, zowel qua studie als in het begeleiden van collega's en groepen.

Mijn eigen voorliefde gaat uit naar pastoraat en eredienst. Vier gemeenten mocht ik dienen: 't Woudt (bij Delft), Bodegraven, Rheden (bij de Postbank) en Veenendaal. Het laatst was ik interim-predikant in Scherpenzeel. *"Ziel, gij zijt geboren tot, zingen voor de Heer, uw God"* is mij een geliefde liedregel. Ik houd van het liedboek, zeker ook van het nieuwste (2013), maar ook van liederen uit andere tradities, die meer met verstilling en toewijding te maken hebben. Geloven is voor mij vooral zingend geloven. Mijn grootste liefde gaat uit naar het aloude boek van de Psalmen; deze liederen van 3000 jaar oud spreken nog en worden telkens weer nieuw gehoord en vertolkt door dichters, musici en kunstenaars. Graag leid ik mensen rond in die prachtige bundel. Dat hoop ik ook in uw midden te doen in de kerkdiensten in november en in kleine kring door de week.

Als gezin hebben we door de jaren heen veel mogen beleven en ontvangen op Conventies van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Onze kinderen doen inmiddels al jaren zelf mee in de organisatie van de Conventies; Mirjam met zang en Jonathan in de jeugdstaf. Wijzelf hebben er de rijkdom van de wereldwijde liturgie leren kennen, van oud-katholiek tot anglicaans, van reformatorisch tot pinstergemeenschap. De rode draad is daarbij de aandacht voor de Heilige Geest, de Geest van Christus Zelf, Die vrij en vrolijk maakt, Die aanraakt en troost, Die geneest en doet opstaan".

Wij hopen graag met u nader kennis te maken, in allerlei verbanden en dienstbaar te zijn. Op donderdag 1 november hopen wij over te komen.

Hartelijke groet,

Leendert

DANK

Velen van u weten dat ik een inoperabele tumor aan de alvleesklier heb. Graag willen Kea en ik iedereen bedanken die meeleeft in gebed, met kaarten, mails, enzovoorts.

Sinds twee weken heb ik een morfiepomp die er voor zorgt dat de tumorpijn goed onder controle is. Ook de bijverschijnselen zijn verminderd. We mogen dus zeggen dat het "naar omstandigheden" goed gaat.

Tijdens mijn jaren als predikant heb ik vaak mensen verteld, dat als onze aardse tent wordt afgebroken er een huis in de hemel voor ons gereed is. Dat heeft Jezus ons beloofd en wat Hij belooft is vast en zeker. Uit die zekerheid mag ik leven. Nu besef ik nog sterker hoe belangrijk het is, dat je Jezus leert kennen als alles nog goed met je gaat. Want er ligt een stevig fundament in je leven als de storm over je heen gaat. Op dat fundament mogen we samen bouwen!

Ds. Hans Eschbach

Pastoraat

Het gebed van een rechtvaardige is krachtig. Jac. 5: 16

Vorbeden worden nog steeds gevraagd voor:

Ds. Hans Eschbach

Selia Albrecht

Petra Kortenoeven

Ria v.d. Linde

Ria de Bruijne

Recent willen we Gré van 't Hoff hier aan toevoegen.

Dankbaar zijn we dat het zo goed gaat met Nonny Frederikslust. Op 2 november mag ze vanuit het revalidatiecentrum weer naar huis.

Nogmaals wil ik onder uw aandacht brengen dat u altijd contact kunt opnemen met het pastoraal team (Jan Kwint, Elske Haveman, Rina van der Laan of de dienstdoende predikant) als u behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of als u ergens voorbede voor wilt vragen.

Namens het pastoraal team,

Rina van der Laan-de Munck

*Vrees niet,
want Ik ben
met u; zie
niet angstig
rond, want Ik
ben uw God.
Ik sterk u, ook
help Ik u, ook
ondersteun Ik
u met Mijn
heilrijke
rechterhand.
Jes. 41: 10*

VERJAARDAGEN

Deze maand zijn jarig de volgende gemeenteleden:

4 november	Rosanne Correa
8 november	Jannie Verburg
13 november	Paul van 't Hoff
19 november	Filip Ruitenber
30 november	Leo de Bruijne



Ik wens alle jarigen een gezond en voorspoedig nieuw levensjaar toe onder de hoede van onze Heer.

Anneke Nijhof

De cantorij



Zin om mee te doen? Elke woensdag van 11.00 tot 12.00 uur oefent de cantorij in de kerkzaal. Bram de Smidt is de dirigent die de enthousiaste zangers en zangeressen begeleidt en er het beste weet uit te halen. Kom een keer kijken en wie weet.....

Wie, Wat, Waar?

Kerkenraad

Praeses/Ouderling:

Fred van den Heuvel, tel. +31 6 295 466 10

E-mail: praeses@iggds.nl of fred@vandenheuvelmail.nl

Vice-praeses/Kerkrentmeester/Ouderling:

Bernhard de Vries, tel. +31 6 83 707 227

E-mail: kerkvoogd@iggds.nl of devriesorange@LIVE.NL

Scriba/Ouderling:

Henny van der Heide-Schuurman, tel. +31 6 522 76 330

E-mail: scriba@iggds.nl of Hennyvdheide@hotmail.com

Pastoraat/Ouderling:

Rina van Der Laan-De Munck, tel. +31 6 138 61 784

E-mail: pastoraat@iggds.nl of rvdlaan@hotmail.com

Diaconie/Diaken:

Gijs van der Kolk, tel. +31 6 532 95 894

E-mail: diaconie@iggds.nl of gijsvdkolk@ringelbosch.nl

Financien

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is CAIXESBB t.n.v. Iglesia Evangelica Holandesa en Guardamar. Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in Nederland.

Adressen

Pastorie

Urbanizacion Benimar II
Calle Conjunto Gema II no. 4, Vivienda 231
03170-Rojales (Alicante)
Tel. Pastorie/Predikant: (0034) 865 770 841
E-mail: predikant@iggds.nl of predikant.iggds@gmail.com

Kerkzaal

Residential BellaMare,
Calle Austria 11,
Urbanizatie Campomar
03140 Guardamar del
Segura

Internet

Website: www.iggds.nl
of www.kerkinspanje.nl
E-mail: info@iggds.nl of
scriba@iggds.nl
E-mail redactie: redactie@iggds.nl

